

MÔN ĐỒ HÓA TRUYỀN GIÁO

Khóa Học 48 Bài Học



**Tác giả Andrew Wommack
và Don W. Krow**

**Andrew Wommack Ministries
Woodland Park, Colorado**



Ngoại trừ chú thích, các câu Kinh Thánh trong giáo trình này được trích từ bản Hiệu Đỉnh, 2010

© 2021 By Andrew Wommack Ministries, Inc

Andrew Wommack Ministries, Inc
PO Box 3333
Colorado Springs 80934-3333
www.awmi.net

ISBN: 978-1-948876-20-9
Item Code VE417

Bản quyền được bảo vệ dưới Luật Bản Quyền Thế Giới
Cho phép sử dụng và sao chép cho mục đích giảng dạy trong Hội Thánh không vì
mục đích lợi nhuận.

NỘI DUNG

CẤP 1

1.	SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI	1- 7
2.	SỰ CỨU RỖI BỞI ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI	1- 15
3.	SỰ CÔNG CHÍNH BỞI ÂN ĐIỂN	1- 25
4.	MỐI QUAN HỆ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI	1- 31
5.	BẢN CHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI	1- 39
6.	SỰ ẮN NẶN	1- 48
7.	SỰ CAM KẾT	1- 58
8.	LỄ BÁP-TÊM NƯỚC	1- 66
9.	CON NGƯỜI MỚI TRONG Đấng CHRIST (PHẦN 1)	1- 73
10.	CON NGƯỜI MỚI TRONG Đấng CHRIST (PHẦN 2)	1- 82
11.	ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CƠ ĐỐC NHÂN PHẠM TỘI?	1- 89
12.	TÍNH TOÀN VỆN CỦA LỜI CHÚA	1- 95
13.	ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG CÓ LỖI	1-102
14.	QUYỀN NĂNG CỦA MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH	1-109
15.	CÁCH NHẬN LÃNH ĐỨC THÁNH LINH	1-117
16.	NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC NÓI TIẾNG LẠ	1-123

CẤP 2

1.	SỰ ÍCH KÝ	2-133
2.	CÁCH SUY NGẪM LỜI CHÚA	2-141
3.	ĐỔI MỚI TÂM TRÍ	2-145
4.	TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỘI THÁNH Đấng CHRIST	2-152
5.	ĐUỐI QUỶ	2-164
6.	THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA	2-172
7.	SỰ CHỮA LÀNH ĐÃ CÓ TRONG SỰ CỨU CHUỘC	2-182
8.	ĐIỀU NGẪN TRỞ SỰ CHỮA LÀNH	2-191
9.	SỰ THA THỨ	2-202
10.	HÔN NHÂN (PHẦN 1)	2-214
11.	HÔN NHÂN (PHẦN 2)	2-221
12.	TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 1)	2-232
13.	TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 2)	2-242
14.	TÀI CHÍNH (PHẦN 1)	2-252
15.	TÀI CHÍNH (PHẦN 2)	2-259
16.	KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN	2-266

CẤP 3

1.	DÒNG CHẢY SIÊU NHIÊN	3-277
2.	CÁC ẨM TƯ THÁNH LINH	3-286
3.	PHÉP LẠ MANG LẠI VINH HIỂN CHO CHÚA	3-298
4.	SỨC MẠNH CỦA MỐI QUAN HỆ TIN KÍNH	3-308
5.	SỰ BẤT BỞ	3-315
6.	NHÀ VUA VÀ VƯƠNG QUỐC	3-323
7.	ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỨC TIN	3-335
8.	SỬ DỤNG LUẬT CHÚA ĐÚNG CÁCH	3-342
9.	KHÔNG DƯỚI LUẬT PHÁP MÀ TRONG ÂN ĐIỂN	3-352
10.	KHÔNG CÒN MẶC CẢM TỘI LỖI	3-361
11.	TÔI ĐƯỢC YÊU, TÔI XINH ĐẸP	3-372
12.	KẾT QUẢ CỦA SỰ CỨU RỖI (PHẦN 1)	3-382
13.	KẾT QUẢ CỦA SỰ CỨU RỖI (PHẦN 2)	3-392
14.	HÃY ĐI MÔN ĐỒ HOÁ MUÔN DÂN	3-401
15.	LỜI CHỨNG CÁ NHÂN	3-412
16.	KẾT HIỆP ẨM TƯ ĐỂ MÔN ĐỒ HOÁ	3-425



- www.awmi.net/resources/free DE downloads
- Chia sẻ bao nhiêu bản sao tùy thích.
- Những tài liệu này không phải để bán lại.

MÔN ĐỒ HÓA TRUYỀN GIÁO



CẤP 1

NỘI DUNG

1. SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI	1 - 7
2. SỰ CỨU RỖI BỞI ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI	1- 15
3. SỰ CÔNG CHÍNH BỞI ÂN ĐIỂN	1- 25
4. MỐI QUAN HỆ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI	1- 31
5. BẢN CHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI	1- 39
6. SỰ ẮN NẪN	1- 48
7. SỰ CAM KẾT	1- 58
8. LỄ BÁP-TÊM NƯỚC	1- 66
9. CON NGƯỜI MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST (PHẦN 1)	1- 73
10. CON NGƯỜI MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST (PHẦN 2)	1- 82
11. ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CƠ ĐỐC NHÂN PHẠM TỘI?	1- 89
12. TÍNH TOÀN VỆ CỦA LỜI CHÚA	1- 95
13. ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG CÓ LỖI	1-102
14. QUYỀN NĂNG CỦA MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH	1-109
15. CÁCH NHẬN LÃNH ĐỨC THÁNH LINH	1-117
16. NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC NÓI TIẾNG LẠ	1-123

BÀI SỐ 1

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Tác giả ANDREW WOMMACK

Một trong những câu Kinh Thánh phổ biến nhất mà mỗi người tin Chúa đều biết có lẽ là câu Giăng 3:16. Có vẻ như rất nhiều người trong chúng ta biết nhưng thường hiểu sai ý nghĩa và do đó áp dụng sai câu Kinh Thánh này - *Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.*

Thông thường, câu Kinh Thánh này chỉ được dùng để nói lên rằng Chúa Jêsus đã đến và chết cho tội lỗi của chúng ta để cứu chúng ta khỏi sự hư mất, khỏi sự chết đời đời. Mặc dù, điều này là đúng, nhưng mục đích của Chúa Jêsus đến không chỉ là để chúng ta không bị hư mất mà hơn thế, còn có được sự sống đời đời. Tội lỗi của chúng ta là rào cản ngăn cách chúng ta và sự sống đời đời này.

Đúng là Chúa Jêsus đã chết cho những tội lỗi của chúng ta, và nếu chúng ta tin vào Chúa Jêsus, chúng ta sẽ không bị hư mất, nhưng còn nhiều hơn thế nữa trong Phúc Âm. Sứ điệp chính của Phúc Âm là Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn sự sống đời đời. Hãy để tôi giải thích.

Trong đêm trước khi Chúa Jêsus phải lên thập tự giá, Ngài đã cầu nguyện rằng: *Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến (Giăng 17:3).*

Câu Kinh Thánh này nói rằng sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất và nhận biết Chúa Cứu

BÀI SỐ 1

Thế Jêsus mà Cha đã sai đến. Đó chính là ý nghĩa thật về sự sống đời đời. Nhiều người cứ nghĩ rằng sự sống đời đời là được sống mãi mãi. Đúng là mọi người sẽ sống mãi mãi! Suy nghĩ rằng khi ai đó chết đi, họ sẽ không tồn tại nữa là một quan niệm sai. Khi một người chết đi, tâm linh và tâm hồn của chúng ta về với Chúa, còn thân xác thì thối rữa trong mồ mả. Sự thật là, mọi con người đã từng sống trên đất sẽ tiếp tục sống ở dạng linh hồn. Nên nếu nói rằng, sự sống đời đời là sống mãi mãi là chưa đủ - bởi vì ai cũng sẽ sống mãi mãi. Câu Kinh Thánh này cũng nói rõ rằng sự sống đời đời không phải ai cũng sẽ nhận được.

Có người cho rằng sự sống đời đời là vấn đề giữa sống mãi mãi trên thiên đàng hoặc dưới địa ngục sau khi chúng ta chết đi. Nhưng theo lời của Chúa Jêsus trong câu Giăng 17:3, sự sống đời đời là nhận biết Chúa Cha và Chúa Cứu Thế Jêsus. Và sự nhận biết không đơn thuần là nghe nói đến. Sự nhận biết ở đây miêu tả một mối quan hệ gần gũi và mật thiết giữa Chúa và chúng ta.

Mục đích thật sự của sự cứu rỗi của Chúa không phải chỉ là sống mãi mãi trên thiên đàng, mặc dù đó là điều rất tuyệt vời. Mục đích thật sự của sự cứu rỗi của Chúa là cho chúng ta có một mối quan hệ gần gũi, mật thiết và riêng tư với Đức Chúa Trời. Nhiều người đến với Chúa tìm kiếm sự tha tội, nhưng không phải ai cũng đến với Chúa với mục đích là nhận biết Ngài thật sự.

Khi mục đích thật sự của sự cứu rỗi không được giảng dạy, thì chúng ta đang làm hại đến Phúc Âm. Khi chúng ta trình bày sự cứu rỗi như một điều gì đó chỉ liên quan đến những điều thuộc linh sẽ chỉ có lợi cho chúng ta trong tương lai, trong cõi vĩnh hằng mà thôi, thì chúng ta không giúp đỡ được người khác với cuộc sống hiện tại trên đất này. Có những người đang phải trải qua những hoạn nạn kinh khủng trong

cuộc sống. Có những người bị trầm cảm, sống trong nghèo khổ, đối phó với xung đột, bị hắt hủi, bị tổn thương và những cuộc hôn nhân thất bại. Rất nhiều người phải đấu tranh từng giây từng phút chỉ để sống cho qua ngày. Nên khi chúng ta chia sẻ cho họ về sự cứu rỗi chỉ cho đời sau, họ không thể tiếp nhận được bởi vì họ quá lo toan chỉ để sống sót cho hôm nay.

Thực sự Chúa Jêsus đến không những để ban cho chúng ta một sự sống đời đời về sau trên thiên đàng trong phước hạnh thay cho những hình phạt và sự rửa sả dưới địa ngục, mà Chúa còn đến để giải phóng chúng ta khỏi thế giới gian ác này (Ga-la-ti 1:4). Chúa Jêsus đến để cho chúng ta một mối quan hệ mật thiết và cá nhân với Đức Chúa Cha ngay hôm nay.

Chúa Jêsus đến để đưa chúng ta về với mối quan hệ gần gũi và mật thiết với Chúa. Chúa Jêsus yêu thương bạn. Chúa Jêsus muốn biết đến bạn một cách cá nhân. Chúa Jêsus muốn mang đến cho bạn một cuộc sống chất lượng lớn hơn bất cứ thứ gì bạn có thể có được thông qua bất kỳ nguồn nào khác.

Chúa Jêsus phán trong Kinh Thánh Giăng 10:10 *Kẻ trộm [nói đến Sa-tan] chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiêm được sự sống và được sự sống sung mãn.* Chúa muốn mang đến cho bạn sự sống đời đời. Chúa muốn mang đến cho bạn một cuộc sống sung mãn, phong phú, dồi dào, và tôi tin rằng mỗi chúng ta đều cần đến và muốn có một cuộc sống như vậy ngay bây giờ. Chúa Jêsus không chỉ chết cho tội lỗi của bạn, mà còn chết để có cơ hội được gần gũi với bạn hơn. Nếu như bạn chưa biết đến Chúa, bạn cần phải biết đến Chúa vì mục đích ấy. Nếu như bạn đã được tái sinh rồi, thì đừng chỉ dừng lại ở sự tha thứ của tội lỗi, mà hãy bước vào sự sống đời đời với Đức Chúa Cha.

Lẽ Thật Về Sự Sống Đời Đời

- A. Mục đích của Phúc Âm là sự sống đời đời. (Giăng 3:16).**
- B. Sự sống đời đời là nhận biết Chúa. (Giăng 17:3).**
- C. Nhận biết Chúa là có một mối quan hệ mật thiết, gần gũi với Ngài. (I Cô-rinh-tô 2:1).**
- D. Sự sống đời đời là sẵn có cho chúng ta ngay từ lúc này. (I Giăng 5:12).**
- E. Chúa muốn có một mối quan hệ với cá nhân bạn. (Khải Huyền 3:20).**

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Giăng 3:16. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc sai phái Chúa Jêsus đến thế gian là gì?

Giăng 3:16 *Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.*

2. Trong Kinh Thánh từ “nhận biết” có nghĩa là xây dựng một mối quan hệ gần gũi, mật thiết với một người khác (Sáng Thế Ký 4:1). Hãy đọc Giăng 17:3. Theo câu Kinh Thánh này, sự sống đời đời có nghĩa là gì?

Sáng Thế Ký 4:1 *A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình (A-đam biết Ê-va - Kinh Thánh bản dịch 2011). Bà thụ thai và sinh Ca-in. Bà nói: “Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi đã sinh được một người.”*

Giăng 17:3 *Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cha đã sai đến.*

3. Hãy đọc I Giăng 5:11-12. Theo đoạn Kinh Thánh này, sự sống đời bắt đầu từ khi nào?

I Giăng 5:11-12 [11] *Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống này ở trong Con Ngài. [12] Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.*

BÀI SỐ 1

4. Hãy đọc Giăng 10:10. Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta loại sự sống nào?

Giăng 10:10 *Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiêm được sự sống và sự sống sung mãn.*

5. Hãy miêu tả các đặc tính hoặc thuộc tính của một đời sống sung mãn.
6. Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời sai con của Ngài là Chúa Jêsus đến thế gian này để chết cho những tội của thế gian này và từ đó, ban sự sống đời đời cho những người tin Ngài không?
7. Bạn có đồng ý rằng sự sống đời đời không chỉ nói về độ dài của thời gian (mãi mãi) mà còn nói về sự sung mãn của cuộc sống hiện tại không?

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Giăng 3:16. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc sai phái Chúa Jêsus đến thế gian là gì?
Để cứu rỗi nhân loại, mang đến cho tất cả những ai tin Chúa Jêsus sự sống đời đời bằng cách xoá bỏ sự trừng phạt của tội lỗi.
2. Trong Kinh Thánh từ “nhận biết” có nghĩa là xây dựng một mối quan hệ gần gũi, mật thiết với một người khác (Sáng Thế Ký 4:1). Hãy đọc Giăng 17:3. Theo câu Kinh Thánh này, sự sống đời đời nghĩa là gì?
Sự sống đời đời là nhận biết Chúa Cha và Chúa Jêsus một cách thân thiết, gần gũi không đơn thuần là chỉ nghe nói đến.
3. Hãy đọc I Giăng 5:11-12. Theo đoạn Kinh Thánh này, sự sống đời bắt đầu từ khi nào?
Khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jêsus là Chúa và là chủ của cuộc đời chúng ta.
4. Hãy đọc Giăng 10:10. Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta loại sự sống nào?
Một sự sống sung mãn!
5. Hãy miêu tả các đặc tính hoặc thuộc tính của một đời sống sung mãn.
Sự sống sung mãn là sự sống trái ngược với những gì mà “kẻ trộm” muốn làm.
6. Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời sai con của Ngài là Chúa Jêsus đến

BÀI SỐ 1

thế gian này để chết cho những tội của thế gian này và từ đó, ban sự sống đời đời cho những ai tin Ngài không?

Có.

7. Bạn có đồng ý rằng sự sống đời đời không chỉ nói về độ dài của thời gian (mãi mãi) mà còn nói về sự sung mãn của cuộc sống hiện tại?

Có.

BÀI SỐ 2

SỰ CỨU RỖI BỞI ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Tác giả Don Krow

Trong khi giảng dạy, Chúa Jêsus thường sử dụng các ẩn dụ và câu chuyện để miêu tả chân lý thuộc linh. Lu-ca 18:9-14 chép rằng, *[9] Đức Chúa Jêsus lại kể ẩn dụ này cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác.* Chúa Jêsus muốn tập trung vào nhóm những người cậy mình là công chính và do đó họ khinh bỉ người khác. Ngài kể ẩn dụ này cho những người tin vào những gì họ đã làm. Chúng ta có thể gọi họ là tự cho mình là công chính, đó chính là điều mà Chúa Jêsus đang nói đến khi Ngài nói họ coi thường những người khác khi nói "Tôi tốt hơn anh".

Trong câu 10, Chúa Jêsus phán rằng *Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế.* Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói rằng họ đến nhà thờ để cầu nguyện, và có một người là người Pha-ri-si. Người Pha-ri-si ngày xưa rất sùng đạo. Trong tiếng cổ, Pha-ri-si có nghĩa là "người tách biệt", họ sùng đạo đến mức họ không muốn ai lại gần vì sợ rằng người khác sẽ làm họ ô uế. Người đàn ông thứ hai trong câu chuyện là một người thu thuế. Những người thu thuế thời xưa được coi là xấu xa, tội lỗi vì họ hay ăn gian, lừa gạt. Họ không từ một phương pháp nào để thu thuế của dân, sau đó đút túi càng nhiều tiền càng tốt và hối lộ giới quan chức La Mã để được ưu đãi.

Câu chuyện tiếp tục từ câu 11, người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: *Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con*

BÀI SỐ 2

không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. Xin hãy để ý rằng người Pha-ri-si không hề cầu nguyện tới Chúa, mà thực ra ông ta đang cầu nguyện tới chính bản thân mình mặc dù ông ta nhắc đến Đức Chúa Trời. Chúa hoàn toàn không thoả mãn với lời cầu nguyện này! Và chúng ta sẽ tìm hiểu lí do vì sao trong một chút nữa. Người Pha-ri-si cảm tạ Chúa vì ông ta không phải như những người khác. Ông ta nghĩ rằng mình công chính hơn những người khác và vì thế ông ta khinh người.

Trong câu 12, người Pha-ri-si kể rằng: *Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.* “Có thấy điều tôi làm không?” Quý vị có biết ý nghĩa kiêng ăn của ông ta không? Nó chỉ có nghĩa là nhịn ăn mà thôi. Ông ta cũng dâng tiền cho nhà thờ và vì thế ông ta nghĩ rằng “Đừng làm phiền tôi! Tôi sống tốt, tôi hay làm từ thiện và nộp tiền cho nhà thờ!”

Sau đó trong câu 13, *Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân’.* Xin hãy để ý đến cử chỉ của người thu thuế này, ông ta “đứng xa xa”, “không dám ngước mắt lên trời” và chỉ dám “đấm ngực thưa” vì ông ta cảm thấy xấu hổ vì tội lỗi của mình. Trong thời Cựu Ước, khi Kinh Thánh nhắc đến cử chỉ “đấm ngực”, rất nhiều lần người dân thường xé cả áo của mình để bày tỏ sự ăn năn của mình trước Chúa. Nó là dấu hiệu của một tấm lòng ăn năn, hối hận, một tấm lòng tan vỡ, và Chúa sẽ không khinh để những hoàn cảnh này. Người thu thuế này đã nhận thức được mình là một tội nhân và đã cầu xin rằng, “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân.”

Chúa Jêsus đáp lại trong câu 14, *Ta bảo các con, người này trở về*

SỰ CỨU RỖI BỞI ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao. Người thu thuế thay vì bị trừng phạt, lại được Chúa xưng công chính và tha thứ. Vì sao chỉ có người thu thuế được xưng công chính mặc dù cả hai người cùng cầu nguyện với Chúa? Đó là bởi vì người Pha-ri-si tự coi mình là công chính, nghĩ rằng "Tôi tốt hơn hết thảy mọi người, tôi chẳng có tội lỗi gì, tôi không giống như những người khác!" trong khi người thu thuế nhận thức được rằng ông ta mắc tội, và trước mặt Chúa, ông ta không có một cái gì để tự hào. Ông là một tội nhân. Kinh Thánh chép rằng, *Chúa Jêsus đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn, và mỗi chúng ta đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.* Người thu thuế đã hạ mình xuống và đã nhận được sự tha thứ.

Chúng ta đang nói về sự cứu rỗi bởi ân điển của Chúa. "Ân điển" là một từ kì diệu, và tôi sẽ cho bạn giải nghĩa của từ này. Trong tiếng Hy Lạp, thứ ngôn ngữ mà sách Tân Ước sử dụng, từ "ân điển" là **charis**. Từ này có nghĩa là sự ưu đãi dồi dào mà Chúa ban cho những con người không xứng đáng. Người thu thuế hoàn toàn không xứng đáng được nhận bất kì điều tốt lành gì từ Chúa, nhưng Chúa đã ban cho anh ân điển của Ngài vì anh ta biết hạ mình. Trong tiếng Hy Lạp, có một từ nữa khi ta thêm **ma** vào sau từ **charis**, sẽ trở thành từ **charisma**, một danh từ khác để miêu tả ân điển của Chúa. Từ "charisma" miêu tả sự công chính mà Chúa ban cho chúng ta như một món quà.

Rô-ma 5:17 chép rằng, *Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.* Chúa ban cho bạn và tôi sự công chính để có thể đứng trước mặt Ngài, và theo câu Kinh Thánh này,

BÀI SỐ 2

người thu thuế đã nhận được món quà công chính đó và món quà công chính đó chỉ được nhận qua Chúa Jêsus. Kinh Thánh câu Giăng 1:17 *Vì luật pháp đã được ban bố bởi Mô-i-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jêsus Christ.* Ân điển này Chúa chỉ ban cho những người biết rằng mình không xứng đáng và hạ mình trước Chúa cầu xin sự khoan dung của Ngài. Những người này sẽ nhận được sự khoan dung và tha thứ của Chúa.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Lu-ca 18:9 và định nghĩa từ “ẩn dụ”?

Lu-ca 18:9-14 [9] Đức Chúa Jêsus lại kể ẩn dụ này cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác: [10] “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế. [11] Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. [12] Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’ [13] Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngược mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!’ [14] Ta bảo các con, người này trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao.”

2. Hãy đọc Lu-ca 18:9. Chúa Jêsus nhắm đến những con người như thế nào khi Chúa kể cho môn đồ ẩn dụ này?
3. Hãy đọc phần cuối của câu Kinh Thánh Lu-ca 18:9. Những người tự cho mình là công chính thường có thái độ như thế nào với người khác?
 - A. Họ quý mến người khác.
 - B. Họ khinh bỉ và coi thường người khác.
 - C. Họ yêu thương người khác.
4. Hãy đọc Lu-ca 18:10. Hai người đi lên đền thờ cầu nguyện, nếu hai người này sống trong thời đại bây giờ, họ có thể đi đâu để cầu nguyện?

BÀI SỐ 2

5. Hãy đọc Lu-ca 18:10. Hai người này là những ai? Định nghĩa?

Lu-ca 18:9-14 [9] Đức Chúa Jêsus lại kể ẩn dụ này cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác: [10] "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế. [11] Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: 'Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. [12] Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.' [13] Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: 'Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!' [14] Ta bảo các con, người này trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao."

6. Hãy đọc Lu-ca 18:11. Lời cầu nguyện của người Pha-ri-si là gì?
7. Hãy đọc Lu-ca 18:12. Kiêng ăn nghĩa là gì?
8. Hãy đọc Lu-ca 18:12. Nộp một phần mười lợi tức nghĩa là gì?
9. Hãy đọc Lu-ca 18:13. Miêu tả nơi đứng của người thu thuế và nêu lí do tại sao?
10. Hãy đọc Lu-ca 18:13. Tại sao người thu thuế không dám ngước mắt lên trời?
11. Hãy đọc Lu-ca 18:13. Lời cầu nguyện của người thu thuế là gì?

SỰ CỨU RỖI BỞI ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

12. Hãy đọc Lu-ca 18:14. Trong hai người này, ai là người được Chúa Jêsus tuyên bố công chính trước Chúa khi trở về nhà?
13. Hãy đọc Lu-ca 18:14. Tại sao người thu thuế lại được tuyên bố công chính mà không phải là người Pha-ri-si?
14. Hãy đọc Lu-ca 18:14. Theo bạn, Chúa đã tha thứ cho người thu thuế chưa?
15. Hãy đọc Rô-ma 10:13. Theo bạn, nếu ngay lúc này bạn quì gối và cầu xin Chúa từ trong tấm lòng của bạn rằng “Chúa ơi hãy tha thứ cho con, con là người tội lỗi” thì Chúa có tha thứ cho bạn như Chúa đã tha thứ cho người thu thuế không?

Rô-ma 10:13 *Vì, “ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.”*

Giăng 1:8-9 [8] *Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. [9] Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Lu-ca 18:9 và định nghĩa từ “ẩn dụ”?
Ẩn dụ là một câu chuyện minh họa các lẽ thật thuộc linh.
2. Hãy đọc Lu-ca 18:9. Chúa Jêsus nhắm đến những con người như thế nào khi Chúa kể cho môn đồ ẩn dụ này?
Đến những người tin cậy vào sự công chính của bản thân.
3. Hãy đọc phần cuối của câu Kinh Thánh Lu-ca 18:9. Những người tự cho mình là công chính thường có thái độ như thế nào với người khác?
B. Họ khinh bỉ và coi thường người khác.
4. Hãy đọc Lu-ca 18:10. Hai người đi lên đền thờ cầu nguyện, nếu hai người này sống trong thời đại bây giờ, họ có thể đi đâu để cầu nguyện?
Đến nhà thờ.
5. Hãy đọc Lu-ca 18:10. Hai người này là những ai? Hãy định nghĩa?
Một người Pha-ri-si và một người thu thuế.
6. Hãy đọc Lu-ca 18:11. Lời cầu nguyện của người Pha-ri-si là gì?
“Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này.”
7. Hãy đọc Lu-ca 18:12. Kiêng ăn nghĩa là gì?
Nhịn ăn trong một khoảng thời gian.

SỰ CỨU RỖI BỞI ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

8. Hãy đọc Lu-ca 18:12. Nộp một phần mười lợi tức nghĩa là gì?
Nộp một phần mười lương tháng để phục vụ các công việc của Chúa.
9. Hãy đọc Lu-ca 18:13. Miêu tả nơi đứng của người thu thuế và nêu lí do tại sao?
Người thu thuế đứng xa xa, không dám đi hẳn vào trong đền thờ (nhà thờ) vì anh ta biết mình là một tội nhân.
10. Hãy đọc Lu-ca 18:13. Tại sao người thu thuế không dám ngước mắt lên trời?
Người thu thuế cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm. Bạn đã bao giờ làm một điều gì xấu, và khi bị phát hiện, bạn không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt của một người khác.
11. Hãy đọc Lu-ca 18:13. Lời cầu nguyện của người thu thuế là gì?
“Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!”
12. Hãy đọc Lu-ca 18:14. Trong hai người này, ai là người được Chúa Jêsus tuyên bố công chính trước Chúa?
Người thu thuế.
13. Hãy đọc Lu-ca 18:14. Tại sao người thu thuế lại được tuyên bố công chính thay vì người Pha-ri-si?
Bởi vì người thu thuế biết hạ mình trước Chúa còn người Pha-ri-si thì đầy sự kiêu ngạo và nghĩ rằng mình không cần Đấng Cứu Thế.

BÀI SỐ 2

14. Theo bạn, Chúa đã tha thứ cho người thu thuế chưa?

Chúa đã tha thứ rồi!

15. Theo bạn, nếu ngay lúc này bạn quì gối và cầu xin Chúa từ trong tấm lòng của bạn rằng “Chúa ơi hãy tha thứ cho con, con là người tội lỗi” thì Chúa có tha thứ cho bạn như Chúa đã tha thứ cho người thu thuế không?

Chắc chắn rồi! Chúa sẽ tha thứ và rửa sạch mọi điều bất chính!

BÀI SỐ 3

SỰ CÔNG CHÍNH BỞI ÂN ĐIỂN

Tác giả Don Krow

Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu về sự công chính bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh Rô-ma 3:21-23 chép rằng, [21] *Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng.* [22] *Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả; [23] vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.*

Hãy để ý rằng câu Kinh Thánh này chép rằng, *Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp.* Một lần, tôi có hỏi một người đàn ông rằng: “Theo anh thì anh phải làm những gì sau này có thể lên thiên đàng?” Anh ta nói: “Chúng ta phải giữ Mười Điều Răn, chung thủy với vợ, sống một cuộc sống đạo đức, và một vài điều khác.” Tôi nói với anh ta rằng, “Anh có biết anh phải làm gì để lên thiên đàng, được ở trong sự hiện diện của Chúa hay trong vương quốc của Ngài không? Anh cần phải có một sự công chính tương đương với sự công chính của Đức Chúa Trời.” Anh ta nói, “Xin lỗi anh nhưng chỉ có một người trong lịch sử có được sự công chính như thế, và đó là Jêsus Christ!” Tôi đáp lại, “Chính xác! Không ai trong chúng ta có thể giữ được Mười Điều Răn và các đạo luật một cách hoàn hảo, kể cả về bề ngoài và bên trong trong tâm trí, nhưng chúng ta cần sự công chính ngang bằng với sự công chính của Chúa để chúng ta có thể được chấp nhận trước mặt Ngài.”

Đó chính là những gì câu Rô-ma 3:21-23 nói: [21] *Nhưng bây giờ, sự*

BÀI SỐ 3

công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều này đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. [22] Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin ... Bản chất của sự công chính của Đức Chúa Trời là bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus, ban cho mọi người có lòng tin. Có hai loại công chính – sự công chính của con người và sự công chính của Chúa. Sự công chính của con người là những hành động, cử chỉ tốt nhất mà con người có thể làm trong cuộc đời của họ, nhưng kể cả những việc tốt này cũng không thể nào thoả mãn Chúa. Chúng ta cần sự công chính ngang bằng với công chính của Chúa, và phước hạnh thay, Chúa đã ban cho chúng ta sự công chính này, sự công chính được bày tỏ ngoài luật pháp.

Trong tiếng Hy Lạp, câu Kinh Thánh này được viết như sau “Chúa đã và đang ban cho chúng ta sự công chính của Ngài ngoài Luật Pháp.” Sự công chính đến từ Luật Pháp là việc làm, sự nỗ lực, sự giành được, sự xứng đáng qua nỗ lực của bản thân để mong được Chúa chấp nhận. Tất cả các tôn giáo trên thế giới ngày nay đều nghĩ rằng để được Chúa chấp nhận thì bạn phải nỗ lực công đức. Từ “Phúc Âm” có nghĩa là “tin tốt lành”, tin tốt lành của Phúc Âm là Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta sự công chính của Ngài như một món quà qua đức tin vào Chúa Jêsus, Ngài đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta để mang đến sự công chính ngang bằng với sự công chính đến từ Luật Pháp. Sự công chính của Ngài ngoài Luật Pháp có nghĩa là chúng ta không cần phải nỗ lực công đức nữa mà chỉ cần tin vào Đức Chúa Jêsus.

Hãy để ý câu 22 nói rằng, sự công chính của Chúa bởi đức tin nơi Chúa Jêsus ban cho mọi người. Tại sao Chúa lại ban cho tất cả con người sự công chính của Ngài, bởi vì *mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.* Bạn đã từng phạm tội, tôi đã từng phạm tội, chúng ta đều không đạt được tiêu chuẩn hoàn hảo của Chúa. Bởi vì tội lỗi

của bản thân, những điều chúng ta cần nhất là sự chấp thuận của Chúa, một mối quan hệ gần gũi với Chúa, và một chỗ đứng với Chúa. Và Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những điều này không phải thông qua hoàn thành Luật Pháp, mà qua đức tin nơi Chúa Jêsus. Sự công chính của Chúa không đến từ sự bươn chải, nỗ lực mà đến từ đức tin, sự nương tựa, tin cậy vào Đức Chúa Jêsus.

Bằng cách nào mà Áp-ra-ham (tổ phụ người Do Thái) được cứu? Kinh Thánh nói rằng, Áp-ra-ham đã tin Chúa, tin vào lời hứa của Chúa dành cho ông, và sau đó sự công chính được ban cho ông. Trường hợp Áp-ra-ham được tuyên bố là công chính không phải chỉ cho riêng ông. Trong Rô-ma 3:21-22, mọi người cũng có thể được tuyên bố công chính thông qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh nói rằng, bởi vì Chúa Jêsus đã trả giá cho tất cả tội lỗi trên thập tự giá bằng huyết của mình, sự công chính (chỗ đứng với Chúa) sẽ được ban cho tất cả những ai tin vào Chúa Jêsus.

Rô-ma 5:17 chép rằng: *Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và **quà tặng công chính** cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.* Chúa ban tặng cho chúng ta món quà công chính, món quà để được đứng trước Chúa. Một món quà thường tốn người mua một cái gì đấy, nhưng không bao giờ tốn người nhận một cái gì. Nếu bạn đưa cho tôi một món quà và bắt tôi trả tiền cho món quà đó, món quà đó không còn được coi là một món quà. Chúa đã ban cho chúng ta sự công chính của Ngài như một món quà, và điều duy nhất chúng ta phải làm là nhận lấy món quà của Ngài bằng cách tin vào Đức Chúa Jêsus.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Tít 3:5. Có phải sự công chính mà chúng ta cần là một điều chúng ta có thể tự đạt được không?

Tít 3:5 *Không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh.*

2. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:21. Chúng ta cần sự công chính như thế nào?

II Cô-rinh-tô 5:21 *Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.*

3. Hãy đọc Rô-ma 3:22. Chúng ta nhận được sự công chính này bằng cách nào?

Rô-ma 3:22 *Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả.*

4. Hãy đọc Phi-líp 3:9. Sự công chính dựa trên Luật Pháp là như thế nào?

Phi-líp 3:9 *Và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin.*

5. Hãy đọc Ga-la-ti 2:21. Bằng cách nào chúng ta có thể vô hiệu hoá ân

điển của Chúa?

Ga-la-ti 2:21 *Tôi không muốn vô hiệu hóa ân điển của Đức Chúa Trời; vì nếu nhờ luật pháp mà được công chính thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.*

6. Hãy đọc Rô-ma 5:17. Sự công chính của Chúa được ban cho như là gì?

Rô-ma 5:17 *Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Tít 3:5. Có phải sự công chính mà chúng ta cần là điều chúng ta có thể tự đạt được không?

Không thể.

2. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:21. Chúng ta cần sự công chính như thế nào?

Sự công chính của Đức Chúa Trời.

3. Hãy đọc Rô-ma 3:22. Chúng ta nhận được sự công chính này bằng cách nào?

Qua đức tin nơi Chúa Jêsus.

4. Hãy đọc Phi-líp 3:9. Sự công chính dựa trên luật pháp là như thế nào?

Sự công chính của con người, dựa trên việc làm, sự nỗ lực, bươn chải của bản thân.

5. Hãy đọc Ga-la-ti 2:21. Bằng cách nào chúng ta có thể vô hiệu hoá ân điển của Chúa?

Chúng ta có thể vô hiệu hoá ân điển của Chúa khi ta nghĩ rằng ta có thể tự cứu bản thân qua nghi lễ và làm việc thiện thay vì tin vào chúa Jêsus và sự chết của Ngài thay cho tội lỗi của chúng ta.

6. Hãy đọc Rô-ma 5:17. Sự công chính của Chúa được ban cho như là gì?

Một món quà.

BÀI SỐ 4

MỐI QUAN HỆ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

Tác giả Andrew Wommack

Một trong những điều quan trọng nhất về mối quan hệ là tìm hiểu người mà bạn sẽ có mối quan hệ với, và điều đó cũng áp dụng với Chúa. Bạn cần hiểu bản chất cơ bản và bản tính của Đức Chúa Trời để có mối quan hệ lành mạnh với Ngài. Hiểu nhầm bản tính của Chúa là một trong những lí do nhiều người không có được một mối quan hệ tích cực với Ngài. Đây chính là điều đã xảy ra trong vườn Ê-đen khi A-đam và Ê-va bị con rắn cám dỗ. Họ phạm tội và không vâng Lời Chúa, và đẩy con người vào tội lỗi. Sự thiếu hiểu biết của họ về bản chất của Chúa là một phần của sự cám dỗ.

Câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký 3:1-5 hẳn là quen thuộc với nhiều người: *[1] Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quý quýet hơn cả. Rắn nói với người nữ: "Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?" [2] Người nữ nói với con rắn: "Chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, [3] nhưng về trái của cây tròng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: 'Các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết'". [4] Con rắn nói với người nữ: "Các người chắc chắn không chết đâu! [5] Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác."*

Có một hàm ý xấu ở đây mà Sa-tan muốn nói đó là Chúa thực ra không phải là một Đức Chúa Trời tốt lành ... vì Ngài muốn giấu một cái gì đó và không muốn cho A-đam và Ê-va biết ... rằng Chúa không muốn họ đạt đến tiềm năng của mình... rằng Chúa không muốn họ trở nên giống

BÀI SỐ 4

như Chúa...và rằng lý do mà Chúa không muốn họ ăn trái của điều thiện và điều ác là vì Chúa muốn gây trở ngại cho họ. Nói cách khác, Sa-tan chống lại bản chất và bản tánh thật của Chúa bằng cách lừa họ rằng Chúa không muốn điều tốt nhất cho họ. Điều này là thực tế ngày nay, Sa-tan vẫn tiếp tục lừa gạt con người rằng “Nếu anh theo Chúa và không thử hết các thú vui trái với lời của Chúa, anh sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc, cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán.” Nhưng điều đáng buồn là sau khi một người thử nghiệm hết các loại ma túy, uống hết các loại rượu chè, thử đi theo tà dâm, sự nổi loạn, sự nuông chiều bản thân, và kể cả sự thành đạt trong công việc và nhiều thứ khác, không điều gì có thể thoả mãn tấm lòng họ. Và đến khi họ nhận ra được điều này, gia đình, cuộc sống và sức khoẻ của họ đã bị tổn hại.

Sự thật là Chúa là một Đức Chúa Trời tốt lành, và Ngài chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Nhưng Sa-tan vẫn dùng đúng những cám dỗ như trong vườn Ê-đen để lừa chúng ta rằng Chúa không phải là một Đức Chúa Trời tốt lành gì cả. Những người còn chưa hiểu Kinh Thánh một cách đầy đủ thường hay nghĩ như vậy bởi vì có nhiều trường hợp Chúa trừng phạt con người rất nghiêm khắc và khắc nghiệt. Như trong Dân Số Ký 15:32-36, một người đàn ông bị ném đá đến chết vì tội nhặt một cây gậy lên trong ngày Sa-bát. Nếu chỉ mới đọc qua thì sự trừng phạt này có vẻ quá khắc nghiệt, nhưng thực ra sự trừng phạt này là có mục đích cụ thể. Khi chúng ta nghiên cứu Luật Pháp trong thời Cựu Ước, luật pháp được đưa ra để làm cho tội lỗi con người trở nên vô cùng nghiêm trọng, như sứ đồ Phao-lô nói trong Rô-ma 7:13. Con người thời đó không nhận thức được tội lỗi của mình là một sự xúc phạm đến Chúa. Họ so sánh bản thân với những người xung quanh, từ cách nghĩ đến hành động.

Nếu một người phạm tội và không có gì xảy ra, không ai chết thì có nghĩa là tội lỗi không phải là cái gì quá xấu, và từ đó họ giảm đi tiêu chuẩn

của xã hội. Họ đánh mất khái niệm về cái tốt và cái xấu. Thiên Chúa đã phải đưa loài người trở lại với sợi dây chuẩn mực, một tiêu chuẩn đúng đắn của việc sống đúng đắn là gì và từ chối Sa-tan và các cám dỗ của hắn và nhận thức được hậu quả của tội lỗi. Và sau khi luật pháp được đưa ra, Chúa phải thi hành luật pháp của Ngài.

Chúa đã không đưa ra các điều răn trong Cựu Ước với mục đích nói rằng, “Nếu các con không làm tất cả những điều này thì Ta không thể nào chấp nhận các con hoặc yêu thương các con được”. Đó không phải là bản chất và bản tính của Chúa. Trái lại, Chúa đưa ra Luật Pháp để con người nhận thức được rõ ràng hơn tiêu chuẩn đúng/sai của Chúa và nhận thức được rằng họ cần một Chúa Cứu Thế. Vấn đề là nhiều người nghĩ rằng, họ phải làm tất cả mọi thứ hoàn hảo, không bao giờ mắc lỗi, bằng không thì Chúa không thể yêu thương họ, và từ đó họ nghĩ rằng tình yêu của Chúa phụ thuộc vào thành tích của họ. Họ cảm thấy rằng chỉ bằng cách cố gắng làm mọi việc một cách hoàn hảo, còn ngoài ra thì Chúa không chấp nhận họ, và đó không phải là thông điệp mà Kinh Thánh muốn truyền đạt.

Tấm lòng của Chúa là hoà giải chúng ta về với Ngài và không phán xét họ ... không quy tội cho nhân loại ... không dùng tội của họ để chống lại họ. Đó chính là tấm lòng của Chúa đối với những người trong Kinh Thánh và đối với tất cả chúng ta ngày nay. Chúng ta phải hiểu được tấm lòng của Ngài, rằng *Chúa là tình yêu* (I Giăng 4:8). Chúa tìm mọi cách để loại bỏ tội lỗi của chúng ta và bất kỳ cái gì ngăn trở chúng ta đến với Ngài. Chúa đã dùng Chúa Jêsus để đạt được điều này, và Chúa đã và đang tạo cơ hội để chúng ta có thể có một mối quan hệ với Ngài không dựa trên thành tích mà dựa trên đức tin và sự tiếp nhận Cứu Chúa Jêsus là Đấng đã trả giá cho mọi tội lỗi của chúng ta. Mọi người đều có thể có một mối quan hệ với Chúa bất chấp mọi lỗi lầm nào trong cuộc đời của họ. Chúa chỉ đòi hỏi đúng một điều từ bạn, đó là đặt đức tin của mình vào Chúa Cứu Thế Jêsus.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:1. Sa-tan hỏi Ê-va điều gì?

Sáng Thế Ký 3:1 *Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quý quyết hơn cả. Rắn nói với người nữ: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?”*

2. Hãy đọc Sáng Thế Ký 2:17 và Sáng Thế Ký 3:3. Ê-va đã thêm thắt câu hay từ gì vào lời mà Chúa dặn A-đam?

Sáng Thế Ký 2:17 *Nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết.*

Sáng Thế Ký 3:3 *Nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: ‘Các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết.’*

3. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:6. Một khi Sa-tan đã gieo rắc sự nghi ngờ vào tâm trí Ê-va về lời của Chúa, Ê-va đã làm gì trong câu Kinh Thánh này?

Sáng Thế Ký 3:6 *Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa.*

4. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:9-10. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Chúa có còn muốn giao tiếp và tiếp tục mối quan hệ với họ hay không?

Sáng Thế Ký 3:9-10 [9] *Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?” [10] A-đam thưa: “Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng.”*

5. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:22-24. Tại sao Chúa đuổi A-đam và Ê-va ra khỏi vườn Ê-đen?

Sáng Thế Ký 3:22-24 [22] *Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghĩ: “Này, loài người đã trở nên một bậc như Chúng Ta, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo loài người đưa tay hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chẳng.” [23] Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền cho loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày xới đất đai, là nơi con người từ đó mà ra. [24] Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Tại phía đông vườn Ê-đen, Ngài đặt các chê-ru-bim với thanh gươm sáng chói, xoay mọi hướng, để canh giữ con đường đi đến cây sự sống.*

6. Bạn có thấy đây là một hành động thương xót của Chúa hơn là một hình phạt không?
7. Hãy đọc Rô-ma 5:17. Chúng ta có thể nhận lãnh ân điển dư dật và quà tặng công chính của Chúa bằng cách nào?

- A. Mua bằng tiền.
- B. Tự kiếm.
- C. Tiếp nhận.

Rô-ma 5:17 *Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsu Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.*

BÀI SỐ 4

8. Hãy đọc Rô-ma 6:23. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta xứng đáng điều gì?

Rô-ma 6:23 *Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.*

9. Bằng ân điển của Ngài, Chúa đã ban cho chúng ta cái gì thay vào đó?

10. Hãy đọc Rô-ma 10:3. Nếu chúng ta cố gắng thiết lập sự công chính của bản thân trước Chúa, chúng ta đã thất bại trong việc gì?

Rô-ma 10:3 *Do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình, nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời.*

11. Hãy đọc I Giăng 1:9 và Rô-ma 4:3. Chúa đã hứa sẽ làm gì với TẤT CẢ mọi tội lỗi và mọi điều bất chính của chúng ta nếu chúng ta đặt đức tin vào Ngài?

I Giăng 1:9 *Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.*

Rô-ma 4:3 *Vì Kinh Thánh nói gì? “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính.*

12. Điều này nói với chúng ta điều gì về bản tính của Chúa?

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:1. Sa-tan hỏi Ê-va điều gì?
“Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?”
2. Hãy đọc Sáng Thế Ký 2:17 và Sáng Thế Ký 3:3. Ê-va đã thêm thắt câu hay từ gì vào lời mà Chúa dặn A-đam?
“Cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy.”
3. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:6. Một khi Sa-tan đã gieo rắc sự nghi ngờ vào tâm trí Ê-va về lời của Chúa, Ê-va đã làm gì trong câu Kinh Thánh này?
Hái và ăn.
4. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:9-10. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Chúa có còn muốn giao tiếp và tiếp tục mối quan hệ với họ hay không?
Có, Chúa vẫn tiếp tục vào vườn tìm kiếm A-đam.
5. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:22-24. Tại sao Chúa đuổi A-đam và Ê-va ra khỏi vườn Ê-đen?
Bởi vì Chúa không muốn họ tiếp tục sống mãi mãi trong tình trạng đầy tội lỗi.
6. Bạn có thấy đây là một hành động thương xót của Chúa hơn là một hình phạt không?
Có.
7. Hãy đọc Rô-ma 5:17. Chúng ta có thể nhận lãnh ân điển dư dật và món quà công chính của Chúa bằng cách nào?
C. Tiếp nhận

BÀI SỐ 4

8. Hãy đọc Rô-ma 6:23. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta xứng đáng điều gì?
Sự chết.
9. Bằng ân điển của Ngài, Chúa đã ban cho chúng ta cái gì thay vào đó?
Sự sống đời đời trong Chúa Jêsus.
10. Hãy đọc Rô-ma 10:3. Nếu chúng ta cố gắng thiết lập sự công chính của bản thân trước Chúa, chúng ta đã thất bại trong việc gì?
Thuận phục Chúa Jêsus là sự công chính của chúng ta.
11. Hãy đọc I Giăng 1:9 và Rô-ma 4:3. Chúa đã hứa sẽ làm gì với **TẤT CẢ** mọi tội lỗi và mọi điều bất chính của chúng ta nếu chúng ta đặt đức tin vào Ngài?
Tha tội, quên đi và tẩy sạch.
12. Điều này nói với chúng ta điều gì về bản chất của Chúa?
Chúa nhân từ và yêu thương.

BÀI SỐ 5

BẢN CHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Tác giả Andrew Wommack

Để có một mối quan hệ tích cực với Chúa, chúng ta cần hiểu rõ bản chất và thuộc tính của Ngài. Có phải Ngài đang tức giận vì tội lỗi của chúng ta, hay Ngài là một Đức Chúa Trời nhân từ muốn ban cho chúng ta sự sống và phước lành, không phụ thuộc vào thành tích của chúng ta? Kinh Thánh thực sự cho chúng ta hai quan điểm khác nhau về Đức Chúa Trời, không phải là Ngài đã từng thay đổi hay làm điều gì đó khác đi. Có một khoảng thời gian mà trong thuật ngữ được sử dụng trong Kinh Thánh, Chúa “dùng tội lỗi của nhân loại để chống lại họ.”

Điều này có thể được ví như ngày nay chúng ta nuôi con. Khi con chúng ta còn rất bé, chúng ta không thể giải thích lí lẽ với trẻ con để chúng hiểu được tại sao chúng nên ứng xử ngoan ngoãn hay tại sao chúng không nên lấy đồ chơi của bạn bè hay của anh chị em trong nhà. Người lớn phải ra luật và nếu con trẻ không vâng theo luật, phải bị nhắc nhở và kỉ luật. Luật lệ phải được chấp hành mặc dù chúng không hiểu hết về Chúa hay ma quỷ, hoặc khi tỏ ra ích kỉ thì chúng đang cho phép ma quỷ được hành động trên cuộc đời của chúng. Trẻ con có thể không hiểu được khái niệm này, nhưng chúng hiểu rằng nếu tiếp tục phạm luật, chúng sẽ bị phạt.

Theo một nghĩa nào đó, đó là những gì Chúa đã làm với Cựu Ước. Trước khi mọi người được tái sinh, họ không có được khái niệm thuộc linh như chúng ta trong thời Tân Ước, nên Ngài phải đưa ra luật pháp và thi hành chúng bằng hình phạt, đôi khi án phạt là sự chết, để ngăn họ khỏi tội lỗi. Bởi vì Sa-tan đã hủy hoại con người qua tội lỗi, nên phải

BÀI SỐ 5

có những hạn chế đối với tội lỗi và chúng phải được thi hành. Mặc dù điều này làm nhiều người nghĩ rằng Chúa không yêu thương chúng ta bởi chúng ta hay phạm tội, nhưng điều đó hoàn toàn không phải là những gì Kinh Thánh dạy. Rô-ma 5:13 chép rằng *Vì tội lỗi đã có trong thế gian trước khi có luật pháp; nhưng khi chưa có luật pháp thì tội lỗi không được kể đến.* “Trước khi có luật pháp” nói đến thời gian trước khi Chúa cho ông Môi-se Mười Điều Răn và các luật lệ khác về nghi lễ cho dân chúng người Do Thái. Trước thời kỳ đó, tội lỗi đã tồn tại ở trong thế gian nhưng con người không bị quy tội. Từ “kể đến” trong bản dịch tiếng Anh là từ “impute” và là một từ kế toán có nghĩa là “ghi vào hoá đơn.” Khi bạn đi mua một cái gì đó, khoản tiền sẽ được ghi vào hoá đơn và tiền sẽ bị trừ đi trong tài khoản ngân hàng của bạn, và món hàng đó được coi là của bạn. Nhưng nếu họ quên không ghi vào và không trừ tiền thì coi như bạn không phải chịu trách nhiệm trả cho món hàng đó.

Câu Kinh Thánh này muốn nói rằng, trước khi Chúa ban Mười Điều Răn thì tội lỗi không được dùng để chống lại con người. Đó quả là một điều tuyệt vời! Hãy nghiên cứu Sáng Thế Ký chương 3 và 4. Thông thường nhiều người nghĩ rằng khi A-đam và Ê-va phạm tội với Chúa, bởi vì Chúa là thiêng liêng, thánh sạch và con người là tội lỗi, Chúa không muốn có một mối liên quan nào đến con người nữa. Họ nghĩ rằng Chúa đuổi A-đam và Ê-va ra khỏi vườn Ê-đen vì một Đức Chúa Trời thánh khiết không thể sống chung với con người tội lỗi. Họ còn nghĩ rằng trừ khi con người có thể thanh tẩy bản thân bằng việc làm nhiều điều tốt, bằng không thì Chúa không thể có mối quan hệ với họ. Nhưng điều này là trái với những gì Chúa Giê-sus dạy. Rô-ma 5:8 chép rằng: *Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.* Tân Ước dạy rằng Chúa yêu thương bạn ngay cả khi bạn đang sống trong tội lỗi, chứ không phải là sau khi bạn đã ăn năn và thay đổi.

Một trong những chân lý của Phúc Âm mà sẽ thay đổi cuộc đời bạn là Chúa yêu thương bạn vô điều kiện. Chúa yêu bạn nhiều đến nỗi nếu như bạn chỉ cần nhận lấy tình yêu của Ngài, con người bạn sẽ tự động thay đổi. Sự thay đổi là kết quả của tình yêu của Chúa chứ không phải là dụng cụ để đoạt lấy tình yêu của Chúa.

Trong Sáng Thế Ký chương 4, ta có thể thấy rõ rằng Chúa vẫn muốn tương giao và trò chuyện với A-đam và Ê-va sau khi họ đã phạm tội. Cũng như thế, Chúa vẫn trò chuyện với Ca-in và A-bên, và khi họ đến dâng vật tế lễ, Chúa nói chuyện với họ trực tiếp bằng lời nói. Thông qua phản ứng của họ, chúng ta có thể thấy rằng hai anh em rất hay nghe thấy tiếng phán của Chúa, và họ không sợ sệt gì cả. Khi Ca-in ám sát A-bên và trở thành kẻ giết người đầu tiên trong lịch sử loài người, tiếng phán của Chúa từ trời vang xuống: "A-bên, em con ở đâu?" Ca-in đã nói dối Chúa, dường như không có bất kỳ sự hối hận nào. Điều này chỉ có thể xảy ra khi một người quá quen với việc nghe tiếng phán của Chúa và xem thường, không biết quý trọng Lời Chúa và không còn tôn trọng Chúa. Mặc dù những con người này là tội lỗi, Chúa vẫn tiếp tục trò chuyện và xây dựng một mối quan hệ với họ, chứ không từ bỏ họ như nhiều người thường nghĩ. Bởi vì luật pháp chưa được ban ra nên Chúa hoàn toàn không kể đến tội lỗi của họ. Nhưng bởi vì Chúa không kể đến tội lỗi của con người, thì có phải là Chúa khuyến khích con người phạm tội hay nghĩ rằng tội lỗi không phải là sai? Hoàn toàn không phải! Đó chính là lý do mà cuối cùng Chúa phải đưa ra luật pháp để hướng con người đến điều đúng đắn, đến với tiêu chuẩn đạo đức của Ngài. Chúa phải tìm cách để cho con người thấy rằng con người cần một Chúa Cứu Thế, và nếu họ biết hạ mình, họ sẽ nhận được sự tha thứ cho mọi tội lỗi như một món quà. Đáng buồn thay, tôn giáo đã thao túng và kiểm soát những điều này và dạy rằng luật pháp được ban hành để bạn có thể giữ nó và từ đó kiếm được sự tha thứ và chấp

BÀI SỐ 5

nhận của Chúa. Không phải! Mục đích của luật pháp Cựu Ước là để phóng to tội lỗi của con người đến mức mà con người nhận thức được rằng bằng sức lực của con người, không ai có thể tự cứu bản thân và phải nói rằng, "Chúa ơi, nếu đây là tiêu chuẩn thánh của Ngài thì con không thể nào vươn tới được. Xin hãy tha thứ và thương xót con!" Bản chất của Chúa luôn luôn và mãi mãi là tình yêu thương.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Rô-ma 5:13. Hãy giải nghĩa từ “kể đến”?

Rô-ma 5:13 *Vì tội lỗi đã có trong thế gian trước khi có luật pháp; nhưng khi chưa có luật pháp thì tội lỗi không được kể đến.*

2. Hãy đọc Rô-ma 7:7. Mục đích của Chúa đưa ra Luật Pháp là để làm gì?

Rô-ma 7:7 *Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng nếu không nhờ luật pháp thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: “Người chớ tham lam” thì tôi đã không biết tham lam là gì.*

3. Hãy đọc Ga-la-ti 3:24. Theo câu Kinh Thánh này, mục đích của luật pháp là gì?

Ga-la-ti 3:24 *Như thế, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính.*

4. Hãy đọc Giăng 8:1-11. Chúa Jêsus đối xử với người phụ nữ ngoại tình như thế nào?

Giăng 8:1-11 [1] Còn Đức Chúa Jêsus lên núi Ô-liu. [2] Đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài; Ngài ngồi xuống giảng dạy cho họ. [3] Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem một phụ nữ bị bắt gắp đang ngoại tình, để người này đứng ở giữa [4] và nói với Ngài: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. [5] Trong luật pháp, Mô-i-se truyền cho chúng

ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy thì nói thế nào?”
[6] Họ nói như thế để thử Ngài, nhằm có cơ tố cáo Ngài. Đức Chúa Jê-sus cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. [7] Vì họ cứ hỏi mãi nên Ngài ngước lên và nói: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi.” [8] Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. [9] Khi họ nghe điều này thì lần lượt bỏ đi, những người cao tuổi đi trước. Đức Chúa Jê-sus ở lại một mình với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó. [10] Đức Chúa Jê-sus ngước lên nói với người phụ nữ: “Này chị kia, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?” [11] Người phụ nữ đáp: “Thưa Chúa, không ai cả.” Đức Chúa Jê-sus phán: “Ta cũng không kết án chị đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa.”

5. Có phải những lời nói và hành động của Chúa Jê-sus phản ánh đúng bản chất của Đức Chúa Trời? Hãy đọc Giăng 3:34.

Giăng 3:34 *Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không giới hạn.*

6. Hãy đọc I Giăng 4:8. Theo câu Kinh Thánh này, bản chất thực của Chúa là gì?

I Giăng 4:8 *Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.*

7. Hãy đọc Rô-ma 5:6. Tình yêu thương của Chúa được bày tỏ cho chúng ta kể cả khi chúng ta như thế nào?

Rô-ma 5:6 *Đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội.*

8. Hãy đọc Rô-ma 5:8. Chúa yêu thương chúng ta kể cả khi chúng ta còn là gì?

Rô-ma 5:8 *Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.*

9. Hãy đọc Rô-ma 5:10. Chúa yêu thương chúng ta kể cả khi chúng ta còn là gì?

Rô-ma 5:10 *Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của Con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là dường nào.*

10. Nếu bạn cầu xin Chúa Jêsus Christ tha thứ cho bạn và là Cứu Chúa và Chúa của bạn, tin rằng Chúa Jêsus hy sinh để trả giá cho tội lỗi của bạn, thì Chúa có cho bạn thấy bản chất thực sự của lòng thương xót và ân điển của Ngài không?

CÂU TRẢ LỜI

1. Hãy đọc Rô-ma 5:13. Hãy giải nghĩa từ “kể đến”?

Tính đến.

Hãy đọc Rô-ma 7:7. Mục đích của Chúa đưa ra luật pháp là để làm gì?

Để làm cho tội lỗi được biết tới, bị phơi bày ra.

2. Hãy đọc Ga-la-ti 3:24. Theo câu Kinh Thánh này, mục đích của luật pháp là gì?

Hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Jêsus.

3. Hãy đọc Giăng 8:1-11. Chúa Jêsus đối xử với người phụ nữ ngoại tình như thế nào?

Bằng ân điển và sự nhân từ.

4. Có phải những lời nói và hành động của Chúa Jêsus phản ánh đúng bản chất của Đức Chúa Trời?

Có!

5. Hãy đọc I Giăng 4:8. Theo câu Kinh Thánh này, bản chất thực của Chúa là gì?

Tình yêu thương.

6. Hãy đọc Rô-ma 5:6. Tình yêu thương của Chúa được bày tỏ cho chúng ta kể cả khi chúng ta như thế nào?

Còn yếu đuối.

7. Hãy đọc Rô-ma 5:8. Chúa yêu thương chúng ta kể cả khi chúng ta

còn là gì?

Là tội nhân.

8. Hãy đọc Rô-ma 5:10. Chúa yêu thương chúng ta kể cả khi chúng ta còn là gì?

Kẻ thù nghịch.

9. Nếu bạn cầu xin Chúa Jêsus Christ tha thứ cho bạn và là Cứu Chúa và Chúa của bạn, tin vào sự hy sinh của Chúa Jêsus như là sự trả giá cho tội lỗi của bạn, thì Chúa có cho bạn thấy bản chất thực sự của lòng thương xót và ân điển của Ngài không?

Có!

BÀI SỐ 6

SỰ ĂN NĂN

Tác giả Andrew Wommack

Nhiều người hiểu lầm ý nghĩa thực sự của sự ăn năn. Sự ăn năn không phải là sự biến đổi hoàn toàn mà là sự thay đổi trong phương hướng. Chúng ta sẽ tham khảo dụ ngôn đứa con hoang đàng. Chúa Jêsus đã cho chúng ta một ví dụ hoàn hảo về ý nghĩa thực sự của sự ăn năn. Trong sách Lu-ca 15:11-12, Chúa Jêsus phán rằng, *[11] Ngài lại kể tiếp: Một người kia có hai con trai. [12] Người em nói với cha: 'Thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con.' Và người cha đã chia gia tài cho chúng.*

Người em muốn hưởng phần thừa kế của mình trước khi người cha qua đời. Mặc dù đây là một điều lạ lùng, người cha vẫn đồng ý chia gia tài cho hai người con. Câu thứ 13 chép rằng: *Chẳng bao lâu, người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa; ở đó, nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản mình.* Người em mang hết của cải của mình và đi đến một nơi xa để sống một cuộc đời phóng đãng. Một trong những bản dịch dịch là “chơi bời và phung phí tiền bạc vào gái mại dâm.”

Câu 14-15 *[14] Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. [15] Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo.* Người em kiếm được việc làm cho một người dân bản xứ và phải đi chăn heo. Và câu 16 chép rằng, *Nó ước ao lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng **chẳng ai cho.*** Anh ta đói đến mức phải cầu xin, “Hãy cho tôi thức ăn của lợn – cái gì cũng được,” nhưng không một ai cho anh một cái gì hết. Anh ta đã tiêu hết tiền bạc của cải thừa kế được. Câu 17 chép rằng, *Bấy giờ nó mới tỉnh*

ngộ, tự nhủ: *'Biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật mà ở đây ta phải chết đói!* Một bản dịch dịch là "Khi anh ta nghiệm ra." Nói cách khác, người làm thuê cho người cha được ăn no nê, còn anh ta thì ở đây chết đói.

Và người em quyết định rằng mình sẽ ăn năn và quay trở lại. Sự ăn năn là sự thay đổi trong cách nghĩ, trong thái độ, và trong tấm lòng và từ đó làm cho một con người thay đổi phương hướng của bản thân. Trong câu 18-19, người em nói rằng, [18] *Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha: Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, [19] không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy.* "Xin cha hãy cho con làm người làm thuê thôi cũng được! Con đã phạm tội với cha, hoang phí tài sản, và phạm tội trước Chúa, xin cha hãy coi con như người làm thuê." Sau đó người em đứng lên và đi về nhà. Sự ăn năn không những là sự thay đổi thái độ, suy nghĩ và tấm lòng, mà còn là sự thúc đẩy để một người hành động, quay lại hoặc thay đổi phương hướng của mình. Tất cả chúng ta đã từng quay lưng lại với Chúa, với Chúa Cha, và với thiên đàng, ngôi nhà thật sự của mình. Kinh Thánh nói trong sách Ê-sai 53:6 rằng, *Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta; Đều chất trên Người.*

Câu chuyện tiếp tục trong câu 20-24, *Nó liền đứng dậy, trở về với cha mình ...* Có một lần khi tôi chia sẻ câu chuyện này với một người đàn ông mà chưa được kể câu chuyện này bao giờ, anh ta đĩnh ninh rằng khi người con trở về, người cha sẽ mắng rằng, "Hãy nhìn lại xem con đã làm những gì. Lãng phí tiền mà cha đã vất vả làm ra suốt cuộc đời, bây giờ hãy đi làm thuê cho cha mà trả lại." Rất nhiều người cha trong thế gian sẽ phản ứng như thế khi con cái của mình hư hỏng, nhưng hãy để ý thái độ của người cha này: [20] *... Nhưng khi còn ở đàng xa, người cha thấy nó*

BÀI SỐ 6

thì động lòng thương xót [tình yêu của ông tuôn chảy ra cho con mình], chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. [21] Người con thưa với cha: 'Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa.' [22] Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. [23] Hãy bắt con bê mập làm thịt. Chúng ta hãy ăn mừng! [24] Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được.' Rồi họ bắt đầu ăn mừng." (Phần trong ngoặc là của tôi).

Có một lần khác, sau khi nghe kể câu chuyện này, một người đàn ông lên tiếng rằng, "Tôi hoàn toàn hiểu ý của Chúa Jêsus rồi. Nếu tôi ăn năn và quay trở lại với lòng khoan dung của Chúa Cha và nhận lỗi rằng 'Chúa ơi, con đã phạm tội với Ngài, và con không xứng đáng được làm con Ngài', Chúa sẽ chấp nhận và chào đón tôi trở lại." Chúa Cha của chúng ta với lòng đầy trắc ẩn sẽ không trừng phạt và bắt chúng ta trở thành nô lệ của Ngài. Chúa sẽ phục hồi lại phận làm con Ngài cho chúng ta. Chúa đang chờ đợi, liệu bạn đã quay trở lại với Chúa chưa? Hãy quay trở lại với Đức Chúa Trời, với Chúa Cha, và với thiên đàng – ngôi nhà thực sự của bạn ngày hôm nay!

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy định nghĩa sự ăn năn.
2. Hãy đọc Lu-ca 13:1-5. Một người phải làm gì để không bị hư mất?

Lu-ca 13:1-5 [1] Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật lại cho Đức Chúa Jêsus về việc Phi-lát giết những người Ga-li-lê, khiến máu của họ hòa lẫn với sinh tể họ đang dâng. [2] Ngài đáp: "Các ngươi tưởng những người Ga-li-lê đó phạm tội nặng hơn tất cả người Ga-li-lê khác vì họ bị đau khổ như thế sao? [3] Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. [4] Hay là mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn mọi người khác cư ngụ ở thành Giê-ru-sa-lem sao? [5] Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy."

3. Hãy đọc II Phi-e-rơ 3:9. Mong muốn của Chúa đối với mọi người là gì?

II Phi-e-rơ 3:9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn.

4. Hãy đọc Lu-ca 16:19-31. Trong Lu-ca 16:28, tại sao người giàu muốn sai ai đó quay lại từ cái chết để cảnh cáo anh em của mình?
5. Hãy đọc Lu-ca 16:30. Những người anh em này sẽ phải làm gì để không phải đi đến địa ngục?

Lu-ca 16:19-31 [19] Có một người giàu mặc áo tía và áo vải gai mịn,

hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. [20] Lại có một người nghèo tên La-xa-rơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy ghẻ chốc. [21] Anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuống. Cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa. [22] Người nghèo chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. [23] Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn, ngược mắt lên thấy Áp-ra-ham ở xa xa và La-xa-rơ ở trong lòng người. [24] Người giàu kêu lên: 'Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con, vì con quá khổ trong lửa này.' [25] Nhưng Áp-ra-ham trả lời: 'Con ơi, hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã được hưởng những điều lành rồi, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều điều dữ; bây giờ, nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình. [26] Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.' [27] Người giàu nói: 'Tổ phụ ơi! Thế thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha của con, [28] vì con có năm anh em, để anh ta cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này.' [29] Nhưng Áp-ra-ham trả lời: 'Họ đã có Mô-i-se và các nhà tiên tri. Họ phải nghe lời các vị ấy!' [30] Người giàu lại nói: 'Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, không phải vậy đâu! Nhưng nếu có người chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn.' [31] Áp-ra-ham đáp: 'Nếu họ không chịu nghe Mô-i-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ.'

6. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đờ 26:18. Mặc dù không nói một cách trực tiếp, nhưng câu Kinh Thánh này đang nói về sự ăn năn. Điều gì sẽ xảy ra với những người ăn năn?

Công Vụ Các Sứ Đờ 26:18 *Để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan trở về cùng Đức Chúa Trời; hầu cho bởi đức tin nơi Ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đờ.*

7. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 26:20. Trong phần cuối của câu Kinh Thánh này, có ba điều được nhắc đến rằng người dân ngoại nên làm. Hãy nêu rõ ba điều này.

Công Vụ Các Sứ Đồ 26:20 *Nhưng trước hết, tôi rao giảng cho những người ở Đa-mách, kể đến tại Giê-ru-sa-lem và cả miền Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.*

8. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:21-23. Chúa Jêsus phán rằng những người này đang làm gì thay vì ý muốn của Chúa?
9. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:21-23. Điều này nói lên tầm quan trọng như thế nào của việc ăn năn thực sự thay vì chỉ môi lưỡi trước Chúa?

Ma-thi-ơ 7:21-23 [21] *Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. [22] Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ [23] Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’*

10. Hãy đọc Ê-sai 55:7. Những kẻ gian ác phải làm gì?
11. Những người xấu xa phải làm hai điều gì?
12. Khi những kẻ gian ác và những người xấu xa đến với Chúa, Ngài sẽ làm gì?

BÀI SỐ 6

Ê-sai 55:7 *Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình, Người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình; Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót, Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.*

13. Hãy đọc Lu-ca 15:7. Thiên đàng sẽ phản ứng như thế nào khi một tội nhân ăn năn?

Lu-ca 15:7 *Cũng vậy, Ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.*

14. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19. Khi một người ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời, điều gì sẽ xảy ra với tội lỗi của họ?

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19 *Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bỏ.*

Câu Trả Lời

1. Hãy định nghĩa sự ăn năn.
 - **Sự thay đổi thái độ về một quyết định.**
 - **Sự thay đổi về suy nghĩ.**
 - **Sự thay đổi tấm lòng dẫn đến sự trở lại với Chúa, từ sự tự định hướng quay lại để Chúa định hướng.**
 - **Sự thay đổi về phương hướng, không phải sự hoàn mỹ.**
 - **Sự quyết định để thay đổi định hướng của cuộc sống.**
 - **Sự hướng về Chúa Cha qua Chúa Jêsus.**
2. Hãy đọc Lu-ca 13:1-5. Một người phải làm gì để không bị hư mất?
Ăn năn.
3. Hãy đọc II Phi-e-rơ 3:9. Mong muốn của Chúa đối với mọi người là gì?
Tất cả mọi người sẽ ăn năn.
4. Hãy đọc Lu-ca 16:19-31. Trong Lu-ca 16:28, tại sao người giàu muốn sai ai đó quay lại từ cái chết để cảnh cáo anh em của mình?
Để họ tránh được nơi khổ hình.
5. Hãy đọc Lu-ca 16:30. Những người anh em này sẽ phải làm gì để không phải đi đến địa ngục?
Họ phải ăn năn trước Chúa.
6. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 26:18. Mặc dù không nói một cách trực tiếp, nhưng câu Kinh Thánh này đang nói về sự ăn năn. Điều gì sẽ xảy ra với những người ăn năn?
 - **Để được mở mắt.**

BÀI SỐ 6

- **Để được chuyển từ tối tăm qua sáng láng.**
 - **Để thoát khỏi quyền lực của Sa-tan trở về cùng Đức Chúa Trời.**
 - **Để nhận được sự tha tội.**
 - **Để hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ.**
7. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 26:20. Trong phần cuối của câu Kinh Thánh này, có ba điều được nhắc nhở dân ngoại nên làm. Hãy nêu rõ ba điều này.
- **Ăn năn.**
 - **Quay về với Chúa.**
 - **Làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.**
8. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:21-23. Chúa Jêsus phán những người này đang làm gì thay vì ý muốn của Chúa?
Làm điều tội lỗi và vô pháp luật.
9. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:21-23. Điều này nói lên tầm quan trọng như thế nào của việc ăn năn thực sự thay vì chỉ môi lưỡi trước Chúa?
Sự cứu rỗi đến từ trong tấm lòng, không phải từ môi miệng.
10. Hãy đọc Ê-sai 55:7. Những kẻ gian ác phải làm gì?
Lìa bỏ đường lối mình.
11. Những người xấu phải làm hai điều gì?
Từ bỏ các ý tưởng mình và quay trở lại cùng Đức Giê-hô-va.
12. Khi những kẻ gian ác và những người xấu xa đến với Chúa, Ngài sẽ làm gì.
Ngài sẽ thương xót và tha thứ dồi dào.

13. Hãy đọc Lu-ca 15:7. Thiên đàng sẽ phản ứng như thế nào khi một tội nhân ăn năn?

Thiên đàng sẽ mừng vui.

14. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19. Khi một người ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời, điều gì sẽ xảy ra với tội lỗi của họ?

Sẽ được xoá bỏ hoàn toàn.

BÀI SỐ 7

SỰ CAM KẾT

Tác giả Don Krow

Lu-ca 14:25-26 [25] Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus; Ngài quay lại phán với họ: [26] Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta.

Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus. Ngài quay lại phán với họ. (Lu-ca 14:25). Bản dịch này không lột tả hết được điều mà trong tiếng Hy-lạp muốn diễn đạt. Trong tiếng Hy-lạp, câu này có nghĩa là tại thời điểm này, đoàn dân đông liên tục theo đuổi Chúa Jêsus. Kinh Thánh không nói rõ lý do vì sao đoàn dân đông liên tục theo đuổi Chúa; có thể vì Chúa Jêsus làm nhiều phép lạ, hoặc có thể vì Ngài hay cho họ thức ăn, chúng ta không biết rõ lý do. Trong chép rằng lúc này, Chúa Jêsus quay lại và nói với họ một điều mà làm cho rất nhiều người thối lui và không còn theo Ngài nữa.

Nếu ai đến theo Ta [điều này có nghĩa là đi với ta, muốn đồng hành cùng ta, muốn theo ta, đây là điều kiện] *mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta.* (Lu-ca 14:26). Khi suy ngẫm câu Kinh Thánh này, tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, không thể nào ý của Ngài là như vậy được. Từ “ghét” trong câu này nghĩa là gì? Liệu nó có phải là yêu thương ít hơn một chút không? Nhưng một khi tôi thực sự tìm hiểu, từ “ghét” trong câu Kinh Thánh này thực sự nghĩa là ghét bỏ .

Chúa Jêsus dùng một từ mạnh như thế để nói lên một điều. Chỉ

khi một người ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống của bản thân, người đó không thể làm môn đồ của Chúa được. Tôi muốn hỏi bạn một điều rằng: Mối quan hệ gần gũi, thân thiết nhất trên thế giới này của bạn là với ai? Đó là mối quan hệ với bố mẹ của bạn, hoặc với vợ chồng hay con cái. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày vợ hoặc chồng của bạn tự nhiên ghét bỏ bạn và muốn li hôn, hay một ngày bố mẹ của bạn mất đi? Thông thường, chúng ta sẽ tìm đến anh chị em trong gia đình của mình. Nhưng Chúa Jêsus phán rằng, nếu chúng ta không ghét bỏ tất cả những người thân yêu trong gia đình, chúng ta không thể trở thành môn đồ của Ngài. Vậy ý của Chúa là gì?

Chúa Jêsus đang nhắc đến các mối quan hệ thân thiết nhất trong cuộc đời của bạn. Chúa đang đề nghị một sự cam kết từ phía bạn, một sự cam kết mà trong đó Chúa Jêsus là trên hết. Ngài muốn trở thành vị trí số một trong cuộc đời của bạn. Chúa Jêsus đang so sánh mối quan hệ của bạn với Ngài với các mối quan hệ thân mật nhất trong cuộc sống của bạn. “Ghét” là một ẩn dụ, so sánh, và Chúa Jêsus muốn nói rằng, “Mối quan hệ giữa Ta và con cần phải giữ vị trí trên hết tất cả mọi thứ trên thế gian.” Nhưng vẫn còn một con người nữa mà bạn yêu mến hơn cả vợ chồng, con cái, bố mẹ, hay anh chị em của mình. Bạn có biết đó là ai không? Người đó không phải là Chúa... mà là chính bản thân bạn. Bạn yêu mến bản thân của mình hơn hết thảy các mối quan hệ khác.

Tại sao các hôn nhân tan vỡ? Tại sao vợ chồng bỏ nhau? Đó là bởi vì họ yêu mến bản thân mình hơn là họ yêu mến người vợ hay chồng của mình. “Vì anh/em không làm vừa lòng tôi nữa nên tôi li dị cho xong!”

Chúa Jêsus phán rằng, Chúa muốn dành được vị trí còn cao hơn

BÀI SỐ 7

cả mối quan hệ của bạn với chính bản thân mình. Đây là định nghĩa của một môn đồ thật sự. Trở thành một môn đồ có cái giá của nó. Chúa muốn bạn hãy đi theo Ngài và làm Ngài trở nên số một trong cuộc đời của bạn.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Lu-ca 9:57-62. Đoạn Kinh Thánh này nói lên điều gì về mức độ của sự cam kết đi theo Chúa Jêsus?

Lu-ca 9:57-62 [57] Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Jêsus: "Thầy đi đâu, con sẽ theo đó." [58] Đức Chúa Jêsus đáp: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu." [59] Ngài phán với một người khác: "Hãy theo Ta." Nhưng người ấy thưa: "Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." [60] Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời." [61] Một người khác nữa thưa: "Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã." [62] Đức Chúa Jêsus đáp: "Ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời."

2. Hãy đọc Lu-ca 8:13-14. Tại sao nhiều người có vẻ như dễ từ bỏ đạo Chúa?

Lu-ca 8:13-14 [13] Những hạt rơi trên đá là người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy; nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã. [14] Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời này làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được.

3. Hãy đọc Ê-xê-chi-ên 16:8. Chúa sử dụng hôn nhân giữa người vợ và người chồng để miêu tả mối quan hệ của Ngài với dân của Ngài. Một khi bạn ở trong mối quan hệ hôn nhân, ai là người có quyền sở hữu bạn?

BÀI SỐ 7

Ê-xê-chi-ên 16:8 *Khi Ta đi ngang qua và nhìn người, thấy người đã lớn, đến tuổi yêu đương. Ta lấy áo ngoài trùm trên người để che sự trần truồng của người. Phải, Ta đã thề với người, kết ước với người và người thuộc về Ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy.*

4. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:19. Bạn thuộc về ai?
5. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:20. Cơ thể và tâm linh của bạn thuộc về ai?

I Cô-rinh-tô 6:19-20 [19] *Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, [20] vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời.*

6. Hãy đọc Gia-cơ 4:4. Liệu một người có thể trở nên một kẻ ngoại tình, phản bội lại Chúa?

Gia-cơ 4:4 *Này những kẻ ngoại tình kia! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời.*

7. Hãy đọc Rô-ma 1:25. Điều gì thì được coi là “ngoại tình” trong mắt Chúa?

Rô-ma 1:25 *Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá; họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được ca ngợi đời đời! A-men.*

8. Hãy đọc Giăng 2:23-25. Chúng ta có thể học được gì về sự cam kết và lòng tin từ đoạn Kinh Thánh này?

Giăng 2:23-25 [23] *Đang lúc Đức Chúa Jêsus ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Vượt Qua, nhiều người thấy các dấu lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. [24] Nhưng Đức Chúa Jêsus không phó thác mình cho họ, vì Ngài biết rõ mọi người. [25] Ngài không cần ai làm chứng về người nào cả, vì chính Ngài biết rõ mọi điều trong lòng người.*

9. Hãy đọc Lu-ca 14:28-30. Bạn đã bao giờ cân nhắc cái giá để theo Chúa Jêsus chưa? Bạn có còn muốn theo Ngài không?

Lu-ca 14:28-30 [28] *Ai trong các người muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? [29] Nếu không, khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được thì mọi người thấy, sẽ chê cười [30] và nói rằng: 'Người này khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được!'*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Lu-ca 9:57-62. Đoạn Kinh Thánh này nói lên điều gì về mức độ của sự cam kết đi theo Chúa Jêsus?

Cam kết tuyệt đối.

2. Hãy đọc Lu-ca 8:13-14. Tại sao nhiều người có vẻ như dễ từ bỏ đạo Chúa?

Vì họ chưa bao giờ để cho lời Chúa mọc rễ trong tấm lòng của họ. Sự lo lắng, giàu sang và thú vui đời này cướp mất Lời Chúa.

3. Hãy đọc Ê-xê-chi-ên 16:8. Chúa sử dụng hôn nhân giữa người vợ và người chồng để miêu tả mối quan hệ của Ngài với dân của Ngài. Một khi bạn ở trong mối quan hệ hôn nhân, ai là người có quyền sở hữu bạn?

Chúa!

4. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:19. Bạn thuộc về ai?

Chúa!

5. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:20. Thân thể và tâm linh của bạn thuộc về ai?

Chúa!

6. Hãy đọc Gia-cơ 4:4. Một người có thể trở nên một kẻ ngoại tình, phản bội lại Chúa không?

Có thể.

7. Hãy đọc Rô-ma 1:25. Điều gì thì được coi là “ngoại tình” trong mắt Chúa?

Một tấm lòng thờ thần tượng (tất cả những gì bạn coi trọng hơn mối quan hệ với Chúa).

8. Hãy đọc Giăng 2:23-25. Chúng ta có thể học được gì về sự cam kết và lòng tin từ đoạn Kinh Thánh này?

Chúa muốn chiếm hữu trái tim của bạn (một sự cam kết tuyệt đối).

9. Hãy đọc Lu-ca 14:28-30. Bạn đã bao giờ cân nhắc cái giá để theo Chúa Jêsus chưa? Bạn có còn muốn theo Ngài không?

Có!

BÀI SỐ 8

LỄ BÁP-TÊM NƯỚC

Tác giả Don Krow

Câu hỏi: “Tôi xin hỏi liệu một người có cần phải trải qua lễ báp-têm nước để có thể được lên thiên đàng hay không? Tôi yêu mến Chúa và được báp-têm từ lúc tám tuổi. Hiện nay tôi là 18 tuổi và một người từ một hội thánh không giáo phái nói rằng không ai có thể được cứu và báp-têm trong lúc còn nhỏ như vậy được. Và người đó cũng nói rằng anh cần phải làm báp-têm mới có thể được lên thiên đàng, nhưng hệ phái Báp Tít của tôi nói rằng điều đó là không cần thiết. Tôi rất muốn được lên thiên đàng. Tôi phục vụ Chúa trong mọi lĩnh vực có thể, nhưng tôi muốn hỏi rằng bây giờ tôi đã trưởng thành, liệu tôi có cần phải làm báp-têm lại hay không? Chúa ban phước cho bạn và chân thành cảm ơn.”

Trả lời: “Sự cứu rỗi và tha thứ tội lỗi là món quà miễn phí qua đức tin nơi Chúa Jêsus Christ. Công Vụ Các Sứ Đồ 10:43 chép rằng, *Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội.* Sự cứu rỗi đến từ đức tin; sự tin cậy và nương cậy vào Chúa Jêsus và sự đổ huyết của Ngài để mang đến cho con người sự công chính trước Chúa. Trong Công Vụ 10:44-48, Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo (chứng thực sự cứu rỗi) trước khi họ chịu phép báp-têm.”

Nhưng có những trường hợp khác trong Kinh Thánh có vẻ như sự tha thứ tội lỗi xảy ra trong khi làm báp-têm (Công Vụ 2:38). Đó là bởi vì báp-têm là sự biểu lộ của đức tin, và được thể hiện khi một người tiếp nhận Chúa Jêsus trong sự ăn năn (Mác 16:16 chép rằng, *Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội.*) Lễ báp-têm cũng

là một lời ước nguyện với Chúa Jêsus từ một lương tâm trong sáng (Công Vụ 22:16 và I Phi-e-rơ 3:21).

Nếu bạn thực sự tiếp nhận Chúa Jêsus vào lòng mình từ lúc tám tuổi, Chúa chấp nhận đức tin đơn sơ, thật thà của bạn. Lễ báp-têm có một vài điều kiện. Một trong những điều kiện của lễ báp-têm là sự ăn năn. Bạn đến với Chúa có phải vì sự ăn năn trong suy nghĩ và tấm lòng của mình không (Công Vụ 2:38, 20:21, và 17:30)? Bạn đã tin và xưng nhận Chúa Jêsus và tin rằng Chúa Jêsus là Chúa của đời bạn hay chưa? (Mác 16:16, Giăng 3:16 và Rô-ma 10:9-10)? Nếu chưa, hãy đến với Chúa Jêsus, ăn năn tội của mình, nhờ cậy ân điển của Ngài để được tha thứ tội lỗi của bạn, và đóng ấn quyết định của mình để bước đi theo Ngài thông qua việc chịu báp-têm bằng nước.

Lễ báp-têm là sự thể hiện đức tin của một người nơi Chúa Jêsus. Nếu chỉ làm lễ mà không có đức tin thì nó không có ý nghĩa gì cả. Những người tin vào Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa luôn sẵn sàng bày tỏ đức tin đó và công khai tuyên xưng Chúa Jêsus theo cách công khai này. Nếu một người tin Chúa mà nói rằng, tôi tin Chúa Jêsus nhưng không muốn làm lễ báp-têm, đức tin của họ là đức tin chết. **Đức tin chết là khi nó không được biểu hiện bằng hành động** (Gia-cơ 2:18-19). Chỉ bởi đức tin mà người ta được cứu, nhưng đức tin cứu rồi thì không bao giờ đứng chỉ một mình mà nó luôn luôn sẵn sàng bày tỏ ra bằng hành động. **Lễ báp-têm không cứu rỗi ai cả, chỉ có Chúa Jêsus là Cứu Chúa. Cũng như thế, nước không thanh tẩy tội lỗi, chỉ có huyết của Chúa Jêsus mà thôi.** Nhưng đức tin khiến cho huyết của Ngài được linh nghiệm trên bạn và đôi khi đức tin đó lại được thể hiện vào đúng thời điểm một người chịu phép báp-têm (Công Vụ 22:16). Câu hỏi là bạn đã ăn năn tội lỗi chưa? Bạn có tin Chúa Jêsus không? Nếu có thì sao bạn còn chần chừ - hãy mạnh dạn và chịu báp-têm!

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Câu hỏi của người bạn trẻ này là gì?
2. Theo câu Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 10:43, sự cứu rỗi đến với chúng ta như thế nào?

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:43 *Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội.*

3. Báp-têm là một biểu hiện của đức tin thường diễn ra vào thời điểm của sự cứu rỗi. Công vụ các sứ đồ 2:38 diễn tả lễ thật này như thế nào?

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38 *Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. (Bản Truyền Thống)*

4. Còn Câu Kinh Thánh Mác 16:16 nói gì về điều này?

Mác 16:16 *Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội.*

5. Báp-têm là một cách để kêu cầu danh Chúa. Câu Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 22:16 nói gì về điều này?

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:16 *Bây giờ, anh còn chờ đợi gì nữa? Hãy trỗi dậy, kêu cầu danh Chúa mà nhận báp-têm và tẩy sạch tội lỗi mình đi.*

6. Báp-têm là một cách để kêu cầu Chúa cho một lương tâm trong

sáng. I Phi-e-rơ 3:21 có xác nhận lễ thật này không?

I Phi-e-rơ 3:21 *Báp-têm ngày nay là biểu tượng của điều đó để cứu anh em; báp-têm không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng, qua sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ.*

7. Theo câu Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38, những điều kiện cần thiết để làm báp-têm là gì?

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38 *Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. (Bản Truyền Thống).*

8. Theo câu Kinh Thánh Mác 16:16, điều kiện cần thiết để làm báp-têm là gì?

Mác 16:16 *Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội.*

9. Liệu một đứa trẻ sơ sinh có thể ăn năn tội lỗi?

10. Liệu một đứa trẻ sơ sinh có thể có đức tin?

11. Hãy đọc câu Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 10:43-48. Bước thứ hai sau khi một người đã đặt đức tin vào Chúa Jêsus là gì?

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:43-48 [43] *Hết thấy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. [44] Khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người*

BÀI SỐ 8

nghe đạo. [45] Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. [46] Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. [47] Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chẳng? [48] Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.” (Bản Truyền Thống)

Câu Trả Lời

1. Câu hỏi của người bạn trẻ này là gì?
Một người có cần làm lễ báp-têm để lên thiên đàng không?
2. Theo câu Kinh Thánh Công Vụ 10:43, sự cứu rỗi đến với chúng ta như thế nào?
Như một món quà qua đức tin nơi Chúa Jêsus.
3. Báp-têm là một biểu hiện của đức tin thường diễn ra vào thời điểm của sự cứu rỗi. Công vụ các sứ đồ 2:38 diễn tả lễ thật này như thế nào?
Phi-e-rơ nói rằng “Mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm để được tha tội mình”.
4. Còn Câu Kinh Thánh Mác 16:16 nói gì về điều này?
Chúa Jêsus phán rằng, “Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu,” có nghĩa là hai điều này có thể xảy ra cùng một lúc.
5. Báp-têm là một cách để kêu cầu danh Chúa. Câu Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 22:16 nói gì về điều này?
Câu Kinh Thánh này nói rằng, ai mà kêu cầu danh Chúa sẽ được tẩy sạch tội lỗi. Kêu cầu danh Chúa có thể bằng cách nói ra miệng (Lu-ca 18:13) hoặc qua lễ báp-têm.
6. Báp-têm là một cách để kêu cầu Chúa cho một lương tâm trong sáng. I Phi-e-rơ 3:21 có xác nhận lễ thật này không?
Có.
7. Theo câu Kinh Thánh Công Vụ 2:38, những điều kiện cần thiết để

BÀI SỐ 8

chịu báp-têm là gì?

Sự ăn năn.

8. Theo câu Kinh Thánh Mác 16:16, điều kiện cần thiết để chịu báp-têm là gì?

Đức tin.

9. Một đứa trẻ sơ sinh có thể ăn năn tội lỗi không?

Không thể.

10. Một đứa trẻ sơ sinh có thể có đức tin không?

Không thể.

11. Hãy đọc Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 10:43-48. Bước thứ hai sau khi một người đã đặt đức tin vào Chúa Jêsus là gì?

Chịu báp-têm nước.

BÀI SỐ 9

CON NGƯỜI MỚI TRONG ĐĂNG CHRIST (PHẦN 1)

Tác giả Andrew Wommack

Câu Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:17 chép rằng, *Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới.* Cụm từ “trong Đấng Christ” được dùng hơn 300 lần trong Tân Ước, và luôn luôn nói đến mối quan hệ sống còn với Chúa. Một khi một người có được mối quan hệ đó, người ấy trở nên một tạo vật mới.

Điều này dẫn đến một vấn đề quan trọng mà tôi tin là bắt buộc phải hiểu về con người mới của bạn trong Đấng Christ: Nó không diễn ra trong cõi vật lý. Nó không phải là nói về cơ thể vật lý của bạn, không phải cơ thể bạn hoàn toàn thay đổi hoặc vẻ bề ngoài của bạn thay đổi. Nếu bạn bị béo phì trước khi đến với Chúa, bạn vẫn sẽ bị béo phì sau khi đến với Chúa, trừ khi bạn bắt đầu ăn kiêng và tập luyện để giảm cân. Câu Kinh Thánh này cũng không nói đến trạng thái suy nghĩ hay cảm xúc – phần mà nhiều người coi là “con người thật” của mình. Nếu bạn không được thông minh cho lắm trước khi tin nhận Chúa, bạn cũng sẽ không được thông minh cho lắm sau khi bạn tin Chúa. Những suy nghĩ và ký ức của bạn vẫn không thay đổi.

Nhưng theo Kinh Thánh, còn có một phần thứ ba mà chúng ta chưa tính đến, và đó là phần được thay đổi – tâm linh của một con người. Hãy đọc câu Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 khi Phao-lô cầu

BÀI SỐ 9

nguyện cho những người tin Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca, *Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm!* Câu Kinh Thánh này nói rằng, bạn có phần linh, phần hồn và phần thân thể. Phần thân thể chúng ta đều biết, đó là phần có thể nhìn thấy được. Và chúng ta đều có thể nhận biết phần suy nghĩ và cảm xúc mà Kinh Thánh gọi là phần hồn. Chúng ta biết rằng mặc dù một người có thể không chạm vào bạn bằng thân thể vật lý, nhưng họ có thể chạm vào bạn bằng lời nói của họ, theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Hầu hết mọi người đều hiểu về các phần vật lý và phần hồn, nhưng theo Kinh Thánh, có một phần khác, đó là tâm linh.

Tâm linh là phần được thay đổi và tạo mới sau khi chúng ta được cứu. Tâm linh là phần cho chúng ta sự sống. Gia-cơ 2:26 chép rằng, *Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.* Mặc dù trong bản dịch Tiếng Việt, người dịch dùng từ “hồn” nhưng trong tiếng gốc, từ “hồn” ở đây là từ “tâm linh” như trong câu I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23. Vì vậy, phần tâm linh là phần cho chúng ta sự sống. Trong Sáng Thế Ký 2, khi Chúa tạo dựng A-đam và Ê-va, cơ thể của A-đam được Chúa tạo dựng trước, và sau đó Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi A-đam và ông đã trở nên một sinh linh. Từ “hà sinh khí” trong bản gốc Cựu Ước cũng là từ “hơi thở” và được dịch là “tâm linh” rất nhiều nơi trong Kinh Thánh. Chúa tạo dựng nên thể xác và hồn của A-đam, và sau đó Ngài hà sinh khí của Ngài và A-đam trở thành một con người sống. Do đó, phần tâm linh là cốt lõi của sự sống.

Trước khi bạn đến với Chúa, phần tâm linh của bạn đã bị chết đi. Ê-phê-sô 2:1 chép rằng, *Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình.* Chúng ta biết rằng, trước khi đến với Chúa, bạn vẫn sống và hoạt

CON NGƯỜI MỚI TRONG ĐÃNG CHRIST (PHẦN 1)

động trên đất này, nhưng thực ra tâm linh của bạn thì đã chết. Từ “chết” trong Kinh Thánh không có nghĩa là không còn tồn tại trên thế gian nữa. “Chết” ở đây chỉ có nghĩa là “bị chia cắt.” Khi một người chết đi, họ sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Phần hồn và phần linh tiếp tục sống, nhưng tách biệt khỏi thân thể đã chết và thối rữa.

Sáng Thế Ký 2:17 chép rằng, *nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết.* Khi A-đam và Ê-va ăn trái cây đó thì thân thể họ không chết ngay, nhưng phần tâm linh của họ chết đi và họ bị chia cắt khỏi Chúa. Phần tâm linh mà Chúa hà hơi vào cơ thể để cho chúng ta sự sống và động lực bị tách rời khỏi sự sống của Chúa ... Sự sống linh thiêng và hoàn hảo mà Kinh Thánh gọi là **“zoe”**, dịch là “sự sống hoàn hảo và dư dật.” Sau khi bị chết tâm linh, con người bắt đầu thoái hoá. Người đó vẫn hoạt động, nhưng anh ta hoạt động độc lập, tách biệt với Chúa. Đó thực sự là những gì gây ra tất cả các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta ... tất cả các căng thẳng về cảm xúc của chúng ta.

Khi một người đến với Chúa, họ được nhận một tâm linh mới và được tái sinh, như câu Kinh Thánh Giăng 3:5 nói. Cũng giống như con người được sinh ra về thể xác có tâm linh, linh hồn và thể xác, khi được tái sinh, anh ta nhận được Thánh Linh của Chúa Jêsus. Câu Kinh Thánh Ga-la-ti 4:6 chép rằng, *Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta kêu lên: ‘A-ba! Cha!’* Đức Chúa Trời đã đặt chính Thánh Linh của Ngài vào trong lòng của chúng ta, và vì thế chúng ta được thừa hưởng một sự sống mới, một bản chất mới, và trở nên một con người mới trong tâm linh.

Phần còn lại của đời sống Cơ Đốc chỉ là học cách nhận biết những gì đã xảy ra trong tâm linh để áp dụng cho phần tâm hồn, tâm trí của

BÀI SỐ 9

bạn. Sự thực là một phần ba sự cứu rỗi đã hoàn tất khi bạn tiếp nhận Chúa Jêsus là chủ cuộc đời mình. Tâm linh của bạn được hoàn toàn biến đổi vĩnh viễn. Và tâm linh mới này luôn luôn đầy rẫy tình yêu thương, niềm vui, sự bình an và sự hiện diện của Chúa. Trong tâm linh, bạn không thiếu thốn gì hết, nhưng bạn phải tin vào điều đó, và đó là lý do học và suy ngẫm lời Chúa là điều chủ đạo của đời sống Cơ Đốc nhân. Bạn là một con người hoàn toàn mới, nhưng nếu không nhận thức được điều này, cuộc sống của bạn sẽ không được thay đổi. Chiến thắng trong đời sống Cơ Đốc đến khi bạn có thể nhìn vào Lời, đó là Thần Linh và sự sống, xem bạn là ai, xem Chúa đã làm gì và bắt đầu tin vào những điều đó.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:17. Nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là gì?
2. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:17. Điều gì đã xảy ra với những điều cũ?
3. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:17. Điều gì đã trở nên mới?

II Cô-rinh-tô 5:17 *Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nay, mọi sự đều trở nên mới.*

4. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:1. Trước khi một người đến với Chúa, tình trạng của họ là gì?
5. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:2. Khi một người còn chưa tin Chúa, họ bước đi và sống như thế nào?
6. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:3-5. Đức Chúa Trời giàu về những gì?
7. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:4. Vì sao Đức Chúa Trời lại giàu lòng thương xót?
8. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:5. Chúa đã làm gì cho chúng ta kể cả khi chúng ta đã chết vì những vi phạm?
9. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:5. Chúa đã cứu rỗi chúng ta như thế nào?

Ê-phê-sô 2:1-5 [1] *Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, [2] là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của*

thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. [3] Tất cả chúng ta đều ở trong số này, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. [4] Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, [5] nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ - ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.

10. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:9-10. Bạn có nghĩ rằng mình từng sống như những con người này không?
11. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:11. Từ “đã được” muốn nói đến quá khứ, hiện tại hay tương lai?
12. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:11. Khi bạn được “sinh lại,” ba điều gì đã xảy ra?
13. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:9-10. Những điều này là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai?

I Cô-rinh-tô 6:9-11 [9] *Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? [10] Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. [11] Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được*

CON NGƯỜI MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST (PHẦN 1)

thánh hóa và được xưng công chính.

14. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:17. Còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ ...? với Ngài.

I Cô-rinh-tô 6:17 *Còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một tâm linh với Ngài.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:17. Nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là gì?
Một tạo vật mới.
2. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:17. Điều gì đã xảy ra với những điều cũ?
Đã qua đi.
3. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:17. Điều gì đã trở nên mới?
Mọi sự.
4. Trước khi một người đến với Chúa, tình trạng của họ là gì?
Đã chết vì những vi phạm tội lỗi của mình.
5. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:2. Khi một người còn chưa tin Chúa, họ bước đi và sống như thế nào?
Sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, và sống không vâng phục.
6. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:3-5. Đức Chúa Trời giàu về những gì?
Giàu lòng thương xót.
7. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:4. Vì sao Đức Chúa Trời lại giàu lòng thương xót?
Vì Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả.
8. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:5. Chúa đã làm gì cho chúng ta kể cả khi chúng ta đã chết vì những vi phạm?
Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ.

CON NGƯỜI MỚI TRONG ĐẢNG CHRIST (PHẦN 1)

9. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:5. Chúa đã cứu rỗi chúng ta như thế nào?
Nhờ ân điển của Chúa.
10. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:9-10. Bạn có nghĩ rằng mình từng sống như những con người này?
Có.
11. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:11. Từ “đã được” muốn nói đến quá khứ, hiện tại hay tương lai?
Quá khứ.
12. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:11. Khi bạn được “sinh lại,” ba điều gì đã xảy ra.
Khi bạn được “sinh lại,” ba điều gì đã xảy ra? Được thanh tẩy, được thanh hoá và được xưng công chính.
13. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:9-10. Những điều này là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai?
Hiện tại.
14. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:17. Còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ ... với Ngài?
Trở nên một tâm linh với Ngài.

BÀI SỐ 10

CON NGƯỜI MỚI TRONG ĐẢNG CHRIST (PHẦN 2)

Tác giả Andrew Wommack

Trong bài học trước, chúng ta đã thảo luận ý nghĩa của việc được tái sinh trong tâm linh. Trong II Cô-rinh-tô 5:17 chép rằng, *Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới.* Chúng ta bắt đầu thấy rằng khi chúng ta được tái sinh, một sự biến đổi hoàn toàn đã diễn ra trong tâm linh của chúng ta, và cách duy nhất để biết những gì đã xảy ra trong tâm linh của chúng ta là thông qua Lời Chúa. Chúng ta có thể nhận thức về điều đó thông qua những thứ bên ngoài và chúng ta có thể cảm nhận nó thông qua cảm xúc của chúng ta, bởi vì đó là trong lĩnh vực tâm hồn. Nhưng trong phần tâm linh của chúng ta, có một sự biến đổi hoàn toàn.

Hãy để tôi sử dụng một vài câu Kinh Thánh cho thấy những điều đã xảy ra khi một người tiếp nhận Chúa Jesus vào đời sống của họ. Trong Ê-phê-sô 4:24 chép rằng, *Và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.* Khi một người được tái sinh, tâm linh của họ đã được xưng công chính và thánh khiết. Kinh Thánh có nói đến hai loại công chính.

Có một sự công chính do chính bạn tạo ra thông qua những hành động của chính bạn, và bạn phải duy trì sự công chính đó trong các mối quan hệ với những người khác. Nếu bạn không sống đúng và làm

CON NGƯỜI MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST (PHẦN 2)

đúng, sếp của bạn có thể sa thải bạn hoặc vợ chồng bạn có thể li dị bạn; Vì vậy, bạn cần phải có sự công chính của riêng bạn. Tuy nhiên, Chúa không chấp nhận bạn dựa trên sự công chính bên ngoài của bạn. Đức Chúa Trời đã cho bạn sự công chính của Ngài.

Câu Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 5:21 nói rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, có một sự công chính vượt xa sự công chính bên ngoài của chúng ta, ấy là sự công chính dựa trên những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Chúng ta theo nghĩa đen đã nhận được sự công chính của Chúa bởi đức tin nơi Chúa Jêsus Christ. Chúng ta đã được tạo nên trong chân lý công chính và thánh khiết thật sự. Chúng ta không cần phải cố gắng để đạt được sự công chính ấy nữa; chúng ta đã và đang được công chính. Nói cách khác, chúng ta đã và đang có được chỗ đứng ngay thẳng trước mặt Chúa.

Chúa hoàn toàn đẹp lòng với chúng ta trong Đấng Christ không phải dựa vào bất cứ điều gì khác. Trong tâm linh chúng ta là nơi sự biến đổi này xảy ra. Chúng ta đã được tạo dựng trong chân lý công chính và thánh khiết, và là tạo vật mới trong Chúa. Ê-phê-sô 2:10 chép rằng, *Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.* Ê-phê-sô 1:13 chép rằng, *Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa.*

Nhiều người nghĩ rằng khi họ mới tiếp nhận Chúa Jêsus, họ được tha thứ và thanh tẩy. Nhưng từ lúc đó đến bây giờ, họ đã vấp ngã và phạm tội

BÀI SỐ 10

trước Chúa và do đó đã làm Chúa thất vọng. Nếu bạn đã phạm tội, bạn chỉ phạm tội trong hành động và suy nghĩ và cảm xúc của mình, nhưng tâm linh của bạn hoàn toàn không phạm tội gì. Nó đã được đóng ấn rồi. Giống như khi làm mứt hoa quả, người ta thường dùng sáp để bịt miệng lọ mứt để giữ cho hoa quả bên trong được sạch, không cho bất kì một chất bẩn nào lọt vào bên trong. Cũng như vậy, Chúa đã niêm phong tâm linh của bạn. Khi bạn được cứu, Chúa đã ban cho bạn một tâm linh mới, và tội lỗi không thể nào lọt vào được. Bạn có một bản chất mới. Để có được một mối quan hệ mật thiết với Chúa, bạn cần phải làm bạn với Ngài và thờ phượng Ngài dựa trên bản chất mới trong tâm linh và không dựa vào xác thịt của mình.

Đây thực sự là sự biến đổi lớn lao trong đời sống Cơ Đốc, ấy là một người phải thay đổi danh tính của họ. Bạn phải liên hệ với Chúa không dựa trên những gì bạn làm trong cõi vật chất, không phải những gì bạn nghĩ trong đầu, mà là bạn là ai trong tâm linh dựa trên những gì Ngài đã làm cho bạn. Đó là một công việc đã hoàn thành, một cái gì đó không biến động (thay đổi qua lại). Bạn đã được tạo ra trong sự công chính và thánh khiết thực sự. Đó là phần tâm linh của bạn, và để thông công với Chúa, bạn phải thờ phượng Ngài bằng tâm linh và lẽ thật. Bạn phải đứng trong danh tính này của bạn, nghĩa là bạn là ai trong Đấng Christ.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:17. Cách duy nhất để chúng ta nhận biết sự biến đổi trong tâm linh là bằng lời của Chúa. Theo câu Kinh Thánh này, điều gì đã xảy ra?

I Cô-rinh-tô 6:17 *Còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một tâm linh với Ngài.*

2. Hãy đọc Ê-phê-sô 3:17. Chúa Jêsus hiện giờ đang ngự ở đâu?
3. Hãy đọc Ê-phê-sô 3:17. Làm thế nào để điều này có thể xảy ra?

Ê-phê-sô 3:17 *Và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đậm rễ và vững lập trong tình yêu thương.*

4. Đọc I Giăng 5:12. Chúng ta phải sở hữu ai để có được sự cứu rỗi?

I Giăng 5:12 *Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.*

5. Hãy đọc Cô-lô-se 1:26-27 Sự màu nhiệm đã được giấu kín qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ đã được bày tỏ ra?

Cô-lô-se 1:26-27 *[26] Tức là sự màu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giải bày cho các thánh đồ của Ngài. [27] Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của màu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hi vọng vinh quang.*

BÀI SỐ 10

6. Hãy đọc Ê-phê-sô 4:23-24. Phần nào trong bạn đã được tạo dựng trong sự công chính và thánh khiết?

Ê-phê-sô 4:23-24 [23] *Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, [24] và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.*

7. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:21. Chúng ta đã được thừa hưởng sự công chính của ai?

II Cô-rinh-tô 5:21 *Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội-lỗi trở nên tội-lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công-bình của Đức Chúa Trời. (Bản Dịch Truyền Thống 1925).*

8. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:4. Người tin Chúa sẽ đứng như thế nào trước mặt Ngài?

Ê-phê-sô 1:4 *Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài.*

9. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:6. Chúng ta đã được chấp nhận bằng cách nào?

Ê-phê-sô 1:6 *Để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài!*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 6:17. Cách duy nhất để chúng ta nhận biết sự biến đổi trong tâm linh là bằng Lời Chúa. Theo câu Kinh Thánh này, điều gì đã xảy ra?
Tâm linh của chúng ta đã được kết hợp với Chúa.
2. Hãy đọc Ê-phê-sô 3:17. Chúa Jêsus hiện giờ đang ngự ở đâu?
Trong lòng người tin Chúa.
3. Hãy đọc Ê-phê-sô 3:17. Làm thế nào để điều này có thể xảy ra?
Bởi đức tin.
4. Đọc I Giăng 5:12. Chúng ta phải sở hữu ai để có được sự cứu rỗi?
Đức Chúa Con (Chúa Jêsus).
5. Hãy đọc Cô-lô-se 1:26-27 Sự màu nhiệm đã được giấu kín qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ đã được bày tỏ qua đâu?
Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hi vọng vinh quang.
6. Hãy đọc Ê-phê-sô 4:23-24. Phần nào trong bạn đã được tạo dựng trong sự công chính và thánh khiết?
Con người mới trong tâm linh của chúng ta (tâm linh được tái sinh).
7. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:21. Chúng ta đã được thừa hưởng sự công chính của ai?
Của Đức Chúa Trời.
8. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:4. Người tin Chúa sẽ đứng như thế nào

BÀI SỐ 10

trước mặt Ngài?

Được thánh hoá và không chỗ chê trách trước mặt Ngài.

9. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:6. Chúng ta đã được chấp nhận bằng cách nào?

Bằng danh Chúa Jêsus.

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CƠ ĐỐC NHÂN PHẠM TỘI?

Tác giả Don Krow

Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề “Điều gì sẽ xảy ra khi Cơ Đốc nhân phạm tội?” Câu Kinh Thánh I Giăng 1:8-9 chép rằng, *[8] Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối bản thân, và chân lý không ở trong chúng ta. [9] Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.*

Dù là người tin Chúa, thì vẫn có lúc nào đấy chúng ta sẽ phạm tội. Nhưng điều làm chúng ta khác biệt với con người cũ là hiện tại chúng ta có một bản chất mới. Chúng ta cảm thấy đau buồn khi mình phạm tội. Chúng ta không muốn phạm tội và muốn sống một đời sống công chính. Nhưng thực sự, điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta phạm tội? Liệu chúng ta có cần phải được cứu lại không? Kinh Thánh nói gì về điều này? Nếu như chúng ta cần phải được cứu lại, chúng ta thực sự không có một sự bảo đảm nào và chúng ta còn khổ hơn thế gian. Ít ra, thế gian không bị dẫn dắt bởi một lương tâm tội lỗi. Là người tin Chúa, tội lỗi không nên trở thành tâm điểm của sự chú ý của chúng ta nữa. Hê-bơ-rơ 10:14 chép rằng, *Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.* Nói một cách khác, thay vì tập trung vào tội lỗi, chúng ta nên tập trung vào nhận biết Chúa.

Rô-ma 4:2 chép rằng, *Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính*

BÀI SỐ 11

(được tuyên bố là công bình) *bởi việc làm thì ông có lý do để khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không phải vậy.* Nếu sự cứu rỗi dựa trên công đức của chúng ta, những việc chúng ta làm, thì chúng ta có thể khoe khoang. Chúng ta có thể nói với Chúa rằng, "Thưa Chúa, con rất cảm ơn Ngài vì những gì Ngài đã làm trên thập tự giá, nhưng xin hãy đừng quên những điều tốt mà con đã làm!" Và sau này trên thiên đàng, chúng ta có thể vừa khen ngợi Chúa Jêsus, và đồng thời vừa khen bản thân. Không! Chúa đã thiết kế sự cứu rỗi theo cách mà sẽ không có sự kiêu hãnh hay vinh quang nào thuộc về phần con người cả. Vinh quang duy nhất và tự hào sẽ thuộc về Chúa Jêsus Christ (Rô-ma 3:27). Món quà của sự sống đời đời thực sự là một món quà và chúng ta không thể tự kiếm được (Rô-ma 6:23).

Rô-ma 4:2 chép rằng, *Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi việc làm thì ông có lý do để khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không phải vậy.* Kinh Thánh nói một người được cứu bằng cách nào? Bằng màn trình diễn của chính mình? Bởi việc làm của mình? Bằng những việc anh ta làm? Áp-ra-ham được kể là công chính, hay được tuyên bố công chính như thế nào? Có phải thông qua những việc ông đã làm hay đã không làm, hay chỉ đơn giản là ông tin, tin cậy và nương dựa vào Chúa thông qua đức tin? Kinh Thánh nói trong Rô-ma 4:3 chép rằng, *Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính.*

Vậy điều gì sẽ bảo vệ tôi khỏi sự chết trong tội lỗi khi tôi phạm tội? Đó là Chúa Jêsus đã mang tất cả tội lỗi của tôi trên thập tự giá, và nhờ đức tin nơi Ngài (không phải bởi công đức của riêng tôi), tôi được xưng công chính (được tính là công chính trước Thiên Chúa).

Rô-ma 4:6-8 [6] *Vì vậy, khi đề cập về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính không bởi việc làm, Đa-vít nói:*

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CƠ ĐỐC NHÂN PHẠM TỘI?

[7] *“Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, Tội lỗi được khỏa lấp!*

[8] *Phước cho người mà Chúa không kể là có tội!”*

Câu Kinh Thánh không nói Ngài không tha, hoặc thỉnh thoảng thì Ngài sẽ tha, hoặc thỉnh thoảng Ngài sẽ không tha. Kinh Thánh nói *“Phước cho người mà Chúa không kể là có tội!”* Trong tiếng Hy Lạp, câu này được gọi là phủ định nhấn mạnh. Điều đó có nghĩa là Ngài sẽ không bao giờ, không bao giờ đếm tội của chúng ta nữa. Đây là tin tốt lành của Giao ước mới. Hê-bơ-rơ 10:16 chép rằng, Chúa phán: *Này là giao ước Ta sẽ lập với họ: Sau những ngày đó, Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong lòng họ, Và ghi tạc vào trí họ.* Và phần thứ hai của giao ước đó là câu 17 Ngài lại phán: *Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa.*

Tóm lại, điều gì sẽ bảo đảm sự công chính trước Chúa cho chúng ta kể cả khi chúng ta phạm tội và chưa có thời gian xưng tội? Đó là đức tin vào Chúa Jêsus Christ. Danh của Ngài là Jêsus, và Ngài cứu con người ra khỏi tội (Ma-thi-ơ 1:21).

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Rô-ma 4:5. Chúa xưng công chính cho những ai?

Rô-ma 4:5 *Còn với người không làm việc, nhưng tin vào Đấng xưng công chính cho người có tội thì đức tin của người ấy được kể là công chính.*

2. Hãy đọc Rô-ma 4:2-3. Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham điều gì khi ông ta tin Chúa?

Rô-ma 4:2-3 [2] *Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi việc làm thì ông có lý do để khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không phải vậy. [3] Vì Kinh Thánh nói gì? "Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính."*

3. Hãy đọc Rô-ma 4:22-24. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta điều gì nếu như chúng ta cũng có đức tin như Áp-ra-ham?

Rô-ma 4:22-24 [22] *Vì thế, đức tin của ông được kể là công chính. [23] Nhưng câu: "đức tin của ông được kể là công chính" không phải chỉ được ghi lại cho một mình ông [24] mà cũng cho chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công chính cho chúng ta, những người tin nơi Đấng đã làm cho Đức Chúa Jê-sus, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết,*

4. Hãy đọc Rô-ma 4:6 Chúa tuyên bố công chính cho con người ...?
 - A. Dựa vào việc làm.
 - B. Không dựa vào việc làm.
 - C. Nếu họ là người tốt.

ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI CƠ ĐỐC NHÂN PHẠM TỘI?

Rô-ma 4:6 *Vì vậy, khi đề cập về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính không bởi việc làm.*

5. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Một người được thánh hoá trở nên hoàn hảo trong thời hạn bao lâu?

Hê-bơ-rơ 10:14 *Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.*

6. Hãy đọc Rô-ma 5:17. Sự công chính được nhận lãnh ...?

- A. Bằng việc làm.
- B. Như một món quà.
- C. Bằng thành tích bản thân.

Rô-ma 5:17 *Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.*

7. Từ “món quà” gợi ý gì?
8. Nếu Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế của bạn, bạn phải tin tưởng rằng Ngài sẽ dẫn bạn đến ...?
- A. Hội Thánh.
 - B. Thiên đàng.
 - C. Nước Nga.

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Rô-ma 4:5. Chúa xưng công chính cho những ai?
Những người tội lỗi.
2. Hãy đọc Rô-ma 4:2-3. Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham điều gì khi ông ta tin Chúa?
Sự công chính.
3. Hãy đọc Rô-ma 4:22-24. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta điều gì nếu như chúng ta cũng có đức tin như Áp-ra-ham?
Sự công chính.
4. Hãy đọc Rô-ma 4:6 Chúa công bố công chính cho con người như thế nào?
B. Không dựa vào việc làm.
5. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Một người được thánh hoá trở nên hoàn hảo trong thời hạn bao lâu?
Mãi mãi.
6. Hãy đọc Rô-ma 5:17 Sự công chính được nhận lãnh bởi?
B. Như một món quà.
7. Từ "món quà" gợi ý gì?
Do một ai tặng, miễn phí, không yêu cầu người nhận phải làm gì.
8. Nếu Chúa Jê-sus là Chúa Cứu Thế của bạn, bạn phải tin tưởng rằng Ngài sẽ dẫn bạn đến?
B. Thiên đàng.

TÍNH TOÀN VỆN CỦA LỜI CHÚA

Tác giả Andrew Wommack

Chương 4 của sách Mác là một trong những chương nói đến tính toàn vẹn của lời Chúa nhiều nhất, đặc biệt là về quyền năng, đặc tính và đức tin của Lời Ngài. Khi đối chứng chương 4 sách Mác với Ma-thi-ơ chương 13 và Lu-ca chương 8, chúng ta có thể thấy trong một ngày, Chúa Jêsus dạy về mười câu chuyện ngụ ngôn. Một trong những câu chuyện mà Chúa Jêsus đã dạy là câu chuyện về người gieo giống. Mác 4:26 chép rằng, *Vương quốc Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất*; Trong câu 4:14, Kinh Thánh chép rằng, Lời của Chúa là hạt giống. Ở đây, không phải là Chúa đang muốn dạy chúng ta cách làm nông, nhưng Ngài muốn dùng một quy luật tự nhiên để miêu tả một lẽ thật thuộc linh. Mác 4:27 chép rằng, *dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thế nào*. Điều này có một ý nghĩa rất quan trọng. Kinh Thánh nói rằng người gieo hạt không hiểu bằng cách nào hạt giống có thể nảy mầm và mọc lên.

Và cũng như vậy, rất nhiều người thắc mắc rằng: “Tôi không thể hiểu được tại sao việc đọc Lời Chúa lại có thể thay đổi đời sống và khiến sự sống của Chúa “đâm chồi” trong lòng tôi?” Không ai hiểu được bằng cách nào, nhưng thực tế là lời Chúa có tác động, tôi có thể không hiểu cách nào mà khi gieo một hạt thóc nhỏ tí xíu xuống đất, nó có thể lớn lên thành cây lúa và kết hạt, sản sinh ra hàng trăm hạt thóc khác. Khi chúng ta đọc và suy ngẫm Lời Chúa, Lời Chúa có khả năng thay đổi nhận thức và thái độ của một con người và từ đó thay đổi cuộc đời của họ.

Mác 4:28 chép rằng, *Vi đất tự sinh sản hoa màu ...* Đất được Chúa tạo dựng để ươm những hạt giống và làm cho hạt giống khai phóng sự sống của nó và nó đâm chồi nảy lộc. Tấm lòng của bạn được tạo dựng để ấp ủ lời Chúa. Nếu bạn chỉ ôm quyển Kinh Thánh, mang nó theo người hay đặt nó trên bàn thì Kinh Thánh sẽ không có tác dụng gì trong đời sống của bạn. Nó không khai phóng quyền năng trong đời sống của bạn. Bạn cần phải có Lời Chúa, biến nó thành hạt giống và gieo nó vào trong tấm lòng của mình. Khi bạn làm vậy, tấm lòng của bạn sẽ tự động làm cho lời Chúa nảy mầm và mang lại bông trái. Lời Chúa sẽ tự động thay đổi cách mọi thứ hoạt động trong cuộc sống của bạn. Và câu 28 tiếp tục, *thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra gié lúa, trong gié lúa các hạt gạo thành hình.* Điều này có nghĩa là sự tăng trưởng và trưởng thành có nhiều giai đoạn. Có nhiều người đến với tôi và bày tỏ rằng họ tin Chúa là Đấng ban cho họ một điều gì đó tốt đẹp hoặc một điều gì đó đáng tôn trọng nhưng họ lại chẳng chịu làm gì cả. Có nhiều người mong sau này sẽ dẫn dắt hàng vạn người đến với Chúa, nhưng nếu họ chưa bao giờ dẫn dắt một người nào đến với Chúa thì tôi dám cam đoan rằng ước mơ của họ sẽ không thể trở thành hiện thực trong một vài tuần.

Tất cả mọi việc đều có các bước của nó. Để nhận được hết các phước lành của Chúa, chúng ta phải bước qua các giai đoạn khác nhau, và đó là thông điệp của ẩn dụ này. Trước hết, bạn phải bắt đầu, sau đó hy vọng, sau đó đặt đức tin nơi Chúa, và sau cùng là kết quả. Không ai có thể đi từ 0 km đến 1000 km ngay lập tức được. Mặc dù điều bạn hy vọng mình có thể thực hiện là một ước mơ đáng tôn trọng, nó sẽ không đến ngay lập tức. Kinh Thánh dạy rằng Nước Đức Chúa Trời như là hạt giống. Lời Chúa khi được gieo vào tấm lòng sẽ nảy mầm và mọc lên: *thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra gié lúa, trong gié lúa các hạt gạo thành hình.* Và câu 29 *Khi lúa chín, người ấy liền đem*

lưỡi hái ra gặt, vì mùa thu hoạch đã đến. Gieo hạt có những giai đoạn, nhưng một ngày nào đó, hạt giống sẽ trưởng thành và kết quả.

Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện của Jêsus tối hôm đó. Mác 4:35 chép rằng, *Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ: 'Chúng ta hãy qua bờ bên kia'.* Chúa Jêsus đã dạy họ cả ngày về quyền năng của Lời, làm thế nào Lời giống như hạt giống và cách nó sẽ phóng thích sự sống của Chúa vào đời sống của bạn. Chúa Jêsus đã dạy họ điều này trong ít nhất mười câu chuyện ngụ ngôn, vì vậy ở đây, Ngài cho họ một bài kiểm tra. Chúa Jêsus phán "Nào, đây là lời từ Chúa – chúng ta hãy qua bờ bên kia". Ngài không phán rằng, "Hãy lên thuyền, ra khơi và chết đuối." Và sau đó Ngài xuống thuyền và ngủ. Câu chuyện tiếp tục với một cơn bão rất lớn ập xuống và chiếc thuyền bị ngập nước. Xin hãy lưu ý rằng chiếc thuyền này không phải là hạng du thuyền năm sao với nhiều tầng và phòng ngủ riêng biệt như chúng ta có ngày nay. Chiếc thuyền này là một thuyền đánh cá nhỏ, và mặc dù giữa sóng to và mưa lớn, Chúa Jêsus vẫn bình an ngủ. Chi tiết này là vô cùng quan trọng bởi vì mặc dù Chúa Jêsus biết đang có bão lớn nhưng Ngài vẫn không lo lắng gì. Và vì thế các môn đồ giận Chúa và hỏi "Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?" Họ muốn ám chỉ là "Tại sao Ngài không làm gì cả? Thay vì ngủ, hãy đứng lên và giúp gạt nước ra khỏi thuyền, hay giúp chèo thuyền hay làm bất kì cái gì! Tại sao Ngài không làm phần của Ngài?"

Nhiều khi chúng ta nói với Chúa những điều tương tự như thế "Tại sao Chúa không làm gì cả với trường hợp của con?" Thực tế là Chúa đã làm tất cả. Ngài đã ban cho tất cả những gì chúng ta cần qua sự cứu rỗi của Chúa Jêsus. Chúa đã ban cho chúng ta Lời của Ngài, là ban cho mọi hạt giống cần thiết. Trách nhiệm của chúng ta là lấy những hạt giống mà Ngài đã ban cho và gieo vào tấm lòng của mình. Sau đó lấy

BÀI SỐ 12

Lời của Chúa trong Kinh Thánh và suy ngẫm, tưới nước cho hạt giống của mình cho đến khi nó nảy mầm và mang lại bông trái. Nhưng như các môn đồ muốn gọi Chúa dậy và như muốn nói “Tại sao Ngài không hành động gì thế?”. Chúa Jêsus thức dậy, quở gió và ra lệnh cho sóng và gió phải ngưng, và sau đó gió liền ngưng bật và biển lặng như tờ. Và Ngài nói hỏi họ rằng “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?” Chúa không nói rằng “Xin lỗi mọi người, đúng là Thầy không nên ngủ mà nên giúp đỡ các con.” Không phải thế! Phần của Ngài là dạy cho họ Lời và ban cho họ những lời hứa, và đó là phần của họ để tiếp nhận Lời đó và tin vào những lời hứa. Chúa đã cung ứng tất cả mọi thứ thông qua Chúa Jêsus. Ngài ban cho bạn mọi thứ cần thiết để thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc đời bạn dưới dạng hạt giống trong Lời. Tất cả những gì bạn phải làm là lấy hạt giống Lời Chúa và gieo chúng vào tấm lòng của mình thông qua việc đọc nó, suy ngẫm về nó, và để nó bén rễ vào bên trong bạn. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ có thể đứng lên và chiến thắng mọi cơn bão trong cuộc đời của bạn.

Tôi tin rằng điều tốt nhất của Chúa dành cho các môn đồ là áp dụng những gì Ngài đã dạy họ trong ngày hôm đó và nói, “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” Họ có thể nói “Theo như những gì Ngài dạy chúng ta hôm nay, đây là một lời hứa. Đây là Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ bảo chúng ta hãy qua bờ bên kia, chứ không phải là hãy đi nửa đường và chết đuối”. Họ nên trông cậy vào lời hứa của Chúa, và ra lệnh cho sóng và gió phải ngưng. Và đó là điều Chúa Jêsus hỏi họ: “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?” Nếu như bạn nói rằng bạn tin vào lời Chúa nói thì hãy đứng lên và hành động!

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 13:19. Nếu chúng ta không cấy trồng Lời của Chúa vào tấm lòng mình, điều gì sẽ xảy ra?

Ma-thi-ơ 13:19 *Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình; ấy là hạt giống rơi dọc đường.*

2. Hãy đọc Giô-suê 1:8. Khi nào thì chúng ta nên suy ngẫm Lời Chúa?

Giô-suê 1:8 *Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.*

3. Hãy đọc Giăng 6:63. Theo câu Kinh Thánh này, Lời Chúa là gì?

Giăng 6:63 *Chính thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời Ta nói với các con là thần linh và sự sống.*

4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:4. Con người không chỉ sống nhờ thức ăn mà còn nhờ điều gì?

Ma-thi-ơ 4:4 *Đức Chúa Jêsus đáp: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.'*

5. Hãy đọc Ê-phê-sô 6:17. Lời Đức Chúa Trời là loại vũ khí gì?

BÀI SỐ 12

Ê-phê-sô 6:17 *Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.*

6. Một chiếc gươm có thể làm hại kẻ thù hay không?
7. Hãy đọc Rô-ma 8:6 Khi chúng ta chú tâm vào Lời Chúa, chúng ta sẽ thừa hưởng được gì?

Rô-ma 6:8 *Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an.*

8. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 3:18. Khi chúng ta chú tâm vào một cái gì, lòng của chúng ta sẽ chứa đầy điều đó. Vậy chúng ta nên chú tâm vào điều gì?

II Cô-rinh-tô 3:18 *Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 13:19. Nếu chúng ta không cấy trồng Lời của Chúa vào tấm lòng, điều gì sẽ xảy ra?
Quý dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình.
2. Hãy đọc Giô-suê 1:8. Khi nào thì chúng ta nên suy ngẫm lời Chúa?
Ngày và đêm.
3. Hãy đọc Giăng 6:63. Theo câu Kinh Thánh này, lời Chúa là gì?
Là thần linh và sự sống.
4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:4. Con người không chỉ sống nhờ thức ăn mà còn nhờ điều gì?
'Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.'
5. Hãy đọc Ê-phê-sô 6:17. Lời Đức Chúa Trời là loại vũ khí gì?
Là một chiếc gươm.
6. Một chiếc gươm có thể làm hại kẻ thù hay không?
Có.
7. Hãy đọc Rô-ma 8:6 Khi chúng ta chú tâm vào Lời Chúa, chúng ta sẽ thừa hưởng được gì?
Sự sống và bình an.
8. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 3:18. Khi chúng ta chú tâm vào một cái gì, lòng của chúng ta sẽ chứa đầy điều đó. Vậy chúng ta nên chú tâm vào điều gì?
Chúa và vinh quang của Ngài.

ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG CÓ LỖI

Tác giả Andrew Wommack

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một trong những điều quan trọng nhất mà Chúa đã làm trên cuộc đời tôi. Nhiều người tin rằng mọi sự xảy đến với họ là từ Chúa, rằng Ngài điều khiển hết mọi thứ. Điều này cũng là dễ hiểu vì theo định nghĩa, Chúa là Đấng tối cao và đầy quyền lực, và họ nghĩ rằng Chúa điều khiển tất cả mọi sự. Trong nhiều trường hợp, kể cả những người ngoại đạo cũng tin vào điều này. Và cũng như thế, có rất nhiều Cơ đốc nhân tin vào và giảng dạy lối suy nghĩ này. Nhưng tôi tin rằng, Kinh Thánh dạy một chân lý khác, và tôi tin rằng tất cả các Cơ đốc nhân cần phải hiểu về vấn đề này. Gia-cơ 1:13-17 chép rằng, *[13] Đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói: 'Tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ'; vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. [14] Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ.(b) [15] Rồi khi dục vọng đã cư mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. [16] Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối: [17] Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch.*

Đoạn Kinh Thánh này nói rất rõ rằng Đức Chúa Trời là nguồn của mọi ơn lành tốt đẹp. Và Chúa Jêsus phán trong Giăng 10:10 rằng, *Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.* Nếu điều gì là tốt, điều đó đến từ Chúa; nếu điều gì là xấu, điều đó đến từ Sa-tan. Đây là một chân lý vô cùng đơn giản nhưng vô cùng quan trọng bởi vì Gia-cơ 4:7 chép rằng, *Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.*

Chúng ta phải chủ động thuận phục Chúa và kháng cự kẻ thù. Từ “kháng cự” ở đây có nghĩa là chủ động chiến đấu lại.

Khi một người tin rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống là từ Chúa – bệnh tật, đau ốm, mất việc, phá sản, con cái bất trị, hay ly hôn ... họ trở nên bị động. Nếu trong lòng họ thật sự tin rằng những điều này đến từ Chúa để trừng phạt hay để dạy họ hay để dạy họ một điều gì thì khi họ cố gắng thay đổi tình trạng của bản thân, họ đang chống lại Chúa. Gia-cơ 4:7 dạy rằng chúng ta phải thuận phục Đức Chúa Trời. Và hơn thế nữa *Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em*. Điều này chứng minh rằng có những điều xảy ra trong cuộc sống là đến từ Chúa và có những điều xảy ra trong cuộc sống là đến từ Sa-tan. Ma quỷ là có thật, và không phải mọi thứ đều là do Chúa. Nếu như không hiểu được chân lý này, chúng ta sẽ tình cờ thuận phục Sa-tan và trao quyền hành hợp pháp cho Sa-tan để hành động trong cuộc sống của ta!

Tôi cũng muốn nhắc đến một câu Kinh Thánh mà hay bị áp dụng sai. Tôi cũng có tham dự những tang lễ của nhiều người mặc dù không tin Chúa và hầu như họ chẳng biết câu Kinh Thánh nào nhưng họ vẫn trích câu Kinh Thánh này. Rô-ma 8:28 chép rằng, *Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài*. Câu Kinh Thánh này hay được trích để nói lên rằng bất kì một việc gì xảy ra trong cuộc sống, Chúa là tác giả và tất cả mọi việc xảy ra đều có một lý do và để dạy con người một điều gì đó.

Tôi từng được mời đến một đám tang của một đôi bạn trẻ mà đã từng lái xe sau khi chích thuốc phiện và uống rượu say, họ lái quá nhanh trên đường, đâm vào cột điện thoại và cả hai đều qua đời. Và diễn giả hôm đó cũng trích câu Kinh Thánh này *Chúng ta biết rằng mọi*

BÀI SỐ 13

sự hiệp lại làm ích [có ích lợi], và giảng rằng “Chúa hẳn là có một lý do tốt lành gì đấy đằng sau sự kiện này”.

Nhưng Chúa không phải là kẻ giết người, Ngài không phải là đối tượng đã giết hai bạn trẻ đó. Chúng ta có thể đổ lỗi cho Sa-tan, nhưng thực ra mà nói, chúng ta cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Sa-tan vì hai bạn trẻ này đã làm một điều ngu xuẩn. Sa-tan chắc chắn có nhúng tay vào cuộc đời của họ và khuyến khích họ chống đối lại cha mẹ và dẫn họ vào một lối sống sai lầm. Nhưng họ là người đã chọn lối sống ấy, đã uống rượu, chích thuốc phiện và sau đó lái xe khi không tỉnh táo và đâm phải cột điện thoại. Đây là một tai nạn và Chúa không phải nguồn gốc của tai nạn đó.

Vậy câu Kinh Thánh *Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài nói lên điều gì?* Trước hết, câu Kinh Thánh này không nói rằng Mọi sự đến từ Chúa và hiệp lại làm ích. Câu Kinh Thánh nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích **cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời**. Chân lý này không được áp dụng cho những ai không yêu mến Chúa. Hai người bạn trẻ này sống một cuộc sống hoàn toàn chống lại Chúa và với những nguyên tắc của Lời Ngài! Và sau đó câu này nói tiếp cho những người được gọi theo ý định của Ngài.

I Giăng 3:8 chép rằng, *Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để **hủy phá công việc của ma quỷ***. Đó chính là mục đích và ý định của Chúa Jêsus! Và mọi sự sẽ hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Chúa, được kêu gọi và đang sống theo sự kêu gọi đó và đang chủ động huỷ phá công việc của ma quỷ. Những người đang sống cho Chúa và đang kháng cự ma quỷ có thể yên tâm rằng bất kì sự phá hoại nào ma quỷ muốn làm trên

đời sống của họ, Chúa đều có khả năng lật lại và sử dụng để tạo ra một cái gì đấy tốt lành.

Chúng ta cần phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không điều khiển tất cả mọi mặt trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có một kẻ thù muốn đến để cướp, giết và huỷ diệt; nhưng Chúa Jêsus đã đến để ban cho chúng ta sự sống sung mãn. Chúng ta phải chủ động lựa chọn sự sống và hiểu rằng Chúa không có tội, Ngài không phải là tác nhân gây ra các đau thương trong cuộc sống!

Nếu Chúa là một người sống trên đời này và là người gây ra các loại bệnh ung thư, dị tật, trầm cảm, mọi nỗi bất hạnh và đau thương, thì tôi dám cam đoan rằng chẳng một chính phủ nào trên thế giới lại không cố gắng bắt, chống lại, bỏ tù hoặc làm mọi cách để ngăn cản Ngài. Ấy thế mà, rất nhiều người nghĩ rằng một Đức Chúa Trời nhân từ hơn hết thầy con người nào mà chúng ta đã từng gặp hoặc có thể tưởng tượng được trong cuộc đời của chúng ta, lại đang gây ra ra mọi bệnh tật và thảm họa trên đất này. Có những điều xảy ra là do lý do tự nhiên, hoặc do ma quỷ làm và không phải tất cả tai họa đều là do Chúa làm. Các công ty bảo hiểm viết trong chính sách của họ như sau “Chúa hành động rồi, như động đất và dịch lệ”. Không, Đức Chúa Trời không phải là tác giả của tất cả những điều xấu này.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Gia-cơ 1:13. Liệu Chúa có phải là đối tượng cảm dỗ con người làm điều ác không?

Gia-cơ 1:13 *Đang lúc bị cảm dỗ đừng ai nói :“Tôi bị Đức Chúa Trời cảm dỗ”; vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cảm dỗ, và chính Ngài cũng không cảm dỗ ai.*

2. Hãy đọc Gia-cơ 1:17. Mọi ơn lành tốt đẹp là đến từ đâu?

Gia-cơ 1:17 *Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch.*

3. Hãy đọc Giăng 10:10. Ai là kẻ trộm trong câu Kinh Thánh này?

4. Hãy đọc Giăng 10:10. Mục đích của kẻ trộm là gì?

5. Hãy đọc Giăng 10:10. Mục đích Chúa Jêsus đến thế gian là gì?

Giăng 10:10 *Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiêm được sự sống và sự sống sung mãn.*

6. Hãy đọc Gia-cơ 4:7. Kết quả của việc thuận phục Chúa và kháng cự ma quỷ là gì?

Gia-cơ 4:7 *Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.*

7. Hãy đọc Rô-ma 8:23. Câu Kinh Thánh này có dạy rằng mọi sự đến từ Chúa không?

Rô-ma 8:23 *Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.*

8. Hãy đọc Công Vụ 10:38. Bệnh tật có phải là đến từ Chúa không?

Công Vụ 10:38 *Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.*

9. Hãy đọc I Giăng 3:8. Mục đích của Con Đức Chúa Trời hiện ra là gì?

I Giăng 3:8 *Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Gia-cơ 1:13. Chúa có phải là người cám dỗ con người làm điều ác không?
Không.
2. Hãy đọc Gia-cơ 1:17. Mọi ơn lành tốt đẹp là đến từ đâu?
Cha của sự sáng.
3. Hãy đọc Giăng 10:10. Ai là kẻ trộm trong câu Kinh Thánh này?
Sa-tan.
4. Hãy đọc Giăng 10:10. Mục đích của tên kẻ trộm là gì?
Để cướp, giết và huỷ diệt.
5. Hãy đọc Giăng 10:10. Mục đích Chúa Jêsus đến thế gian là gì?
Để con người có được sự sống và sự sống sung mãn.
6. Hãy đọc Gia-cơ 4:7. Kết quả của việc thuận phục Chúa và kháng cự ma quỷ là gì?
Ma quỷ sẽ chạy trốn.
7. Hãy đọc Rô-ma 8:23. Câu Kinh Thánh này có dạy rằng mọi sự đến từ Chúa không?
Không.
8. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38. Bệnh tật có phải là đến từ Chúa không?
Không.
9. Hãy đọc I Giăng 3:8. Mục đích của Con Đức Chúa Trời hiện ra là gì?
Để huỷ phá công việc của ma quỷ.

BÀI SỐ 14

QUYỀN NĂNG CỦA MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

Tác giả Don Krow

Mác 16:15-16 được biết đến như là Đại Mạng Lệnh. Chúa Jêsus phán với các môn đồ của mình: *[15] Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. [16] Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội.*

Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:5 và 12, chúng ta thấy rằng sứ mạng này được Phi-líp tiến hành ở Sa-ma-ri. *[5] Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó... [12] Nhưng khi họ đã tin Phi-líp, người rao giảng Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp-têm."*

Vậy những người dân ở Sa-ma-ri đã trở thành Cơ Đốc nhân theo những gì được dạy trong Mác 16:15-16 chưa? Họ đã trở thành Cơ Đốc nhân rồi nhưng họ đã nhận được báp-têm bằng Đức Thánh Linh chưa?

Kinh Thánh nói về việc Giảng Báp-tít làm lễ báp-têm bằng nước, nhưng chỉ có Chúa Jêsus mới có thể báp-têm bằng Thánh Linh. Khi một người tin Chúa, họ được cứu và được Báp-têm bằng nước, nhưng họ chưa nhận được báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Công Vụ 8:14-17 chép rằng, *[14] Các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe tin dân chúng Sa-ma-ri đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời liền sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ. [15] Hai ông đến nơi, cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. [16] Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhận danh Chúa*

là Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm mà thôi. [17] Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Chúng ta có thể thấy rõ từ trong những câu Kinh Thánh trên, một người tin Chúa, được báp-têm nước và được cứu không có nghĩa rằng họ tự động được báp-têm bằng Thánh Linh. Thánh Linh đã đến và ngự trị trong đời sống của họ trong Giăng 20:22, và Thánh Linh đã tái sinh các môn đồ. Nhưng đến ngày lễ Ngũ Tuần, họ mới được báp-têm Thánh Linh và nhận được quyền năng của Chúa. Có một sự khác biệt giữa sự hoạt động của Đức Thánh Linh khi một người được cứu và việc Ngài đến và giáng trên người ấy.

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-7 chép rằng, [1] *Trong khi A-pô-lô ở Cô-rinh-tô, thì Phao-lô đi đường xuyên nội địa, đến Ê-phê-sô. Gặp một số môn đồ ở đó, [2] ông hỏi họ: 'Từ khi tin, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?' Họ trả lời: 'Chúng tôi chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả.'* [3] *"Vậy anh em đã nhận báp-têm nào" và Họ đáp: "Báp-têm của Giăng."* [4] *Phao-lô nói: "Giăng đã làm Báp-têm về sự ăn năn tội, bảo dân chúng phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus."* [5] *Nghe vậy, họ nhận Báp-têm nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus. [6] Khi Phao-lô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ; họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. [7] Tổng cộng khoảng mười hai người.*

Mặc dù những người này đã là những môn đồ tin vào Đấng Mê-si là Đấng phải đến, họ vẫn chưa được báp-têm Thánh Linh. Một người có thể tái sinh và chịu báp-têm nước nhưng vẫn chưa được báp-têm Thánh Linh. Báp-têm Thánh Linh là một trải nghiệm riêng biệt và khác với trải nghiệm khi một người được cứu.

Mặc dù tôi có thể báp-têm nước cho những người tin Chúa khác,

QUYỀN NĂNG CỦA MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

nhưng tôi không thể báp-têm Thánh Linh cho họ; chỉ có Chúa Jêsus mới có thể làm báp-têm cho chúng ta bằng Thánh Linh. Nếu bạn chưa bao giờ được báp-têm Thánh Linh, thì tại sao bạn lại không cầu xin Ngài ngay hôm nay nhỉ? Lu-ca 11:13 dạy rằng *Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!* Hãy cầu xin Chúa báp-têm Thánh Linh cho bạn ngay ngày hôm nay!

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Mác 16:16 và Công Vụ Các Sứ Đồ 8:5, 12. Những người được mô tả trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:5, 12 đã được cứu chưa?

Mác 16:16 *Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội.*

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:5 *Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó.*

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:12 *Nhưng khi họ đã tin Phi-líp, người rao giảng Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp-têm.*

2. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 8:14-17. Những người ở Sa-ma-ri đã nhận được báp-têm Thánh Linh chưa?

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:14-17 [14] *Các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe tin dân chúng Sa-ma-ri đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời liền sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ. [15] Hai ông đến nơi, cầu nguyện cho những người này để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. [16] Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm mà thôi. [17] Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh.*

3. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-5. Những người này có phải là Cơ đốc nhân hay không?

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-5 [1] *Trong khi A-pô-lô ở Cô-rinh-tô, thì*

QUYỀN NĂNG CỦA MỘT ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

Phao-lô đi đường xuyên nội địa, đến Ê-phê-sô. Gặp một số môn đồ ở đó, [2] ông hỏi họ: "Từ khi tin, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?" Họ trả lời: "Chúng tôi chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả." [3] "Vậy anh em đã nhận báp-têm nào" và Họ đáp: "báp-têm của Giăng." [4] Phao-lô nói: "Giăng đã làm báp-têm về sự ăn năn tội, bảo dân chúng phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus." [5] Nghe vậy, họ nhận báp-têm nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus.

4. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 19:6-7. Những người này đã được nhận báp-têm Thánh Linh Chưa?

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:6-7. *[6] Khi Phao-lô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ; họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. [7] Tổng cộng khoảng mười hai người.*

5. Hãy đọc Lu-ca 11:13. Theo câu Kinh Thánh này, bằng cách nào chúng ta có thể nhận được Đức Thánh Linh?

Lu-ca 11:13 *Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!"*

6. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:2. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang làm gì?

I Cô-rinh-tô 14:2 *Vì người nói tiếng lạ không nói với loài người, mà nói với Đức Chúa Trời nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mâu nhiệm trong Thánh Linh.*

7. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:14. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang làm gì?

BÀI SỐ 14

I Cô-rinh-tô 14:14 *Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi không nhận được kết quả gì.*

8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:16-17. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang làm gì?

I Cô-rinh-tô 14:16-17 [16] *Bằng không, nếu anh ca ngợi bằng tâm linh thì làm thế nào những người bình thường ngồi nghe có thể nói "A-men" với lời tạ ơn của anh được, nếu họ không hiểu anh nói gì?* [17] *Dù lời tạ ơn của anh thật tốt, nhưng không xây dựng cho người khác.*

9. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4. Khi một người nói tiếng lạ, đó là Đức Thánh Linh nói hay là người đó nói?
10. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4. Ai ban cho người ta ngôn ngữ tiếng lạ?

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 *Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Mác 16:16 và Công Vụ Các Sứ Đồ 8:5,12. Những người dân trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:5,12 đã được cứu chưa?

Rồi.

2. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 8:14-17. Những người ở Sa-ma-ri đã nhận được báp-têm Thánh Linh chưa?

Chưa.

3. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-5. Những người này có phải là người tin Chúa hay không?

Có.

4. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 19:6-7. Những người này đã được nhận báp-têm Thánh Linh chưa?

Chưa. Điều này cho thấy rằng sự kiện này là một sự kiện khác biệt với việc cứu rỗi.

5. Hãy đọc Lu-ca 11:13. Theo câu Kinh Thánh này, bằng cách nào chúng ta có thể nhận được Đức Thánh Linh?

Cầu xin Chúa.

6. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:2. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang làm gì?
Nói với Đức Chúa Trời và nói những điều mà nhiệm trong Thánh Linh.

7. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:14. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang làm gì?

Họ cầu nguyện bằng tâm linh thay vì tâm trí.

BÀI SỐ 14

8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:16-17. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang làm gì?

Tâm linh họ đang cầu nguyện và ca ngợi Chúa.

9. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4. Khi một người nói tiếng lạ, đó là Đức Thánh Linh nói hay là người đó tự nói?

Người đó.

10. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4. Ai ban cho môi miệng tiếng nói lạ?

Đức Thánh Linh!

CÁCH NHẬN LÃNH ĐỨC THÁNH LINH

Tác giả Don Krow

Hôm nay chúng ta sẽ học cách nhận lãnh Đức Thánh Linh. Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-2 chép rằng, [1] *Tại thành Sê-sa-rê, có một người tên Cọt-nây, đội trưởng của binh đoàn I-ta-li-a. [2] Ông vốn là người đạo đức, cả gia đình đều kính sợ Đức Chúa Trời; ông hay bố thí cho dân chúng và thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông ta là một người công chính, làm nhiều việc thiện, kính sợ Chúa, làm từ thiện và luôn luôn dành thời gian cầu nguyện. Mặc dù ông ta là người tốt và kính sợ Chúa, ông ta không có một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời qua Chúa Jê-sus.*

Câu 3-6, [3] *Vào khoảng ba giờ chiều, trong một khải tượng, ông thấy rõ một thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và bảo: "Hỡi Cọt-nây! [4] Ông sợ hãi nhìn chăm chăm thiên sứ và thưa: "Lạy Chúa, có việc gì vậy?" Thiên sứ đáp: "Lời cầu nguyện cùng sự bố thí của người đã lên thấu Đức Chúa Trời và được Ngài ghi nhớ. [5] Bây giờ hãy sai người đến thành Gióp-bê mời Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ. [6] Ông ấy đang ở với Si-môn, thợ thuộc da, nhà ở gần biển.*

Mặc dù người đàn ông này kính sợ Chúa, là người công chính – làm những điều đúng đắn và có một đời sống cầu nguyện nhưng Chúa vẫn phải sai một thiên sứ đến bảo ông đi tìm Phi-e-rơ để nghe sự chỉ dẫn. Trong Công Vụ 10:43, Phi-e-rơ chỉ dẫn Cọt-nây rằng: *Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài (thông qua danh của Chúa Jê-sus) thì nhờ danh Ngài được tha tội.* Đây chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Người đàn ông này có mọi thứ tốt đẹp này vậy mà ông ta lại không có một mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời thông qua thân vị của

BÀI SỐ 15

Chúa Jêsus Christ. Chúa phán *"Những điều ngươi làm thật tuyệt vời, nó những điều đó đã lên thấu tới Ta, nhưng Ta bảo ngươi những điều Ta sẽ làm. Ta đã sai thiên sứ xuống để bảo người sai người tới gặp người tên là Phi-e-rơ, và người đó sẽ nói cho ngươi những điều mà ngươi phải làm.* Trong Công vụ 10:43, khi Phi-e-rơ tới nhà của Cọt-nây, ông nói *Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài (Chúa Jêsus Christ) thì nhờ danh Ngài được tha tội.*

Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện. *Khi Phi-e-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo (Công Vụ 10:44).* Cọt-nây lắng nghe và khi ông đã đặt niềm tin của mình vào Chúa Jêsus để ông được tha tội. Ngay sau đó, Đức Thánh Linh đã giáng xuống ông và những người nghe đạo. Câu 45 chép rằng, *Các tín hữu chịu cắt bì, là những người đồng đi đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa.* Bằng cách nào họ hiểu được điều đó? Bởi vì *Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời (câu 46) (Bản Truyền Thống).*

Mỗi khi Đức Thánh Linh giáng xuống một ai đó trong Tân Ước, ân tứ Thánh Linh bày tỏ và làm chứng cho việc họ đã nhận được sự đổ đầy của Chúa. Trong Tân Ước, ân tứ này thường là việc nói tiếng lạ hay nói tiên tri.

Có một lần tôi quỳ gối ở ngoài một bãi cỏ lớn ở thành phố Dallas, bang Texas và cầu nguyện rằng, *"Chúa ơi, con không hiểu hết mọi điều về việc nói tiếng lạ, nhưng nếu con có thể cảm tạ Chúa và tôn vinh Chúa bằng một thứ tiếng hơn hẳn tiếng Anh thì con muốn được như thế."* Sau đó tôi tiếp tục tôn vinh và cảm tạ Ngài. Sau một lúc, Đức Thánh Linh giáng xuống và cho tôi nói một thứ tiếng lạ mà tôi vừa không hiểu vừa chưa nghe tới bao giờ. Công Vụ 2:4 chép rằng, *Tất cả đều được đầy dẫy*

CÁCH NHẬN LÃNH ĐỨC THÁNH LINH

Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói. Vậy ai là người nói? Các môn đồ. Còn ai cho họ nói? Đức Thánh Linh.

Lu-ca 11:13 chép rằng, *Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!* Nếu như bạn muốn nhận được ân tứ Thánh Linh này, bạn chỉ cần xin Chúa và bắt đầu tôn vinh và cảm tạ Ngài và Chúa sẽ ban cho bạn một thứ tiếng mới để tôn vinh Ngài!

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc những đoạn Kinh Thánh sau đây và nêu một vài từ mà Kinh Thánh dùng để miêu tả về sự cứu rỗi.

Giăng 3:3 *Đức Chúa Jêsus đáp: "Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời."*

Công Vụ 3:19 *Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bỏ.*

Mác 16:16 *Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội.*

Cô-lô-se 2:13 *Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.*

Rô-ma 8:9 *Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.*

Ma-thi-ơ 25:46 *Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời.*

2. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 11:15. Câu Kinh Thánh này mô tả kinh nghiệm báp-têm Thánh Linh như thế nào?

Công Vụ 11:15 *Khi tôi bắt đầu nói thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như lúc ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta.*

CÁCH NHẬN LÃNH ĐỨC THÁNH LINH

3. Môn đồ của Chúa Jêsus đã nhận được Đức Thánh Linh trong Giăng 20:22, nhưng một vài ngày sau họ mới được nhận lãnh báp-têm Thánh Linh trong Công Vụ 2:1-4. Hãy so sánh hai sự kiện này.

Công vụ 11: 15 *“Khi tôi bắt đầu nói thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như lúc ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta”.*

Giăng 20:22 *Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.”*

Công Vụ 2:1-4 [1] *Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. [2] Thành linh, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. [3] Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. [4] Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.*

4. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8. Mục đích của việc báp-têm Thánh Linh là gì?

Công Vụ 1:8 *Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.”*

5. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38-39 và I Cô-rinh-tô 1:7. Báp-têm bằng Đức Thánh Linh còn dành cho chúng ta ngày hôm nay không?

Công Vụ 2:38-39 [38] *Phi-e-rơ trả lời: Hãy hối cải, ai nấy phải nhận danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ*

BÀI SỐ 15

nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. [39] Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi. (Bản Truyền Thống)

I Cô-rinh-tô 1:7 *Để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ*

6. Hãy đọc Lu-ca 11:13. Nếu bạn chưa bao giờ được Báp-têm bằng Đức Thánh Linh, bạn nên làm gì?

Lu-ca 11:13 *Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao!"*

7. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4. Bạn sẽ cầu xin, tiếp nhận, nói ra và thờ phượng Chúa trong ngôn ngữ cầu nguyện mà Chúa ban cho bạn không?

Công Vụ 2:4 *Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.*

BÀI SỐ 16

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC NÓI TIẾNG LẠ

Tác giả Andrew Wommack

Một trong những biểu hiện của việc báp-têm Thánh Linh trong Kinh Thánh là tất cả những ai có mặt đều nói một tiếng nói lạ. Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 chép rằng, *Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đều được đầy đầy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.* Và cũng tương tự như thế, trong Công Vụ Các Sứ Đồ, mỗi khi một ai nhận lãnh Đức Thánh Linh, sự hiện diện của Chúa được biểu lộ rất rõ ràng.

Mặc dù có rất nhiều mặt khác nhau khi nói đến Đức Thánh Linh ngoài việc nói tiếng lạ, nhưng nói tiếng lạ là một trong những sự bộc lộ quan trọng. Trong sách I Cô-rinh-tô 14:13-14 chép rằng, *[13] Vì thế, người nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để thông dịch được tiếng ấy. [14] Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi không nhận được kết quả gì.* Khi bạn cầu nguyện bằng tiếng lạ, tâm linh bạn cầu nguyện. Một khi bạn đã nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để thông dịch được tiếng ấy để tâm trí cũng nhận được sự hiểu biết.

Khi tôi nhận được báp-têm Thánh Linh và được nói tiếng lạ, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi tin rằng khi được tái sinh, Chúa Jesus đến ngự trong lòng tôi và cho tôi mọi ân tứ, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng xuống, quyền năng của Chúa bắt đầu bộc lộ một cách rõ ràng ra ngoài; chính bản thân tôi và những người xung quanh có thể nhận thấy điều đấy. Trong năm đầu tiên cầu nguyện bằng tiếng lạ, tâm trí tôi liên tục bảo tôi rằng điều này là điên rồ và chẳng có tác dụng gì cả.

BÀI SỐ 16

Tôi phải sử dụng đức tin để tiếp tục nói tiếng lạ như câu Kinh Thánh Giu-đe 20 nói rằng, *hãy gây dựng chính mình trong đức tin rất thánh*. Việc nói tiếng lạ đưa bạn ra khỏi tầm suy nghĩ và lý luận tự nhiên của con người, và đưa bạn vào một lĩnh vực siêu nhiên của đức tin.

Hơn nữa, khi cầu nguyện bằng tiếng lạ, có những người quen mà tôi đã quên mất sau nhiều năm không liên lạc tự động đến với trí óc tôi. Và tôi bắt đầu cầu nguyện cho họ, và nhiều khi, chỉ một vài ngày sau, họ sẽ gọi điện hay liên lạc và kể cho tôi những điều kì diệu vừa xảy ra trong cuộc sống của họ. Điều này xảy ra rất nhiều lần và tôi nhận ra rằng, khi cầu nguyện bằng tiếng lạ, tôi cầu nguyện bằng những điều màu nhiệm, hơn hẳn khả năng trí óc của bản thân. Trong tâm linh, tôi biết mọi điều và có tâm trí của Chúa Jêsus, và tôi đã cầu nguyện cho người khác bằng nhiều cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được trong sự hiểu biết của mình.

Có một hôm khi đang cầu nguyện bằng tiếng lạ (như đã nói ở trên, tôi phải sử dụng đức tin của mình), rất nhiều ý nghĩ liên tục tấn công tôi nói rằng tại sao không cầu nguyện bằng tiếng Anh mà lại đi nói mấy thứ tiếng vớ vẩn này. Nhưng tôi cương quyết đánh hạ các lý luận này và tiếp tục cầu nguyện. Tự nhiên một người bạn lâu năm không gặp đã gõ cửa. Anh ta vào nhà, không nói năng câu gì, ngồi xuống, bật khóc và bắt đầu kể hết cho tôi về tất cả những gian nan anh ta đang phải trải qua. Trong lúc nghe anh ta kể chuyện về cuộc đời mình, tôi có ý nghĩ rằng, biết thế lúc này cầu nguyện cho anh ta bằng tiếng Anh thì bây giờ tôi còn có cái mà chia sẻ. Nhưng sau đó, tôi lại có một ý nghĩ khác rằng, tại sao tôi lại tự nhiên biết mà cầu nguyện cho anh ta trong khi chúng tôi không hề liên lạc với nhau trong vòng bốn năm qua? Và tôi nhận ra rằng, khi cầu nguyện bằng tiếng lạ, Chúa đã chuẩn bị trước cho tôi. Tôi đã cầu thay cho anh ta bằng cách của Chúa mà tôi không thể hiểu được trong cách suy nghĩ tự nhiên của mình. Và ngay sau đó, tôi có một khả năng và tôi nói với anh

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC NÓI TIẾNG LẠ

bạn rằng, “Tôi biết vấn đề của anh là gì rồi.” Và sau đó thay vì anh ta phải kể hết từ đầu đến đuôi, tôi nói cho anh ta những gì mà anh ta định nói với tôi và sau đó đưa ra giải pháp cho mọi vấn đề.

Trường hợp này xảy ra khi tôi vẫn còn ở một nhà thờ hệ phái. Anh ta không hiểu được điều gì đã xảy ra với tôi và trong lúc đó tôi cũng chưa hiểu được hết. Và việc tôi biết trước những gì anh ta định nói làm cả hai chúng tôi sợ hãi. Nhưng đó là quyền năng của Chúa bộc lộ qua tôi và Ngài sử dụng tôi một cách siêu nhiên. Khi cầu nguyện bằng tiếng lạ, đó là tâm linh của bạn cầu nguyện. Tâm linh của bạn khi được tái sinh đã được nhận lãnh tâm trí của Chúa Jêsus, và luôn luôn biết được mình phải làm gì. Tâm linh của bạn được Chúa xúc dầu để biết mọi điều và hoàn toàn không có một giới hạn nào. Nếu như bạn sống theo quyền năng và sự mặc khải của tâm linh thì bạn sẽ nhìn thấy sự biến đổi trong lĩnh vực thuộc thể của mình. Dầu vậy, cầu nguyện bằng tiếng lạ là một cách để nhìn thấy sự biến đổi này chứ không phải là cách duy nhất. Hãy nhớ rằng khi cầu nguyện bằng tiếng lạ, bạn đang *gây dựng chính mình trong đức tin rất thánh*, và rằng bạn đang cầu nguyện bằng sự hiểu biết của Chúa, và khả tượng của Chúa sẽ đến với bạn. Sau đó, theo I Cô-rinh-tô 14:13, hãy cầu nguyện để thông dịch. Điều này không có nghĩa là bạn phải dùng cầu nguyện bằng tiếng lạ để dịch ra tiếng Việt, mà cầu nguyện rằng tâm trí của bạn có thể hiểu được những gì tâm linh của bạn đang công bố.

Nhưng nếu bạn có một thông điệp bằng tiếng lạ khi thờ phượng Chúa trong Hội thánh, bạn hoặc một ai đó trong buổi lễ thờ phượng, thì bạn phải thông dịch ra tiếng địa phương để các con dân Chúa có thể hiểu và được gây dựng.

Khi bạn cầu nguyện bằng tiếng lạ cho bản thân và trong thời gian tĩnh nguyện riêng, hãy tin rằng Chúa sẽ cho bạn sự mặc khải về những

BÀI SỐ 16

gì bạn đang cầu nguyện. Nhiều khi, thái độ của tôi được thay đổi. Hoặc nhiều khi tôi không nhận được một câu Kinh Thánh cụ thể nào nhưng thành linh tôi lại thấy điều gì đó rõ ràng hoặc cách nhìn nhận một vấn đề được thay đổi. Nhiều khi phải đến một tuần sau tôi mới nhận được hết sự mặc khải của Chúa. Tôi tin rằng thời gian dành để cầu nguyện tiếng lạ và tin rằng mình sẽ thông dịch là một phần tất yếu của điều này.

Nói tiếng lạ rất quan trọng vì nhiều lý do, chắc chắn nhiều hơn là chỉ để chứng minh bạn đã nhận báp-têm Thánh Linh. Nói tiếng lạ nên trở thành một thói quen hàng ngày. Đó là cách mà tâm linh chúng ta nối kết trực tiếp với Chúa Cha và không phải đi qua trí óc với những suy nghĩ ngờ vực và sự sợ hãi. Cầu nguyện tiếng lạ gây dựng bạn trong đức tin rất thánh và khai phóng sự khôn ngoan giấu kín của Chúa. Tôi mong rằng tất cả mọi người đều có thể trải nghiệm được điều này bằng cách sử dụng đức tin và nhận lãnh được mọi lợi ích của việc nói tiếng lạ!

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Giu-đe 1:20. Lợi ích của việc cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là gì?

Giu-đe 1:20 *Nhưng thưa anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh.*

2. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4. Bao nhiêu người trong câu Kinh Thánh này được báp-têm Thánh Linh?

Công Vụ 2:4 *Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.*

3. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4. Sau khi được nhận báp-têm Thánh Linh, họ đã làm gì?

4. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:14. Khi cầu nguyện tiếng lạ, phần nào của bạn đang cầu nguyện?

I Cô-rinh-tô 14:14 *Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi không nhận được kết quả gì.*

5. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:2. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang nói với ai?

I Cô-rinh-tô 14:2 *Vì người nói tiếng lạ không nói với loài người, mà nói với Đức Chúa Trời nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh.*

BÀI SỐ 16

6. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:2. Khi một người nói tiếng lạ, những người khác có thể hiểu được người đó nói gì không?
7. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:2. Khi một người nói tiếng lạ, tâm linh của bạn đang nói ra điều gì?
8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:4. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang làm gì?

I Cô-rinh-tô 14:4 *Người nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình, nhưng người nói tiên tri xây dựng Hội Thánh.*

9. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:16. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang làm gì?

I Cô-rinh-tô 14:16 *Bằng không, nếu anh ca ngợi bằng tâm linh thì làm thế nào những người bình thường ngồi nghe có thể nói "A-men" với lời tạ ơn của anh được, nếu họ không hiểu anh nói gì?*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Giu-đe 1:20. Lợi ích của việc cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là gì?
Khi cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, đức tin của tôi được xây dựng.
2. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4. Bao nhiêu người trong câu Kinh Thánh này được báp-têm Thánh Linh?
Tất cả đều được.
3. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4. Sau khi được nhận báp-têm Thánh Linh, họ đã làm gì?
Họ bắt đầu nói tiếng lạ.
4. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:14. Khi cầu nguyện tiếng lạ, phần nào của bạn đang cầu nguyện?
Tâm linh cầu nguyện.
5. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:2. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang nói với ai?
Đức Chúa Trời.
6. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:2. Khi một người nói tiếng lạ, những người khác có thể hiểu được người đó nói gì không?
Không ai hiểu được.
7. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:2. Khi một người nói tiếng lạ, tâm linh của người đó đang nói ra điều gì?
Những điều màu nhiệm trong Thánh Linh.

BÀI SỐ 16

8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:4. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang làm gì?

Xây dựng chính mình.

9. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:16. Khi một người nói tiếng lạ, họ đang làm gì?

Ca ngợi và cảm tạ Chúa.

MÔN ĐỒ HÓA TRUYỀN GIÁO



CẤP 2

NỘI DUNG

1. SỰ ÍCH KỶ	2-133
2. CÁCH SUY NGẪM LỜI CHÚA	2-141
3. ĐỔI MỚI TÂM TRÍ	2-145
4. TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỘI THÁNH ĐẤNG CHRIST	2-152
5. ĐUỐI QUỶ	2-164
6. THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA	2-172
7. SỰ CHỮA LÀNH ĐÃ CÓ TRONG SỰ CỨU CHUỘC	2-182
8. ĐIỀU NGĂN TRỞ SỰ CHỮA LÀNH	2-191
9. SỰ THA THỨ	2-202
10. HÔN NHÂN (PHẦN 1)	2-214
11. HÔN NHÂN (PHẦN 2)	2-221
12. TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 1)	2-232
13. TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 2)	2-242
14. TÀI CHÍNH (PHẦN 1)	2-252
15. TÀI CHÍNH (PHẦN 2)	2-259
16. KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN	2-266

BÀI SỐ 1

SỰ ÍCH KỶ

Tác giả Andrew Wommack

Tính ích kỷ là khởi nguồn của rất nhiều nan đề chúng ta trải qua trong cuộc sống. Có một câu Kinh Thánh trong Châm ngôn 13 mà tôi khuyến khích bạn hãy tìm đọc, vì nếu không, bạn sẽ không tin rằng câu này có ở trong Kinh Thánh. Câu số 10 nói rằng, *Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi, còn sự khôn ngoan ở với người chịu nghe lời khuyên dạy.* Nhiều người sẽ không đồng ý rằng, “Không thể nào sự kiêu ngạo là lý do duy nhất gây ra tranh cãi hay xung đột. Châm Ngôn 17:14 nói rằng sự tranh cãi là khởi đầu của xung đột, nên sự kiêu ngạo không thể nào là điều duy nhất gây ra xung đột. Lý do tôi có xung đột trong cuộc sống là vì người này, người kia khiêu gợi trước.” Và cũng có người lý luận rằng, “Anh không hiểu, tính cách tôi nó như thế!” Nhưng không, Kinh Thánh nói rằng *Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi.* Sự kiêu ngạo không phải là một trong những lý do gây ra tranh cãi, mà nó là lý do duy nhất. Và cũng có những người sẽ nói rằng, “Tôi có lắm vấn đề, nhưng kiêu ngạo thì không phải. Trái lại, tôi rất tự ti về bản thân mình, nếu hỏi, không ai sẽ nói rằng tôi là người kiêu ngạo.”

Vậy sự kiêu ngạo là gì? Sự kiêu ngạo không chỉ là suy nghĩ mình hơn người, mà bằng cách nói đơn giản nhất, kiêu ngạo là tự cho mình là tâm điểm của thế giới. Tính tự cho mình là tâm điểm thế giới là nguồn gốc của sự kiêu ngạo. Trong Dân Số Ký 12:2, Mi-ri-am và A-rôn, chị gái anh trai của Môi-se, chỉ trích Môi-se vì ông ta lấy một người phụ nữ da đen làm vợ, Hai người nói rằng: “*Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao?*” Và trong câu 3, Môi-se được miêu tả là người khiêm hòa hơn hết mọi

BÀI SỐ 1

người trên thế gian. Thay vì để ý và mất lòng vì những gì Mi-ri-am và A-rôn nói, Môi-se cầu nguyện và kêu cầu Đức Giê-hô-va tha thứ cho họ.

Kinh Thánh nói rằng Môi-se là người khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian, hãy suy ngẫm kỹ hơn về điều này. Chúng ta không biết chắc được trong thời gian đó có bao nhiêu con người sống trên thế gian, nhưng ít nhất là vài triệu người, và Môi-se là người khiêm hòa hơn nhất thế giới! Một điều nữa rất đáng chú ý là Môi-se chính là tác giả của câu Kinh Thánh đó. Nhiều người nghĩ rằng nếu bạn thật sự khiêm hòa hay khiêm nhường, chính bạn cũng không nhận thức được điều ấy. Nhưng đó là một cảm tưởng sai lầm về sự kiêu ngạo hay tính ích kỉ. Sự kiêu ngạo không chỉ là cho mình là hơn người – sự kiêu ngạo là cho mình là tâm điểm của thế giới, là chỉ nghĩ đến bản thân. Sự kiêu ngạo là một cây gậy với hai đầu, một đầu là kiêu căng, ngạo mạn, còn đầu kia là tự ti. Đây là hai biểu hiện trái ngược nhau của một tính cách, nhưng là hai đầu của một chiếc gậy. Và chiếc gậy là tính ích kỉ. Nghĩ mình hơn người hay cảm thấy tự ti đều có nghĩa là bạn chỉ nghĩ về bản thân. Và mọi thứ đều được nhìn nhận qua ống kính đấy. Một người hay rụt rè, nhút nhát, hay bẽn lễn, sợ hãi là một người rất tự cao vì luôn luôn nghĩ về bản thân mình.

Tóm lại, sự ích kỉ - luôn luôn nghĩ về bản thân mình là nguồn gốc của sự kiêu ngạo, và nếu chúng ta áp dụng định nghĩa này vào câu Châm Ngôn 13:10, *Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi*, câu Kinh Thánh này nói rằng sự ích kỉ, suy nghĩ rằng mình là tâm điểm của thế giới là lý do cho sự cáu giận chứ không phải vì những gì người khác làm. Bạn sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được những gì người khác làm. Và mục đích của đức tin không phải là để kiểm soát hành động của người khác mà là giúp bạn kiểm soát bản thân và giải quyết mâu thuẫn trong lòng mình để hành động của những người xung quanh

không ảnh hưởng đến bạn nữa.

Khi Chúa Jêsus ở trên thập tự giá, Ngài nhìn đám người đang đóng đinh và hành hạ mình và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” Chúa thay vì cố gắng điều khiển họ, Chúa kiểm soát chính bản thân mình. Sự ích kỷ chính là lý do tại sao chúng ta tức giận. Chúa Jêsus đến thế gian không phải vì lợi ích của bản thân, mà vì Ngài yêu thương thế gian đến nỗi Ngài xuống để cứu chúng ta. Trong lúc bị treo trên thập tự giá, Chúa nghĩ đến mẹ của mình và ra lệnh cho một trong những môn đồ của Ngài là hãy chăm sóc bà. Chúa Jêsus có khả năng tha thứ và yêu thương kể cả trong lúc bị phải chịu đòn roi đau đớn một cách bất công là vì Ngài không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Sự ích kỷ trong lòng là điều khiến bạn trở nên tức giận, nhưng Kinh Thánh ra lệnh rằng bạn phải chết đi trong xác thịt. Nếu như tôi có một cái xác ở trước mặt, tôi có thể chửi nó, đánh nó, nhổ nước bọt vào mặt nó, hay lờ nó đi, và nếu nó là một cái xác thật, nó sẽ không phản ứng lại. Lý do mà bạn phản ứng cách mà bạn phản ứng với những gì diễn ra xung quanh không phải là vì những điều đó xảy ra mà bởi vì những gì ở trong lòng của bạn. Bạn sẽ không bao giờ đạt được đến một đức tin lớn lao đến mức bạn có thể loại bỏ mọi khó khăn và mọi thứ làm bạn không vừa lòng, nhưng bạn có thể kiểm soát bản thân mình. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ để Chúa Jêsus làm Chúa và làm chủ cuộc đời của bạn, và bạn sẽ yêu thương Ngài, yêu thương Nước của Chúa, và yêu thương con người hơn hết cả bản thân mình. Bạn sẽ thấy là khi bạn làm điều đó và thay đổi tấm lòng mình, mâu thuẫn và tranh cãi trong cuộc sống sẽ bớt đi.

Một trong những bí quyết để áp dụng những gì Chúa đã làm

BÀI SỐ 1

trong cuộc sống của bạn là nhận thức được rằng Chúa không ban cho bạn nước của Ngài cho những nhu cầu ích kỉ. Chúa không chỉ giải cứu bạn để bạn có thể thoả mãn mọi nhu cầu trong cuộc sống. Bạn cần phải hiểu rằng ai mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm được mục đích thực sự của cuộc sống. Chỉ bằng cách yêu thương con người và Chúa hơn yêu thương bản thân mình, bạn mới có thể xoa dịu được sự giận dữ và những nỗi đau trong lòng mình.

Tôi cầu nguyện rằng ngày hôm nay Chúa sẽ sử dụng những gì tôi đã chia sẻ và giúp bạn nhận thức được rằng chính sự ích kỉ của bạn là lý do cho mọi nỗi đau. Thay vì đổ lỗi cho người khác, bạn cần phải chấp nhận trách nhiệm của mình, đối mặt với nó, hạ mình trước Chúa, và xin Ngài hãy đến và trở thành Đấng Chủ Tể trong cuộc sống của bạn. Đó là cách để bạn bước đi trong chiến thắng.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Mác 9:33-34. Các môn đồ tranh cãi về điều gì trên đường đến thành Ca-bê-na-um?

Mác 9:33-34 [33] Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến thành Ca-bê-na-um. Khi đã vào trong nhà rồi, Ngài hỏi các môn đồ: “Lúc đi đường, các con bàn cãi với nhau việc gì vậy?” [34] Nhưng họ làm thinh, vì dọc đường họ đã cãi nhau xem ai là người cao trọng hơn hết.

2. Điều này có phản ánh sự ích kỷ trong mỗi chúng ta?
3. Hãy đọc Mác 9:35. Theo câu Kinh Thánh này, nếu ai muốn làm đầu thì họ phải làm gì?

Mác 9:35 Ngài ngồi xuống, gọi mười hai sứ đồ và nói: “Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người.”

4. Hãy giải thích những gì Chúa Jêsus dạy trong Lu-ca 22:24-27.

Lu-ca 22:24-27 [24] Các môn đồ lại tranh biện với nhau xem ai trong họ sẽ là người lớn hơn hết. [25] Nhưng Ngài phán với họ: “Các vua dân ngoại lấy quyền mà cai trị, các bậc cầm quyền được gọi là người ban ơn thí phước. [26] Về phần các con thì đừng như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ. [27] Vì giữa người ngồi ăn với người phục vụ, ai là người lớn hơn? Có phải là người ngồi ăn không? Nhưng Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy.”

5. Hãy đọc Châm Ngôn 13:10. Điều gì gây ra sự tranh cãi và xung đột?

BÀI SỐ 1

Châm Ngôn 13:10 *Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi, còn sự khôn ngoan ở với người chịu nghe lời khuyên dạy.*

6. Hãy đọc Ga-la-ti 2:20. Chúng ta nên sống như thế nào?

Ga-la-ti 2:20 *Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.*

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:12. Phương pháp để chữa bệnh ích kỉ là gì?

Ma-thi-ơ 7:12 *Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Mác 9:33-34. Các môn đồ của Chúa tranh cãi về điều gì trên đường đến thành Ca-bê-na-um?
Ai là người cao trọng hơn hết.
2. Điều này có phản ánh sự ích kỷ trong mỗi chúng ta?
Có.
3. Hãy đọc Mác 9:35. Theo câu Kinh Thánh này, nếu ai muốn làm đầu thì họ phải làm gì?
Làm đầy tớ cho mọi người.
4. Hãy giải thích những gì Chúa Jêsus dạy trong Lu-ca 22:24-27.
Các môn đồ tranh biện với nhau xem ai trong họ sẽ là người lớn hơn hết trong vương quốc. Nhưng Chúa Jêsus phán với họ: Các vua dân ngoại lấy quyền mà cai trị, các bậc cầm quyền được gọi là người ban ơn thí phước. Về phần các con thì đừng như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai người lãnh đạo phải như người phục vụ. Vì bình thường thì người lãnh đạo sẽ ngồi ăn và được người phục vụ phục vụ bữa ăn. Nhưng Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy.
5. Hãy đọc Châm Ngôn 13:10. Điều gì gây ra sự tranh cãi và xung đột?
Sự kiêu ngạo.
6. Hãy đọc Ga-la-ti 2:20. Chúng ta nên sống như thế nào?
Sống trong đức tin nơi Đấng Christ, không phải dựa vào sức lực của bản thân.

BÀI SỐ 1

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:12. Phương pháp để chữa bệnh ích kỉ là gì?
Để Chúa làm trọng tâm trong mọi sự. Đối xử với người khác theo cách mình mong muốn được đối xử lại.

BÀI SỐ 2

CÁCH SUY NGẪM LỜI CHÚA

Tác giả Don Krow

Từ **suy ngẫm** có nghĩa là “trầm ngâm, trầm tư, suy tư, hay tính toán”. Trong tiếng Hy Lạp, từ này có nghĩa là “suy đi nghĩ lại một vấn đề gì trong tâm trí” và cũng được dịch là **tưởng tượng, hình dung**.

Hai lý do chúng ta nên **suy ngẫm** Kinh Thánh là “suy nghĩ về lẽ thật để đổi mới tâm trí và để gặp Chúa qua lời của Ngài ” bằng cách cầu nguyện, tạ ơn, và suy ngẫm, suy tưởng, trầm ngâm về Chúa.

Suy ngẫm lời Chúa qua các chủ đề. Bạn có thể chọn một chủ đề trong lời Chúa, ví dụ như Lễ Báp-têm để học. Tra định nghĩa từ trong tiếng Hy Lạp, hay tiếng Hê-bơ-rơ, hoặc trong một từ điển tốt, cũng như tìm từ gốc. Tìm hiểu và suy ngẫm về ngữ cảnh của câu Kinh Thánh, và từ đó tìm hiểu thêm về các chủ đề liên quan đến chủ đề chính, ví dụ như sự tha thứ (Công Vụ 2:38), sự ăn năn (Công Vụ 2:38), đức tin (Mác 16:16), lương tâm (I Phi-e-rơ 3:21), kêu cầu Chúa (Công Vụ 22:16) v.v. Sau đó hãy cố gắng trả lời các thắc mắc bạn có hoặc các câu hỏi mà Kinh Thánh nêu lên, như: Các điều kiện cần thiết cần phải thỏa mãn là gì trước khi một người nhận lễ Báp-têm? Mục đích của lễ Báp-têm là gì? Khi nào thì lễ Báp-têm được thực hiện? và trong bao lâu?

Suy ngẫm lời Chúa theo từng sách - chọn một sách trong Kinh Thánh và nghiên cứu từng câu một. Bằng cách đọc đi đọc lại và suy ngẫm một quyển sách trong một thời gian dài, bạn sẽ trở nên quen thuộc với nội dung của nó (số chương và số câu).

BÀI SỐ 2

Suy ngẫm lời Chúa bằng cách nghiên cứu từ ngữ. Ý nghĩa của các từ sử dụng là gì? **Tin Chúa** là như thế nào? Ý nghĩa của từ **Chúa** là gì? Ý nghĩa của từ **Jêsus** là gì? Ý nghĩa của từ **Christ** là gì? Ý nghĩa của từ **công chính** là gì? v.v.

Suy ngẫm lời Chúa bằng cách nghiên cứu các đoạn Kinh Thánh. Một đoạn văn là một đơn vị tạo nên văn bản, bao gồm nhiều câu và miêu tả một suy nghĩ hay chủ đề. Khi người viết muốn thay đổi nội dung trong văn bản, họ thường bắt đầu một đoạn văn mới. Khi đọc Kinh Thánh, chú ý đến các cấu trúc sử dụng, ví dụ như dấu hỏi. Tìm hiểu xem tại sao người nói hỏi câu hỏi này? Câu hỏi này liên quan đến ngữ cảnh như thế nào? v.v.

Suy ngẫm lời Chúa không chỉ đơn thuần là nhìn vào các từ ngữ, mà là gặp gỡ chính Chúa qua lời Ngài.

Câu hỏi và các câu Kinh Thánh trong bài học

1. Từ “suy ngẫm” nghĩa là gì?
2. Hai lý do chúng ta nên suy ngẫm Kinh Thánh là gì?
3. Suy ngẫm theo các chủ đề có nghĩa là gì?
4. Suy ngẫm theo câu có nghĩa là gì?
5. Hãy đọc Lu-ca 6:46. Theo bạn từ “Chúa” có nghĩa là gì?

Lu-ca 6:46 *Sao các con gọi Ta: ‘Chúa, Chúa!’ mà không làm theo lời Ta phán?*

6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 1:21. Theo bạn từ “Jêsus” nghĩa là gì?

Ma-thi-ơ 1:21 *Nàng sẽ sinh một con trai; người hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”*

7. Hãy đọc Lu-ca 23:1-2. Theo bạn từ “Christ” nghĩa là gì?

Lu-ca 23:1-2 [1]*Cả Hội đồng đứng dậy giải Ngài đến trước Phi-lát. [2] Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng: “Chúng tôi đã phát hiện người này xúi giục dân chúng nổi loạn, ngăn cấm chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa, và xưng mình là Đấng Christ, là Vua.”*

8. Định nghĩa đoạn văn?
9. Suy ngẫm lời Chúa không phải là chỉ nhìn vào từ ngữ, mà là ...?

Câu Trả Lời

1. Từ “suy ngẫm” nghĩa là gì?
Trầm ngâm, suy tư, hay suy đi nghĩ lại một vấn đề gì trong tâm trí.
2. Hai lý do chúng ta nên suy ngẫm Kinh Thánh là gì?
 - **Suy nghĩ về lẽ thật (để đổi mới tâm trí).**
 - **Để gặp gỡ/tìm kiếm/nhìn nhận Chúa qua lời của Ngài (suy ngẫm, suy tưởng, trầm ngâm về Chúa).**
3. Suy ngẫm theo các chủ đề có nghĩa là gì?
Chọn một chủ đề trong Kinh Thánh để tìm hiểu và nghiên cứu.
4. Suy ngẫm từng câu có nghĩa là gì?
Chọn một sách trong Kinh Thánh và nghiên cứu từng câu một.
5. Hãy đọc Lu-ca 6:46. Theo bạn từ “Chúa” có nghĩa là gì?
Một người chúng ta vâng lệnh (như một người chủ).
6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 1:21. Theo bạn từ “Jêsus” nghĩa là gì?
Đấng cứu dân mình ra khỏi tội.
7. Hãy đọc Lu-ca 23:1-2. Theo bạn từ “Christ” nghĩa là gì?
Vua.
8. Định nghĩa đoạn văn là gì?
Một đoạn văn là một đơn vị tạo nên văn bản, bao gồm nhiều câu và miêu tả một suy nghĩ hay chủ đề.
9. Suy ngẫm lời Chúa không phải là chỉ nhìn vào từ ngữ, mà là...?
Kết nối với Chúa thông qua Lời của Ngài.

BÀI SỐ 3

ĐỔI MỚI TÂM TRÍ

Tác giả Don Krow

Hôm nay, hãy cùng nhau học về khái niệm đổi mới tâm trí. Tôi muốn trích dẫn hai câu Kinh Thánh. Câu thứ nhất là Phi-líp 3:8, *Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.* Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta một danh sách những điều mà chúng ta nên nghĩ về. Hay nói một cách khác, chúng ta có khả năng chọn lựa ý nghĩ của mình. Tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều có những ý nghĩ trái ngược với lời Chúa, theo như Rô-ma 7:22-23. Luật của tội lỗi giao chiến với tâm trí của chúng ta. Nhưng Kinh Thánh nói trong Phi-líp rằng chúng ta không phải ngồi một chỗ và để các ý nghĩ xấu làm tổ trong đầu mình, mà chúng ta có khả năng chọn lọc những ý nghĩ. Kinh Thánh cũng dạy rằng điều một người nghĩ trong lòng chính là con người họ (Châm Ngôn 23:7). Những gì chúng ta chú tâm tới hàng ngày là vô cùng quan trọng.

Trong Rô-ma 12:1-2, Kinh Thánh dạy, *[1] Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. [2] Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.* Kinh Thánh nói rằng chúng ta có thể được biến hoá bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Bạn có biết rằng khi tàu vũ trụ Apollo trên đường đến mặt trăng, cứ mười phút một, các phi công phải điều chỉnh lại hướng đi của tàu? Đường đến mặt

BÀI SỐ 3

trăng của họ không phải là đường thẳng mà là đường dích dắc. Và khi hạ cánh, họ có một bãi đáp với chu vi 500 dặm và chỗ con tàu hạ cánh chỉ cách ranh giới đó có vài dặm. Mặc dù họ phải điều chỉnh hướng đi, và suýt nữa bãi đáp, chuyến bay được coi là thành công. Cũng như vậy, chúng ta cần phải có một hướng đi và cam kết hoàn toàn làm sinh tế sống cho Chúa Jêsus Christ. Nhưng vấn đề là nhiều khi sinh tế sống chỉ muốn chạy khỏi bàn thờ, cho nên chúng ta cần phải điều chỉnh cách suy nghĩ của mình. Chúng ta cần có một tấm lòng khát khao rằng: “Chúa ơi con muốn Ngài và muốn làm theo cách của Ngài.”

Không những chúng ta cần phải cam kết hoàn toàn, bước thứ hai của đời sống Cơ Đốc đặc thẳng là được biến hoá bằng sự đổi mới của tâm trí mình. Nếu chúng ta không muốn bông trái của thế gian, chúng ta không thể suy nghĩ theo cách của thế gian. Như chúng ta đã đọc trong Phi-líp 4:8, chúng ta có thể chọn lọc ý nghĩ. *Nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.* Trong thời Cựu Ước, người dân thường khắc lời Chúa lên cột nhà, hay thêu lên trên quần áo của họ để lời Chúa luôn luôn ở trước mặt họ. Và Chúa cũng dạy rằng họ phải luôn luôn suy ngẫm về lời Chúa ngày đêm, để sau đó họ có thể làm theo những gì lời Chúa dạy. Họ cũng được ra lệnh phải dạy dỗ và chỉ bảo con cái của họ về lời Chúa. Những gì chúng ta để tâm, suy nghĩ đến là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải để lời Chúa trước mắt mình luôn luôn để chúng ta có được một đời sống đặc thẳng.

Điều trái ngược của việc nghĩ đến những điều đức hạnh và đáng khen ngợi là không nghĩ đến Chúa và những gì đức Thánh Linh dạy bảo. Rô-ma 8:6 chép rằng, *Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an.* Để có được sự sống và sự bình an, chúng ta cần phải chú tâm vào Thánh Linh. Nếu chúng

ta chú tâm vào thú vui của thế gian như tình ái, tiền bạc, tham lam, đố kỵ..v..v.. thì bạn có biết hậu quả là gì không? Điều một người nghĩ trong lòng chính là con người họ. Chúng ta sẽ bắt đầu hành động theo những suy nghĩ đó. Chúng ta sẽ gặt bông trái của những hành động đó và sẽ tự huỷ hoại cuộc sống của mình. Cuộc chiến thuộc linh không chỉ đơn thuần là kháng cự ma quỷ, mặc dù có những lúc chúng ta cần phải làm điều đó. Cuộc chiến thuộc linh là ở trong tâm trí chúng ta.

Trong Ê-sai 26:3, Kinh Thánh dạy rằng *Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn.* Có những giây phút trong ngày mà chúng ta cần phải điều chỉnh phương hướng, như trong Rô-ma 12 đã dạy. Chúng ta cần thưa với Chúa rằng, “Thưa Cha, những ý nghĩ này của con là sai. Con sẽ không để tâm đến chúng nữa và thay vào đó sẽ làm mới tâm trí của mình bằng cách tập trung vào những gì đáng yêu chuộng, công chính và đáng khen ngợi.”

Vậy nên nếu như bạn bị giam cầm trong một đồn lũy tâm trí nào đó, nếu như bạn nhận thấy được bản thân suy nghĩ về một điều xấu; Gia-cơ 4:7-8 dạy rằng, *[7] Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. [8] Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em.* Bản thân tôi cũng có nhiều lần để các ý nghĩ tự do vùng vẫy trong đầu mình, và rồi sự trầm cảm xuất hiện. Trong những lúc như vậy, thực sự rất khó khăn để mở Kinh Thánh ra đọc và công bố rằng, “Cha ơi, đây là những điều Ngài công bố về con. Đây là những gì Ngài công bố về danh tính của con. Chúa là sức mạnh của đời con”. Nhưng bạn có biết rằng dành được chiến thắng chỉ đơn giản là như vậy? Bạn cần phải nói với bản thân mình rằng, “Bây giờ tôi sẽ kháng cự lại những gì kẻ thù đã gieo vào đầu tôi. Tôi sẽ mở Kinh Thánh ra và để tâm trí mình tập trung vào Chúa. Và Chúa ơi, đây là những

BÀI SỐ 3

gì Chúa đã công bố về con. Ngài nói rằng con đã được tha thứ. Ngài nói rằng con đã được sạch. Ngài nói rằng không có gì có thể chia cách được tình yêu của Chúa với con". Khi bạn tập trung vào những điều tốt lành mà Chúa đã làm trên đời sống của bạn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ quên đi những ý nghĩ không tốt ban đầu.

Tôi muốn đưa một ví dụ minh họa. Có một lần trong buổi nhóm, người trưởng nhóm yêu cầu nhóm của chúng tôi: "Trong mười phút tới, tôi muốn mọi người không nghĩ về những con voi màu hồng." Bạn có đoán được điều gì xảy ra không? Trong mười phút đó, tất cả chúng tôi chỉ nghĩ về con voi hồng. Sau đó người trưởng nhóm hỏi: "Tượng Nữ thần Tự do có màu gì?" Một người trả lời màu xanh. Người trưởng nhóm lại hỏi: "Thế tượng Nữ thần Tự do giơ tay nào lên?" Một người trả lời là tay phải. Câu hỏi tiếp theo của người trưởng nhóm là: "Tượng Nữ thần Tự Do giơ gì lên trời?" Một người trả lời là ngọn đuốc. Lúc này, người trưởng nhóm hỏi: "Vậy còn ai đang nghĩ đến voi màu hồng nữa không?" Không một ai cả!. Bạn có thấy không, nếu chúng ta chỉ nói rằng: "Đừng nghĩ về việc abc" chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ về điều đấy. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta cần phải thay thế những ý nghĩ đó với những ý nghĩ của Chúa. Và khi chúng ta nhận thấy là mình đang nghĩ về những điều trái với lời Chúa, chúng ta cần phải ngay lập tức nhớ lại danh tính mới của mình trong Chúa. Chúng ta cần phải đến với Ngài ngay lập tức, và không phải chỉ với từ ngữ trên trang giấy, mà đến với con người của Ngài đằng sau những từ ngữ ấy. Và Kinh Thánh dạy trong Rô-ma 8:6 rằng nếu chúng ta làm theo quy luật này, chúng ta sẽ được biến đổi trong sự sống và sự bình an của Chúa, khi tâm trí của chúng ta chú tâm đến Chúa và những việc thuộc Thánh Linh. Hãy suy nghĩ về những điều này, và bước đi trong sự tự do mà Chúa Jêsus đã mua chuộc cho bạn.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Rô-ma 12:1. Chúng ta phải làm gì với thân thể của mình?

Rô-ma 12:1 *Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.*

2. Hãy đọc Rô-ma 12:2. Câu Kinh Thánh này kêu gọi chúng ta hãy khác biệt với ...?

Rô-ma 12:2 *Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.*

3. Hãy đọc Công Vụ 17:11. Chúng ta phải suy nghĩ theo?

Công Vụ 17:11 *Những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không.*

4. Hãy đọc Rô-ma 8:5-6. Chú tâm vào Thánh Linh sinh ra ...?

Rô-ma 8:5-6 [5] *Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh. [6] Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an;*

5. Hãy đọc Rô-ma 12:1-2. Chúng ta cần phải làm hai điều gì theo câu Kinh Thánh này?

BÀI SỐ 3

Rô-ma 12:1-2 [1] *Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. [2] Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.*

6. Hãy đọc Ê-sai 26:3. Bằng cách nào chúng ta có thể gìn giữ trong sự bình an trọn vẹn?

Ê-sai 26:3 *Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn.*

7. Hãy đọc Ê-sai 26:3. Bằng những cách nào chúng ta có thể để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa?

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Rô-ma 12:1. Chúng ta phải làm gì với thân thể của mình?
Dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
2. Hãy đọc Rô-ma 12:2. Câu Kinh Thánh này kêu gọi chúng ta hãy khác biệt với ...?
Thế gian, hay những người không tin Chúa.
3. Hãy đọc Công Vụ 17:11. Chúng ta phải suy nghĩ theo?
Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời.
4. Hãy đọc Rô-ma 8:5-6. Chú tâm vào Thánh Linh sinh ra ...?
Sự sống và bình an.
5. Hãy đọc Rô-ma 12:1-2. Chúng ta cần phải làm hai điều gì theo câu Kinh Thánh này?
Dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời và bắt đầu đổi mới của tâm trí mình.
6. Hãy đọc Ê-sai 26:3. Bằng cách nào chúng ta có thể gìn giữ trong sự bình an trọn vẹn?
Để tâm trí vào Chúa.
7. Hãy đọc Ê-sai 26:3. Bằng những cách nào chúng ta có thể để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa?
 - **Cầu nguyện.**
 - **Ngợi khen.**
 - **Suy ngẫm Lời Chúa.**
 - **Tạ ơn Chúa.**

BÀI SỐ 4

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỘI THÁNH ĐẮNG CHRIST

Tác giả Don Krow

Chúng ta sẽ thảo luận tầm quan trọng của Hội Thánh của đấng Christ trong bài học hôm nay. Tôi muốn đọc câu Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 10:25 *Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.* Trước khi chúng ta thảo luận tầm quan trọng của Hội Thánh, tôi muốn đặt ra một câu hỏi là “Vậy Hội Thánh là gì?”

Tôi đã có một lần mang chương trình Môn Đồ Hóa Truyền Giáo này tới một Hội Thánh ở Colorado Springs. Chúng tôi hướng dẫn các thành viên của Hội Thánh cách sử dụng và bắt đầu áp dụng ở ngoài Hội Thánh. Chỉ trong vòng sáu tuần, chúng tôi đã lập nên hai mươi nhóm nhỏ trong cộng đồng đó. Và trong những tháng tiếp theo, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các nhóm nhỏ trong việc sử dụng chương trình này. Một hôm, mục sư của Hội Thánh hỏi tôi: “Anh biết không, Kinh Thánh dạy rằng mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh. Nhưng tại sao những người đi đến nhóm nhỏ không đi đến nhà thờ?”

Khi chúng tôi đi ra ngoài, rất nhiều người được cứu và được học lời Chúa. Nhưng ý của vị mục sư này là: “Tại sao những người này không đến nhà thờ trong ngày Chủ Nhật để thờ phượng?” Khái niệm về Hội Thánh của tôi ngày đó cũng không được chính xác lắm. Và những gì vị mục sư chia sẻ với tôi làm tôi rất băn khoăn, và tôi không biết là mình phải làm gì tiếp. Tôi tự hỏi rằng: “Liệu chương trình Môn Đồ Hóa

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỘI THÁNH Đấng CHRIST

Truyền Giáo này thực sự có hiệu quả? Có thực sự là chương trình này đang thay đổi cuộc sống của người khác?" Tôi cũng băn khoăn tại sao mặc dù tấm lòng nhiều người được động chạm, họ không đến nhà thờ trong ngày Chủ Nhật.

Vì thế tôi quyết định nghiên cứu từ "Hội Thánh". Và tôi muốn chia sẻ với bạn tất cả những gì tôi đã học được trong bài học này. Trong Rô-ma 16:5, I Cô-rinh-tô 16:19, Cô-lô-se 4:15, Phi-lê-môn 2, Công Vụ 5:42, và Công Vụ 20:20, Kinh Thánh chủ yếu nói về các Hội Thánh thời Tân Ước nhóm họp tại nhà các tín đồ. Hiện nay chúng ta có rất nhiều loại Hội Thánh khác nhau. Hội Thánh nhóm ở nhà, Hội Thánh nhỏ, Hội Thánh lớn và Hội Thánh rất lớn. Nhưng điều tôi phát hiện ra là các Hội Thánh thời Tân Ước đều là các nhóm nhỏ, và nhóm họp ở nhà các tín đồ.

Cuốn Từ Điển Giải Thích Các Từ Kinh Thánh của tác giả Lawrence O. Richards (trang 164) nói rằng, "Cũng không phải là quá khó hiểu khi chúng ta có một chút bối rối về ý nghĩa từ 'Hội Thánh' vì từ này được dùng trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Từ này chỉ đến một cấu trúc xây dựng cụ thể (ví dụ như nhà thờ trên phố số 4), một giáo phái hoặc một tổ chức đức tin (ví dụ như Nhà thờ Cải cách ở nước Mỹ, hay Nhà thờ Báp-tít), và cũng có nghĩa là việc thờ phượng ngày Chúa Nhật (ví dụ như có người hỏi hôm nay anh có đến Hội Thánh hay không). Nhưng những định nghĩa này hoàn toàn không có trong Kinh Thánh." Và tôi tự nhủ rằng, **Vậy định nghĩa thật sự là gì? Định nghĩa của từ "Hội Thánh" là gì?** Cuốn Từ Điển giải thích tiếp, "Bởi vì nhiều người nghĩ về Hội Thánh là một toà nhà để thờ phượng thay vì một nhóm người họp lại và thờ phượng với nhau, nên định nghĩa của từ hay gây ra hiểu lầm." Từ Hy Lạp cổ dùng cho "Hội Thánh" là **ecclesia** và có nghĩa là sự tập hợp một nhóm người với mục đích thờ phượng, hay cầu nguyện, hay cảm tạ, hay hướng về Chúa. Tôi muốn đọc thêm một vài đoạn nữa

BÀI SỐ 4

như sau, “Ecclesia trong Tân Ước có thể bao gồm bất kỳ số tín đồ nào. Từ này được dùng trong ngữ cảnh một nhóm nhỏ gặp mặt tại nhà của các tín đồ (Rô-ma 16:5). Và từ này cũng được dùng trong ngữ cảnh tất cả các tín đồ sống trong một thành phố lớn (Công Vụ 11:22), hoặc một khu vực địa lý lớn, như Châu Á hay Ga-la-ti”. “Điển hình là sự họp nhóm tại nhà một tín đồ. Và khi gặp mặt, ‘mỗi người đều đóng góp: người thì có bài thánh ca, người thì có lời dạy dỗ, người thì có sự mặc khải, người thì có tiếng lạ, người thì có sự thông dịch tiếng lạ’ (I Cô-rinh-tô 14:26). Từng người chia sẻ, ‘còn những người khác thì cân nhắc điều họ nói’ ... và sự chia sẻ như vậy vẫn rất cần thiết cho sự tồn tại của Hội Thánh như một cộng đồng đức tin... Mỗi người đều phải đóng góp và phục vụ người khác bằng các ân tứ thuộc linh của mình.”

Hê-bơ-rơ 10:25 chép rằng, *Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm*. Hội Thánh là một tập hợp của những người đến với nhau với mục đích hướng đến Chúa Jêsus, ca ngợi Chúa, để nhận được và đi theo sự hướng dẫn từ Chúa. Mục đích chính của Hội Thánh Tân Ước ban đầu là để soi sáng, chỉ dẫn. Họ gặp nhau với mục đích xây dựng nhau trong đức tin.

Hội Thánh đầu tiên là một Hội Thánh truyền giáo. Các tín đồ đi khắp nơi chia sẻ đức tin của họ nơi Chúa Jêsus Christ, và vì thế, Chúa thêm người vào Hội Thánh – không phải vào nơi thờ phượng – mà vào hội những tín hữu của Ngài khi họ ăn năn và đặt lòng tin vào Chúa. Sau đó, họ nhóm lại để khuyến khích nhau, sử dụng các ân tứ thuộc linh, để phục vụ lẫn nhau, và thông công với nhau qua bữa ăn. Và sau đó, họ lại đi bốn phương rao giảng lời Chúa và toàn bộ chu kỳ được lặp lại. Họ đều tin vào Chúa Jêsus và đó là lý do họ nhóm lại với nhau. Họ không quan trọng việc nhóm lại ở nơi nào, trong một toà nhà hoặc nhà của một ai đó. Họ cũng không quan trọng nhóm lớn hay nhóm nhỏ

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỘI THÁNH ĐẲNG CHRIST

miễn là họ gặp nhau nhân danh Chúa với mục đích sử dụng các ân tứ thuộc linh, khích lệ, và thông công với nhau với kết quả cuối cùng là sự soi sáng, lớn lên, xây dựng lẫn nhau.

Tôi phát hiện ra rằng những gì chúng tôi làm với chương trình Môn Đồ Hóa Truyền Giáo qua Hội Thánh địa phương mà tôi đã đề cập trước đó, bằng cách hình thành hai mươi nhóm nhỏ khác nhau trong thành phố, chúng tôi đã hình thành hai mươi Hội Thánh khác nhau. Họ không giống như những Hội Thánh chúng ta biết đến ngày nay, nhưng chúng tôi đã họp lại như một Hội Thánh, hai mươi lần một tuần, bởi vì chúng tôi đã nhóm lại trong danh Chúa Jêsus để khích lệ nhau, để hướng đến Chúa, để được Lời Chúa soi dẫn, và để sử dụng các ân tứ thuộc linh Chúa ban cho mỗi người.

Bất kể bạn đến Hội Thánh nào – hệ phái hay phi hệ phái, nếu bạn đến một nhóm lớn hoặc một nhóm nhỏ - Kinh Thánh dạy rằng khi bạn thấy ngày của Chúa càng gần, và khi tội lỗi gia tăng, ân điển lại càng dư dật hơn. Ân điển sẽ càng ngày càng dư dật hơn trong cộng đồng của các con cái Chúa. Trong Hội Thánh nơi mà mỗi tín hữu có một phần trách nhiệm trong mục vụ của Chúa Jêsus Christ, họ có thể giảng dạy nhau, khuyên nhủ và khích lệ lẫn nhau khi bạn sử dụng các ân tứ thuộc linh.

Tất cả chúng ta sẽ gặt được lợi ích khi đến với các Hội Thánh như thế này. Ngay cả khi chỉ có hai hoặc ba người họp nhóm với nhau trong danh Chúa Jêsus, chúng ta vẫn nên thành lập thói quen gặp nhau thường xuyên. Thật là tốt lành khi chúng ta có một nơi để sử dụng các ân tứ thuộc linh, để khuyên nhủ và khích lệ lẫn nhau, để hướng về Chúa và cầu nguyện cho nhau. Còn rất nhiều điều chúng ta

BÀI SỐ 4

có thể thảo luận khi nói về Hội Thánh. Chúng ta có thể thảo luận về các mục vụ, mục sư và ban lãnh đạo, nhưng đó không phải là mục đích của bài học hôm nay. Mục đích của bài học hôm nay là để chúng ta biết đến mục đích chính của Hội Thánh, và để biết rằng chúng ta không bị cô lập trong cuộc sống như một người lạc trên một hòn đảo. Chúng ta không thể tồn tại theo cách đó. Khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi, Chúa đã đặt chúng ta vào một thân trong Đấng Christ – một thân thể bao gồm tất cả các tín đồ. Chúng ta cần nhau, và chúng ta cần phải họp lại trong tư cách là Hội Thánh của Chúa để khích lệ và phục vụ lẫn nhau với những ân tứ mà Chúa đã ban cho mỗi chúng ta. Tôi khuyến khích bạn hãy tăng cường gặp gỡ, giao lưu cùng các con cái khác của Chúa ngay ngày hôm nay.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:25. Chúng ta không nên bỏ điều gì?

Hê-bơ-rơ 10:25 *Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.*

2. Hãy đọc Công Vụ 5:42. Hằng ngày, trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, Chúa Jêsus được ...? và ...?

Công Vụ 5:42 *Hằng ngày, trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.*

3. Hãy đọc Công Vụ 2:42. Hội Thánh ban đầu chuyên tâm làm bốn điều gì?

Công Vụ 2:42 *Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mỗi thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.*

4. Hãy đọc Công Vụ 2:44-45. Hội Thánh ban đầu quyên góp tiền để xây dựng bãi đậu xe ô tô. Đúng hay sai?

Công Vụ 2:44-45 *[44] Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. [45] Họ bán hết tài sản, của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người.*

5. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:28. Liệt kê các loại ân tứ thuộc linh Chúa đã ban cho Hội Thánh của Ngài.

BÀI SỐ 4

I Cô-rinh-tô 12:28 Đức Chúa Trời đã sắp đặt trong Hội Thánh: thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là nhà tiên tri, thứ ba là giáo sư, kế đến là người làm phép lạ, rồi đến người được ân tứ chữa bệnh, người giúp đỡ, người quản trị, người nói các thứ tiếng lạ.

6. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:26. Khi các tín đồ nhóm lại, họ có quyền tự do sử dụng các ân tứ thuộc linh. Hãy liệt kê năm điều họ làm họ họp nhóm.

I Cô-rinh-tô 14:26 Thưa anh em, phải làm như thế nào đây? Khi anh em nhóm lại, người thì có bài thánh ca, người thì có lời dạy dỗ, người thì có sự mặc khải, người thì có tiếng lạ, người thì có sự thông dịch tiếng lạ. Hãy thực hiện tất cả để xây dựng Hội Thánh.

7. Hãy đọc Công Vụ 6:1. Hội Thánh ban đầu chia sẻ lương thực hàng ngày với ai?

Công Vụ 6:1 Trong lúc đó, số môn đồ gia tăng; những người Do Thái nói tiếng Hi Lạp phàn nàn, trách móc người Do Thái nói tiếng A-ram, vì những góa phụ của họ đã bị bỏ bê trong việc cấp phát lương thực hằng ngày.

8. Hãy đọc Gia-cơ 1:27. Sự tin đạo duy nhất mà Chúa quan tâm là như thế nào?

Gia-cơ 1:27 Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.

9. Hãy đọc I Ti-mô-thê 5:9-11. Để được Hội Thánh ban đầu giúp đỡ,

các goá phụ phải đạt những yêu cầu gì?

I Ti-mô-thê 5:9-11 [9] Để được ghi tên vào sổ quả phụ, người đàn bà đó phải không dưới sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng, [10] phải được tiếng khen về các việc nhân đức như nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách lạ, rửa chân cho các thánh đồ, cứu giúp người hoạn nạn, và dẫn thân làm mọi việc thiện. [11] Nhưng hãy từ chối ghi tên những quả phụ còn trẻ; vì khi nhục dục làm cho họ xa rời Đấng Christ thì họ muốn tái giá;

10. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 9:14. Ngoài các quả phụ, trẻ mồ côi và người nghèo, Hội Thánh còn hỗ trợ ai?

I Cô-rinh-tô 9:14 Nếu chúng tôi đã gieo những điều thiêng liêng giữa anh em, thì việc gặt được vật chất từ anh em là việc quá đáng sao?.

11. Hãy đọc Ma-thi-ơ 25:35-40. Tại sao nhiều người có khái niệm là dâng hiến tiền bạc tại nhà thờ là cách duy nhất để dâng hiến lên Chúa?

Ma-thi-ơ 25:35-40 [35] Vì Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con tiếp rước Ta; [36] Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta ốm đau, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con thăm viếng Ta.' [37] Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài: 'Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? [38] Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? [39] Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu?' [40] Vua sẽ trả lời rằng: 'Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong

BÀI SỐ 4

những anh em này của Ta, tức là đã làm cho Ta.

12. Hãy đọc Công Vụ 4:32-35 và Châm Ngôn 3:9-10. Các mục sư và trưởng lão trong Hội Thánh ban đầu làm gì với tài sản của mình?

Công Vụ 4:32-35 [32] *Bấy giờ, cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng nhưng kể mọi vật là của chung. [33] Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Jêsus, và Ngài đổ ân điển lớn lao trên mọi người. [34] Vì thế, không ai trong các tín hữu thiếu thốn, vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đều bán đi, đem số tiền bán được [35] đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tiền ấy được phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người.*

Châm Ngôn 3:9-10 [9] *Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; [10] Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì, và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:25. Chúng ta không nên bỏ điều gì?
Sự nhóm lại.
2. Hãy đọc Công Vụ 5:42. Hằng ngày, trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, Tìn Lành của Chúa Jêsus được...? và ...?
 - **Dạy dỗ.**
 - **Rao truyền.**
3. Hãy đọc Công Vụ 2:42. Hội Thánh ban đầu chuyên tâm làm bốn điều gì?
 - **Giữ lời dạy của các sứ đồ.**
 - **Mối thông công với anh em.**
 - **Lễ bẻ bánh.**
 - **Sự cầu nguyện.**
4. Hãy đọc Công Vụ 2:44-45. Hội Thánh ban đầu quyên góp tiền để xây dựng bãi đậu xe ô tô. Đúng hay sai?
Sai.
5. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:28. Liệt kê các loại ân tứ thuộc linh Chúa đã ban cho Hội Thánh của Ngài.
 - **Sứ đồ.**
 - **Tiên tri.**
 - **Giáo sư.**
 - **Làm phép lạ.**
 - **Chữa bệnh.**
 - **Quản trị.**
 - **Nói tiếng lạ.**

BÀI SỐ 4

6. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 14:26. Khi các tín đồ nhóm lại, họ có quyền tự do sử dụng các ân tứ thuộc linh. Hãy liệt kê năm điều họ làm họ họp nhóm.
- **Người hát thánh ca.**
 - **Người dạy dỗ.**
 - **Người có sự mặc khải.**
 - **Người nói tiếng lạ.**
 - **Người có sự thông dịch tiếng lạ.**
7. Hãy đọc Công Vụ 6:1. Hội Thánh ban đầu chia sẻ lương thực hàng ngày với ai?
Goá phụ.
8. Hãy đọc Gia-cơ 1:27. Sự tin đạo duy nhất mà Chúa quan tâm là như thế nào?
Thăm viếng trẻ mồ côi, người goá bụa trong cơn hoạn nạn.
9. Hãy đọc I Ti-mô-thê 5:9-11. Để được Hội Thánh ban đầu giúp đỡ, các goá phụ phải đạt những yêu cầu gì?
Để được ghi tên vào sổ quả phụ, người đàn bà đó phải không dưới sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng, phải được tiếng khen về các việc nhân đức như nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách lạ, rửa chân cho các thánh đồ, cứu giúp người hoạn nạn, và dấn thân làm mọi việc thiện. Những quả phụ còn trẻ không được ghi tên.
10. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 9:14. Ngoài các quả phụ, trẻ mồ côi và người nghèo, Hội Thánh còn hỗ trợ ai?
Những ai dạy lời Chúa.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỘI THÁNH ĐẤNG CHRIST

11. Hãy đọc Ma-thi-ơ 25:35-40. Tại sao nhiều người có khái niệm là dâng hiến tiền bạc tại nhà thờ là cách duy nhất để dâng hiến lên Chúa?

Đó là cách họ được dạy dỗ.

12. Hãy đọc Công Vụ 4:32-35 và Châm Ngôn 3:9-10. Các mục sư và trưởng lão trong Hội Thánh ban đầu làm gì với tài sản của mình?

Phân phát tài sản của mình cho những ai cần, tôn vinh Chúa qua sự dâng hiến của mình.

BÀI SỐ 5

ĐUỔI QUỶ

Tác giả Don Krow

Chúng ta sẽ bàn về vấn đề liên quan ma quỷ hôm nay. Chúa Jêsus dành thời gian trên đất để đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật, làm sống lại người chết, và làm những phép lạ khác. Khoảng một phần tư thời gian Ngài đuổi ma quỷ ra khỏi mọi người. Kinh Thánh dạy chúng ta trong Công Vụ 10:38 rằng, *Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.* Và I Giăng 3:8 nói rằng, *Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ.* Tôi từng có quan niệm khác về ma quỷ – rằng ma quỷ, tà linh, uế linh, hay bất kể tên gì bạn muốn gọi chúng – chỉ xuất hiện ở Ấn Độ hoặc các nước xa xôi hẻo lánh nơi mà dân chúng không thờ Chúa thật mà thờ cúng các thần tượng khác. Tôi đã sai.

Tôi muốn kể cho bạn một sự kiện tôi được chứng kiến vài năm trước tại một nhà thờ ở Dallas, Texas. Tất cả Hội Thánh đang hát thánh ca thì bất ngờ, một cô gái ngã ngửa xuống sàn. Cô ta trông như đang bị co giật. Có một bác sĩ, tiến sĩ y khoa tên là Rice ở đấy. Bác sĩ Rice đề nghị đưa cô gái đó đến nhà của một tín hữu cách Hội Thánh vài ki-lô-mét để ông có thể khám cho cô.

Khi đến nơi, cô gái này như một con mèo hoang! Mắt cô giãn ra, và có một giọng nói nam phát ra từ cô gái tuổi vị thành niên, nặng chưa đến 45 cân này. Đột nhiên, con quỷ này bắt đầu rửa xả tôi, nói những

điều như: “MÀY SẼ ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC!” Tôi trả lời: “Không đời nào!” Lúc đó, tôi cảm thấy rất sợ hãi vì tôi chưa bao giờ trải qua một sự kiện nào giống như thế. Nó nói lại lần nữa: “PHẢI, CHẮC CHẮN MÀY SẼ ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC!” và tôi đáp lại: “Không, tao sẽ không đi xuống địa ngục!” Tôi cảm thấy như nó có quyền lực hơn tôi, và tôi không biết phải làm gì hoặc làm thế nào để đối phó với con quỷ trong người cô bé này.

Một trong những người bạn tốt của tôi vì sợ quá đã đi ngay lập tức, bỏ lại tôi ở đấy. Tôi tự hỏi bản thân: “Mình phải làm gì bây giờ?” Cô gái lúc đó vô cùng đáng sợ, rồi tự nhiên bắt đầu nói một thứ tiếng nghe như tiếng Đức mà cô ấy chưa bao giờ được học – tất cả đều là các biểu hiện của ma quỷ đang áp chế cô bé. Cô bé bị quỷ ám, và mặc dù tôi không biết phải làm gì, tôi vẫn tin rằng Kinh Thánh có sức mạnh. Cũng giống như khi bạn còn nhỏ và xem những bộ phim kinh dị về Dracula. Lúc ma cà rồng tiến về phía một người nào đó, bất thành linh, anh ta rút ra một cây thánh giá và ma cà rồng hết toáng lên “Ahhhhhh!” Đó là cách tôi hình dung về quyền Kinh Thánh. Tôi biết rằng Kinh Thánh có sức mạnh, nhưng tôi không biết cách sử dụng sức mạnh đó như thế nào. Lúc đó, ân sủng của Chúa đã giúp tôi, vì tôi chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ cái gì tương tự thế này. Tôi mở Kinh Thánh phần Tân Ước và tình cờ mở đến sách Phi-líp. Tôi bắt đầu đọc chương 2, câu 8-11, *[8] Ngài đã hiện ra như một người, Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự. [9] Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, [10] Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, [11] Và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.*

Con quỷ tự nhiên đáp lại: “Đừng đọc mấy cái đấy! Ta không thể chịu được mấy lời đấy! Đừng có đọc nữa!” Tôi nghĩ thầm: “Thật là một

BÀI SỐ 5

phản ứng lạ!" Và tôi bắt đầu công bố: "Trong danh Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống." "Đừng nói nữa! Ta không thể chịu được! Đừng nói nữa!" Cô gái hét lên. Tôi tự nhủ: "Con quỷ này đang phát điên lên bên trong cô bé này, và tất cả những gì mình làm chỉ là đọc lời Chúa!" Nên tôi tiếp tục đọc: [8] *"Ngài đã hiện ra như một người, Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự. [9] Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, [10] Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống."* Và một lần nữa, con quỷ phản ứng giống như lần trước: "Đừng đọc nữa, ta không thể chịu đựng được!" Và sau đó con quỷ tóm lấy tai cô gái và hét lên "Đừng nói nữa, ta không thể chịu đựng được, đừng nói nữa!" Con quỷ hất cô gái xuống đất trước mặt tôi, rồi cô ấy bắt đầu quỳ gối, cúi đầu trước danh của Chúa Jêsus. Và tôi tiếp tục công bố: "Trong danh của Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải quỳ xuống."

Chỉ mấy phút trước, con quỷ có quyền lực hơn hẳn tôi. Tôi tưởng nó sẽ quất tôi, đánh tôi và quăng tôi ra khỏi nhà – tôi hoàn toàn không biết phải làm gì! Tôi chỉ biết rằng Kinh Thánh có sức mạnh, và tôi chỉ biết mở Kinh Thánh ra và bắt đầu đọc. Ê-phê-sô 6:17 chép rằng, *Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.*

Bạn thấy đấy, có một vũ khí mạnh mẽ giống như một thanh gươm có khả năng chém đứt và tổn thương kẻ thù. Đó là Gươm Thánh Linh, lời Đức Chúa Trời. Bạn có nhớ khi Chúa Jêsus bị cám dỗ, Sa-tan đến và thử thách, "Nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này." Và Chúa Jêsus phán với nó rằng: *"Hỡi Sa-tan, hãy lui ngay! Vì có lời chép rằng: 'Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi'"* (Ma-thi-ơ 4:10). Sau đó Sa-tan

tiếp tục cám dỗ Ngài hết lần này tới lần khác nhưng Chúa Jêsus đều đáp trả: *Có lời chép rằng, Sa-tan ... Có lời chép rằng.* Ngài trích lời của Đức Chúa Trời. Chúa đã dùng Gươm Thánh Linh, và cuối cùng Sa-tan bỏ đi.

Vũ khí duy nhất chúng ta cần để đánh bại kẻ thù là Gươm Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Bạn có biết bài học tôi học được từ đó là gì không? Tôi học được rằng: Mỗi lần tôi nghĩ đến việc học lời Chúa, tôi bắt đầu nghĩ về việc mình đói bụng và phải đi tìm cái gì đó để ăn, hoặc tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những gì mình chưa thực hiện xong trong ngày hôm đó. Tôi biết chắc rằng tất cả những người trong nhóm nhỏ hay trong nhà thờ luôn luôn có những lí do tại sao họ không thể đến hôm đấy được. Có những điều trong Kinh Thánh mà Chúa muốn chúng ta biết và ma quỷ không muốn chúng ta biết. Vì vậy, mỗi lần bạn đến nhóm, hay đọc Kinh Thánh, kẻ thù không muốn bạn học được lời Chúa – hay nói cách khác kẻ thù không muốn bạn đến gần Chúa đằng sau những dòng chữ trong Kinh Thánh.

Có một vương quốc bóng tối, và một vương quốc của Con Yêu Dấu của Đức Chúa Trời. Trong Cô-lô-se 1:13, Phao-lô nói rằng, *Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài.* Bạn đang ở trong vương quốc nào? Một vương quốc là nơi có một vị vua cai quản và trị vì. Chúa Jêsus là một vị vua. Bạn đã dâng hiến cuộc sống của mình lên cho Ngài chưa? Bạn có đang bước theo Chúa, hay bạn đang ưu tiên những thứ khác trong cuộc sống của bạn? Chúa Jêsus nói trong Lu-ca 6:46, *Sao các con gọi Ta: 'Chúa, Chúa!' mà không làm theo lời Ta phán?* Chúa muốn trở nên ưu tiên số một trong cuộc sống của bạn. Có một quyền lực bóng tối đang cố gắng ngăn trở Ngài trở thành người cai trị cuộc sống của bạn. Sa-tan cũng muốn đoạt được vị trí cai trị này. Hãy hướng

BÀI SỐ 5

về Chúa Jêsus hôm nay với tất cả tấm lòng của bạn, và nhận thức được rằng chúng ta có một kẻ thù. Và tên của nó là Sa-tan, và hắn có sức mạnh ma quỷ, nhưng Kinh Thánh nói rằng chúng ta có quyền lực hoàn toàn trên hắn quyền lực của hắn.

Chúa Jêsus phán trong Ma-thi-ơ 10:8, *Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi, và đuổi quỷ. Các con đã nhận không, thì hãy cho không.* Hãy đi rao giảng Tin Lành của Chúa, và khi bạn đi, bạn sẽ có uy quyền đối với kẻ thù. Đừng để kẻ thù lừa dối bạn về những gì Chúa đã chuẩn bị sẵn cho cuộc đời của bạn nữa. Hãy để Chúa Jêsus làm Chúa, làm chủ và để Ngài là số một trong cuộc sống. Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Ê-phê-sô 6:12. Câu Kinh Thánh này mô tả cuộc xung đột tâm linh của chúng ta với ma quỷ như thế nào?

Ê-phê-sô 6:12 *Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời.*

2. Hãy đọc Mác 16:17. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì về thẩm quyền của người tin Chúa?

Mác 16:17 *Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới;*

3. Hãy đọc Gia-cơ 4:7. Chúng ta nên làm gì để đuổi ma quỷ?

Gia-cơ 4:7 *Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.*

4. Hãy đọc Gia-cơ 1:14. Ma quỷ cám dỗ chúng ta như thế nào?

Gia-cơ 1:14 *Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ.*

5. Hãy đọc Rô-ma 6:13. Nếu một người lấp đầy cuộc sống của mình với những điều tốt đẹp của Chúa, ma quỷ sẽ không có lối vào và phải rời đi. Câu Kinh Thánh này bảo chúng ta làm gì ?

Rô-ma 6:13 *Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi,*

BÀI SỐ 5

nhưng hãy hiển chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời.

6. Hãy đọc Rô-ma 13:14. Ma quỷ tận dụng các dục vọng xác thịt, nên chúng ta có thể bỏ đói chúng bằng cách sống trong sự yêu thương và sự thuần khiết. Chúng ta không được ... các dục vọng xác thịt?

Rô-ma 13:14 *Nhưng hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đừng tìm cách làm thỏa mãn các dục vọng xác thịt.*

7. Hãy đọc Lu-ca 10:17-19. Chúa Jêsus không bao giờ bảo chúng ta cầu xin Chúa để đuổi ma quỷ. Câu Kinh Thánh này nói rằng Chúa đã cho chúng ta thẩm quyền gì?

Lu-ca 10:17-19 [17] *Bảy mươi môn đồ vui mừng trở về thưa rằng: "Lạy Chúa, trong danh Chúa, các quỷ phải chịu khuất phục chúng con." [18] Đức Chúa Jêsus phán với họ: "Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. [19] Nay, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được."*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Ê-phê-sô 6:12. Câu Kinh Thánh này mô tả cuộc xung đột tâm linh của chúng ta với ma quỷ như thế nào?

Một cuộc chiến.

2. Hãy đọc Mác 16:17. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì về thẩm quyền của người tin Chúa?

Nhân danh Chúa Jêsus mà đuổi quỷ.

3. Hãy đọc Gia-cơ 4:7. Chúng ta nên làm gì để đuổi ma quỷ?

Thuận phục Đức Chúa Trời và kháng cự ma quỷ.

4. Hãy đọc Gia-cơ 1:14. Ma quỷ cám dỗ chúng ta như thế nào?

Ma quỷ dùng dục vọng để cám dỗ.

5. Hãy đọc Rô-ma 6:13. Nếu một người lấp đầy cuộc sống của mình với những điều tốt đẹp của Chúa, ma quỷ sẽ không có lối vào và phải rời đi. Câu Kinh Thánh này bảo chúng ta làm gì ?

Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời. Dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời.

6. Hãy đọc Rô-ma 13:14. Ma quỷ tận dụng các dục vọng xác thịt, nên chúng ta có thể bỏ đời chúng bằng cách sống trong sự yêu thương và sự thuần khiết. Chúng ta không được ... các dục vọng xác thịt?

Thoả mãn.

7. Hãy đọc Lu-ca 10:17-19. Chúa Jêsus không bao giờ bảo chúng ta cầu xin Chúa để đuổi ma quỷ. Câu Kinh Thánh này nói rằng Chúa đã cho chúng ta thẩm quyền gì?

Thẩm quyền trên ma quỷ.

BÀI SỐ 6

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

Tác giả Andrew Wommack

Trong bài học ngày hôm nay, tôi muốn nói về thẩm quyền mà Chúa đã ban cho chúng ta là những người tin Chúa. Để thấu hiểu vấn đề này, ngoài thẩm quyền của người tin Chúa, chúng ta cũng cần biết về thẩm quyền của Sa-tan. Sa-tan đã được thối phồng ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta thường được dạy rằng quyền lực của ma quỷ có sức mạnh vượt trội hơn chúng ta, và chúng ta chỉ có một ít quyền năng để đối phó lại. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải những gì Kinh Thánh dạy. Ê-phê-sô 6:12 chép rằng, *Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và huyết, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời.* Vậy, Sa-tan là một thế lực; Sa-tan là có thật. Hẳn sở hữu một vương quốc bóng tối cùng với những quyền hạn mà chúng ta đang đối phó, nhưng câu Kinh Thánh ngay trước đó nói rằng chúng ta phải đứng vững để chống lại các mưu kế của ma quỷ. Mưu kế duy nhất mà Sa-tan dùng để đánh bại chúng ta là sự lừa dối. Hẳn không có sức mạnh để lấn áp chúng ta.

Trong Sáng Thế Ký chương 3, chúng ta có thể thấy là khi cám dỗ đến với A-đam và Ê-va, Sa-tan không đến với sức mạnh vượt trội. Thay vì biến hình thành một con voi, dùng chân đè đầu A-đam xuống để đe dọa: "Hãy phục tùng ta hoặc chết," Sa-tan biến hình thành một con rắn, sinh vật quý quýet nhất trong các loài thú mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Từ "quý quýet" có nghĩa là "tinh ranh, lừa đảo, hoặc xảo quýet." Lý do mà Sa-tan phải sử dụng một con rắn là vì hẳn ta thực sự không có khả năng bắt buộc A-đam và Ê-va làm bất cứ điều gì. Hẳn chỉ có thể

đánh lừa họ mà thôi. Hẳn ta bắt đầu nói xấu bản chất và tính cách của Chúa và bắt đầu chỉ trích Ngài, nói rằng, “Chúa không thực sự yêu cô dâu – Chúa đang giấu giếm một cái gì đó đấy.” Sa-tan đánh lừa A-đam và Ê-va để họ phạm tội với Chúa. A-đam và Ê-va mới là người có hết tất cả quyền lực, và lý do mà Sa-tan phải làm theo cách này là vì hẳn ta không có quyền lực để chống lại Chúa.

Còn rất nhiều điều tôi không thể giải thích hết trong phạm vi bài học, nhưng một trong những điểm nhấn chính mà tôi muốn nhắc đến là khi nói đến thẩm quyền của người tin Chúa, chúng ta phải nhận ra rằng Sa-tan không có quyền năng và quyền lực nào đối với bạn. Hẳn là một kẻ thù đã bị đánh bại. Sức mạnh duy nhất của Sa-tan là sự dối trá và lừa dối. Nếu cuộc sống của bạn đang đổ vỡ, bạn có thể kêu rằng: “Sa-tan là kẻ đang dùng súng bắn tôi,” nhưng bạn chính là người đã và đang cho hẳn đạn dược để bắn. Bạn là người đã đáp lại lời nói dối của kẻ thù. Nếu bạn không hợp tác với Sa-tan, hẳn sẽ không có kẻ hờ nào để chống lại bạn. Trong II Cô-rinh-tô 10:3-5, Kinh Thánh nói rằng, *[3] Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. [4] Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, [5] đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.* Đoạn Kinh Thánh này liệt kê những vũ khí chúng ta có thể dùng để chiến đấu lại Sa-tan, và tất cả các vũ khí được nhắc đến đều liên quan đến tâm trí, sử dụng ý nghĩ. Sa-tan không có mưu kế nào khác ngoài sử dụng sự lừa dối.

Tôi sẽ tóm tắt lại những điều cơ bản như thế này. Ban đầu, Đức Chúa Cha đương nhiên là có tất cả mọi thẩm quyền. Tất cả thẩm quyền và quyền lực phải bắt nguồn từ Thiên Chúa vì Ngài là người duy nhất tự có quyền lực trong mình. Tất cả mọi thẩm quyền khác

BÀI SỐ 6

là được uỷ thác từ Ngài. Khi Chúa tạo ra thiên đàng và trái đất, Ngài nắm tất cả mọi quyền uy. Nhưng sau đó trong Sáng Thế Ký 1:26, Chúa tạo nên A-đam và Ê-va, và Đức Chúa Trời phán: *“Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất”*. Và Thi Thiên 116:16 nói rằng, *Các tầng trời thuộc về Đức Giê-hô-va, Nhưng Ngài đã ban quả đất cho con cái loài người*. Chúa có quyền sở hữu mọi vật bởi vì Ngài là Đấng Tạo Hoá, nhưng Ngài đã ban quyền thống trị, hay thẩm quyền, trên Trái Đất cho con người. Sa-tan chưa bao giờ có quyền cai trị Trái Đất. Hắn đã cướp đoạt quyền lực bằng cách đánh lừa và khiến con người phạm tội. Chúa đã ban quyền thống trị đó cho loài người, nhưng khi A-đam phạm tội, A-đam đã trao hết quyền năng của mình cho Sa-tan.

Sa-tan chưa bao giờ được Chúa ban cho quyền phép để áp bức loài người hay để cai trị trái đất. Kinh Thánh nói rằng Sa-tan là thần của thế giới này, nhưng không phải là do Chúa chỉ định. Chúa không bao giờ đặt Sa-tan vào vị trí trên nhân loại. Ngài ban cho loài người thẩm quyền quản trị trên trái đất. Lý do duy nhất Sa-tan có thể áp bức, thống trị hoặc gây ra trở ngại là vì con người giao cho hắn thẩm quyền của mình. Điều này gây ra một vấn đề cho Chúa, bởi vì Ngài là Thánh Linh, và Ngài đã trao thẩm quyền cai trị trái đất cho nhân loại. Chỉ có con người với xác thịt mới có quyền lực và thẩm quyền để cai trị và tạo ra ảnh hưởng trên trái đất này. Sa-tan phải bằng cách nào đó khiến cho chúng ta tự nguyện nhượng lại thẩm quyền cho hắn. Đó là lý do tại sao Sa-tan cần phải sử dụng một cơ thể có xác thịt. Đó là lý do Sa-tan phải chiếm hữu cơ thể của một ai đó. Trong Kinh Thánh, tà linh phải có một cơ thể để sở hữu, vì nếu không, Sa-tan không thể làm gì trên đất. Bởi vì Chúa là một Thánh Linh, và đã nhượng lại thẩm quyền cho con người với xác thịt, ta có thể nói Ngài bị trói tay. Không phải là vì

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

Chúa không có quyền lực nhưng bởi vì sự công chính của Ngài. Chúa ban cho con người quyền cai trị, và để giữ lời, Chúa không thể lấy lại lời phán của mình và nói: “Đây không phải là điều ta muốn; hãy dừng ngay lại và hãy làm lại từ đầu.” Không, Chúa ràng buộc chính mình bằng Lời của Ngài. Trong suốt quá trình lịch sử, Chúa luôn luôn tìm kiếm một ai đó mà Ngài có thể sử dụng, nhưng tất cả nhân loại đều đã bị tha hoá và ở dưới sự cai trị của Sa-tan. Vậy Ngài phải làm gì?

Cuối cùng, Ngài phải tự mình xuống trái đất và trở thành một con người. Khi bạn nhận thức được ý nghĩa vĩ đại của hành động này, bạn sẽ hiểu rằng ma quỷ gặp rắc rối lớn. Sa-tan đã và đang sử dụng quyền lực của nhân loại, và Chúa không thể can thiệp trực tiếp để giải quyết tất cả các vấn đề bởi vì con người tự nguyện nhượng thẩm quyền của mình cho Sa-tan một cách hợp pháp. Sa-tan mắc một sai lầm lớn khi Hấn lừa dối con người, nhưng chính con người đã tự nguyện nhượng lại thẩm quyền của mình. Và bây giờ, Thiên Chúa đã đến, và Ngài không còn chỉ là một Thánh Linh mà Ngài có cả một xác thịt. Điều này đặt Sa-tan vào một tình huống xấu, vì Chúa không chỉ có thẩm quyền trên thiên đàng, khi trở thành một con người, Chúa có cả thẩm quyền dưới trái đất. Chúa Jêsus phán trong Giăng 5:26-27, *[26] Vì như Cha có sự sống trong chính mình thế nào thì Cha cũng ban cho Con sự sống trong chính mình thế ấy. [27] Cha đã trao thẩm quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì Con là Con Người.*

Chúa Jêsus đã đến và thực thi thẩm quyền mà Chúa Cha đã ban cho. Sa-tan đến để cám dỗ Ngài, và Chúa Jêsus không bao giờ chịu khuất phục. Sa-tan thua trong mọi trận chiến với Chúa. Và sau đó, Chúa Jêsus nhận lấy hết tội lỗi của chúng ta, chết cho chúng ta, xuống địa ngục, sống lại và phán trong Ma-thi-ơ 28:18: *“Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta.”* Chúa đã giành lại thẩm quyền mà nhân

BÀI SỐ 6

loại đánh mất, và vì Chúa đến trong hình hài con người, Đức Jêsus giờ đây có cả thẩm quyền trên trời và dưới đất. Trong câu Kinh Thánh tiếp theo, Chúa nói: “VẬY HÃY ĐI VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU NÀY.” Nói cách khác, Chúa đang phán rằng: “Bây giờ Ta có mọi thẩm quyền trên trời và dưới đất, và Ta sẽ chia sẻ thẩm quyền đó với các con.” Nhưng lần này, có một điều khác biệt, thẩm quyền Chúa ban cho người tin Chúa là thẩm quyền chung giữa chúng ta và Chúa Jêsus. Nó không còn là của riêng con người như thời A-đam và Ê-va. Trước đây, họ có thể tự nguyện cho đi thẩm quyền của mình, cho phép ma quỷ đàn áp còn họ hoàn toàn bị khuất phục. Nhưng ngày nay, thẩm quyền của chúng ta là thẩm quyền chung với Chúa Jêsus. Nó giống như việc mở một tài khoản đồng sở hữu và ngân hàng yêu cầu cả hai chữ kí để rút tiền. Thẩm quyền của chúng ta được chia sẻ với Chúa Jêsus, và thẩm quyền của Ngài được chia sẻ với Hội Thánh của Ngài.

Mặc dù con người có thể thất bại, nhưng Chúa Jêsus sẽ không bao giờ nhượng lại thẩm quyền này cho Sa-tan. Sa-tan hoàn toàn bất lực. Sa-tan không có khả năng làm bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn trừ khi bạn để hắn lừa dối bạn và tự nguyện hợp tác với hắn. Có thể bạn đã trao thẩm quyền của bản thân mình cho ma quỷ, và bạn đang phải trả giá vì quyết định đó, nhưng thẩm quyền mà Chúa đã ban cho con người sẽ không bao giờ bị nhượng lại cho ma quỷ nữa. Thẩm quyền đó là tài sản chung giữa chúng ta và Chúa Jêsus, và Ngài sẽ mãi trung thành với điều đó. Bạn cần phải nhận ra rằng bạn là người có quyền lực. Sa-tan đang chiến đấu với bạn bằng ý nghĩ, và vũ khí thuộc linh của bạn chính là sự thừa nhận trong tâm trí bạn về thẩm quyền đó. Bạn phải nhận ra rằng thật không thể chấp nhận được khi ma quỷ áp bức bạn về mặt thể xác và sau đó bạn mới tìm hiểu xem Kinh Thánh nói gì về sự chữa lành. Giăng 8:32 chép rằng, *Các người sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các người.* Bạn mới là người có năng lực và

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

thẩm quyền. Chúa đã ban cho bạn, và điều duy nhất khiến bạn không sử dụng đến nó là do bạn chưa bắt mọi ý nghĩ trong tâm trí bạn thừa nhận thẩm quyền đó. Bạn chưa sử dụng vũ khí thuộc linh của mình để đổi mới tâm trí và để nhận ra những gì bạn có. Khi nhận ra mình là người có năng lực và thẩm quyền, bạn sẽ tràn đầy tự tin.

Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ nhận lãnh và suy ngẫm về điều này, và Chúa sẽ ban cho bạn mặc khải rằng bạn là người khiến Sa-tan phải run rẩy. Bạn không cần phải run rẩy trước Sa-tan, bởi vì bạn mới là người có quyền lực và thẩm quyền từ Chúa. Nếu như bạn kháng cự lại ma quỷ, thì nó sẽ phải chạy trốn bạn (Gia-cơ 4:7).

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:1. Sa-tan là có thật, nhưng sức mạnh thực sự của hắn tồn tại trong khả năng đánh lừa chúng ta. Con rắn (ma quỷ) đã khiến Ê-va nghi ngờ điều gì?

Sáng Thế Ký 3:1 *Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyet hơn cả. Rắn nói với người nữ: "Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?"*

2. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:1. Theo bạn, tại sao Sa-tan phải dùng mưu mẹo để lừa dối?
3. Hãy đọc Sáng Thế Ký 1:26. Ai đã ban cho con người quyền này quản trị trên đất?

Sáng Thế Ký 1:26 *Đức Chúa Trời phán: "Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất."*

4. Hãy đọc Thi Thiên 8:4-8. Chúa đã ban cho con người cái gì?

Thi Thiên 8:4-8 *[4] Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? [5] Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người mả miện vinh quang và tôn trọng. [6] Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa; Khiến muôn vật phục dưới chân người, [7] Tất cả loài chiên và gia súc Cũng như các thú đồng, [8] Chim trời và cá biển Cùng sinh vật bơi lội dưới biển.*

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

5. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 4:4. Theo câu Kinh Thánh này, điều gì đã xảy ra?

II Cô-rinh-tô 4:4 *Thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời.*

6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:8-9. Đoạn Kinh Thánh này có củng cố điều trên hay không?

Ma-thi-ơ 4:8-9 [8] *Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng, [9] và nói: "Nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này."*

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:18. Sau khi Chúa Jêsus chết đi và sống lại, hiện giờ ai là người có thẩm quyền trên trời và dưới đất?

Ma-thi-ơ 28:18 *Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: "Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta."*

8. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:18-19. Tất cả thẩm quyền đã được giao cho ai?

Ma-thi-ơ 28:18-19 [18] *Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: "Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. [19] Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ."*

9. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:19. Quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài là dành cho ai?

Ê-phê-sô 1:19 *Và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:1. Sa-tan là có thật, nhưng sức mạnh thực sự của hắn chỉ tồn tại trong khả năng đánh lừa chúng ta. Con rắn (ma quỷ) đã khiến Ê-va nghi ngờ điều gì?
Lời Chúa (Có thật là Đức Chúa Trời đã nói vậy không?).
2. Hãy đọc Sáng Thế Ký 3:1. Theo bạn, tại sao Sa-tan phải dùng mưu mẹo để lừa dối?
Sa-tan không có sức mạnh để bắt buộc A-đam, Ê-va làm theo lời hắn. Hắn chỉ có thể lừa dối họ để họ trao quyền cho hắn.
3. Hãy đọc Sáng Thế Ký 1:26. Ai đã ban cho con người quyền quản trị trên đất?
Đức Chúa Trời.
4. Hãy đọc Thi Thiên 8:4-8. Chúa đã ban cho con người cái gì?
Quyền cai trị công việc của tay Chúa.
5. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 4:4. Theo câu Kinh Thánh này, điều gì đã xảy ra?
Sa-tan đã lấy đi thẩm quyền của con người và hắn trở thành thần cai trị của thế gian.
6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:8-9. Đoạn Kinh Thánh này có củng cố điều trên hay không?
Có.
7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:18. Sau khi Chúa Jêsus chết đi và sống lại, hiện giờ ai là người có thẩm quyền trên trời và dưới đất?
Chúa Jêsus.

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

8. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:18-19. Tất cả thẩm quyền đã được uỷ quyền cho ai?

Những người tin Chúa.

9. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:19. Quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài là dành cho ai?

Tất cả những ai tin Ngài.

BÀI SỐ 7

SỰ CHỮA LÀNH ĐÃ CÓ TRONG SỰ CỨU CHUỘC

Tác giả Andrew Wommack

Bài học ngày hôm nay nói về sự chữa lành và vì sao sự chữa lành là một phần của những gì mà Chúa Jêsus đã cứu chuộc cho chúng ta. Trong Mác 2 và Lu-ca 5, Chúa Jêsus đang giảng dạy tại một ngôi nhà đông đúc đến nỗi mà một người đàn ông bị liệt đã được bạn bè hạ xuống từ mái nhà để đến được nơi Chúa đang ngồi, và Chúa Jêsus đã chữa lành cho anh ta một cách kì diệu. Trong Ma-thi-ơ 8:14-16, sau khi Chúa Jêsus chữa lành cho mọi người, Kinh Thánh có chép rằng, *[14] Kế đó, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia ông bị sốt, nằm trên giường. [15] Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt liền khỏi bà; rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài. [16] Tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám; Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bệnh tật.* Và sau đó câu 17 đưa ra lý do cho điều này xảy ra: *Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai: "Chính Ngài đã mang lấy tật nguyên của chúng ta, và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta," đã được ứng nghiệm.* Đến giờ phút này, Chúa Jêsus đã chữa lành cho rất nhiều người, và Kinh Thánh đã đề cập đến và trích dẫn từ Ê-sai 53:3-5, *Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ [đây là một lời tiên tri về Chúa Jêsus], Từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, Bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; Chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì. [4] Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, Đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập, Và làm cho khốn khổ. [5] Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, Vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, Bởi lần roi Người mang,*

SỰ CHỮA LÀNH ĐÃ CÓ TRONG SỰ CỨU CHUỘC

chúng ta được lành bệnh [trong ngoặc là diễn ý của tôi].

Đây là những đoạn Kinh Thánh đầy quyền năng. Nhiều người nghĩ rằng: “Đợi đã, đoạn này chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh.” Trong Hội Thánh mà tôi đã lớn lên, họ không tin vào sự chữa lành thể xác. Họ sẽ đọc một câu Kinh Thánh như thế này và tâm linh hoá nó – sử dụng nó để nói rằng chúng ta đã bị tổn thương về mặt cảm xúc, và bằng việc dâng hiến cuộc đời cho Chúa, Ngài chữa lành cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đặt đoạn Kinh Thánh này bên cạnh những đoạn Kinh Thánh ở trên khi ta mới bắt đầu bài học, nó sẽ hoàn toàn huỷ bỏ điều mà Hội Thánh đó đã áp dụng. Đúng là Chúa Jêsus sẽ chữa lành cho bạn về mặt cảm xúc và nhiều mặt khác nữa, nhưng những câu Kinh Thánh này đang nói về sự chữa lành thể xác. Bạn có thể thấy rõ điều đó bởi vì trong Ma-thi-ơ 8:17, Kinh Thánh nói rằng những sự chữa lành này của Chúa Jêsus là sự ứng nghiệm của lời tiên tri mà tiên tri Ê-sai đã công bố, *Bởi lần roi Người mang, chúng ta được lành bệnh*. Đây là sự ứng nghiệm rằng Chúa Jêsus đã mang sự đau ốm và gánh sự đau đớn của chúng ta. Câu Kinh Thánh này nói về bệnh tật và sự đau đớn của thể xác. Chúa Jêsus chữa lành con người về mặt thể xác để thoả mãn lời tiên tri rằng chúng ta được lành bệnh bởi lần roi Ngài mang.

Kinh Thánh chép trong I Phi-e-rơ 2:24, *Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gổ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành*. Đây là thì quá khứ. Chúa Jêsus đã đến, và một phần của những gì Ngài đến để thực hiện là chữa lành thân thể cho bạn. Tôi không đang làm giảm sự quan trọng của sự thật rằng Ngài đến để tha thứ cho tội lỗi của bạn. Điều này là vô cùng quan trọng, vì sự tha thứ tội lỗi đó như là một cánh cửa, một lối vào cho mọi ơn phước khác. Nhưng Ngài không chỉ đến để tha thứ tội lỗi của bạn, mà Ngài còn đến để chữa

BÀI SỐ 7

lành cơ thể cho bạn. Trong tiếng Hy Lạp, từ được sử dụng cho từ “cứu rỗi” trong Tân Ước là từ *sozo*, một từ bao hàm nhiều ý nghĩa, được áp dụng cho rất nhiều thứ. Nếu bạn tra cứu từ *sozo* này, nó cũng được dịch nghĩa là “được chữa lành.” Gia-cơ 5:14-15 nói rằng, *[14] Có ai trong anh em đau ốm chẳng? Người ấy hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến; họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và xức dầu cho người bệnh. [15] Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh.* Từ “cứu chữa” ở đây trong tiếng Hy Lạp là từ *sozo*, và đang nói về người bệnh được chữa lành về thể xác. Chính từ *sozo* này mà đã được dịch là “sự tha thứ tội lỗi” hàng trăm lần trong Tân Ước cũng được dịch là “được chữa lành”.

Khi Chúa Jêsus sai phái các môn đồ của Ngài trong Ma-thi-ơ chương 10, mệnh lệnh mà Ngài ban cho họ là hãy đi chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi, đuổi quỷ và giảng Phúc Âm. Trong cùng một mệnh lệnh Ngài vừa sai phái họ phải rao giảng Phúc Âm, Ngài còn bảo họ phải chữa lành bệnh tật, làm sạch những người phong hủi và đuổi quỷ. Sự chữa lành là một trong những phần tất yếu của những gì Chúa Jêsus đã đến để hoàn thành trong cuộc sống của bạn, cùng với sự tha thứ tội lỗi.

Cũng như việc chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng Chúa muốn bạn phạm tội để dạy cho bạn một bài học nào đấy qua tội lỗi của mình, Ngài sẽ không bao giờ muốn bạn sống trong bệnh tật. Chúa không phải là tác giả của bệnh tật xuất hiện trong cuộc đời bạn. Thi thoảng mọi người hay nói rằng: “Chà, bệnh này thực sự là một phước lành từ Chúa vì nó đã thôi thúc tôi đến với Ngài.” Đúng là trong những tình huống khủng hoảng, mọi người hay đến với Chúa, nhưng Ngài không phải là người gây ra bệnh tật để dạy bạn một bài học. Cũng như Ngài sẽ không bao giờ khiến cho bạn phải phạm tội, Ngài sẽ không bao giờ tạo ra bệnh tật. Liệu bạn có thể học được một điều gì đó nếu bạn

SỰ CHỮA LÀNH ĐÃ CÓ TRONG SỰ CỨU CHUỘC

sống trong tội lỗi? Nếu bạn ngoại tình hoặc đồng tính luyến ái và mắc các bệnh về tình dục, liệu bạn có thể nhận ra rằng lối sống đó là sai? Chắc chắn là bạn có thể, nhưng Chúa không phải là Người hối thúc hay bắt bạn phải sống theo lối sống đó. Ngài không gây ra tội lỗi trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn vẫn có thể học hỏi từ tội lỗi đang diễn ra xung quanh. Bạn có thể đập đầu vào tường và nhận ra rằng mình không nên làm như thế nữa, nhưng bạn cũng có thể học được điều đó mà không cần tự đập đầu vào tường. Bạn không cần phải học hỏi mọi thứ bằng việc tự trải nghiệm. Chúa không tạo ra bệnh tật trong cuộc sống để bạn hạ mình và dạy cho bạn điều gì đó. Chúa Jêsus đã chết để tha thứ cho bạn về tội lỗi và cũng để chữa lành mọi bệnh tật cho bạn. Ngài mang tội lỗi của bạn trong thân thể Ngài, và nhờ lẫn roi Ngài mang, bạn được chữa lành.

Sự chữa lành kì diệu của Chúa là có sẵn cho tất cả chúng ta, và là một phần của sự chuộc tội mà Chúa Jêsus đã chết để đạt được. Kể cả nếu bạn chưa nhận được sự chữa lành, không phải là Chúa đang buồn lòng với bạn. Bạn không cần phải được chữa lành để yêu Chúa. Bạn vẫn có thể yêu Chúa bằng cả trái tim, không tin vào sự chữa lành, và vẫn có thể lên thiên đàng. Trên thực tế, bạn sẽ lên thiên đàng nhanh hơn nếu bạn không biết cách sống trong sự chữa lành. Nhưng bạn biết không, sự chữa lành là có sẵn cho bạn. Chúa Jêsus phải chết đi để đạt được. Chúa muốn bạn được khoẻ mạnh.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 8:16-17. Chúa Jêsus đã chữa lành bao nhiêu người?

Ma-thi-ơ 8:16-17 [16] Tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám; Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bệnh tật. [17] Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai: "Chính Ngài đã mang lấy tật nguyên của chúng ta, Và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta," đã được ứng nghiệm.

2. Hãy đọc Ê-sai 53:3-5. Những câu Kinh Thánh này nói về những sự chữa lành nào?

Ê-sai 53:3-5 [3] Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, Từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, Bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; Chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì. [4] Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, Đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập, Và làm cho khốn khổ. [5] Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, Vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, Bởi lần roi Người mang, chúng ta được lành bệnh.

3. Hãy đọc Ma-thi-ơ 8:17. Điều gì đã xảy ra với bệnh tật và sự đau đớn của chúng ta?

Ma-thi-ơ 8:17 Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai: "Chính Ngài đã mang lấy tật nguyên của chúng ta, Và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta," đã được ứng nghiệm.

SỰ CHỮA LÀNH ĐÃ CÓ TRONG SỰ CỨU CHUỘC

4. Hãy đọc I Phi-e-rơ 2:24. Câu Kinh Thánh này đã nêu lên hai điều gì mà Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta?

I Phi-e-rơ 2:24 *Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành.*

5. Hãy đọc Gia-cơ 5:14-15. Từ “cứu chữa” trong câu 15 là từ sozo trong tiếng Hy Lạp, và được dịch là “cung cấp, bảo vệ, chữa lành, bảo tồn, trở nên trọn vẹn.” Đây cũng chính là từ mà Kinh Thánh gọi là “sự cứu rỗi.” Theo những câu Kinh Thánh này và định nghĩa tiếng Hy Lạp về “sự cứu rỗi”, những gì đã được bao gồm trong sự cứu rỗi này?

Gia-cơ 5:14-15 [14] *Có ai trong anh em đau ốm chẳng? Người ấy hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến; họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và xức dầu cho người bệnh.* [15] *Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh.*

6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 10:7. Khi Chúa Jêsus sai phái các môn đồ, Ngài đã bảo họ phải nói gì?

Ma-thi-ơ 10:7 *Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: ‘Vương quốc thiên đàng đã đến gần.’*

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 10:8. Chúa Jêsus sai phái họ làm những điều gì?

Ma-thi-ơ 10:8 *Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi, và đuổi quỷ. Các con đã nhận không, thì hãy cho không.*

BÀI SỐ 7

8. Hãy đọc Mác 16:15. Chúa Jêsus đã bảo các môn đồ của Ngài làm gì?

Mác 16:15-18 [15] Ngài phán với họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. [16] Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. [17] Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; [18] bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.”

9. Hãy đọc Mác 16:16. Những người đáp lại Phúc Âm sẽ làm gì?
10. Hãy đọc Mác 16:17. Những dấu hiệu nào sẽ đi theo các tín đồ?
11. Hãy đọc Mác 16:18. Những dấu hiệu nào khác sẽ đi theo các tín đồ?

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 8:16-17. Chúa Jêsus đã chữa lành bao nhiêu người?
Tất cả những người được đem đến cùng Ngài.
2. Hãy đọc Ê-sai 53:3-5. Những câu Kinh Thánh này nói về những sự chữa lành nào?
Tất cả sự chữa lành (cả về thể xác).
3. Hãy đọc Ma-thi-ơ 8:17. Điều gì đã xảy ra với bệnh tật và sự đau đớn của chúng ta?
Chúa Jêsus đã mang lấy mọi tật nguyên, bệnh hoạn của chúng ta.
4. Hãy đọc I Phi-e-rơ 2:24. Câu Kinh Thánh này đã nêu lên hai điều gì mà Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta?
Ngài mang mọi tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài và bởi những lần roi Ngài phải chịu mà chúng ta được lành bệnh.
5. Hãy đọc Gia-cơ 5:14-15. Từ “cứu chữa” trong câu 15 là từ sozo trong tiếng Hy Lạp, và được dịch là “cung cấp, bảo vệ, chữa lành, bảo tồn, trở nên trọn vẹn.” Đây cũng chính là từ mà Kinh Thánh gọi là “sự cứu rỗi.” Theo những câu Kinh Thánh này và định nghĩa tiếng Hy Lạp về “sự cứu rỗi”, những gì đã được bao gồm trong sự cứu rỗi này?
Sự chữa lành.
6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 10:7. Khi Chúa Jêsus sai phái các môn đồ, Ngài đã bảo họ phải nói gì?
Vương quốc thiên đàng đã đến gần.

BÀI SỐ 7

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 10:8. Chúa Jêsus sai phái họ làm những điều gì?
- **Chữa lành người đau yếu.**
 - **Khiến người chết sống lại.**
 - **Làm sạch người phong hủi.**
 - **Đuổi quỷ.**
8. Hãy đọc Mác 16:15. Chúa Jêsus đã bảo các môn đồ của Ngài làm gì?
- Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.**
9. Hãy đọc Mác 16:16. Những người đáp lại Phúc Âm sẽ làm gì?
- Tin và được làm phép báp-têm .**
10. Hãy đọc Mác 16:17. Những dấu hiệu nào sẽ đi theo các tín đồ?
- Đuổi quỷ và nói những ngôn ngữ mới.**
11. Hãy đọc Mác 16:18. Những dấu hiệu nào khác sẽ đi theo các tín đồ?
- Đặt tay trên người bệnh, người bệnh sẽ được lành.**

BÀI SỐ 8

ĐIỀU NGĂN TRỞ SỰ CHỮA LÀNH

Tác giả Andrew Wommack

Trong bài học trước, tôi đã nói về ý muốn của Chúa là sự chữa lành, và sự chữa lành đó là một phần của sự cứu chuộc. Còn nhiều điều chúng ta có thể bàn đến hơn, bởi vì ngay cả khi bạn đã chấp nhận sự thật này và đã thấy rõ ràng trong Kinh Thánh, bạn vẫn sẽ có nhiều câu hỏi như: “Nếu ý muốn của Chúa là chữa lành, tại sao không phải ai cũng được lành?” Có rất nhiều lý do, và tôi chỉ có thể giải đáp một số điều mà tôi đã học được. Còn rất nhiều điều mà tôi không thể giải thích hết ở đây, nhưng tôi muốn giải đáp thắc mắc chính cho câu hỏi nếu ý muốn của Chúa là chữa lành, tại sao nhiều người vẫn không khỏi bệnh. Một trong những lý do là sự thiếu hiểu biết. Bạn không thể sử dụng cái gì đó bạn không biết đến hoặc không hiểu cách sử dụng như thế nào, và trong kinh nghiệm từ cuộc sống bản thân, tôi thấy điều này là đúng.

Tôi đã được huấn luyện để tin rằng ý muốn của Chúa sẽ tự vận hành còn tôi không có thẩm quyền hay ý kiến gì hết. Vì vậy, do sự thiếu hiểu biết của bản thân, nhiều chuyện đã xảy ra. Cha tôi mất khi tôi mười hai tuổi và trước khi tôi được hai mươi mốt tuổi, tôi cũng chứng kiến hai hoặc ba người thân khác ra đi. Tôi đã cầu nguyện cho họ được chữa lành, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sự chữa lành, không phải vì Chúa không muốn chữa lành, mà vì tôi thiếu hiểu biết. Sự thiếu hiểu biết là lý do nhiều việc xảy ra, nhưng nó không phải là một cái cớ để biện minh. Giống như định luật hấp dẫn: một người có thể nói rằng: “Ồ tôi không biết rằng nếu tôi nhảy từ tầng 10 của một toà nhà thì tôi sẽ rơi xuống và chết.” Bạn không cần phải hiểu định luật đó hoạt động

BÀI SỐ 8

như thế nào thì định luật đó mới có tác dụng; kể cả khi chúng ta không biết đến định luật hấp dẫn, định luật hấp dẫn vẫn tồn tại. Cũng như thế, nhiều người không biết đến các định luật của Chúa. Họ không biết cách sự chữa lành từ Chúa vận hành như thế nào, cho nên sự thiếu hiểu biết đang giết chết rất nhiều người.

Một yếu tố khác có thể ngăn trở chúng ta nhận được sự chữa lành là tội lỗi. Khi nhắc đến điều này, nhiều người cảm thấy không thoải mái vì họ luôn cho rằng mọi bệnh tật đều là kết quả của tội lỗi, nhưng thực ra là không phải vậy. Trong Giảng 9 thuật lại khi Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ và các môn đệ của Ngài thấy một người đàn ông bị mù. Trong câu 2, các môn đệ hỏi rằng: *“Thưa Thầy, ai là người đã phạm tội, người này hay cha mẹ anh ta, khiến anh ta mới sinh ra đã bị mù?”* Nói cách khác, họ đang gợi ý rằng anh ta bị mù vì một tội lỗi nào đấy, hỏi rằng liệu đó có phải là do tội lỗi của anh ta hay của cha mẹ anh ta đã gây ra. Câu trả lời của Chúa Jêsus là cả hai đều không phạm tội. Chúa không nói rằng họ chưa bao giờ phạm tội mà là tội lỗi của họ không phải là lý do gây ra bệnh mù của anh ta. Chúng ta cần hiểu rõ rằng không hoàn toàn đúng khi nói mọi bệnh tật đều do tội lỗi, tội lỗi chỉ là một trong những yếu tố dẫn đến bệnh tật.

Trong Giảng 5 kể một câu chuyện khi Chúa Jêsus ở tại hồ Bê-tên và Ngài đã chữa lành cho một người đàn ông một cách siêu nhiên. Có rất nhiều người bị ốm yếu ở đó nhưng chỉ có một người được chữa lành. Sau đó chương này cho thấy người đàn ông hoàn toàn không biết ai là người đã chữa lành cho ông ta khi người Do Thái hỏi ông ta trong câu 12, *“Ai là người bảo anh: ‘Hãy vác giường và đi?’”* Câu 13-14 tiếp tục, *[13] Nhưng người được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Jêsus đã lặn vào đám đông tại đó. [14] Sau đó, Đức Chúa Jêsus gặp người này trong đền thờ thì nói với anh ta: “Này, người đã được lành bệnh rồi,*

đừng phạm tội nữa, e có điều càng tệ hơn xảy đến cho người chẳng." Chúa Giê-sus đã nói ngay tại đây rằng tội lỗi sẽ khiến điều gì đó tồi tệ hơn cả bệnh bại liệt của anh ta xảy đến với anh ta. Chúa gắn kết hậu quả của tội lỗi với bệnh tật. Nhưng Chúa cũng nói trong Giăng 9 rằng người đàn ông bị mù không phải là do tội lỗi của ai cả.

Một số việc xảy ra một cách tự nhiên và có những lúc bệnh tật, ốm đau, hay các nan đề có thể là kết quả trực tiếp từ tội lỗi. Nhưng trong tất cả các trường hợp như vậy, Chúa không phải là người gây ra. Ví dụ như một người đồng tính luyến ái, là một sự đòi bại trong lối sống, ngược với tự nhiên. Cơ thể con người không được tạo ra để sống theo lối sống đó. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục đến từ lối sống này. Cho nên Chúa không phải là tác giả của những căn bệnh tình dục – đó chỉ là sự nổi loạn của tự nhiên vì con người không được thiết lập để sinh hoạt theo cách đó. Hay chẳng hạn, nếu bạn ra ngoài và ăn nhảm thức ăn không đảm bảo vệ sinh, cơ thể sẽ phản ứng lại, nhưng đó không phải là Chúa gây ra cơn đau bụng. Có các quy luật tự nhiên, yếu tố tự nhiên ở đây. Vì vậy, sự thật là tội lỗi chỉ là một trong những lý do khiến cho một người không được chữa lành.

Nếu có một tội lỗi bạn nhận thức được đang tồn tại trong đời sống và bạn đang đặt niềm tin nơi Chúa để được chữa lành, hãy dừng phạm tội, bởi vì thông qua tội lỗi của mình, bạn đang cho Sa-tan một quyền tiếp cận trực tiếp để cản trở bạn nhận được những gì Chúa đang muốn làm trong cuộc sống của bạn. Rô-ma 6:16 dạy rằng, *Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ để vâng phục người nào thì anh em là nô lệ cho người mình vâng phục sao? Hoặ c nô lệ của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặ c nô lệ của sự vâng phục dẫn đến sự công chính.* Câu Kinh Thánh này không nói rằng Sa-tan sẽ trở thành chủ nhân theo nghĩa là bạn mất đi sự cứu rỗi và xuống địa ngục, nhưng nói rằng

BÀI SỐ 8

dù bạn là Cơ đốc nhân hay không – nếu bạn đang sống trong tội lỗi, bạn đang cho Sa-tan quyền xâm nhập vào cuộc sống của bạn. Giăng 10:10 nói rằng kẻ cướp chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt nhưng Chúa Jêsus đến để cho bạn sự sống. Cùng một lúc, bạn có Chúa Jêsus luôn cố gắng mang lại sự sống và sức khỏe của Ngài đến cho bạn, nhưng bạn cũng có Sa-tan luôn luôn cố gắng làm cho bạn mắc bệnh. Thông qua tội lỗi, bạn tự nhượng mình cho Sa-tan và trao cho Sa-tan quyền lực và cơ hội để xâm nhập vào cuộc sống của bạn. Bạn có thể cầu nguyện khẩn thiết và xin Chúa chữa lành, nhưng những hành động của bạn lại cùng lúc cho phép Sa-tan mang theo bệnh tật bước vào cuộc sống bạn. Vì vậy, nếu bạn đang sống trong tội lỗi, bạn cần phải dừng lại ngay lập tức.

Nhưng tôi cũng cần nói thêm rằng bạn có thể quá tự ti về bản thân đến mức nói rằng: “Tôi luôn luôn kém cỏi hơn kỳ vọng của bản thân” và mặc dù bạn tin là Chúa có thể chữa lành, bạn lại nghĩ rằng Chúa sẽ không chữa lành cho bạn vì bạn không xứng đáng. Suy nghĩ đó cũng là sai! Không ai trong chúng ta nhận được sự chữa lành bởi vì chúng ta xứng đáng. Chúa chưa bao giờ sử dụng ai cho công việc Ngài vì họ xứng đáng hay giỏi giang, nên bạn không nên nghĩ rằng Chúa chỉ hành động trên cuộc đời bạn dựa trên thành tích hay sự thánh thiện của bạn. Chúa hành động trên cuộc sống của bạn hoàn toàn dựa trên những gì Chúa Jêsus đã làm và đức tin của bạn vào Ngài. Nhưng đồng thời, bạn không thể không để ý đến hành động của mình và nhượng mình cho Sa-tan. Bạn sẽ nhận được sự chữa lành dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn ăn năn và từ bỏ tất cả những hành động mở đường cho Sa-tan xâm nhập vào cuộc sống của bạn.

Một yếu tố khác liên quan đến việc chữa lành mà chúng ta thường không để ý đến là suy nghĩ tiêu cực và thiếu đức tin của những người

xung quanh. Một trong những ví dụ điển hình là câu chuyện trong Mác 6 khi mà Chúa Giêsu ở quê mình, và những người sinh sống ở đấy không tôn trọng Ngài vì họ chỉ nhớ đến Chúa khi Chúa còn là một cậu bé. Họ quen biết cha mẹ, người thân của Chúa Giêsu, và không tôn trọng Ngài như những người ở nơi khác. Hơn thế nữa, họ còn chống lại và chỉ trích Chúa. Mác 6:4-6 chép rằng, *[4] Nhưng Đức Chúa Giêsu phán: "Nhà tiên tri không bị khinh dể, ngoại trừ giữa quê hương, bà con và gia đình mình."* *[5] Ở đó Ngài không thể làm một việc quyền năng nào ngoài việc đặt tay trên một vài người đau ốm và chữa lành cho họ. [6] Ngài ngạc nhiên vì lòng vô tín của họ ...* Kinh Thánh không nói rằng Chúa Giêsu không muốn làm phép lạ nhưng mà là Ngài không thể. Đây là Chúa Giêsu, Con của Đức Chúa Trời, người đã đến thế gian như một con người, và Ngài có đức tin hoàn hảo. Và chắc chắn Chúa Giêsu không có bất kì tội lỗi nào có thể cản trở đức tin của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu không thể làm phép lạ bởi vì sự thiếu đức tin của những người xung quanh. Kết hợp câu Kinh Thánh này với Ma-thi-ơ 13:58, *Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ,* và chúng ta thấy rằng kể cả Chúa Giêsu, người có đức tin vô hạn và không có tội lỗi nào trong cuộc sống, vẫn bị giới hạn bởi sự vô tín của những người xung quanh.

Đây là điều quan trọng mà ai cũng cần hiểu rõ: Chúa luôn muốn chữa lành tất cả con cái Ngài. Khi nghe thấy điều trên, bạn có thể sẽ mắc sai lầm khi quyết tâm chạy đến bệnh viện và giải phóng tất cả các bệnh nhân vì bạn có đức tin rằng Chúa muốn chữa lành cho họ. Đúng là Chúa Giêsu mong muốn tất cả con cái Ngài được chữa lành. Nhưng Chúa sẽ không vi phạm ý muốn của người bệnh. Chúa sẽ bảo toàn quyền được ốm đau, bệnh tật của họ. Không ai có thể ép một người bệnh được chữa lành – và họ cũng không thể nhận được sự chữa lành bằng đức tin của người khác. Đức tin của một người khác có thể giúp họ trong những lúc khó khăn, nhưng không ai có thể tin thay

BÀI SỐ 8

cho họ. Bạn có thể đẩy một chiếc xe ô tô khi nó ở số Mo (Cần số ở vị trí N), nhưng bạn không thể đẩy một cái xe khi nó đang ở trạng thái đỗ hoặc lùi. Nếu một người hoàn toàn chống lại sự chữa lành, bạn không thể ép họ. Bởi vì thế, nếu người bệnh không hợp tác, bạn không thể thấy được cảnh bệnh viện sạch bóng bệnh nhân hay những buổi cầu nguyện chữa lành đạt kết quả hoàn hảo như mong đợi. Khi Chúa Jêsus chữa lành hay khiến cho đứa con của một bà mẹ từ kẻ chết sống lại, Ngài ra lệnh cho người mẹ: “Đừng khóc nữa”. Và sau đó Ngài làm đứa con sống lại. Đức tin của người mẹ đã có tác dụng. Đức tin của chúng ta đóng góp vai trò quan trọng, và ngoài đức tin ra, còn rất nhiều yếu tố chúng ta phải suy xét đến để sự chữa lành có thể xảy ra. Tôi đã đề cập đến một vài điều trong bài học ngày hôm nay, và tôi hy vọng rằng những điều này sẽ giúp bạn trong việc nhận lãnh sự chữa lành. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, Chúa là thành tín. Ngài muốn bạn được chữa lành, nhưng bạn phải học cách hợp tác với Chúa. Ngài không thể làm thay bạn, Ngài chỉ có thể chữa lành thông qua bạn. Sự chữa lành sẽ đến từ bên trong bạn.

Tôi cầu nguyện rằng bài học này giúp bạn học cách hướng tới Chúa và hợp tác với Chúa để quyền năng của Chúa có thể tuôn đổ trên bạn và bạn có thể bước đi trong sức khoẻ siêu nhiên của Ngài.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 8:17. Chúa Jêsus đã phải làm gì để mua chuộc sự chữa lành cho bạn?

Ma-thi-ơ 8:17 *Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai: "Chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta, Và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta," đã được ứng nghiệm.*

2. Hãy đọc Ô-sê 4:6. Nhiều người không được chữa lành là bởi vì ...?

- A. Thiếu hiểu biết.
- B. Họ không đi nhà thờ.
- C. Họ không đủ tốt.

Ô-sê 4:6 *Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết; Vì người đã từ chối sự hiểu biết, Nên Ta cũng không để người làm thầy tế lễ cho Ta nữa; Vì người đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời người, Nên Ta cũng sẽ quên con cái người.*

3. Hãy đọc Giăng 9:1-3. Các môn đồ nghĩ rằng vì lý do gì người đàn ông này bị mù? Suy luận của họ là đúng hay sai?

Giăng 9:1-3 [1] *Đang khi đi đường, Đức Chúa Jêsus thấy một người mù từ lúc mới sinh. [2] Các môn đồ hỏi Ngài: "Thưa Thầy, ai là người đã phạm tội, người này hay cha mẹ anh ta, khiến anh ta mới sinh ra đã bị mù?" [3] Đức Chúa Jêsus đáp: "Không phải vì anh này, hay cha mẹ anh đã phạm tội; nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh ta."*

BÀI SỐ 8

4. Hãy đọc Giăng 5:14. Tội lỗi có thể mở đường cho bệnh tật, nhưng không phải trong tất cả các trường hợp. Ngoài bệnh tật ra, tội lỗi còn có thể gây ra những hậu quả gì trong cuộc sống?

Giăng 5:14 *Sau đó, Đức Chúa Jêsus gặp người này trong đền thờ thì nói với anh ta: “Này, người đã được lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, e có điều càng tệ hơn xảy đến cho người chẳng.”*

5. Hãy đọc Rô-ma 5:12-14. Nếu như tội lỗi không là lý do gây ra bệnh tật trong mọi hoàn cảnh, điều gì nữa có thể gây ra bệnh tật?

Rô-ma 5:12-14 [12] *Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. [13] Vì tội lỗi đã có trong thế gian trước khi có luật pháp; nhưng khi chưa có luật pháp thì tội lỗi không được kể đến. [14] Tuy nhiên, sự chết đã ngự trị từ A-đam đến Môi-se, cả trên những người không phạm cùng một tội với A-đam, là người làm hình bóng về Đấng phải đến.*

6. Hãy đọc Công Vụ 10:38. Theo câu Kinh Thánh này, bệnh tật đến từ đâu?

Công Vụ 10:38 *Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.*

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 13:58. Sự chữa lành có thể bị cản trở bởi cái gì?

Ma-thi-ơ 13:58 *Tại đó, Ngài không làm nhiều việc quyền năng, vì sự vô tín của họ.*

8. Hãy đọc Gia-cơ 5:15. Điều gì sẽ cứu người bệnh?

Gia-cơ 5:15 *Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy; nếu người bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 8:17. Chúa Jêsus đã phải làm gì để mua chuộc sự chữa lành cho bạn?
Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta.
2. Hãy đọc Ô-sê 4:6. Nhiều người không được chữa lành là bởi vì ...?
A. Thiếu hiểu biết.
3. Hãy đọc Giăng 9:1-3. Các môn đồ nghĩ rằng vì lý do gì người đàn ông này bị mù?
Tội lỗi.
Suy luận của họ là đúng hay sai?
Sai.
4. Hãy đọc Giăng 5:14. Tội lỗi có thể mở đường cho bệnh tật, nhưng không phải trong tất cả các trường hợp. Ngoài bệnh tật ra, tội lỗi còn có thể gây ra những hậu quả gì trong cuộc sống?
Nhiều điều còn tồi tệ hơn cả bệnh tật, thậm chí là cái chết (Rô-ma 6:23).
5. Hãy đọc Rô-ma 5:12-14. Nếu như tội lỗi không là lý do gây ra bệnh tật trong mọi hoàn cảnh, điều gì nữa có thể gây ra bệnh tật?
Sự sa ngã vì cám dỗ của A-đam. Từ sự sa ngã này, A-đam đã mở cửa cho tội lỗi, bệnh tật bước vào đời sống loài người.
6. Hãy đọc Công Vụ 10:38. Theo câu Kinh Thánh này, bệnh tật đến từ đâu?
Những người bị ma quỷ áp chế.

ĐIỀU NGĂN TRỞ SỰ CHỮA LÀNH

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 13:58. Sự chữa lành có thể bị cản trở bởi cái gì?
Sự vô tín.

8. Hãy đọc Gia-cơ 5:15. Điều gì sẽ cứu người bệnh?
Sự cầu nguyện bởi đức tin.

BÀI SỐ 9

SỰ THA THỨ

Tác giả Don Krow

Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là sự tha thứ trong Ma-thi-ơ 18:21-22, [21] *Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Jê-sus và hỏi: “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?”* [22] *Ngài đáp: “Ta không nói với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là bảy mươi lần bảy.”* Tôi nghĩ rằng Phi-e-rơ tưởng là mình rất hào phóng khi hỏi Chúa xem liệu tha thứ bảy lần là đủ hay chưa. Chúa Jê-sus đáp, “Phi-e-rơ, không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy.” Đó là 490 lần, nhưng điều đó không có nghĩa là sau 490 lần, bạn không phải tha thứ nữa. Không ai có thể gây ra nhiều tội lỗi như vậy trong một ngày. Chúa Jê-sus muốn nói rằng sự tha thứ cần là sự liên tục, lặp đi lặp lại. Sự tha thứ nên là thái độ của một Cơ Đốc Nhân. Chúa Jê-sus cầu nguyện trong Lu-ca 23:34 rằng *“Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.”* Và cũng như ông Ê-tiên trước khi bị ném đá trong Công Vụ 7:60, *Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn: “Lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ!”* Vừa dứt lời thì ông ngủ. Không phải tất cả mọi người sẽ tiếp nhận sự tha thứ, nhưng thái độ trong lòng của một Cơ Đốc nhân nên luôn luôn là cho đi sự tha thứ.

Chúa Jê-sus kể một câu chuyện ngụ ngôn về sự tha thứ ở câu 23-26 của sách Ma-thi-ơ 18, [23] *Vậy nên, vương quốc thiên đàng ví như vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình.* [24] *Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua mười nghìn ta-lâng* [có một số bản dịch ghi là con số này tương đương với mười triệu đô la Mỹ]. [25] *Vì người ấy không có gì để trả nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản, để trả nợ.* [26] *Người đầy tớ quỳ xuống van nài: ‘Thưa*

chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết! (Trong ngoặc là ghi chú của tôi). Hãy xem xét tình huống này: Một người đàn ông mắc nợ chủ của mình mười triệu đô la Mỹ. Anh ta không tìm cách nào có thể trả được món nợ - kể cả anh ta và ông vua đều thừa nhận là anh ta không thể trả được. Ngày xưa trong thời gian Chúa sinh sống, không ai có thể đăng ký yêu cầu phá sản như ở Hoa Kỳ để xóa bỏ số tiền nợ mà họ sẽ phải bán cả bản thân, vợ con, tất cả của cải, kể cả việc trở thành nô lệ cho người khác để trả nợ. Người mắc nợ sẽ bị tống vào tù cho đến khi món nợ được trả hết, và nếu không trả được, họ có thể sẽ phải ở trong tù suốt đời. Người đàn ông trong câu chuyện Kinh Thánh này làm điều duy nhất anh ta có thể làm: anh ta quỳ xuống và van xin sự thương xót: “Thưa ngài, xin ngài hãy kiên nhẫn với tôi! Tôi van lạy và hứa rằng tôi sẽ trả lại đầy đủ không thiếu một xu nào. Xin hãy kiên nhẫn với tôi!” Lưu ý trong câu 27, Kinh Thánh nói rằng ông vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho.

Chúng ta có một khoản nợ quá lớn chúng ta không thể trả. Kinh Thánh dạy rằng tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23) – sự tách biệt khỏi Thiên Chúa mãi mãi – tất cả bạc vàng trên thế gian không thể cứu chuộc chúng ta. Và Chúa, trong sự thương xót và ân sủng của Ngài đã ban Con Một của Ngài, Chúa Jêsus đến thế gian để trả món nợ mà chúng ta không thể trả. Chúa nhìn chúng ta với một con mắt yêu thương và tràn đầy sự thương xót và nói rằng: “Ta tha thứ cho người món nợ này.”

Người đàn ông vừa được tha thứ mười triệu đô la này có một người bạn cũng nợ ông một khoản tiền độ hai mươi đô la. Đáng lẽ ra anh ta nên nói rằng, “Tôi vừa được tha thứ mười triệu đô la nên hai mươi đô thật là không đáng là bao nhiêu! Thôi tôi sẽ tha cho anh để cho anh cũng được tự do như tôi!” Nhưng anh ta đã không làm

BÀI SỐ 9

như vậy. Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện trong Ma-thi-ơ 18:28-31: [28] *Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình một trăm đơ-ni-ê thì tóm lấy cổ và nói: 'Hãy trả hết nợ đi.'* [29] *Bạn quỳ xuống, nài nỉ: 'Xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh.'* [30] *Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ.* [31] *Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. Anh ta ném người bạn của mình vào tù vì hai mươi đô la tiền nợ ngay sau khi anh ta vừa được tha thứ mười triệu đô! Bạn có thể tin được không?*

Câu 32-34 chép rằng, [32] *Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói: 'Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi van nài ta; [33] thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình, như ta đã thương xót ngươi?' [34] Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ.* Người đàn ông này sau đó bị ném vào tù bởi vì cách mà anh ta đối xử với người đầy tớ của mình, và do đó đã mất đi sự tha thứ ban đầu. Chúa Jê-sus nói trong câu 35, *Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình thì Cha Ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy.* Có phải là đại đột không khi mà chúng ta đã được tha thứ tất cả tội lỗi, mà kết quả của tội lỗi là sự chết và tách rời khỏi Chúa mãi mãi, chúng ta lại nhất quyết không tha thứ cho người khác? Chúng ta cầu xin Chúa, nói rằng: "Xin Chúa hãy tha thứ và thương xót con thông qua Chúa Jê-sus," và được nhận lãnh sự tha thứ, nhưng lại quay ra và không tha thứ người khác vì những điều nhỏ bé mà chúng ta nghĩ là lớn lao – ngay sau khi nhận được từ Chúa sự tha thứ cho tất cả các tội lỗi của chúng ta. Chúa nói rằng đó là độc ác.

Tôi đã từng làm mục sư quản nhiệm cho một Hội Thánh trong một thời gian, và trong thời gian đó có chứng kiến một cô gái trẻ có khả năng tiên đoán tương lai. Một ngày nọ, cô ấy đến gặp tôi và hỏi: "Có phải là Chúa Thánh Linh chỉ cho tôi biết điều gì sẽ đến trong tương

lai?” Tôi đáp lại rằng: “Tôi nghĩ là cô sẽ không thích câu trả lời của tôi đâu, nhưng tôi không tin rằng đây là Đức Thánh Linh. Tôi nghĩ rằng nó là tà thuật, là linh bói khoa, cũng như cái linh đã đi theo Sứ Đồ Phao-lô trong Công Vụ 16. Và cuối cùng Phao-lô ra lệnh đuổi tà linh ra khỏi cô gái và từ đó cô mất khả năng bói khoa”. Tôi tiếp tục giải thích cho cô ấy rằng tôi không phải là Chúa, và khuyên cô: “Hãy đến với Chúa Jêsus và hỏi Ngài: ‘Thưa Chúa, xin Ngài hãy bày tỏ cho con cái gì đã cho con khả năng tiên tri, kể cả trước khi con được cứu? Liệu đó có phải là Thánh Linh hay là một tà linh khác?’” Sau một ngày, cô quay lại và nói với tôi rằng, “Tôi đã cầu nguyện hỏi Chúa, và tôi nghĩ rằng mọi chuyện của tôi đều tốt đẹp.” Tôi đáp lại: “Những gì Chúa phán thì đều đúng, còn tôi thì không phải là Đấng Toàn Tri!”

Cuộc hội thoại trên diễn ra vào đầu năm 1986, bạn có biết chuyện gì xảy ra cùng năm đó không? Tám phi hành gia thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên một con tàu tên là Challenger. Trong những phi hành gia có một cô giáo đứng tuổi. Trước ngày bay, cô giáo được mời tham dự phỏng vấn. Cô gái trẻ ở trong Hội Thánh của tôi mở tivi và thấy buổi phỏng vấn đúng lúc cô giáo nói rằng: “Ngày mai tôi sẽ bay vào vũ trụ cùng Challenger!”. Khi xem đến đó, một tà linh nói với cô gái rằng: “Ngày mai người phụ nữ này sẽ chết.” Và đúng là như vậy, ngày hôm sau, khi con tàu Challenger cất cánh, nó nổ tung trước sự chứng kiến của cả thế giới và toàn bộ phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Sau đó, cô gái trẻ trong Hội Thánh của tôi đến nói với tôi rằng, “Mục sư Don, tôi nghĩ rằng cái linh đã cho tôi thông tin và giúp tôi tiên đoán tương lai không phải là Đức Thánh Linh. Xin mục sư hãy cầu nguyện cho tôi!” Và sau buổi thờ phượng, khi mọi người đã ra về, tôi nắm tay cô và ra lệnh: “Tà linh bói khoa, ra ngay lập tức!” Không có gì xảy ra. Tôi nghĩ đến câu chuyện khi môn đồ của Chúa Jêsus cố gắng

BÀI SỐ 9

đuổi tà linh ra khỏi cậu bé bị bệnh kinh phong nhưng không thể. Chúa Jê-sus phán rằng “Hãy đem đứa bé lại đây cho Ta” (Ma-thi-ơ 17:16-17), nên tôi cầu nguyện Chúa rằng “Chúa ơi, con tưởng là con hiểu biết hết tất cả những gì cần biết, nhưng con mang cô gái này đến chân Ngài và xin Chúa hãy mở mắt cho chúng con hiểu.” Vợ tôi cùng lúc đó cũng cầu nguyện và Chúa cho vợ tôi một lời phán. Vợ tôi nói: “Có điều gì đó liên quan đến mẹ của cô ấy.” Tôi lập tức hỏi cô gái: “Cô có chịu tha thứ cho mẹ của mình không?” Ngay sau khi tôi hỏi như vậy, cô gái hét lên: “KHÔNG! Bà ấy bỏ rơi tôi” Và tôi phải ra lệnh: “Ta cột trói ngươi tà linh!” rồi tôi tiếp tục hỏi cô gái một lần nữa về việc tha thứ cho mẹ mình. Nhờ ân điển và sự giúp sức của Chúa, cô gái đã tha thứ cho mẹ mình. Cô giải phóng bản thân mình bằng cách đưa ra quyết định tha thứ, nhận được sự giải cứu và được tự do.

Giống như Chúa Jê-sus đã dạy qua câu chuyện ngụ ngôn trong sách Ma-thi-ơ 18, nếu chúng ta không tha thứ người khác sau khi Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho mình, chúng ta sẽ bị giao cho cai ngục hành hạ. Vậy những kẻ cai ngục này là ai? Đó có thể là rất nhiều thứ - ma quỷ, bệnh tật, trầm cảm, ốm đau và nhiều thứ khác nữa. Mà gốc rễ là sự không tha thứ. Không tha thứ cho người khác sau khi chúng ta được Chúa tha thứ mở đường cho Sa-tan tiến vào cuộc sống của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải đưa ra quyết định tha thứ. Trong lời cầu nguyện của Chúa Jê-sus trong Ma-thi-ơ 6:9-11, Chúa nói rằng hãy tha thứ như chúng ta đã được tha thứ.

Mác 11:25-26 chép rằng khi chúng ta cầu nguyện, nếu chúng ta có bất cứ điều gì bất bình với bất cứ ai, hãy tha thứ cho họ trước. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta nên ôm ấp sự không tha thứ trong lòng bao lâu? Chỉ cho đến khi chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện mà thôi. Và nếu chúng ta có một chút cay đắng với bất kỳ ai, chúng ta nên

giải phóng cho họ khỏi tâm trí chúng ta và tuyên xưng: “Chúa ơi, hôm nay con sẽ giải phóng những người đó. Con tha thứ cho họ. Con quyết định sẽ tha thứ cho họ vì Ngài đã tha cho con một món nợ lớn lao hơn nhiều.”

“Chúa ơi, con xin cầu nguyện cho tất cả những ai đang đọc bài học này mà vẫn còn sự không tha thứ trong lòng, rằng họ sẽ đưa ra quyết định tha thứ cho những người đã làm tổn thương họ và buông bỏ những tổn thương ngay lúc này, dù những người ấy còn sống hay đã chết. Con xin cầu nguyện rằng tất cả những đau đớn trong lòng họ sẽ được chữa lành bởi quyền năng và ân điển của Ngài. Con cảm tạ Chúa, trong danh Chúa Jêsus Christ, Amen.”

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:21. Phi-e-rơ đã gợi ý phải tha thứ bao nhiêu lần?

Ma-thi-ơ 18:21-26 [21] *Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Jê-sus và hỏi: "Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chẳng?"* [22] *Ngài đáp: "Ta không nói với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là bảy mươi lần bảy.* [23] *Vậy nên, vương quốc thiên đàng ví như vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình.* [24] *Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua mười nghìn ta-lâng.* [25] *Vì người ấy không có gì để trả nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản, để trả nợ.* [26] *Người đầy tớ quỳ xuống van nài: "Thưa chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết!"*

2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:22. Chúa Jê-sus nói rằng chúng ta phải tha thứ bao nhiêu lần?
3. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:23-24. Người đầy tớ nợ ông vua của mình bao nhiêu tiền?
4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:25. Vì người đầy tớ này không thể công bố phá sản, điều gì sẽ xảy ra với anh ta?
5. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:26. Người đầy tớ đã xin xỏ điều gì? Và liệu anh ta có khả năng trả hết nợ của mình không?
6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:27. Thái độ của ông vua đối với đầy tớ của mình như thế nào? Thái độ của Chúa đối với chúng ta và món nợ (tội lỗi) của chúng ta là như thế nào?

Ma-thi-ơ 18:27-30 27 [27] Vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. [28] Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình một trăm đơ-ni-ê thì tóm lấy cổ và nói: 'Hãy trả hết nợ đi.' [29] Bạn quỳ xuống, nài nỉ: 'Xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh.' [30] Nhưng người này không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ.

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:28. Người đầy tớ mà được tha nợ có người bạn nợ ông ta bao nhiêu tiền?
8. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:28. Người đầy tớ có thái độ như thế nào đối với người bạn của mình?
9. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:29-30. Người đầy tớ đối xử như thế nào với người bạn của mình?
10. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:31-33. Ông vua gọi người đầy tớ mà không biết tha thứ là gì?

Ma-thi-ơ 18:31-35 [31] Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. [32] Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói: 'Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi van nài ta; [33] thế sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình, như ta đã thương xót ngươi?' [34] Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. [35] Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình thì Cha Ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy."

11. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:33. Ông vua bảo người đầy tớ đáng nhẽ ra phải làm gì?

BÀI SỐ 9

12. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:34. Khi ông vua biết đến chuyện đã xảy ra, thái độ của ông vua bị ảnh hưởng như thế nào?

13. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:34. Hành động của người đầy tớ không biết tha thứ có làm mất đi những gì anh ta được ban cho lúc đầu không?

14. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:35. Bài học của câu chuyện ngụ ngôn này là gì?

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:21. Phi-e-rơ đã gợi ý phải tha thứ bao nhiêu lần?
Bảy lần.
2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:22. Chúa Jêsus nói rằng chúng ta phải tha thứ bao nhiêu lần?
Bốn trăm chín mươi lần (thậm chí còn nhiều hơn thế nữa).
3. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:23-24. Người đầy tớ nợ ông vua của mình bao nhiêu tiền?
Mười nghìn ta-lâng.
4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:25. Vì người đầy tớ này không thể công bố phá sản, điều gì sẽ xảy ra với anh ta?
Bán chính mình, vợ con, tất cả tài sản.
5. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:26. Người đầy tớ đã xin xỏ điều gì?
Xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết.
Và liệu anh ta có khả năng trả hết nợ của mình không?
Không .
6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:27. Thái độ của ông vua đối với đầy tớ của mình như thế nào?
Động lòng thương, thả người đầy tớ về và tha nợ cho.
Thái độ của Chúa đối với chúng ta và món nợ (tội lỗi) của chúng ta là như thế nào?
Thương xót và tha thứ cho tội lỗi của chúng ta.
7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:28. Người đầy tớ mà được tha nợ có người

BÀI SỐ 9

bạn nợ ông ta bao nhiêu tiền?

Một trăm đơ-ni-ê (tương đương một ngày công).

8. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:28. Người đầy tớ có thái độ như thế nào đối với người bạn của mình?

Không kiên nhẫn (Đòi trả ngay).

Bạo lực (Tóm lấy cổ bạn, bắt bỏ tù cho đến khi bạn trả hết nợ).

Không thương xót (Dù bạn đã quỳ xuống, nài nỉ).

9. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:29-30. Người đầy tớ đối xử như thế nào với người bạn của mình?

Bắt bỏ tù bạn mình đến khi bạn trả hết nợ.

10. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:31-33. Ông vua gọi người đầy tớ mà không biết tha thứ là gì?

Đầy tớ độc ác.

11. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:33. Ông vua bảo người đầy tớ đáng nhẽ ra phải làm gì?

Thương xót đồng bạn mình giống như vua đã thương xót hã. Hã phải tha nợ cho bạn như vua đã tha cho hã.

12. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:34. Khi ông vua biết đến chuyện đã xảy ra, thái độ của ông vua bị ảnh hưởng như thế nào?

Vua trở nên tức giận.

13. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:34. Hành động của người đầy tớ không biết tha thứ có làm mất đi những gì anh ta được ban cho lúc đầu không?

Có.

14. Hãy đọc Ma-thi-ơ 18:35. Bài học của câu chuyện ngụ ngôn này là gì?

Đây chính là những gì Cha Ta trên trời sẽ đối xử với con nếu như các con không thể tha được cho những người nài xin sự tha thứ từ con.

BÀI SỐ 10

HÔN NHÂN (PHẦN 1)

Tác giả Don Krow

Chúng ta sẽ bàn luận về chủ đề hôn nhân trong bài học hôm nay. Nhưng trước hết, tôi muốn đưa ra một vài con số liên quan tới hôn nhân: 75% các gia đình sẽ cần được tư vấn hôn nhân. Một trong hai cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng việc ly dị. 50% các cuộc hôn nhân sẽ có một người vợ hoặc chồng không chung thủy trong vòng năm năm đầu tiên. Kể cả trong Hội Thánh, con số có thể lên tới 30% các mục sư, hay nhân sự sẽ dính líu vào các mối quan hệ không phù hợp. Nhìn vào các con số, tôi thấy rằng chúng ta chưa hiểu rõ các nguyên tắc của Kinh Thánh trong hôn nhân. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề hôn nhân và tìm hiểu những gì Chúa dạy bảo để chúng ta có thể xây dựng hôn nhân của mình vững bền hơn.

Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng: hôn nhân là ý tưởng của Chúa, Ngài tạo dựng nên hôn nhân. Sáng Thế Ký 2:18 chép rằng, *Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó."* Và trong Sáng Thế Ký 1:31, *Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng; kìa, thật rất tốt đẹp! Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu.* Hãy nhớ rằng đây là sự tạo dựng hoàn hảo của Chúa. Chúa hàng ngày thông công với A-đam. Mỗi buổi chiều mát, Chúa đến nói chuyện và dành thời gian với A-đam. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta có một mối quan hệ hoàn hảo với Chúa, chúng ta không cần một ai khác, nhưng điều đó là không phải. Chúa nói trong Sáng Thế Ký 1:31 về mọi việc Ngài đã tạo dựng và *"Kìa, thật rất tốt đẹp!"* Nhưng điều đầu tiên mà Ngài nói là "không tốt" là ở trong Sáng Thế Ký 2:18, *Con người ở một mình thì không tốt.*

Cho nên, hôn nhân là ý tưởng của Chúa để cho người đàn ông có một người giúp đỡ thích hợp. Trong hôn nhân, nếu chúng ta làm theo chỉ dẫn và gieo những gì Chúa đặt để, chúng ta sẽ gặt hạnh phúc thay vì bất hạnh.

Sáng Thế Ký 2:24 là lần đầu tiên Kinh Thánh nhắc đến hôn nhân, *Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.* Hôn nhân là việc lìa bỏ tất cả các mối quan hệ khác để tập trung vào một cá nhân, và đó là thiết kế của Chúa. Nó giống như một mối quan hệ ba bên. Tôi không biết bạn có hiểu ý tôi không, nhưng trong mối quan hệ hôn nhân của A-đam và Ê-va, không phải là Chúa có mối quan hệ riêng với A-đam hay mối quan hệ riêng với Ê-va, mà là A-đam và Ê-va trở nên một, và cả hai cùng có mối quan hệ với Chúa. Kinh Thánh dạy trong I Phi-e-rơ 3:7 *Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.* Sáng Thế Ký 5:1-2, chép rằng [1] *Đây là gia phả của A-đam. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo loài người, Ngài tạo nên loài người giống như Đức Chúa Trời. [2] Ngài sáng tạo người nam và người nữ, ban phước cho họ, và đặt tên là "người" khi Ngài sáng tạo họ.* Chú ý rằng A-đam đặt tên vợ là Ê-va nhưng Chúa đặt tên cả hai là "người." Vậy nên, trong một cuộc hôn nhân, người chồng và người vợ trở nên một, cùng thừa kế ân điển của Chúa, để phục vụ Chúa và để bước đi trong sự hiệp nhất.

Sáng Thế Ký 2:24 chép rằng, *Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.* Từ "gắn bó" được dùng với ý nghĩa là liên kết, trở nên một, cùng một mục đích. Nếu như bạn đang có vấn đề trong hôn nhân, hãy để tôi hỏi bạn một vài câu hỏi: Liệu những việc bạn đang làm, cách bạn đối xử với vợ/chồng mình, lời lẽ

BÀI SỐ 10

của bạn, đang khiến bạn trở nên gần gũi hơn hay gây ra sự bất đồng, chia rẽ? Kinh Thánh nói hãy gắn bó với nhau, liệu bạn có đang hướng tới việc xây dựng hôn nhân của mình hay đang tạo sự đổ vỡ? Chúng ta xem xét thêm một số điều sau đây.

Nhiều người nghĩ rằng tình yêu chỉ là cảm xúc: “Anh từng yêu em, nhưng bây giờ anh không còn cảm thấy yêu em nữa.” Giả sử bạn đến từ một gia đình không đầm ấm. Bạn đứng trước mục sư để làm đám cưới, bạn trao cuộc sống của mình cho người vợ/chồng của mình, và bạn rất muốn mối quan hệ của mình tồn tại đến lúc chết. Nhưng bởi vì quá khứ sống trong gia đình không hạnh phúc, bạn chưa bao giờ biết tình yêu hay trải nghiệm tình yêu và chưa bao giờ thấy cha mẹ của bạn chia sẻ bất kỳ hành động ấm áp nào. Và có thể vợ/chồng của bạn xuất thân từ một gia đình giàu tình cảm trong khi bạn thì lại không biết làm thế nào. Mặc dù bạn muốn yêu thương người bạn đời của mình, nhưng vì bạn hoàn toàn không biết cách cũng như chưa bao giờ được chứng kiến tình yêu thật sự là như thế nào, nhiều khả năng bạn sẽ thất bại. Có thể là trong vòng một vài năm, vợ chồng bạn sẽ phải ngồi trong văn phòng tư vấn hôn nhân và than thở là: “Chúng tôi không ở với nhau được, tôi không còn yêu vợ/chồng mình nữa.” Nhưng tôi có một tin tốt cho bạn: Nếu bạn đang có vấn đề trong hôn nhân, có một cách bạn có thể áp dụng để thay đổi.

Khi bạn đi mua một cái tủ lạnh mới và có trục trặc gì đấy, bạn chỉ cần đọc sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng sẽ chỉ ra cho bạn vấn đề là ở đâu, hay nơi mà nên bạn mang tủ lạnh đi sửa. Cũng như vậy, có một quyển sách hướng dẫn cho hôn nhân của bạn, nó được gọi là Kinh Thánh - Lời Chúa, và trong Tít 2:4, Chúa có dạy rằng tình yêu thương là thứ có thể dạy được, và cũng là thứ có thể học được. Nếu bạn xuất thân từ một gia đình không hạnh phúc và bạn không

thực sự biết cách yêu thương vợ/chồng mình, hôn nhân của bạn đang tan vỡ, thì đây là điều bạn cần. I Giăng 5:3 chép rằng, *Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề*. Thông qua các điều răn, Chúa Jêsus chỉ cho chúng ta cách yêu thương, cách thể hiện tấm lòng chân thành, sự rộng lượng cũng như cách mang đến điều tốt lành cho bạn đời của mình, tình trạng hôn nhân của bạn sẽ được xoay chuyển.

Đây chỉ là phần giới thiệu về chủ đề hôn nhân. Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét kĩ hơn trong bài học sắp tới và tôi chỉ muốn cầu nguyện xin Chúa sẽ ban phước cho bạn ngày hôm nay khi bạn tiếp tục học lời Chúa. Tôi tin rằng Chúa mong muốn bày tỏ cho bạn kiến thức và sự khôn ngoan trong hôn nhân.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:31-32. Ê-phê-sô 5:31 được trích từ Sáng Thế Ký 2:24. Theo bạn, Chúa đang nói đến điều gì?

Ê-phê-sô 5:31-32 [31] Chính vì lý do này, “người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. [32] Sự mầu nhiệm này thật cao sâu, tôi muốn nói đến Đấng Christ và Hội Thánh.”

2. Hãy đọc Gia cơ 4:4-5. Hai câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì?

Gia cơ 4:4-5 [4] *Này những kẻ ngoại tình kia! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, người nào muốn kết bạn với thế gian, thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. [5] Hay anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: “Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông?”*

3. Hãy đọc I Phi-e-rơ 3:7. Tại sao chúng ta nên sống trong sự hiệp nhất trong hôn nhân?

I Phi-e-rơ 3:7 *Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.*

4. Hãy đọc Giăng 15:5. Liệu hôn nhân có thể thành công khi Chúa không là chủ cuộc đời bạn?

Giăng 15:5 *Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta*

trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.

5. Hãy đọc Tít 2:4. Tình yêu không phải chỉ là một cảm xúc. Theo Kinh Thánh, tình yêu có thể được ...?

Tít 2:4 *Để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con.*

6. Hãy đọc I Giăng 5:3. Khi chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta sống trong ...?

I Giăng 5:3 *Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.*

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:12. Khi chúng ta có vấn đề trong hôn nhân, có phải là vì một trong hai người không sống trong ...?

Ma-thi-ơ 7:12 *Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.*

8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:4. Tình yêu thương là ...?

- A. Cảm xúc.
- B. Một cảm giác ấm áp.
- C. Sự nhân từ.

I Cô-rinh-tô 13:4 *Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:31-32. Ê-phê-sô 5:31 được trích từ Sáng Thế Ký 2:24. Theo bạn, Chúa đang nói đến điều gì?
Mối quan hệ của Đấng Christ với Hội Thánh của Ngài.
2. Hãy đọc Gia cơ 4:4-5. Hai câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì?
Chúa ghen tuông và muốn chúng ta chung thủy với Ngài.
3. Hãy đọc I Phi-e-rơ 3:7. Tại sao chúng ta nên sống trong sự hiệp nhất trong hôn nhân?
Để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.
4. Hãy đọc Giăng 15:5. Liệu hôn nhân có thể thành công khi Chúa không là chủ cuộc đời bạn?
Không.
5. Hãy đọc Tít 2:4. Tình yêu không phải chỉ là một cảm xúc. Theo Kinh Thánh, tình yêu có thể được ...?
Dạy dỗ.
6. Hãy đọc I Giăng 5:3. Khi chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta sống trong...?
Tình yêu thương.
7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:12. Khi chúng ta có vấn đề trong hôn nhân, có phải là vì một trong hai người không sống trong...?
Tình yêu thương.
8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:4. Tình yêu thương là ...?
C. Sự nhân từ.

BÀI SỐ 11

HÔN NHÂN (PHẦN 2)

Tác giả Don Krow

Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến chủ đề hôn nhân, và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi, “Hôn nhân là gì?” Bạn đã bao giờ suy ngẫm về điều này? Theo Kinh Thánh, hôn nhân là ý tưởng của Chúa. Hôn nhân là sự gắn bó, kết hiệp của hai con người, một sự thống nhất và đồng nhất. Sáng Thế Ký 2:24 dạy rằng, *Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình (Họ sẽ kết hiệp với nhau, người chồng sẽ phải chia tách và đến với vợ), và cả hai trở nên một thịt.* (Phần trong ngoặc là diễn ý của tôi) Bạn có biết rằng hôn nhân còn không chỉ là sự hiệp nhất? I Cô-rinh-tô 6:15-16 chép rằng “Anh em không biết rằng, kẻ nào kết hợp với gái mại dâm thì sẽ trở nên một thân với nó sao?” Hãy đọc lại những gì Kinh Thánh nói về hôn nhân trong Sáng Thế Ký 2:24. Mặc dù người đàn ông có mối quan hệ với gái mại dâm, anh ta sẽ không ngay lập tức ly dị vợ và làm chồng gái mại dâm. Vậy hôn nhân là gì? Nếu hôn nhân là sự gắn bó, là sự hiệp một, là trở thành một thịt, thì sự khác biệt giữa hôn nhân và mối quan hệ với gái mại dâm là gì? Rõ ràng trong Kinh Thánh cũng đã nói nếu bạn quan hệ với gái mại dâm, bạn sẽ trở thành một thân với cô ấy.

Kinh Thánh dạy rằng hôn nhân là sự hiệp một, gắn bó với nhau, đồng nhất với nhau và thậm chí còn hơn thế nữa. Hôn nhân là sự gắn kết bởi giao ước. Từ “giao ước” trong tiếng Hê-bơ-rơ là **berith**, và có nghĩa là gắn kết với nhau. Nó là cam kết vĩnh viễn của một cá nhân, thậm chí là một cam kết cho đến lúc chết. Nếu giả sử tôi có mối quan hệ với gái mại dâm, tôi đã phạm một tội lỗi xấu xa, tôi lại không có một cam kết nào với cô ta cả. Bản chất của hôn nhân là trước hết từ bỏ tất

BÀI SỐ 11

cả các mối quan hệ khác. Kinh Thánh nói rằng người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình. Ê-xê-chi-ên nói rằng: “Người thuộc về ta.” Hôn nhân là từ bỏ tất cả những người khác vì bạn đời của mình. Rõ ràng, nếu bạn đến với một người khác khi bạn đã có vợ/chồng, bạn sẽ vi phạm nguyên tắc hôn nhân Chúa, phá huỷ giao ước về sự hiệp một, đồng nhất với người bạn đời. Ê-xê-chi-ên 16:8 gọi đây là giao ước hôn nhân. Trong Ê-phê-sô 5, chúng ta học được rằng trong hôn nhân, người chồng cần phải yêu vợ mình như Chúa Jêsus yêu Hội Thánh, vì thế hôn nhân còn là một giao ước tình yêu. Lí do chúng ta gọi mối quan hệ này là một giao ước tình yêu bởi vì nền tảng ban đầu của hôn nhân là tình yêu thương. Tình yêu thương phải là yếu tố luôn nắm vai trò chủ đạo trong hôn nhân.

Hôn nhân là một giao ước của sự hiệp một. Theo như trong I Phi-e-rơ 3:7, tôi cần quý trọng vợ mình như phái yếu hơn và nhận ra là cùng với nhau chúng tôi sẽ thừa hưởng ân điển sự sống để không có điều gì có thể ngăn trở sự cầu nguyện. Hãy suy nghĩ về điều này, đời sống tâm linh của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng tôi không sống trong sự hiệp một và hoà hợp mà Chúa đã thiết kế cho mối quan hệ hôn nhân. Châm ngôn 2:16-17 kể về người đàn bà xa lạ đã lìa bỏ bạn đời tuổi thanh xuân, và quên đi giao ước với Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất nghiêm trọng. Hôn nhân là một giao ước mà chúng ta trao với bạn đời mình, và cũng là một giao ước với Chúa. Tôi rất thích chăm sóc anh em, nhưng Chúa đã đặt để cho tôi một ưu tiên, đó là tập trung vào xây dựng hôn nhân của mình. Tôi cần phải hướng về người bạn đời của mình và như tôi đã nói, tình yêu thương cần phải luôn nắm vai trò chủ đạo trong hôn nhân.

Ma-thi-ơ 7:12 dạy rằng bất kỳ điều bạn muốn ai đó làm cho bạn, hãy làm điều đó cho họ, vì đây là luật pháp và lời tiên tri. Đây cũng chính

là nguyên tắc trong hôn nhân. Hôn nhân không phải là một điều ích kỷ, không phải chỉ cho bản thân, không phải về những gì người bạn đời của mình có thể cung cấp cho bạn. Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 13:4 nói rằng tình yêu thương là sự tử tế, nhân từ. Điều đó có nghĩa là đặt lợi ích của bạn đời mình trên hết, rộng lượng, tử tế, và luôn luôn nhìn thấy điểm tốt nhất của người ấy. Lý do mà hôn nhân được Chúa thiết kế như thế bởi vì hôn nhân là bản sao của mối quan hệ với Chúa. Chúa đã cho chúng ta một hình ảnh minh họa của một hôn nhân Thánh, một hôn nhân hạnh phúc, vì Chúa muốn chúng ta thấy được mối quan hệ vĩnh cửu với Chúa là như thế nào. Hôn nhân chỉ tồn tại cho đến lúc chết. Kinh Thánh nói rằng trong sự phục sinh, hôn nhân sẽ không còn nữa. Chúa muốn chúng ta hiểu để có một mối quan hệ tốt, chúng ta cần trao đi một cách quên mình. Chúa đang nói với con cái Ngài: "Ta muốn con hiểu rằng Ta đưa con vào một mối quan hệ như hôn nhân với Ta, nhưng không phải là một mối quan hệ tạm thời, kéo dài vài năm và rồi kết thúc, mà là một mối quan hệ vĩnh cửu, và Ta sẽ trao cho con tất cả tình yêu thương của Ta mãi mãi và không bao giờ đổi thay."

Tôi cũng muốn nhắc đến một số nguyên tắc khác của hôn nhân. Hôn nhân là sự gắn bó bền chặt, không chỉ là một mối quan hệ đối tác. Kinh Thánh nhắc đến hôn nhân trong Sáng Thế Ký 4 như một sự thấu hiểu và trong I Phi-e-rơ 3:7 là cùng nhau hưởng thụ ân điển của Chúa. Hôn nhân là một giao ước, một mối quan hệ ràng buộc. Tội lỗi không xâm phạm Hội Thánh đầu tiên mà nó xâm phạm hôn nhân đầu tiên. Nên chúng ta cần đọc Kinh Thánh để được hướng dẫn về hôn nhân, và áp dụng các nguyên tắc của tình yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường hay hỏi: "Tình yêu là gì?" Định nghĩa của tình yêu là sự quên mình. Ê-sai 53:6 nói rằng tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nầy, nhưng trong hôn nhân, chúng ta cần phải hướng về người bạn đời của mình và đặt lợi ích của họ lên trên hết.

Sách Ê-phê-sô dạy rằng yêu thương vợ mình là yêu thương chính bản thân mình. Chúng ta là những người chồng cần phải trân trọng và tôn trọng người vợ Chúa đã ban cho mình. Yêu thương bản thân không có nghĩa là chỉ ngồi tự nắm tay mình, tự vỗ về bản thân và nói “Ôi tôi yêu bản thân mình quá.” Yêu bản thân mình như Kinh Thánh nói đến là biết cách tự vệ, tự nuôi sống và tự chăm sóc bản thân. Chúng ta không bao giờ coi thường, không bao giờ phơi bày điểm yếu của vợ, không bêu riếu vợ và không làm những gì tổn thương vợ mình. Chúng ta phải yêu vợ như yêu chính bản thân mình.

Tôi muốn bạn hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện và cảm tạ Ngài vì tình yêu thương của Ngài đối với bạn. Sau đó tôi muốn bạn cảm tạ Chúa về người bạn đời của mình, người mà Chúa đã giao phó cho bạn. Đây có thể là nguyên nhân của rạn nứt khi bạn không trân trọng người vợ hoặc chồng của mình, bạn thậm chí còn chẳng để ý đến họ, Kinh Thánh gọi hành động này của bạn là ích kỷ và là tội lỗi. Trong Ê-phê-sô 5, Kinh Thánh chép rằng Chúa Jêsus đã dùng Lời Ngài để làm cho Hội Thánh được tinh sạch sau khi đã rửa bằng nước. Khi bạn dùng lời để nói về người bạn đời của mình, họ sẽ trở thành những gì đúng như cấp độ trong lời bạn nói về họ. Nếu bạn dùng những từ ngữ như: “Trông chán thế”, “ Chẳng được việc gì cả” hay “Thừa cân quá” bạn đã và đang bóp nghẹt hôn nhân của mình và thay vì xây dựng sự đoàn kết, bạn gây ra sự bất đồng và chia rẽ. Nhưng nếu bạn dùng những lời nói tử tế, ngọt ngào như là “Anh yêu ơi, em rất biết ơn vì những gì anh đã hy sinh về gia đình. Em yêu anh và biết ơn anh rất nhiều!” kết hợp với hành động, người bạn đời của bạn sẽ vươn lên ngang tầm với những lời nói đó.

Bạn có nhận thấy rằng rất nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân ngày nay có nguồn gốc từ lời nói? Thay vì gây dựng người bạn đời, bạn đã

dìm họ xuống bằng lời lẽ của mình. Mong rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn sẽ nói những lời khích lệ, động viên với người bạn đời của mình. Tình yêu không chỉ là một cảm xúc; tình yêu là đặt lợi ích của người bạn đời lên trên lợi ích của bản thân, bất kể bạn cảm thấy như thế nào. Hãy bắt đầu từ hôm nay với những hành động yêu thương đơn giản, giống như phủ các lớp màu trên cốt gỗ của tác phẩm sơn mài. Đó là cách tình yêu được xây dựng – bằng những hành động tử tế, yêu thương. Hãy bắt đầu khen ngợi, quý trọng và biết ơn người bạn đời của mình và nói với họ những lời lẽ yêu thương, tôi tin rằng bạn sẽ thấy một sự khác biệt trong hôn nhân của mình. Chúa ban phước cho bạn khi bạn thực hiện những nguyên tắc này.

Câu hỏi và các câu Kinh Thánh trong bài học

1. Hãy đọc Châm Ngôn 18:22. Hôn nhân là gì?

- A. Một điều tốt.
- B. Một điều tồi tệ.
- C. Một ân lành từ Đức Giê-hô-va.

Châm Ngôn 18:22 *Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước, Và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va.*

2. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 13:4. Tình dục trong hôn nhân là ...?

- A. Tội lỗi.
- B. Bản thủy và ma quỷ.
- C. Không ô uế.

Hê-bơ-rơ 13:4 *Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng; vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình.*

3. Hãy đọc Truyền Đạo 9:9. Một hôn nhân Thánh là món quà từ Chúa. Đúng hay sai?

Truyền Đạo 9:9 *Hãy vui sống với người vợ mà con yêu thương trọn những ngày của cuộc đời hư không đã ban cho con dưới ánh mặt trời. Vì đó là phần của con trong cuộc sống, giữa bao công lao khó nhọc mà con đã làm ra dưới ánh mặt trời, suốt những ngày hư không của con.*

4. Hãy đọc I Giăng 3:18. Trong một quyển sách Bên Nhau Mãi Mãi trang 152, “Thẩm phán Phillip Gilliam tuyên bố rằng trong số 28,000 vụ án có tội phạm ở tuổi thanh niên mà ông đã xét, việc thiếu thốn tình cảm giữa người cha và người mẹ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tội phạm vị thành niên.” Chúng ta nên bày tỏ tình yêu thương như thế nào trong gia đình?

I Giăng 3:18 *Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.*

5. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:28. Cũng như tôi không bao giờ bỏ bê bản thân mình, tôi cũng không nên bỏ bê bạn đời mình. Đúng hay sai?

Ê-phê-sô 5:28 *Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình.*

6. Hãy đọc I Giăng 3:16. Câu nói “Anh yêu em” thật đẹp để khi được bày tỏ bằng hành động. Chúa Jêsus bày tỏ tình yêu thương của Ngài bằng cách hạ mình xuống cho chúng ta. Cũng như thế, chúng ta nên hạ mình xuống và hy sinh cuộc sống cho bạn đời của mình bằng nhiều cách thiết thực nhất có thể. Điều này là đúng hay sai? Hãy chia sẻ một số hành động mà bạn cảm thấy khi người bạn đời mình làm, bạn cảm thấy được yêu thương.

I Giăng 3:16 *Bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Ngài đã hi sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hi sinh mạng sống vì anh em mình.*

7. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:25-26. Vợ tôi sẽ vươn đến tâm của những lời nói tôi nói về cô ấy. Đúng hay sai?

Ê-phê-sô 5:25-26 [25] *Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh [26] để thánh hóa Hội Thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy Hội Thánh.*

8. Hãy đọc Rô-ma 8:38-39 và I Giăng 4:19. Chúng ta thường bị cuốn hút bởi những lời nói ngọt ngào và những hành động thể hiện tình yêu thương. Đức Chúa Trời cuốn hút chúng ta bằng những lời nói ngọt ngào trong bức thư tình của Ngài - Kinh Thánh. Đúng hay sai?

Rô-ma 8:38-39 [38] *Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, [39] chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.*

I Giăng 4:19 *Chúng ta yêu thương vì Chúa yêu thương chúng ta trước.*

9. Hãy đọc I Giăng 5:3 và II Giăng 1:6. Những lời răn của Chúa Jêsus cho chúng ta thấy các nguyên tắc và cách biểu hiện tình yêu thương. Đúng hay sai?

I Giăng 5:3 *Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.*

II Giăng 1:6 *Tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo.*

10. Hãy đọc Giăng 14:15. Tình yêu không chỉ là cảm xúc. Tất cả những

điều răn trong Kinh Thánh Chúa ra lệnh cho ý chí con người, không phải cảm xúc. Chúa muốn chúng ta hành động dựa trên ý chí, không chỉ cảm xúc. Đúng hay sai?

Giăng 14:15 *“Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta.”*

11. Hãy đọc Ga-la-ti 5:22-23. Tình yêu không đến một cách tự nhiên. Chúa Thánh Linh phải bày tỏ cho nhân loại. Tình yêu thương là thành quả từ?

- A. Ý thức của con người.
- B. Bản chất của con người.
- C. Thánh Linh Chúa

Ga-la-ti 5:22-23 [22] *Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.* [23] *Không có luật pháp nào cấm các điều đó.*

12. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:31-32. Hôn nhân là mô hình thu nhỏ của cái gì?

Ê-phê-sô 5:31-32 [31] *Chính vì lý do này, “người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.”* [32] *Sự mâu thuẫn này thật cao sâu, tôi muốn nói đến Đấng Christ và Hội Thánh.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Châm Ngôn 18:22. Hôn nhân là gì?
A. Một điều tốt.
C. Một ân lành từ Đức Giê-hô-va.
2. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 13:4. Tình dục trong hôn nhân (chốn loan phòng) ...?
C. Không ô uế.
3. Hãy đọc Truyền Đạo 9:9. Một hôn nhân Thánh là món quà từ Chúa. Đúng hay sai?
Đúng.
4. Hãy đọc I Giăng 3:18. Trong một quyển sách Bên Nhau Mãi Mãi trang 152 có viết "Thẩm phán Phillip Gilliam tuyên bố rằng trong số 28,000 vụ án có tội phạm ở tuổi thanh niên mà ông đã xét, việc thiếu thốn tình cảm giữa người cha và người mẹ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tội phạm vị thành niên." Chúng ta nên bày tỏ tình yêu thương như thế nào trong gia đình?
Bằng hành động và sự quan tâm chân thật.
5. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:28. Cũng như tôi không bao giờ bỏ bê bản thân mình, tôi cũng không nên bỏ bê bạn đời mình. Đúng hay sai?
Đúng.
6. Hãy đọc I Giăng 3:16. Câu nói "Anh yêu em" thật đẹp để khi được bày tỏ bằng hành động. Chúa Jê-sus bày tỏ tình yêu thương của Ngài bằng cách hạ mình xuống cho chúng ta. Cũng như thế, chúng ta nên hạ mình xuống và hy sinh cuộc sống cho bạn đời của mình bằng nhiều cách thiết thực nhất có thể. Điều này là đúng hay sai?

Hãy chia sẻ một số hành động mà bạn cảm thấy khi người bạn đời mình làm, bạn cảm thấy được yêu thương.

Đúng. Hãy chia sẻ thêm một số cách của bạn.

7. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:25-26. Vợ tôi sẽ vươn đến tầm của những lời nói tôi nói về cô ấy. Đúng hay sai?

Đúng.

8. Hãy đọc Rô-ma 8:38-39 và I Giăng 4:19. Chúng ta thường bị cuốn hút bởi những lời nói ngọt ngào và những hành động thể hiện tình yêu thương. Đức Chúa Trời cuốn hút chúng ta bằng những lời nói ngọt ngào trong bức thư tình của Ngài - Kinh Thánh. Đúng hay sai?

Đúng. Kinh Thánh là bức thư tình yêu của Chúa gửi cho chúng ta.

9. Hãy đọc I Giăng 5:3 và II Giăng 1:6. Những lời răn của Chúa Jêsus cho chúng ta thấy các nguyên tắc và cách biểu hiện tình yêu thương. Đúng hay sai?

Đúng.

10. Hãy đọc Giăng 14:15. Tình yêu không chỉ là cảm xúc. Tất cả những điều răn trong Kinh Thánh Chúa ra lệnh cho ý chí con người, không phải cảm xúc. Chúa muốn chúng ta hành động dựa trên ý chí, không chỉ cảm xúc. Đúng hay sai?

Đúng.

11. Hãy đọc Ga-la-ti 5:22-23. Tình yêu không đến một cách tự nhiên. Chúa Thánh Linh phải bày tỏ cho nhân loại. Tình yêu thương là thành quả từ?

C. Thánh Linh Chúa.

12. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:31-32. Hôn nhân là mô hình thu nhỏ của cái gì?

Đấng Christ và Hội Thánh.

BÀI SỐ 12

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 1)

Tác giả Don Krow

Trong I Cô-rinh-tô 13:13, Kinh Thánh chép rằng, *Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.* I Cô-rinh-tô 14:1: *Hãy theo đuổi tình yêu thương; hãy ao ước các ân tứ thuộc linh, nhất là ân tứ nói tiên tri.* Kinh Thánh dạy hãy theo đuổi tình yêu thương và làm tình yêu thương thành mục tiêu tối cao của bạn. Một số bản dịch dịch là nhiệm vụ cao cả nhất của bạn. Tình yêu thương là điều duy nhất chúng ta có thể mang theo vào cuộc sống đời đời với Chúa. Chúng ta không thể mang theo xe cộ, nhà cửa, hay tiền bạc, nhưng chúng ta có thể mang theo tình yêu thương mà Chúa Jêsus đã gieo vào trong tấm lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh. Tình yêu thương là điều duy nhất có giá trị vĩnh hằng.

Vậy tình yêu thương có nghĩa là gì? Tôi hay nói rằng tôi yêu vợ mình, tôi yêu món kem, yêu món bánh ngọt. Tiếng Anh chỉ có một từ được dùng để miêu tả tình yêu thương. Nếu tôi nói rằng tôi yêu vợ mình và tôi yêu con mèo, liệu vợ tôi có ấn tượng tốt hay không? Hoàn toàn không! Khi chúng ta sử dụng từ "yêu" nhiều người nghĩ rằng chúng ta nói về tình dục, hay cảm xúc nóng bỏng. Mọi người có nhiều định nghĩa khác nhau về tình yêu. Tiếng Hy Lạp có bốn từ được dùng để miêu tả tình yêu thương. **Eros**, tuy không được dùng thường xuyên trong Kinh Thánh, miêu tả sự quyến rũ tình dục. Chúa ban cho người vợ và người chồng sự quyến rũ thể xác trong hôn nhân khi người nam lia cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Sách Nhã Ca trong Kinh Thánh dạy rằng mối quan hệ mật thiết này giữa người vợ và người chồng chỉ được phép trong hôn nhân mà thôi.

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 1)

Từ miêu tả tình yêu thứ hai trong tiếng Hy Lạp là **storge** và là tình yêu gắn bó trong mối quan hệ gia đình. Từ thứ ba là **phileo**, với nguồn gốc là **philia**. Từ này được sử dụng 72 lần trong Tân Ước và miêu tả tình cảm ấm áp và gần gũi tăng giảm theo cảm xúc. Nhiều người nghĩ rằng tình yêu là cảm xúc, hôm nay tôi thấy yêu vợ/chồng tôi, ngày mai tôi không thấy yêu nữa. Nhưng nếu hôn nhân của bạn được xây dựng trên nền tảng cảm xúc, bạn sẽ thấy rằng có những lúc tình cảm lên cao, lúc xuống thấp. Rồi tình yêu ấy cũng sẽ thay đổi theo cảm xúc.

Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải yêu Chúa với tình yêu **agape**. Vậy tình yêu **agape** là gì? Có nhiều khía cạnh về tình yêu **agape** và trong I Cô-rinh-tô 13, Kinh Thánh cho chúng ta định nghĩa của tình yêu thương của Chúa. I Giăng 5:3 dạy rằng, *Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vẫn giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.* Điều răn của Chúa Jêsus cho chúng ta thấy biểu hiện của tình yêu thương

Các điều răn của Chúa cho chúng ta thấy cách biểu hiện tình yêu thương, nhưng tất cả đều được tóm tắt lại trong câu Ma-thi-ơ 7:12, *Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.* Vấn đề không phải là ở cách người khác đối xử với mình. Ngược lại, Kinh Thánh nói rằng bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó trước cho họ. Đó là tình yêu thương. Và tình yêu của Chúa luôn đi ngược lại xác thịt và đi ngược lại bản chất con người là tập trung vào tìm kiếm lợi ích bản thân. Chúng ta cần Chúa. Chúng ta không thể yêu thương nếu chúng ta không có Chúa. Kinh Thánh nói rằng trái của Thánh Linh là tình yêu thương, và Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài là nguồn cội của tình yêu, và chính Ngài sẽ là người chỉ cho chúng ta cách yêu thương người khác qua lời Ngài. Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để đưa ra những lựa

BÀI SỐ 12

chọn và quyết định đúng đắn và hành động theo các nguyên tắc là lời răn của Chúa.

Vài năm trước, trong khi cầu nguyện sau giờ làm ở trong công viên, tôi xin Chúa là “Chúa ơi, hãy cho con một cơ hội để chia sẻ lời Ngài với một ai đó.” Và sau đấy, tôi nhìn thấy một cậu bé và một cô bé đang chơi xích đu. Có một cái xích đu trống nên tôi cũng vào ngồi cạnh. Tôi gợi chuyện với cô bé: “Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!” Cô bé trả lời: “Cháu không biết nói Tiếng Anh,” Tôi hỏi lại: “Cháu sinh ra ở đâu?” Cô bé đáp lại rằng cô sinh ra ở đất nước Rô-ma-ni-a. Trong khu phố này có một gia đình người Rô-ma-ni-a sinh sống, họ cũng đang ở trong công viên và họ rất băn khoăn tại sao tôi lại đang nói chuyện với hai đứa bé nhà họ nên tôi bảo họ: “Tôi đến chỉ để giúp đỡ.” Họ hỏi: “Ông muốn giúp chúng tôi ư? Tại sao ông lại muốn giúp? Ông còn không biết chúng tôi là ai!” Tôi đáp lời họ: “Bởi vì Chúa muốn giúp các bạn.” Tôi hay suy ngẫm câu Kinh Thánh I Giăng 3:18, *Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.* Là con cái Chúa, chúng ta không chỉ yêu thương bằng môi miệng, mà hơn thế là yêu thương bằng việc làm. Mặc dù bình thường tôi không hay mang tiền mặt trên người, nhưng ngày hôm đó, tôi có một ít trong ví, tôi đưa hết cho họ và nói: “Chúa muốn ban phước cho bạn.” Hôm đó cũng là ngày tôi ăn kiêng nên tôi đưa cho họ đồ ăn của mình: “Tôi cũng có một chút đồ ăn nữa.” Gia đình người Rô-ma-ni-a rất cảm động hỏi tôi: “Ông là ai?” Tôi trả lời họ: “Chúa đã sắp xếp cuộc gặp mặt này và tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

Tôi về nhà, kể cho vợ tôi nghe về cuộc gặp mặt với gia đình người Rô-ma-ni-a. Tôi lấy một miếng thịt to từ trong tủ đá ra để nướng cho họ. Ngày hôm sau, tôi mua một số đĩa bát và quay lại chỗ mà tôi đã gặp gia đình người Rô-ma-ni-a hôm trước cùng với vợ tôi. Thấy gia

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 1)

đình họ và hai đứa trẻ đang ở đấy, tôi nói: “Tôi có quà cho mọi người nhưng ở trong xe của tôi và nó rất nặng nên nếu các bạn chỉ cho tôi nhà của bạn, tôi sẽ mang sang tận nơi.” Khi tôi đến căn hộ một phòng ngủ của họ, tôi lấy bộ đĩa bát ra và đưa cho họ. Họ bắt đầu khóc vì cảm động và người phụ nữ nói với tôi: “Tôi không thể cầm được nước mắt nữa”. Khi tôi mời họ đến nhóm nhỏ ở nhà tôi vào tối thứ Hai hàng tuần và họ nói: “Chúng tôi sẽ đến”. Tôi bảo với họ “Tôi không muốn các bạn đến vì tôi mang quà tới đây!” nhưng họ đáp lời tôi rằng: “Chúng tôi muốn đến để gặp tất cả mọi người!”

Vì họ không có phương tiện, tối thứ Hai hàng tuần, tôi đến đón họ và đưa họ đến nhóm, dần dần Chúa bắt đầu cảm động tấm lòng của họ. Mặc dù họ không nói được nhiều Tiếng Anh, nhưng khi chúng tôi cầu nguyện, Chúa bắt đầu hành động. Tình yêu thương của Chúa được thể hiện ngay trước mắt họ. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi làm quen với một cặp đôi người Rô-ma-ni-a khác và tôi hỏi cặp đôi người Rô-ma-ni-a đầu tiên nếu họ có thể tiếp tục giới thiệu tôi với các cặp đôi người Rô-ma-ni-a khác. Một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại hỏi rằng “Ông Don ơi, chúng tôi mới nghe nói về ông và nhóm nhỏ của ông, chúng tôi rất cô đơn và chúng tôi muốn được gặp ông.” Sau đó, tôi mang quà bánh và đưa cả những người bạn người Rô-ma-ni-a sang để gặp họ. Cặp đôi người đầu tiên bảo họ rằng họ cần phải đến nhóm để học Kinh Thánh vào tối thứ hai. Nhưng họ nói “Chúng tôi đến từ một đất nước cộng sản, chúng tôi không biết Chúa là ai và thực sự là không muốn liên quan đến mấy thứ Jê-sus này.”

Tôi nói với họ: “Hãy để tôi làm bạn nhé”. Tôi bắt đầu thăm viếng họ vào cuối tuần, mua cho họ quần, áo, áo khoác và các vật dụng cần thiết. Lúc đầu, họ rất ngại ngùng, xấu hổ. Tôi hỏi họ: “Các bạn có cần mua áo khoác không?”. Họ đáp: “Dạ có nhưng mà...”. Tôi ngắt lời họ:

“Vậy hãy mua cái áo này thôi!”. Tôi tiếp tục quan tâm tới họ bằng nhiều việc làm khác nhau nhưng họ vẫn không muốn đến nhóm cho đến một ngày tôi bảo họ rằng: “Nếu bạn đến nhóm, tôi quen rất nhiều người Mỹ có thể giúp bạn tìm việc làm.” Và thứ Hai sau đó, họ đến nhóm! Tôi cầu nguyện và nói với Chúa rằng: “Chúa ơi tối nay Ngài phải cho con ân tứ ngôn ngữ vì con không biết phải giao tiếp như thế nào cho họ hiểu.” Tối hôm đó, nhiều người bạn Mỹ trong nhóm chia sẻ lời chứng. Sau đó, tới lượt tôi chia sẻ Lời Chúa, tôi có thể thấy mặt người phụ nữ đến từ gia đình Rô-ma-ni-a thứ hai sáng lên, tôi biết rằng Chúa đang hành động. Sau khi học lời Chúa, tôi hỏi rằng “Liệu tôi có thể cầu nguyện cho các bạn được không?”, họ đồng ý. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện, Chúa động chạm tấm lòng họ, cả căn phòng tràn ngập tình yêu thương của Chúa. Người phụ nữ Rô-ma-ni-a nói rằng: “Khi những người Mỹ chia sẻ, tôi không hiểu gì cả, nhưng khi ông bắt đầu nói về Chúa Jê-sus, tình yêu của Ngài, và những gì Ngài đã hy sinh để chúng ta có cơ hội có mối quan hệ với Ngài, tôi hiểu từng chữ một! Đó phải là Chúa hành động! Đó phải là Chúa!” Cuộc sống của tất cả chúng tôi đều thay đổi kể từ hôm đó, không chỉ riêng những người Rô-ma-ni-a mà tôi mới quen.

Nhà tôi bắt đầu nhóm mỗi tối thứ Hai với người từ các nước khác nhau - người từ Rô-ma-ni-a, người từ Bun-ga-ri-a, và cả người Nga. Chúa thay đổi cuộc đời họ và họ biết rằng chúng tôi thực sự yêu thương họ. Dần dần, chúng tôi có cả người đến từ Châu Phi nhóm cùng. Dù chúng tôi rất khó khăn để có thể giao tiếp với nhau nhưng mà chúng tôi biết chắc chắn rằng: Khi chúng tôi cầu nguyện, Chúa bày tỏ với họ. Họ cũng biết rằng tôi sẽ giúp đỡ họ bằng bất cứ cách nào có thể và rằng tôi yêu thương họ. Chúa thay đổi cuộc đời những con người này cũng như rất nhiều người khác. Tất cả bắt đầu từ cái ngày mà tôi nhìn thấy những người khác màu da, khác quốc tịch ở trong công viên. Lúc đó tôi chưa có cảm xúc nào trong lòng dành cho họ, nhưng tôi hiểu

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 1)

rằng tình yêu thương là: Bất cứ điều gì bạn muốn ai đó làm cho bạn, hãy làm cho họ trước. Tôi đặt lợi ích của họ lên trên những suy nghĩ cá nhân của tôi về sự khác biệt, rào cản ngôn ngữ và bạn biết chuyện gì xảy ra không? Họ được cảm động và tình yêu thương **philia** đã nảy nở trong lòng họ, tình yêu thương ấm áp, họ nói rằng họ yêu mến tôi, ôm hôn tôi. Hành động của tôi làm đã mang đến cảm xúc chân thành cho họ. Nếu bạn muốn tình yêu thương tràn ngập cảm xúc trong cuộc sống, hãy thực hành tình yêu thương **agape**. Hãy đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân mình kể cả khi bạn không cảm thấy muốn làm, tình yêu thương thật sẽ nảy nở.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc I Giăng 5:3. Tình yêu thương của Chúa được biểu hiện qua ...?

I Giăng 5:3 *Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.*

2. Hãy đọc Rô-ma 13:9-10. Các câu Kinh Thánh này biểu hiện tình yêu thương như thế nào?

Rô-ma 13:9-10 [9] *Vì các điều răn: "Người chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam," và bất cứ điều răn nào khác, đều tóm tắt trong câu này: "Người phải yêu người lân cận như mình." [10] Tình yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn luật pháp.*

3. Hãy đọc Rô-ma 12:19-21. Bằng cách nào chúng ta có thể yêu thương kẻ thù của mình khi chúng ta không muốn?

Rô-ma 12:19-21 [19] *Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: "Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng." [20] Nhưng, "nếu kẻ thù anh em đang đói, hãy cho họ ăn; nếu đang khát, hãy cho họ uống; vì làm như vậy khác nào anh em đặt than lửa hồng trên đầu họ." [21] Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.*

4. Hãy đọc Tít 2:4. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì về tình yêu thương?

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 1)

Tít 2:4 Để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con.

5. Hãy I Cô-rinh-tô 13:4-8. Hãy liệt kê các nguyên tắc của tình yêu thương.

I Cô-rinh-tô 13:4-8 [4] Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, [5] không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhay giận, không nuôi dưỡng điều dữ, [6] không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. [7] Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. [8] Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt!

6. Hãy đọc I Giăng 3:18. Chúng ta phải rèn luyện trong tình yêu thương trong những mặt nào?

I Giăng 3:18 Hỏi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc I Giăng 5:3. Tình yêu thương của Chúa được biểu hiện qua ...?
Các điều răn.
2. Hãy đọc Rô-ma 13:9-10. Các câu Kinh Thánh này biểu hiện tình yêu thương như thế nào?
Tình yêu thương không làm hại người lân cận. Mọi điều răn biểu lộ tình yêu thương của Chúa thông qua việc dạy bảo chúng ta cách đối xử với người lân cận mình.
3. Hãy đọc Rô-ma 12:19-21. Bằng cách nào chúng ta có thể yêu thương kẻ thù của mình khi chúng ta không muốn?
Nếu kẻ thù đang đói, hãy cho họ ăn; nếu đang khát, hãy cho họ uống. Chúng ta có thể tìm kiếm lợi ích cho người khác dù cảm xúc của chúng ta như thế nào.
4. Hãy đọc Tít 2:4. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì về tình yêu thương?
Tình yêu thương có thể được dạy dỗ. Tình yêu thương không chỉ là cảm xúc.
5. Hãy I Cô-rinh-tô 13:4-8. Hãy liệt kê các nguyên tắc của tình yêu thương.
Tình yêu thương là nhịn nhục, nhân từ, không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhay giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng

mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn.

6. Hãy đọc I Giăng 3:18. Chúng ta phải rèn luyện trong tình yêu thương trong những mặt nào?

Không chỉ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.

BÀI SỐ 13

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 2)

Tác giả Don Krow

Trong bài học “Tình Yêu Thương Của Chúa Phần 1” tôi kể cho bạn câu chuyện về cặp đôi người Rô-ma-ni-a tôi gặp trong công viên. Tôi muốn kể thêm cho bạn một vài điều nữa, nhưng trước hết, tôi muốn chúng ta ôn lại những gì chúng ta đã học về tình yêu thương của Chúa. Chúa Jêsus là biểu hiện cao cả nhất của tình yêu thương trên Trái Đất này, nhưng trong Kinh Thánh, Chúa không bao giờ nói câu: “Ta yêu con.” Bạn thấy tuyệt vời không? Biểu hiện cao cả nhất của tình yêu thương không bao giờ nói “Ta yêu con.” Bạn có biết lý do vì sao không? Bởi vì tình yêu thương không chỉ là ở lời nói, mà ở hành động. Nếu tôi nói với vợ tôi là: “Anh yêu em” nhưng sau đó lại đi ngoại tình. Liệu vợ tôi sẽ tin lời nói hay hành động của tôi? Tôi tin rằng cô ấy sẽ nhìn vào hành động của tôi, bởi vì 95% tình yêu là không lời. Nó không phải những gì bạn nói mà là những gì bạn làm.

I Giăng 3:18 dạy rằng, *Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.* Yêu là một động từ. Trong Ma-thi-ơ 25:35-36, Chúa Jêsus nói rằng, *[35] Vì Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con tiếp rước Ta; [36] Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta ốm đau, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con thăm viếng Ta.* Và câu 40, *Vua sẽ trả lời rằng: ‘Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của Ta, tức là đã làm cho Ta.’* Tình yêu là hành động. Hê- bơ-rơ 6:10 chép rằng, *Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ, và vẫn còn đang phục vụ nữa.*

Trong Ma-thi-ơ 22, khi họ hỏi Chúa Jêsus điều răn lớn nhất là gì, Chúa nói rằng hãy yêu Chúa và yêu những người xung quanh. Hai điều răn này thực sự là một, nếu chúng ta hiểu một cách đúng đắn. Khi bạn yêu thương những người thấp kém nhất trong những anh em, bạn đã và đang yêu thương Chúa. Kinh Thánh muốn nói rằng chúng ta yêu chúa Jêsus qua việc yêu thương người khác.

Trong bài học trước, tôi kể cho bạn về cặp đôi người Rô-ma-ni-a tôi gặp trong công viên. Cuộc sống của họ được thay đổi vì tôi đặt lợi ích của họ lên trên hết, trái ngược lại với cảm xúc lúc đó của tôi. Mặc dù họ là người có màu da khác, đến từ một nơi khác, nhưng tôi biết rằng tình yêu thương của Chúa được bộc lộ khi chúng ta đặt lợi ích của người khác trên bản thân như Chúa Jêsus đã làm. Trong một giây phút, Chúa Jêsus không muốn phải hy sinh bản thân mình trên thập tự giá. Ngài cầu nguyện: *"Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!"* Nhưng Chúa Jêsus đã đặt lợi ích của chúng ta trên hết bản thân Ngài bất kể Ngài cảm thấy thế nào.

Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ gia đình người Rô-ma-ni-a đầu tiên. Họ khóc lóc trên điện thoại, khi đó họ đã ở nước Mỹ được bảy năm rưỡi. Họ hiện đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Kansas. Họ nói rằng: "Chúng tôi đã nhận được phán quyết về giấy tị nạn. Chúng tôi có 30 ngày để kháng cáo, và sau đó chúng tôi sẽ bị trục xuất." Thông thường, chỉ có 2-5% số người đăng ký có cơ hội được tị nạn vì lý do chính trị ở nước Mỹ. Họ đã hỏi ý kiến luật sư, bên luật sư nói rằng họ không có cơ hội. Tôi bảo họ rằng tôi sẽ cầu nguyện cho họ và giúp đỡ họ mặc dù tôi không biết giúp cách nào. Thật là bất công nếu họ bị trục xuất, đặc biệt là khi con của họ không biết nói tiếng Rô-ma-ni-a.

Một người bạn của tôi gọi điện cho nghị sĩ tiểu bang Colorado

và được khuyên là hãy liên lạc với Thượng nghị sĩ Sam Brownback ở tiểu bang Kansas, vì gia đình người Rô-ma-ni-a hiện đang sinh sống ở đây. Tôi có một bạn tên là Kim, cô đang làm việc cho Thượng nghị sĩ Brownback nên tôi liên lạc với cô và cô ấy đã nhờ bốn người ở Washington D.C. nghiên cứu về trường hợp này. Cộng đồng ở thành phố Sublette, tiểu bang Kansas thu thập chữ ký ủng hộ việc gia đình người Rô-ma-ni-a ở lại. “Họ là người tốt, luôn trả tiền thuế đầy đủ, họ chăm chỉ làm ăn. Chúng tôi muốn họ ở đây.” Một tờ báo địa phương quyết định viết một bài về những gì đã xảy ra. Quả là một phép lạ vì những người trong chính phủ biết đến những việc đó rồi cuối cùng, gia đình người họ nhận được một lá thư nói rằng quyết định trục xuất đã được loại bỏ và họ được phép ở lại nước Mỹ.

Khi biết tin, tôi đã đến thành phố Sublette, tiểu bang Kansas. Gia đình người Rô-ma-ni-a không biết là tôi đến. Khi tôi tới nơi, họ đang nói chuyện với thượng nghị sĩ Brownback trên điện thoại và cảm ơn ông về giấy tờ tị nạn. Ông không thể đến chúc mừng họ ngày hôm đó nhưng đài truyền hình ABC và NBC đang ở bên ngoài nhà gia đình người Rô-ma-ni-a để phỏng vấn họ. Sau khi họ gác máy, họ chạy đến ôm chầm lấy tôi còn các máy quay hướng về phía tôi. Phóng viên hỏi: “Anh là ai và mối quan hệ giữa anh và gia đình này là gì?” Tôi kể cho họ từ đầu đến cuối câu chuyện về cuộc gặp mặt của tôi và gia đình người họ và về việc tôi đã làm theo những gì Chúa Jê-sus dạy trong Ma-thi-ơ 7:12.

Sau đó, chúng tôi đến một nhà thi đấu nơi người dân thành phố Sublette treo bóng bay màu đỏ, trắng và xanh, như màu cờ nước Mỹ ở khắp nơi và hát quốc ca. Khi cặp đôi người Rô-ma-ni-a đến nơi, mọi người bắt đầu hò reo, chào mừng họ trong nước mắt. Ông thị trưởng thành phố lên phát biểu rằng: “Hôm nay, ngày 12 tháng 2, sẽ được đặt tên là Ngày Gia Đình Jucan, để vinh danh gia đình người Rô-ma-ni-a này.”

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 2)

Họ tặng gia đình người Rô-ma-ni-a một lá cờ nước Mỹ mà ngài nghị sĩ đã treo ở thủ đô Washington D.C. Ông cũng đưa cho họ giấy tờ và nói họ được phép ở lại nước Mỹ hợp pháp cho đến cuối đời. Gia đình người Rô-ma-ni-a lên làm chứng và sau đó họ nhờ tôi cầu nguyện. Tôi nói rằng: “Có một người mà chúng ta chưa cảm tạ hôm nay và đó là Chúa Cha. Trong một công viên ở thành phố Colorado Springs ở tiểu bang Colorado, bảy năm rưỡi trước, tôi đang tìm kiếm Chúa và nói với Chúa tôi muốn giúp đỡ một người nào đó với tình yêu thương của Ngài ngày hôm đó. Và tôi được Chúa dẫn dắt đến gia đình người Rô-ma-ni-a này.” Tôi kể lại câu chuyện của cuộc gặp mặt và kết luận rằng: “Chúa muốn giúp gia đình bạn, xin chào mừng bạn đến với nước Mỹ.”

Cách mọi chuyện xảy ra thật sự là một phép lạ. Tôi quen đúng người ở đúng chỗ và ở đúng thời điểm. Bạn tôi, cô Kim đã sắp xếp để thượng nghị sĩ Brownback đến gặp tôi tại văn phòng Andrew Wommack Ministries một năm trước khi tất cả các sự kiện này xảy ra. Kim giới thiệu: “Ông phải gặp ông Don Krow.” Lúc đó, tôi không biết tại sao nên có cuộc gặp ấy, tôi rất lúng túng và lo lắng. Tôi không biết được rằng Chúa đang sắp đặt mọi thứ để giúp đỡ gia đình người Rô-ma-ni-a. Qua lời răn của Ngài là hãy làm cho người khác những gì bạn muốn người khác làm cho mình, Chúa thể hiện tình yêu thương của Ngài với họ. Đó là một phép màu mà họ sẽ không bao giờ quên, và ngày hôm nay nếu bạn gặp họ, họ sẽ nói là: “Tất cả là nhờ có Chúa!” Anka, người phụ nữ Rô-ma-ni-a, nói rằng: “Đức tin của tôi đã từng dao động, nhưng Chúa là thành tín và Ngài cho chúng tôi ở lại nước Mỹ.”

Có rất nhiều người ngay lúc này đang kêu cầu để có được tình yêu thương thật. Nhưng cách duy nhất họ có thể nhận được là khi tôi và bạn quyết định trong lòng là mình sẽ học để hiểu nguyên tắc của tình yêu thương từ Lời của Chúa. Tình yêu thương là tử tế, là đặt lợi ích

BÀI SỐ 13

của người khác lên trên bản thân mình - như Chúa Jêsus đặt lợi ích của chúng ta lên trên bản thân Chúa và hy sinh cho chúng ta trên thập tự giá. Tôi cầu nguyện Chúa ban phước cho bạn ngày hôm nay khi bạn bắt đầu làm theo nguyên tắc của Ngài và học cách yêu thương bằng tình yêu thương của Chúa.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:12. Hãy miêu tả quy tắc vàng theo cách nói riêng của bạn.

Ma-thi-ơ 7:12 *Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.*

2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:12. Trong nỗ lực tìm kiếm tình yêu, nhiều người cố gắng tìm đúng bạn đời. Chúng ta nên cố gắng tìm đúng người hay trở thành đúng người?
3. Hãy đọc I Giăng 5:3. Tình yêu có phải chỉ là một cảm giác không, hay là một hành động?

I Giăng 5:3 *Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.*

4. Hãy đọc I Giăng 3:18. Nếu tôi bảo với vợ mình là “Anh yêu em” nhưng sau đó đi ngoại tình, liệu vợ tôi sẽ tin lời nói hay hành động của tôi?

I Giăng 3:18 *Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật.*

5. Hãy đọc Rô-ma 5:6-8. Bạn có nghĩ rằng Chúa Jê-sus muốn hy sinh bản thân?

Rô-ma 5:6-8 [6] *Đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. [7] Thật khó có ai chịu chết thay cho*

BÀI SỐ 13

một người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. [8] Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.

6. Hãy đọc Ga-la-ti 5:22. Liệu chúng ta có thể thực sự yêu thương người khác khi Chúa không là trọng tâm của cuộc sống của chúng ta?

Ga-la-ti 5:22 *Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.*

7. Hãy đọc I Giăng 4:8. Lý do mà chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa trong việc yêu thương người khác là vì Ngài là người duy nhất ...?

I Giăng 4:8 *Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.*

8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:5. Chọn trong những từ sau đây để miêu tả những gì không phải là biểu hiện của tình yêu: thô lỗ, ích kỷ, không tha thứ.

I Cô-rinh-tô 13:5 *Không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhay giận, không nuôi dưỡng điều dữ.*

9. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:8. Khi rời thế gian này để đến nước Thiên Đàng, bạn có thể mang đi cái gì ?

I Cô-rinh-tô 13:8 *Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt.*

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 2)

10. Hãy đọc Châm Ngôn 10:12. Trong I Cô-rinh-tô 13:5 (Bản dịch mới), Kinh Thánh dạy rằng “Tình yêu thương không ghi nhớ việc ác.” Tình yêu thương che lấp bao nhiêu tội lỗi ?

Châm Ngôn 10:12 *Miệng của người công chính là nguồn sự sống. Nhưng miệng kẻ gian ác chứa bạo tàn.*

I Cô-rinh-tô 13:5 *Không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:12. Hãy miêu tả quy tắc vàng theo cách nói riêng của bạn.
Hãy làm cho người khác những gì mình mong muốn người ta làm cho mình.
2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:12. Trong nỗ lực tìm kiếm tình yêu, nhiều người cố gắng tìm đúng bạn đời. Chúng ta nên cố gắng tìm đúng người hay trở thành đúng người?
Trở thành đúng người.
3. Hãy đọc I Giăng 5:3. Tình yêu có phải chỉ là một cảm giác không, hay là một hành động?
Tình yêu thương là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.
4. Hãy đọc I Giăng 3:18. Nếu tôi bảo với vợ mình là “Anh yêu em” nhưng sau đó đi ngoại tình, liệu vợ tôi sẽ tin lời nói hay hành động của tôi?
Hành động. Hành động có ý nghĩa hơn lời nói.
5. Hãy đọc Rô-ma 5:6-8. Bạn có nghĩ rằng Chúa Jê-sus muốn hy sinh bản thân?
Không, nhưng Chúa đặt lợi ích của chúng ta lên trên cảm xúc của Ngài.
6. Hãy đọc Ga-la-ti 5:22. Liệu chúng ta có thể thực sự yêu thương người khác khi Chúa không là trọng tâm của cuộc sống của chúng ta?
Không thể.

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 2)

7. Hãy đọc I Giăng 4:8. Lý do mà chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa trong việc yêu thương người khác là vì Ngài là người duy nhất được gọi là ...?

Tình yêu thương.

8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:5. Chọn trong những từ sau đây để miêu tả những gì không phải là biểu hiện của tình yêu: thô lỗ, ích kỷ, không tha thứ.

Tất cả những từ trên.

9. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:8. Khi rời thế gian này để đến nước Thiên Đàng, bạn có thể mang đi cái gì ?

Tình yêu thương. Tình yêu thương chẳng bao giờ suy tàn.

10. Hãy đọc Châm Ngôn 10:12. Trong I Cô-rinh-tô 13:5 (Bản dịch mới), Kinh Thánh nói, "Tình yêu thương không ghi nhớ việc ác." Tình yêu thương che lấp bao nhiêu tội lỗi ?

Tất cả mọi tội lỗi.

BÀI SỐ 14

TÀI CHÍNH (PHẦN 1)

Tác giả Andrew Wommack

Chúa Jêsus muốn bạn được thịnh vượng về tài chính. Tài chính là một điều rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Chúng ta đều cần tiền để sống, để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, và để giúp đỡ người khác. Chúa không hề bỏ rơi chúng ta trong lĩnh vực này và nói rằng: “Ta chỉ quan tâm đến các vấn đề tâm linh, còn vấn đề tài chính, con hãy tự lo đi.” Hoàn toàn không phải là như vậy! Chúa Jêsus yêu thương bạn trong mọi mặt – tâm trí, linh hồn và thân thể, và Chúa đã chu cấp tất cả mọi thứ cho bạn. Phần lớn người tin Chúa đều nhận ra rằng một mức độ thịnh vượng tài chính là cần thiết, nhưng về cơ bản, tôn giáo có lập trường là chống lại sự thành đạt trong tài chính.

Lời Chúa dạy chúng ta rằng: không tham lam nhưng cũng nêu lên một cách rõ ràng rằng tài chính là một phước lành. Trong III Giăng 2, Phao-lô nói rằng, *Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn.* Quả là một câu tuyên bố mạnh mẽ. Phao-lô cầu nguyện rằng chúng ta “được thịnh vượng mọi mặt!” Mọi mặt bao gồm sự chữa lành, cảm xúc, các mối quan hệ, và cả tài chính nữa. Chúa luôn muốn bạn được thịnh vượng và được khỏe mạnh. Con cái Chúa được thịnh vượng về cả linh hồn, tâm trí và thể xác. Đó là ý muốn của Ngài.

Nhiều nhà hoạt động tôn giáo dạy là Chúa muốn bạn nghèo khổ, rằng sự nghèo khổ là một điều tin kính, và nếu bạn càng nghèo, bạn càng giống Chúa. Tôi được nuôi dạy dưới những quan điểm này, rằng những người dạy lời Chúa không nên được dư dật quá, rằng một Cơ

Đốc nhân phải là người sống trong sự thiếu thốn. Nhưng điều này không tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Áp-ra-ham từng là người đàn ông giàu nhất trong thời đại của ông, đến nỗi mà các vị vua yêu cầu ông phải đi khỏi xứ vì tài sản của ông ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của đất nước họ. Y-sác và Gia-cốp cũng giàu có tương tự như vậy. Giô-sép cũng là một người đàn ông giàu có và vô cùng dư dật. Vua Đa-vít cống hiến từ kho bạc cá nhân của mình hơn 2,5 tỷ đô la vàng bạc để xây dựng đền thờ Chúa. Vua Sô-lô-môn, con trai của vua Đa-vít, là người giàu có nhất từng sống trên trái đất. Khi bạn nghiên cứu Kinh Thánh, những người phục vụ Chúa hết lòng đều được Chúa ban phước dư dật về tài chính.

Kinh Thánh cũng có cả những ví dụ về những người phải vật lộn với khó khăn và thiếu thốn. Sứ đồ Phao-lô trong Phi-líp 4:13 nói rằng ông làm được mọi sự nhờ Chúa Jê-sus ban năng lực cho ông và ông đã học bí quyết để sống trong mọi hoàn cảnh, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Có những lúc con cái Chúa trải qua sự nghèo đói và khó khăn, nhưng Kinh Thánh không bao giờ nói rằng càng nghèo khổ, bạn càng trở nên tin kính. Đây là điều hoàn toàn sai. Bạn hãy thử đi ra đường, chứng kiến sự nghèo khổ, thiếu thốn mà một số người đang phải trải qua, bạn sẽ thấy rằng tiếp tục nghèo khổ là không đúng. Có một lẽ thật không thể phủ nhận: sự tham lam về tiền bạc là sai. I Ti-mô-thê 6:10 dạy rằng, *Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác*. Nhiều người đã dùng câu Kinh Thánh này để nói rằng tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác; nhưng thực ra Kinh Thánh nói "*lòng tham tiền bạc*" mới là cội rễ của mọi điều ác. Nhiều người ham thích tiền bạc mà không có một đồng nào trong túi; nhiều người có nhiều tiền nhưng lại không tham nó hay yêu mến nó, họ chỉ sử dụng tiền bạc như một công cụ.

Phục Truyền 8:18 chỉ cho chúng ta mục đích thật của sự thịnh

vượng về tài chính. Chúa đang phán với người Y-sơ-ra-ên, khi họ chuẩn bị bước vào miền đất hứa và hưởng sự giàu có và thịnh vượng mà trước đây họ chưa từng bao giờ có được: *Nhưng phải tưởng nhớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là Đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ này, để thực hiện giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em, như Ngài đang làm ngày nay.* Theo câu Kinh Thánh này, mục đích của sự thịnh vượng không phải là chỉ để sở hữu tài sản cho bản thân, nhưng là để thực hiện giao ước của Chúa trên đất. Hay nói một cách khác, Chúa muốn bạn được thịnh vượng để bạn có thể trở thành nguồn phước cho người khác. Trong Sáng Thế Ký 12:2, Chúa nói với Áp-ra-ham rằng: *Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, Ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con, và con sẽ thành một nguồn phước.* Nhưng trước khi bạn trở thành nguồn phước, bạn phải được phước đã.

Trong cuộc sống, bạn có nhiều nhu cầu và Chúa muốn chu cấp cho tất cả những nhu cầu đó, nhưng nó khác xa sự ích kỷ. Chúa muốn làm cho bạn giàu có để tài chính của Chúa có thể được thông qua bạn đến tay người khác và khiến bạn trở thành nguồn phước. II Cô-rinh-tô 9:8 dạy rằng, *Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành.* Câu Kinh Thánh này cũng giải thích lý do tại sao Chúa muốn làm cho bạn dư dật - để bạn có thể làm mọi điều lành. Đây có thể gọi là định nghĩa của sự thịnh vượng theo Kinh Thánh. Sự thịnh vượng là gì? Liệu nó có phải là việc có nhà đẹp, xe đẹp, quần áo đẹp và thức ăn ngon hay không? Theo câu Kinh Thánh này, sự thịnh vượng là có đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân, và còn có dư dật để làm mọi việc lành. Nếu như bạn không có đủ tài chính để quyên góp hay ban phước cho những người Chúa cảm động bạn, bạn chưa phải là người thịnh vượng. Chúa phán rằng Ngài sẽ ban phước cho bạn đến mức tất cả mọi nhu cầu của bạn đều được đáp ứng và bạn còn dư dật để đi làm mọi việc lành.

Sự thịnh vượng thật theo Kinh Thánh không chỉ là bạn có đủ tài chính để thoả mãn nhu cầu cá nhân, mà còn khiến bạn trở thành nguồn phước cho những người khác nữa. Người chỉ quan tâm đến bản thân là người ích kỷ. Khi một người cầu nguyện rằng "Tôi mong Chúa ban phước cho tôi nhiều hơn nữa," nhiều người nghĩ rằng họ là người tham lam, ích kỷ, nhưng thực ra ích kỷ hay không phải được đánh giá bằng động cơ của họ. Nếu như bạn cầu nguyện chỉ để Chúa cho bạn nhà to hơn hay xe đẹp hơn, động cơ đó là ích kỷ. Nhưng nếu bạn tin Chúa sẽ cho bạn được thịnh vượng để bạn có thể làm việc thiện, đó là động cơ mà Chúa muốn thấy ở bạn. Chúa luôn muốn con cái Ngài được thịnh vượng.

Ma-thi-ơ 6 nói về những gì chúng ta cần trong cuộc sống và dạy rằng nếu chúng ta tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Tất cả những nhu cầu và mong muốn của bạn sẽ được đáp ứng, và trên hết bạn sẽ trở thành nguồn phước cho những người xung quanh. Chúa muốn bạn được dư dật, nhưng còn phụ thuộc vào động cơ và việc làm của bạn đối với tài chính.

Tôi cầu nguyện rằng bài học này sẽ giúp bạn thay đổi quan điểm và đặt niềm tin vào ý muốn tốt đẹp của Chúa cho bạn, đó là sự thịnh vượng.

Câu hỏi và các câu Kinh Thánh trong bài học

1. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 8:7-8. Khi bạn cho những người bị thiếu thốn, bạn đang chứng tỏ rằng ...?

II Cô-rinh-tô 8:7-8 [7] *Vậy thì, như anh em đã vượt trội trong mọi việc: Đức tin, lời nói, tri thức, lòng nhiệt thành, và tình yêu thương đối với chúng tôi, thì anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện này. [8] Tôi nói điều này không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của những người khác để xem lòng yêu thương của anh em chân thành đến mức nào.*

2. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 8:13-14 Khi chúng ta cùng nhau chia sẻ, Chúa muốn điều gì?

II Cô-rinh-tô 8:13-14 [13] *Tôi không muốn những người khác được nhẹ bớt, còn anh em phải nặng thêm, nhưng muốn có sự quân bình. [14] Lúc này anh em đang dư dật thì hãy trợ giúp những người túng thiếu; để khi họ dư dật thì họ sẽ trợ giúp anh em lúc túng thiếu. Như vậy là công bằng.*

3. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 8:13-14 Bằng cách nào nhu cầu của mọi người được đáp ứng?

4. Hãy đọc Ê-phê-sô 4:28. Kẻ quen trộm cắp thay vì trộm cắp nên tự tay mình làm việc để kiếm sống. Câu Kinh Thánh này dạy họ nên làm gì?

Ê-phê-sô 4:28 *Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn.*

5. Hãy đọc Sáng Thế Ký 13:2 và 12:2. Chúa tin tưởng và giao cho Áp-ra-ham nhiều của cải bởi vì Áp-ra-ham không chỉ nghĩ đến bản thân nhưng trở nên một ...? cho người khác.

Sáng Thế Ký 13:2 *Áp-ram rất giàu về gia súc, bạc và vàng.*

Sáng Thế Ký 12:2 *Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, Ta sẽ ban phước cho con, Làm rạng rỡ danh con, Và con sẽ thành một nguồn phước.*

6. Hãy đọc I Ti-mô-thê 6:17-18. Ba điều những người giàu có nên làm với của cải của mình là gì?

I Ti-mô-thê 6:17-18 *[17] Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. [18] Họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ.*

7. Liệu Chúa có thể tin tưởng bạn về mặt tài chính?

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 8:7-8. Khi bạn cho những người bị thiếu thốn, bạn đang chứng tỏ rằng ...?
Tình yêu thương của mình là chân thành.
2. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 8:13-14 Khi chúng ta cùng nhau cố gắng, Chúa muốn điều gì?
Sự quân bình. Mọi người nên chia sẻ những gì có thể.
3. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 8:13-14 Bằng cách nào nhu cầu của mọi người được đáp ứng?
Ngay khi mình có thể, hãy chia sẻ những gì mình có.
4. Hãy đọc Ê-phê-sô 4:28. Kẻ quen trộm cắp thay vì trộm cắp nên tự tay mình làm việc để kiếm sống. Câu Kinh Thánh này dạy họ nên làm gì?
Tự tay làm việc thiện để giúp đỡ những người thiếu thốn hơn.
5. Hãy đọc Sáng Thế Ký 13:2 và 12:2. Chúa tin tưởng và giao cho Áp-ra-ham nhiều của cải bởi vì Áp-ra-ham không chỉ nghĩ đến bản thân nhưng trở nên một....? cho người khác.
Nguồn phước.
6. Hãy đọc I Ti-mô-thê 6:17-18. Ba điều những người giàu có nên làm với của cải của mình là gì?
 - **Làm việc thiện.**
 - **Có lòng rộng rãi với người khác.**
 - **Sẵn sàng chia sẻ những gì Chúa ban cho họ.**
7. Liệu Chúa có thể tin tưởng bạn về mặt tài chính?

TÀI CHÍNH (PHẦN 2)

Tác giả Andrew Wommack

Trong bài học trước, tôi đã đề cập đến ý muốn của Chúa là cho bạn được thịnh vượng. Có một số chìa khoá để bạn nhận lãnh được ý muốn này của Chúa trên đời sống bạn. Lu-ca 6:38 chép rằng, *Hãy cho, các con sẽ được cho lại; đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, sẽ được đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.* Có rất nhiều nguyên tắc liên quan đến sự thịnh vượng về tài chính, nhưng chúng ta không thể không đề cập đến việc ban cho.

Khi chúng ta nói đến đến chủ đề sự dư dật trong tài chính, nhiều người nói rằng: "Tôi biết là Chúa muốn tôi được thịnh vượng và dư dật, nhưng tôi không có đồng nào để cho đi cả." Kinh Thánh có nói đến câu chuyện về người góa phụ dâng hai đồng tiền cuối cùng của mình cho Chúa Jêsus. Chúa chứng kiến những người giàu có dâng hiến những số tiền khổng lồ, nhưng Chúa nói với các môn đệ rằng người góa phụ này đã dâng lên món tiền lớn nhất. Những người giàu dâng hiến từ sự dư dật, nhưng người góa phụ dâng hiến từ sự thiếu thốn. Chúa không nhìn vào số tiền dâng hiến bao nhiêu, mà Chúa nhìn vào tỷ lệ phần trăm số tiền dâng với những gì bạn có. Khi một người tuyên bố rằng: "Tôi chẳng có gì để dâng hiến!" - điều này không đúng. Nếu như bạn không có một đồng nào để dâng, bạn có thể cho đi một chiếc áo, chiếc quần. Ai ai cũng có một cái gì đó để cho đi. Thực ra, khi bạn không có nhiều để dâng hiến và vẫn dâng hiến cho việc Chúa, phần dâng đó lớn hơn rất nhiều so với khi bạn có dư dật của cải. Nếu một người chỉ có mười đô la trong túi và anh ta dâng hiến năm đô, anh ta đã cho đi

BÀI SỐ 15

nhều hơn người dâng hiến một triệu đô la khi anh ta sở hữu cả vài tỷ đô la. Chúa đã sắp đặt sự dâng hiến như thế để ai cũng có thể cống hiến cho công việc của Chúa.

Tại sao Chúa lại muốn chúng ta dâng hiến và cho đi của cải của mình? Một trong những mục đích chính là Chúa muốn chúng ta tin cậy Ngài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nếu Chúa không có thật, và nếu Lời Ngài không phải là thật khi Ngài phán: *Hãy cho, các con sẽ được cho lại* thì việc bạn cho đi của cải của mình thật là ngu ngốc; bạn đang đi ngược lại mục tiêu đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Nhưng vì Chúa là có thật, và Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ ban phước khi chúng ta tin cậy Ngài và cho đi của cải của mình. Đức tin là một phần không thể thiếu khi chúng ta dâng hiến theo lời Chúa dạy, và đó là lý do Ngài muốn chúng ta dâng hiến - để chúng ta sử dụng đức tin của mình.

Trong sách Lu-ca 16, có một câu chuyện về người quản gia bất trung tiêu phá của cải chủ mình, và cuối cùng, Chúa dạy rằng: nếu bạn không trung tín về của cải bất nghĩa (tiền bạc), ai sẽ đem của cải thật giao cho bạn? Nếu bạn chưa bao giờ tin cậy Chúa về những điều nhỏ nhặt, đặc biệt là về tiền bạc, làm sao bạn có thể nhận lãnh từ Chúa những điều lớn hơn, nhất là những điều liên quan đến tâm linh? Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng tiền bạc là thứ đầu tiên chúng ta cần trung tín quản trị. Nếu chúng ta không thể tin cậy Chúa về mặt tài chính, làm sao chúng ta có thể tin cậy Chúa về sự sống đời đời? Làm thế nào để bạn có thể tin chắc được rằng Chúa Jêsus đã tha thứ cho mọi tội lỗi của bạn và bạn sẽ sống đời đời trên thiên đàng? Nếu đem ra so sánh, những điều thuộc về mặt tâm linh mà Chúa muốn chúng ta tin cậy Ngài quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Tiền bạc là một thứ nhỏ nhặt, nhưng nó là bước đầu tiên trong việc tin cậy Chúa. Châm Ngôn 11:24 chép rằng *Có người rải của cải mình ra, lại được nhiều hơn; Cũng có*

người quá keo kiệt, nhưng chỉ được sự túng thiếu.

Nếu như bạn tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ cho thêm bạn mọi điều ấy nữa. Nếu như bạn đang cầu nguyện là Chúa ban phước cho bạn trong lĩnh vực tài chính nhưng lại không tìm kiếm nước Chúa, và không sử dụng đức tin trong việc dâng hiến và quyên góp, bạn không thực sự là đang tin cậy Chúa.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Giăng 3:16. Điều gì thúc đẩy Chúa Cha ban cho chúng ta Con Một của Ngài?

Giăng 3:16 *Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.*

2. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:3. Động lực đằng sau sự dâng hiến của chúng ta là gì?

I Cô-rinh-tô 13:3 *Dù tôi phân phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi.*

3. Hãy đọc Gia-cơ 2:15-16. Hãy giải thích ý nghĩa của câu Kinh Thánh này.

Gia-cơ 2:15-16 [15] *Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, [16] mà một người trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no," nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không?*

4. Hãy đọc Lu-ca 6:38. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì?

Lu-ca 6:38 *Hãy cho, các con sẽ được cho lại; một đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, sẽ được đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.*

5. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:7. Chúa cứu chuộc chúng ta từ sự phong phú ân điển của Ngài hay theo sự phong phú ân điển của Ngài? Hãy giải thích sự khác biệt.

Ê-phê-sô 1:7 *Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài.*

6. Hãy đọc Châm Ngôn 19:17. Khi bạn giúp đỡ người nghèo, bạn đang làm gì? Và liệu Chúa có đáp lại việc lành ấy hay không?

Châm Ngôn 19:17 *Ai thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ đáp lại việc lành ấy cho người.*

7. Hãy đọc Thi Thiên 41:1-3. Hãy liệt kê năm phước lành mà Chúa ban cho những ai giúp đỡ người nghèo.

Thi Thiên 41:1-3 [1] *Phước cho người nào đoái thương kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người ấy.* [2] *Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ và bảo tồn mạng sống người: Người ấy thật được phước trên đất. Và Chúa không phó người cho ý muốn của kẻ thù mình.* [3] *Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người ấy khi nằm liệt trên giường bệnh; Trong lúc ốm đau, Chúa sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho người.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Giăng 3:16. Điều gì thúc đẩy Chúa Cha ban cho chúng ta Con Một của Ngài?
Tình yêu của Ngài.
2. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:3. Động lực đằng sau sự dâng hiến của chúng ta là gì?
Tình yêu thương. Ví dụ: Đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích bản thân mình (Ma-thi-ơ 7:12).
3. Hãy đọc Gia-cơ 2:15-16. Hãy giải thích ý nghĩa của câu Kinh Thánh này.
95% tình yêu không phải là lời nói. Tình yêu thương không phải chỉ là những gì chúng ta nói mà là ở những việc chúng ta làm.
4. Hãy đọc Lu-ca 6:38. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì?
Chúng ta dùng đơn vị nào để đo đếm phần cho đi bao nhiêu, sẽ nhận lại được bấy nhiêu bằng chính đơn vị ấy.
5. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:7. Chúa cứu chuộc chúng ta từ sự phong phú ân điển của Ngài hay theo sự phong phú của ân điển của Ngài? Hãy giải thích sự khác biệt.
Theo sự phong phú của ân điển Ngài. Đức Chúa Trời mua chuộc chúng ta bằng chính huyết Con Yêu Dấu của Ngài.
6. Hãy đọc Châm Ngôn 19:17. Khi bạn giúp đỡ người nghèo, bạn đang làm gì?
Cho Chúa vay mượn.

Và liệu Chúa có đáp lại việc lành ấy hay không?

Ngài sẽ đáp lại.

7. Hãy đọc Thi Thiên 41:1-3. Hãy liệt kê năm phước lành mà Chúa ban cho những ai giúp đỡ người nghèo.
- **Ngài giải cứu họ trong ngày tai họa.**
 - **Ngài gìn giữ và bảo tồn mạng sống họ.**
 - **Ngài sẽ ban phước cho họ trên đất .**
 - **Ngài không phó họ cho kẻ thù.**
 - **Ngài chữa lành cho họ.**

BÀI SỐ 16

KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN

Tác giả Andrew Wommack

Tôi muốn chia sẻ với các bạn về những gì chúng ta có thể làm khi lời cầu nguyện của chúng ta “có vẻ” như chưa được đáp lời và tôi muốn nhấn mạnh ở đây là “có vẻ” thôi nhé. Thực ra, Chúa luôn luôn trả lời lời cầu nguyện mà chúng ta cầu xin theo ý muốn Ngài trong đức tin. I Giăng 5:14-15 dạy rằng, *[14] Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. [15] Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.* Chúa luôn luôn trả lời lời cầu nguyện, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Ma-thi-ơ 7:7-8 nói rằng, *[7] Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. [8] Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở.* Câu Kinh Thánh này khẳng định rằng Chúa luôn trả lời lời cầu nguyện. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta có thể nghĩ về một thời điểm trong cuộc sống khi ta cầu nguyện về một vấn đề mà ta nghĩ là tốt và đúng, không quá ích kỷ hoặc nằm ngoài ý Chúa, nhưng chúng ta vẫn không thấy câu trả lời.

Lời Chúa dạy rằng, hãy xin, sẽ được nhưng từ kinh nghiệm của chúng ta thì lại thấy nhiều khi xin mà không được. Vậy điều nào là đúng? Câu trả lời có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên nhưng cả hai điều trên đều có thể xảy ra. Nhiều người đã nghĩ nghĩ: “Đợi đã, Lời Chúa nói Chúa sẽ đáp lời, nhưng tại sao tôi không thấy câu trả lời ở đâu cả?” Giăng 4:24 chép rằng, *Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.*” Chúa hoạt

động trong thế giới tâm linh để trả lời lời cầu nguyện, nhưng chúng ta phải có đức tin để những lời cầu nguyện đó có tác dụng. Đức tin kết nối và biến những gì trong thế giới tâm linh thành hiện thực. Hê-bơ-rơ 11:1 nói rằng, *Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.* Kinh Thánh không nói rằng đức tin là bằng chứng của những gì không tồn tại. Những điều này có tồn tại trong thế giới tâm linh, nhưng chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt thường. Đức tin của chúng ta giống như một cây cầu nối giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh để những gì trong thế giới tâm linh có thể trở thành hiện thực trong thế giới vật chất.

Giống như tín hiệu vô tuyến. Các đài phát thanh và truyền hình liên tục phát sóng. Việc bạn không nhìn thấy hay nghe thấy tín hiệu vô tuyến không có nghĩa là chúng không tồn tại. Bạn phải bật đài lên và điều chỉnh tần số mình muốn nghe. Sau đó, cái đài phải bắt lấy sóng vô tuyến phát lại bằng âm thanh để bạn có thể nghe thấy được. Chúa trả lời lời cầu nguyện của chúng ta giống như vậy: Chúa trả lời trong thế giới tâm linh, và bằng đức tin, chúng ta phải nắm lấy câu trả lời và biến nó thành hiện thực trong thế giới vật chất. Chúa luôn luôn hành động và trả lời lời cầu nguyện của bạn, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy câu trả lời trừ khi khi chúng ta dùng đức tin làm cầu nối giữa thế giới tâm linh và thế giới vật chất.

Kinh Thánh có câu chuyện về Đa-ni-ên khi ông thành tâm cầu nguyện Chúa để nhận được Khải tượng. Để tiết kiệm thời gian, tôi xin phép được tóm tắt câu chuyện. Chúa trả lời lời cầu nguyện của Đa-ni-ên bằng cách ra lệnh cho thiên sứ Gáp-ri-ên đến để trả lời Đa-ni-ên. Đa-ni-ên 9:22-23 nói rằng, *[22] Người dạy dỗ tôi và nói với tôi: "Hỡi Đa-ni-ên, bây giờ ta đến để ban sự khôn ngoan và hiểu biết cho*

ngươi. [23] Ngay khi ngươi bắt đầu cầu xin thì lời đã ban ra, và ta đến để công bố lời đó cho ngươi, vì ngươi rất được yêu quý. Vậy hãy suy nghĩ lời đó và hiểu rõ khái tượng. Gáp-ri-ên nói rằng khi Đa-ni-ên bắt đầu cầu nguyện, Chúa đã ra lệnh cho Gáp-ri-ên đến để trả lời lời cầu nguyện của Đa-ni-ên. Thời gian từ khi Chúa ra lệnh cho Gáp-ri-ên cho đến khi ông ta đến chỗ Đa-ni-ên là khoảng ba phút, và trong trường hợp này, ba phút là thời gian để câu trả lời trong thế giới tâm linh trở nên thực tế trong thế giới vật chất.

Chúng ta hay tự cho rằng nếu Chúa muốn trả lời lời cầu nguyện của chúng ta, câu trả lời sẽ đến nhanh như một cái búng tay, nhưng không phải vậy. Trong trường hợp của Đa-ni-ên, Chúa trả lời, và mất khoảng ba phút để Gáp-ri-ên truyền tải câu trả lời cho Đa-ni-ên. Tôi không có câu trả lời cho lý do tại sao, và thực ra điều đó không quan trọng. Điều mà tôi muốn tập trung ở đây là có một khoảng thời gian giữa lúc Chúa trả lời và lúc chúng ta nhận lãnh. Nếu như khoảng thời gian này chỉ là ba phút, phần lớn mọi người sẽ không phàn nàn gì, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Trong Đa-ni-ên 10, Đa-ni-ên cũng cầu nguyện, nhưng lần này phải mất ba tuần để câu trả lời đến với ông. Nhiều người sẽ thắc mắc: "Tại sao lần trước Chúa trả lời Đa-ni-ên trong ba phút mà lần này phải mất ba tuần để câu trả lời đến?" Đa-ni-ên 10:11-12 có chép rằng: [11] *Người ấy nói với tôi: "Hỡi Đa-ni-ên, ngươi rất được yêu quý, hãy hiểu rõ những lời ta nói với ngươi. Hãy đứng thẳng lên vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi." Khi người đã nói với tôi lời ấy, tôi run rẩy đứng lên.* [12] *Người bảo tôi: "Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, ngươi đã hết lòng tìm hiểu và tự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, nên Ngài đã nghe những lời của ngươi, và chính vì những lời ấy mà ta đã đến. Đoạn này cho thấy rõ ràng Chúa trả lời Đa-ni-ên ngay khi ông cầu nguyện.*

KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN

Mặc dù ba tuần sau đó thiên sứ mới mang câu trả lời đến được chỗ ông, Chúa là thành tín. Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8).

Nếu ta kết hợp chương số 9 và số 10 với nhau, tôi tin rằng Chúa trả lời cả hai lời cầu nguyện ngay lập tức. Một câu mất ba phút, một câu mất ba tuần, nhưng Chúa không phải là người tạo ra sự thay đổi trong thời gian câu trả lời đến. Chúa luôn trả lời lời cầu nguyện, nhưng có những trở ngại trong khoảng thời gian giữa lúc Chúa trả lời lời cầu nguyện và lúc chúng ta nhận lãnh được lời cầu nguyện. Bạn phải tin rằng đức tin của mình là cầu nối, là cách để câu trả lời của Chúa trở nên hiện thực trong thế giới vật chất. Đức tin là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

Đa-ni-ên 10:13 nói rằng, *Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày. Nhưng Mi-ca-ên, một trong các thiên sứ trưởng, đã đến giúp đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư.* Câu Kinh Thánh này không nói đến một vị vua trên đất mà là về một trở ngại đến từ vua của ma quỷ. Sa-tan chính là một trở ngại lớn. Nhiều khi Chúa trả lời lời cầu nguyện nhưng Sa-tan gây khó dễ qua những người khác. Ví dụ như khi chúng ta cầu nguyện về tài chính, Chúa sẽ không cho bạn tiền mặt thẳng từ thiên đàng. Chúa sẽ không in tiền Đô-la hay tiền Việt để cho vào túi bạn. Lu-ca 6:38 dạy rằng, *Hãy cho, các con sẽ được cho lại; một đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, sẽ được đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.* Chúa sẽ hành động và trả lời lời cầu nguyện của bạn, nhưng nó sẽ phải thông qua con người. Nhiều người bị ràng buộc bởi lòng tham, và nếu họ tức giận với bạn hoặc bạn có thể làm những điều xúc phạm đến họ trước, Sa-tan có thể sẽ cản trở bạn qua những người này. Khi cầu nguyện đặc biệt về tài chính, bạn cần hiểu rằng Chúa sẽ

BÀI SỐ 16

phải hành động qua những người khác, và trong nhiều trường hợp, bạn sẽ phải cầu nguyện cho họ.

Chúa là thành tín. Ngài chưa bao giờ thất bại trong việc trả lời những lời cầu nguyện dựa trên Lời Chúa và những lời cầu nguyện trong đức tin. Chúa luôn luôn trả lời, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy hay nhận lãnh ngay được bởi những cản trở tôi đã nêu ở trên. Tôi cầu nguyện rằng bài học này sẽ giúp bạn xây dựng đức tin: Chúa luôn luôn trả lời tất cả mọi lời cầu nguyện của chúng ta.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:7-8. Chúng ta có thể mong đợi gì từ Chúa khi chúng ta hỏi Ngài?

Ma-thi-ơ 7:7-8 [7] *Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. [8] Vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở.*

2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:7-8. Chúng ta có thể mong đợi gì từ Chúa khi chúng ta tìm kiếm Chúa?
3. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:7-8. Chúng ta có thể mong đợi gì từ Chúa khi chúng ta gõ cửa?
4. Hãy đọc Giăng 10:35. Liệu Chúa có cho bất cứ điều gì kém hơn Lời Ngài đã hứa?

Giăng 10:35 *Nếu luật pháp gọi những người nhận được lời của Đức Chúa Trời là thần, và lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ được.*

5. Hãy đọc Gia-cơ 4:1-3. Tại sao những người này gặp khó khăn trong việc nhận lãnh từ Chúa?

Gia-cơ 4:1-3 [1] *Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? [2] Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. [3] Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng*

BÀI SỐ 16

ý xấu, để dùng cho dự vọng riêng của mình.

6. Hãy đọc I Phi-e-rơ 3:7. Nếu bạn không đối xử bạn đời của mình tốt, điều gì sẽ xảy ra với lời cầu nguyện của bạn?

I Phi-e-rơ 3:7 *Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.*

7. Hãy đọc I Giăng 5:14-15. Bí quyết để lời cầu nguyện được trả lời là là gì?

I Giăng 5:14-15 [14] *Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. [15] Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.*

8. Hãy đọc Mác 11:24. Khi cầu nguyện, bạn cần làm gì?

Mác 11:24 *Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:7-8. Chúng ta có thể mong đợi gì từ Chúa khi chúng ta hỏi Ngài?
Chúng ta sẽ nhận được.
2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:7-8. Chúng ta có thể mong đợi gì từ Chúa khi chúng ta tìm kiếm Chúa?
Chúng ta sẽ gặp.
3. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:7-8. Chúng ta có thể mong đợi gì từ Chúa khi chúng ta gõ cửa?
Cửa sẽ được mở ra.
4. Hãy đọc Giăng 10:35. Liệu Chúa có cho bất cứ điều gì kém hơn Lời Ngài đã hứa?
Không.
5. Hãy đọc Gia-cơ 4:1-3. Tại sao những người này gặp khó khăn trong việc nhận lãnh từ Chúa?
Vì động cơ trong lòng họ là sai trái. Mọi việc họ làm là vì họ, cho họ. Sự tham lam, ích kỷ là động cơ của họ.
6. Hãy đọc I Phi-e-rơ 3:7. Nếu bạn không đối xử bạn đời của mình tốt, điều gì sẽ xảy ra với lời cầu nguyện của bạn?
Lời cầu nguyện sẽ bị ngăn trở.
7. Hãy đọc I Giăng 5:14-15. Bí quyết để lời cầu nguyện được trả lời là là gì?
Cầu xin theo ý muốn Ngài.

BÀI SỐ 16

8. Hãy đọc Mác 11:24. Khi cầu nguyện, bạn cần làm gì?
Hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì sẽ nhận được điều ấy.

MÔN ĐỒ HÓA TRUYỀN GIÁO



CẤP 3

NỘI DUNG

1. DÒNG CHẢY SIÊU NHIÊN	3-277
2. CÁC ÂN TỬ THÁNH LINH	3-286
3. PHÉP LẠ MANG LẠI VINH HIỂN CHO CHÚA	3-298
4. SỨC MẠNH CỦA MỐI QUAN HỆ TIN KÍNH	3-308
5. SỰ BẤT BỞ	3-315
6. NHÀ VUA VÀ VƯƠNG QUỐC	3-323
7. ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỨC TIN	3-335
8. SỬ DỤNG LUẬT CHÚA ĐÚNG CÁCH	3-342
9. KHÔNG DƯỚI LUẬT PHÁP MÀ TRONG ÂN ĐIỂN	3-352
10. KHÔNG CÒN MẶC CẢM TỘI LỖI	3-361
11. TÔI ĐƯỢC YÊU, TÔI XINH ĐẸP	3-372
12. KẾT QUẢ CỦA SỰ CỨU RỖI (PHẦN 1)	3-382
13. KẾT QUẢ CỦA SỰ CỨU RỖI (PHẦN 2)	3-392
14. HÃY ĐI MÔN ĐỒ HOÁ MUÔN DÂN	3-401
15. LỜI CHỨNG CÁ NHÂN	3-412
16. KẾT HIỆP ÂN TỬ ĐỂ MÔN ĐỒ HOÁ	3-425

BÀI SỐ 1

DÒNG CHẢY SIÊU NHIÊN

Tác giả Andrew Wommack

Tôi muốn chia sẻ với bạn một vài cách để Chúa có thể hành động qua bạn khi bạn chăm sóc người khác. Bạn có quyền năng và sự xúc dầu của Chúa trong bạn, nhưng làm cách nào để bạn chia sẻ điều đó đây? Có một số câu Kinh Thánh chúng ta sẽ tìm hiểu. Trong Phi-lê-môn câu 6, Phao-lô cầu nguyện: *Tôi cầu nguyện rằng sự chia sẻ đức tin của anh sẽ nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ.* Bước đầu tiên để sức mạnh và quyền năng của Chúa tuôn đổ qua bạn đến với người khác là hãy thừa nhận những gì tốt đẹp ở trong bạn. Bạn không thể cho đi những gì bạn không có, nhưng một khi bạn biết mình có những gì ở trong lòng, mọi thứ sẽ tự động chảy ra. Bạn sẽ bắt đầu chia sẻ với những người xung quanh đầy phấn khích những gì Chúa đã làm trong cuộc sống của bạn, và mọi người sẽ tự động được khích lệ.

Trong I Giăng 4:7-8 Kinh Thánh chép rằng, *[7] Thừa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. [8] Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.* Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy tình yêu thương đối với người khác tuôn trào, đấy là Chúa đang tuôn chảy qua bạn. Trong bốn từ miêu tả “tình yêu thương” trong tiếng Hy Lạp, tình yêu agape, hình thức cao cả nhất: là tình yêu thương siêu nhiên của Chúa. Bạn cần nhận ra sự khác biệt giữa sự hấp dẫn hay ham muốn đối với ai đó và tình yêu siêu nhiên của Chúa. Khi bạn cảm thấy tình yêu thương của Chúa cho người khác tuôn trào ra từ trong lòng, nó là tình yêu không

BÀI SỐ 1

vị kỷ. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách đọc I Cô-rinh-tô 13:4-8; câu Kinh Thánh này đưa ra những phẩm chất của tình yêu thương của Chúa. Tình yêu thương là không ghen tị, ích kỷ, không tự phụ, không dễ bị khiêu khích, v.v. Bạn cần phân tích khái niệm về tình yêu thương của mình và xem nó có giống với tình yêu thương của Chúa hay không - rằng nó không phải là ích kỷ - rằng bạn không yêu một người bởi vì những lợi ích người đó mang lại. Khi bạn tăng trưởng và bắt đầu để ý đến tình yêu thương của Chúa tuôn chảy qua mình, bạn có thể an tâm rằng đó là Chúa muốn hành động qua bạn. Khi bạn nhận ra tình yêu thương của Chúa tuôn chảy qua bạn cho một ai đó, bạn chỉ cần làm theo và chia sẻ với họ một lời khích lệ hoặc bằng một hành động nào đó.

Nhiều khi trong lúc cầu nguyện, tên một người nào đó sẽ xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi sẽ cảm thấy tình yêu thương của Chúa dành cho họ. Tôi không thể giải thích tại sao, nhưng tôi biết rằng đây là điều siêu nhiên. Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ gọi điện cho họ, hoặc viết một lá thư, hay cố gắng liên lạc với họ bằng tất cả những cách có thể. Hầu như lần nào những người tôi liên lạc đều nói rằng, "Chúa quả là đang nói qua ông để động chạm tôi." Bạn có biết bằng cách nào chuyện đó xảy ra không? Chuyện đó xảy ra bởi vì tôi cảm nhận thấy tình yêu thương của Chúa tuôn trào từ trong lòng. Khi tôi cảm nhận tình yêu thương của Chúa, tôi biết rằng đó là lúc Chúa đang hành động. Chúa là tình yêu thương, và khi tôi yêu thương người khác, đó là Chúa đang yêu thương họ qua tôi. Đây là cách mà Chúa Jêsus truyền giáo. Ma-thi-ơ 14:14 nói rằng, *Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì động lòng thương xót, và chữa lành cho những người bệnh.* Quyền năng của Chúa thông qua Chúa Jêsus là tình yêu thương và sự cảm thông cho mọi người. Trong Ma-thi-ơ 8:2-3, [2] *Kìa, có một người phong hủi đến quỳ trước mặt Ngài và thưa: "Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch."* [3] *Đức Chúa Jêsus đưa tay chạm đến người ấy, và phán: "Ta muốn, hãy sạch đi."* Lập tức,

người phong hủi được sạch. Chúa thương người đàn ông bị bệnh phong và Ngài đặt tay lên ông để chữa lành. Khi đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy sự biểu hiện của tấm lòng thương xót và tình yêu thương của Chúa trong rất nhiều trường hợp. Nó không chỉ là một cảm xúc, mà là một sự đồng cảm tuôn chảy từ Chúa qua chúng ta.

Khi Chúa Jêsus ở trên thập tự giá, Chúa vẫn yêu thương những người ở xung quanh, đến mức mà Ngài cầu nguyện, *"Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì."* Họ là những người đã đóng đinh Chúa, nhưng Ngài vẫn thương họ và cầu nguyện để Chúa Cha tha thứ cho họ. Chúng ta biết rằng khi ấy Chúa không ớn lạnh - không phải là Ngài không cảm nhận được điều gì đó, mà đó chính là sự lựa chọn của Ngài. Chúa Jêsus cảm nhận được tình yêu thương từ Chúa Cha và Ngài phóng thích nó cho tất cả mọi người. Tất cả những ai là người tin Chúa sẽ có Chúa sống ở trong họ. Theo I Giăng 4:8, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và Ngài muốn bày tỏ tình yêu của Ngài qua bạn. Và để làm điều đó, Chúa sẽ ban cho bạn sự thương xót. Và bạn sẽ cảm thấy sự thương xót trong lòng mình cho những người xung quanh, và khi bạn cảm thấy nó, hãy hành động.

Bạn không cần phải làm một cái gì đó đặc biệt. Bạn không cần một ai đó bảo là: "Chúa phán rằng..." Nhưng nếu bạn cảm thấy sự cảm thương dành cho một ai đó, hãy đến và đặt tay lên vai họ và nói với họ: "Chúa yêu bạn và tôi cũng vậy." Tôi nhớ có một lần, khi tôi bị mời ra khỏi một Hội Thánh, tôi cảm thấy được khích lệ khi có người chia sẻ với tôi câu nói đó. Nhiều người trong Hội Thánh nói nhiều điều không đúng về tôi, và một người thậm chí còn dọa giết tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy rất nản lòng và than thở với Chúa, "Chúa ơi tại sao con lại phải cố thể này? Không ai ở đây trân trọng những gì con đang cố làm và chia sẻ với họ." Trong khi tôi đang chiến đấu với ma quỷ, một người bạn gọi

BÀI SỐ 1

điện cho tôi. Ông ấy hỏi thăm và tôi hỏi, “Sao hôm nay anh lại gọi cho tôi?” Và ông ấy đáp, “Tôi chỉ muốn gọi để nói với anh là tôi yêu quý anh. Trong lúc cầu nguyện, tôi cảm thấy tình yêu của Chúa cho anh. Và tôi muốn anh biết rằng tôi đánh giá cao anh.” Ông ấy chỉ nói thế và sau đó dập máy. Người bạn tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Chúa vẫn sử dụng ông. Tôi biết chắc rằng Chúa đang bày tỏ tình yêu thương của Ngài qua người bạn tôi, và tôi được khích lệ để tiếp tục truyền giáo và cuộc gọi ngày hôm đó thay đổi cuộc đời tôi.

Chúng ta không cần phải lúc nào cũng chia sẻ một cái gì sâu sắc hay giảng một bài thật ấn tượng. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và khi bạn cảm thấy tình yêu thương của Chúa tuôn chảy trong lòng, hãy hành động và làm theo. Hãy làm một việc gì đó, nói một câu gì đấy, và trở thành một ơn phước cho người khác. Chúa sẽ cho bạn lời để nói. Chúa sẽ sử dụng bạn, và Chúa sẽ giải phóng chúng ta khi chúng ta được động chạm với tình yêu thương và chia sẻ nó với những người xung quanh.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

Chú ý: Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để giải phóng những gì Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta ra cho những người khác.

1. Hãy đọc Phi-lê-môn 1:6. Bước đầu tiên trong việc cho phép quyền năng của Chúa tuôn chảy qua chúng ta là gì?

Phi-lê-môn 1:6 *Tôi cầu nguyện rằng sự chia sẻ đức tin của anh sẽ nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ.*

2. Hãy đọc I Giăng 4:7-8. Nguồn gốc thực sự của việc yêu thương người khác là gì?

I Giăng 4:7-8 [7] *Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. [8] Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.*

3. Andrew nói rằng, “Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy có sự tuôn tràn tình yêu trong bạn dành cho người khác, đấy là Chúa hành động qua bạn.” Câu nào trong I Giăng 4:7 chứng tỏ điều này?

I Giăng 4:7 *Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời.*

4. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:4-8. Đặc điểm của tình yêu thương của

Chúa là gì?

I Cô-rinh-tô 13:4-8 [4] *Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, [5] không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhay giận, không nuôi dưỡng điều dữ, [6] không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. [7] Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. [8] Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt.*

5. Hãy đọc Ma-thi-ơ 14:14. Chúa Jêsus cảm thấy như thế nào khi truyền giáo cho mọi người?

Ma-thi-ơ 14:14 *Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương, và chữa lành cho những người bệnh.*

6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 25:37-40. Khi chúng ta tiếp cận người khác trong tình yêu thương và sự cảm thông, trong thực tế, chúng ta đang yêu thương và chăm sóc ai?

Ma-thi-ơ 25:37-40 [37] *Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài: ‘Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? [38] Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? [39] Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu?’ [40] Vua sẽ trả lời rằng: ‘Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của Ta, tức là đã làm cho Ta’.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Phi-lê-môn 1:6. Bước đầu tiên trong việc cho phép quyền năng của Chúa tuôn chảy qua chúng ta là gì?
Nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ.
2. Hãy đọc I Giăng 4:7-8. Nguồn gốc thực sự của việc yêu thương người khác là gì?
Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. (I Giăng 4:7-8)
3. Andrew nói rằng, “Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy có sự tuôn tràn tình yêu trong bạn dành cho người khác, đấy là Chúa hành động qua bạn.” Phần nào trong I Giăng 4:7 chứng tỏ điều này?
Tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời (Ngài là nguồn)
4. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 13:4-8. Đặc điểm tình yêu thương của Chúa là gì?

[4] Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, [5] không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhay giận, không nuôi dưỡng điều dữ, [6] không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. [7] Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. [8] Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt.

- Tình yêu thương là chậm giận và kiên nhẫn. Động từ “là” ở thì hiện tại có nghĩa rằng tình yêu thương thật sẽ tiếp tục biểu lộ như vậy.
 - Tình yêu thương là nhân từ. Được miêu tả rõ ràng trong Công Vụ. Động từ “là” ở thì hiện tại có nghĩa rằng tình yêu thương thật sẽ tiếp tục biểu lộ như vậy.
 - Tình yêu thương không ghen tỵ. Không bực bội, tức giận với cơ hội hay thành công của người khác
 - Tình yêu thương không khoe mình. Không khoe khoang, kể lể, nói nhiều về bản thân
 - Tình yêu thương không kiêu ngạo. Không thổi phồng, không tự mãn
 - Không cư xử trái lẽ. Không làm những việc vi phạm đạo đức. Không cư xử thô lỗ.
 - Không kiếm tư lợi. Không đặt mình làm trung tâm.
 - Không nhạy giận. Không dễ nổi nóng, mất bình tĩnh.
 - Không nuôi dưỡng điều dữ. Không nghĩ về những điều xấu. Không nhớ tới tội lỗi
 - Không vui vì điều bất công, sai trật, những gì nghịch lại với Lời Chúa. Tình yêu thương vui mừng với lẽ thật
 - Dung thứ mọi sự. Luôn luôn hỗ trợ. Không bao giờ từ bỏ
 - Tin mọi sự. Tình yêu thương luôn tin cậy
 - Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Nó luôn được bảo tồn. Không bao giờ hư mất.
5. Hãy đọc Ma-thi-ơ 14:14. Chúa Jêsus cảm thấy như thế nào khi truyền giáo cho mọi người?
Đức Chúa Jêsus cảm thương họ. Từ điển định nghĩa “cảm thương” là “có lòng thương xót, trắc ẩn”

6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 25:37-40. Hãy đọc Ma-thi-ơ 25:37-40. Khi chúng ta tiếp cận người khác trong tình yêu thương và sự cảm thông, trong thực tế, chúng ta đang yêu thương và chăm sóc ai?

Chúa Jêsus. Hãy đọc trong Hê-bơ-rơ 6:10.

BÀI SỐ 2

CÁC ÂN TƯ THÁNH LINH

Tác giả Andrew Wommack

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách bạn có thể chia sẻ tình yêu thương của Chúa với người khác thật hiệu quả. Trong I Phi-e-rơ 4:11, Kinh Thánh chép rằng, *Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời.* “Lời của Đức Chúa Trời” là nói đến thời Cựu Ước khi họ có Nơi Chí Thánh ở phía trong bức màn và họ đặt quyển Kinh Thánh vào Hòm Giao Ước. Và quyển Thánh Kinh đó gọi là “Lời phán của Đức Chúa Trời,” nên khi Kinh Thánh nói “Hãy giảng luận như truyền lời phán của Đức Chúa Trời,” có nghĩa là giảng luận như là môi miệng của Chúa. I Phi-e-rơ 4:11 tiếp tục nói rằng, *nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng.* Điều này có nghĩa là khi giảng luận hay chia sẻ, chúng ta không dựa trên năng lực bản thân mà qua năng lực mà Chúa ban cho. Một trong những điều tuyệt vời về đời sống của người tin Chúa là khi chúng ta chia sẻ, không phải chỉ là chúng ta đang chia sẻ từ năng lực của bản thân, nhưng từ chính Chúa Jêsus đã đến và đang sống ở trong lòng chúng ta. Chúa bắt đầu nói qua môi miệng chúng ta và hành động qua chúng ta. Chúng ta được Chúa sở hữu và có Thánh Linh của Ngài hành động qua chúng ta. Và khi chia sẻ với người khác, chúng ta cần ghi nhớ rằng chúng ta đang chia sẻ dựa trên các ân tứ của Đức Thánh Linh. Chúa ban cho mỗi người tin Chúa một số ân tứ khác nhau. Trong I Cô-rinh-tô chương 12, Kinh Thánh chép rằng Ngài ban ân tứ cho từng người tùy theo ý Ngài. Câu 4-6 nói rằng, *[4] Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. [5] Có nhiều sự vụ phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. [6] Có nhiều hoạt động*

khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người. Điều này có nghĩa là Chúa ban cho và làm việc trong lòng của chúng ta, như câu [7] nói, Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung.

Những câu Kinh Thánh này nói rằng Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi chúng ta những ân tứ siêu nhiên. Bạn có thể không cảm thấy hay không nhận thức được, nhưng đây là lời hứa của Chúa. Nếu bạn đã học đến bài học này trong giáo trình Môn Đờ Hóa, bạn đã nhận Chúa Jêsus làm chủ cuộc đời, bạn đã học cách nhận lãnh từ Chúa và bắt đầu sử dụng nguyên tắc của Chúa trong cuộc sống, tôi khẳng định với bạn rằng bạn có quyền năng của Đức Thánh Linh. Bạn đang sở hữu hạt giống phép lạ cho người khác. Kinh Thánh chép rằng Thánh Linh được ban cho mỗi người. Không ai là không có Thánh Linh. Trong I Cô-rinh-tô chương 12, Kinh Thánh nêu lên chín ân tứ Thánh Linh là lời nói khôn ngoan, lời nói tri thức, đức tin, chữa lành, phép lạ, nói tiên tri, phân biệt các linh, các thứ tiếng lạ, thông dịch các thứ tiếng lạ. Còn có những ân tứ khác trong sách Rô-ma chương 12, mà chúng ta không có thời gian để học hôm nay. Nhưng tôi khuyến khích bạn hãy đọc và suy ngẫm để biết về những gì Thánh Linh đã đặt để trong bạn - các khả năng đặc biệt để chia sẻ lời Chúa với người khác.

Tôi lấy ví dụ, không phải ai cũng có ân tứ giảng dạy như tôi. Kể cả nếu như bạn không có ân tứ giảng dạy, bất kể người tin Chúa nào cũng có thể giảng dạy bằng cách chia sẻ về đức tin của bản thân họ với người khác. Có người có ân tứ giảng dạy, có người có ân tứ thuyết giáo và làm mục sư. Trong sách Rô-ma chương 12, một trong những ân tứ là phục vụ. Chúng ta có một ân tứ hay khả năng đặc biệt nhưng có thể chúng ta không nhận ra. Nhiều khi bạn được thôi thúc để ban phước cho một ai đó. Bạn có thể là người mà khi bước vào một căn phòng, có

BÀI SỐ 2

khả năng làm người ốm cảm thấy an lòng. Bạn có khả năng đồng cảm với họ, thông hiểu những gì họ đang trải qua và bạn muốn làm cho họ cảm thấy an lòng và được quan tâm đến. Những khả năng đó là món quà siêu nhiên từ Chúa!

Rô-ma chương 12 chép rằng nhiều người nhận được ân tứ dâng hiến, và khả năng kiếm tiền để quyên góp vào việc chia sẻ Phúc Âm. Đối với nhiều người, đó là ân tứ của họ và bạn có thể là một trong những người đó. Có những người khác có ân tứ khích lệ, động viên. Nhiều người có ân tứ làm người hỗ trợ hay thường được gọi là ân tứ giúp đỡ. Đây là những ân tứ có thể được sử dụng hàng ngày không chỉ trong Hội Thánh, mà cả trong giao tiếp, đối thoại với mọi người xung quanh. Có những người có ân tứ động viên những ai nản lòng, điều mà nhiều khi tôi không làm được chỉ qua việc dạy Lời Chúa. Bạn có khả năng đặt tay lên vai người khác để khuyến khích, động viên và cổ vũ họ. Ý tôi muốn nói là chúng ta không nên coi những năng lực này là năng lực tự nhiên, kiểu như "Tính cách của tôi vốn là như vậy đấy!". Bạn có thể tự cho rằng mình sinh ra đã như vậy nhưng bạn biết không, Chúa đã đặt điều siêu nhiên này bên trong bạn và ban cho bạn các ân tứ, khả năng, cách nhìn nhận vấn đề khiến bạn có ơn để làm những việc nhất định.

Khi bạn chia sẻ lời Chúa với người khác, Kinh Thánh chép rằng hãy chia sẻ những gì Chúa đã đặt để trong lòng bạn. Tất cả chúng ta đều nên trở thành người truyền giáo, trong công việc hay trong đời sống hàng ngày. Khi chia sẻ với người quen hay một người lạ ở chợ, chúng ta cần chia sẻ bằng năng lực của Chúa thay vì năng lực của bản thân. Vì vậy, tôi muốn khích lệ bạn hãy tìm kiếm Chúa, khám phá những ân tứ Ngài đã đặt để trong bạn và đừng đánh giá thấp những gì Chúa đã ban cho bạn kể cả khi bạn không có chức vụ là một mục sư. Mỗi người

đều có Đức Thánh Linh đặt để các khả năng siêu nhiên và hãy mạnh dạn chia sẻ lời Chúa với người khác qua những ân tứ Chúa ban.

Bạn sẽ cần thời gian và thực hành. Bạn sẽ khó có thể làm mọi việc một cách hoàn hảo ngay lần đầu tiên, nhưng đừng ngại việc tiếp tục thực hành. Nếu bạn có vấp vấp khi chia sẻ, đừng lo lắng gì cả, người khác vẫn sẽ cảm nhận được tấm lòng của bạn. Tình yêu thương của bạn sẽ động chạm tấm lòng của họ kể cả khi bạn không diễn đạt được một cách trôi chảy. Hãy mở lòng và bắt đầu chia sẻ lời Chúa với người khác, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đầy rẫy ơn. Hãy chia sẻ những ân tứ lạ lùng Chúa ban cho bạn và trở thành nguồn phước cho những người xung quanh.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc I Phi-e-rơ 4:11. Chúng ta nên chia sẻ lời Chúa bằng sức mạnh của ai?

I Phi-e-rơ 4:11 *Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyên vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.*

2. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:4. Có nhiều loại ân tứ Thánh Linh, nhưng ai là nguồn gốc của những ân tứ này?

I Cô-rinh-tô 12:4 *Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh.*

3. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:6. Câu nào sau đây là đúng?

- A. Chúa chỉ hành động theo một cách nhất định.
- B. Chúa hành động theo nhiều cách khác nhau qua nhiều người khác nhau.
- C. Chúa chỉ làm việc qua các mục sư.

I Cô-rinh-tô 12:6 *Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người.*

4. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:7. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh và các ân tứ Thánh Linh được ban cho từng người tin Chúa vì lợi ích của tất cả mọi người. Đúng hay Sai?

I Cô-rinh-tô 12:7 *Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung.*

5. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:8-10. Hãy liệt kê và định nghĩa các ân tứ Thánh Linh.

I Cô-rinh-tô 12:8-10 [8] *Người này được Thánh Linh ban cho lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời nói tri thức. [9] Cùng một Thánh Linh ban cho người này đức tin; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. [10] Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng lạ, người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy.*

6. Hãy đọc Rô-ma 12:6-8. Hãy định nghĩa các ân tứ Thánh Linh Chúa ban.

Rô-ma 12:6-8 [6] *Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban: Người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; [7] người được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ; người được ân tứ dạy dỗ, hãy dạy dỗ; [8] người được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ; người được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi; người được ân tứ lãnh đạo, hãy siêng năng lãnh đạo; người được ân tứ làm việc từ thiện, hãy vui vẻ mà làm.*

7. Bạn đã bao giờ thấy những ân tứ này hành động qua bạn chưa? Nếu có, xin hãy chia sẻ
8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:7. Ai là người nhận được lợi ích của các ân tứ Thánh Linh?

I Cô-rinh-tô 12:7 *Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung.*

Kinh Thánh Để Tham Khảo

Công Vụ 27:21-25 [21] *Vì họ nhịn đói đã lâu ngày, nên Phao-lô đứng ở giữa họ và nói: “Thưa các ông, nếu hôm trước các ông nghe lời tôi, đừng rời khỏi đảo Cê-rết thì chúng ta đã tránh được thiệt hại và mất mát này. [22] Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông hãy vững lòng; trong các ông chẳng ai thiệt mạng cả, chỉ mất chiếc tàu mà thôi! [23] Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã hiện đến với tôi và phán: [24] ‘Hỡi Phao-lô, đừng sợ! Con phải ứng hầu trước Sê-sa; và này, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con.’ [25] Vậy xin các ông hãy vững lòng, vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán.”*

Công Vụ 9:11-12 [11] *Chúa phán: “Hãy đứng dậy, đi đến nhà Giu-đa ở đường gọi là Ngay Thẳng, tìm một người tên Sau-lơ quê ở Tạt-sơ. Kìa, người ấy đang cầu nguyện, [12] và trong khải tượng đã thấy một người tên là A-na-nia bước vào đặt tay trên mình để được sáng mắt lại.”*

I Cô-rinh-tô 13:2 *Dù tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự mầu nhiệm cùng mọi tri thức; dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.*

Mác 16:17-18 [17] *Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; [18] bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị*

hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.

Hê-bơ-rơ 2:3-4 [3] *Thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? Đó là ơn cứu rỗi được Chúa công bố từ ban đầu, rồi những người đã nghe xác chứng cho chúng ta. [4] Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng bằng những dấu lạ, phép màu và nhiều việc quyền năng cùng những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban phát theo ý muốn Ngài?*

Công Vụ 11:27-28 [27] *Trong những ngày đó, có mấy nhà tiên tri từ Giê-ru-sa-lem xuống An-ti-ốt. [28] Một người trong số họ tên A-ga-bút đứng dậy bởi Thánh Linh báo trước rằng sẽ có nạn đói lớn xảy ra trên khắp đất; nạn đói này xảy ra dưới triều Cơ-lốt.*

I Cô-rinh-tô 14:3 *Còn người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng, khích lệ và an ủi.*

Công Vụ 16:16-18 [16] *Một hôm, chúng tôi đang đi đến chỗ cầu nguyện thì gặp một đầy tớ gái bị quỷ Phi-tôn nhập vào và làm lợi nhiều cho chủ qua việc bói toán. [17] Cô ta đi theo Phao-lô và chúng tôi, la lớn: “Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao truyền cho các người đạo cứu rỗi.” [18] Cô cứ làm như vậy trong nhiều ngày khiến Phao-lô rất bực mình nên quay lại nói với quỷ rằng: “Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ra lệnh cho mày phải ra khỏi người này.” Ngay giờ đó, quỷ liền ra khỏi.*

Công Vụ 2:4-11 [4] *Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.[5] Bấy giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Giê-ru-sa-lem. [6] Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến*

và sửng sốt vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. [7] Họ rất ngạc nhiên và hỏi nhau: “Tất cả những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê sao? [8] Vậy sao mỗi người chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của mình? [9] Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-pô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-pa-đốc, Pông, A-si-a, [10] Phi-ri-gi, Pam-phi-ly, Ai Cập, các vùng thuộc Li-by gần Sy-ren; nào du khách từ Rô-ma đến, [11] cả người Do Thái hoặc người theo đạo Do Thái, người Cơ-rét và Ả-rập nữa, chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời.”

I Cô-rinh-tô 14:13-14 [13] Vì thế, người nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để thông dịch được tiếng ấy. [14] Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi không nhận được kết quả gì.

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc I Phi-e-rơ 4:11. Chúng ta nên chia sẻ lời Chúa bằng sức mạnh của ai?

Sức mạnh của Đức Chúa Trời

2. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:4. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:4. Có nhiều loại ân tứ Thánh Linh, nhưng ai là nguồn gốc của những ân tứ này?

Đức Chúa Trời/Chúa Thánh Linh.

3. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:6. Câu nào sau đây là đúng?

B. Chúa hành động theo nhiều cách khác nhau qua nhiều người khác nhau.

4. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:7. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh và các ân tứ Thánh Linh được ban cho từng người tin Chúa vì lợi ích của tất cả mọi người. Đúng hay Sai?

Đúng.

5. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:8-10. Hãy liệt kê và định nghĩa các ân tứ Thánh Linh.

- **Lời khôn ngoan = Sự mặc khải siêu nhiên từ Đức Chúa Trời về ý muốn và mục đích của Ngài. Xem trong Công Vụ 27:21-25.**
- **Lời tri thức = Sự mặc khải siêu nhiên từ Đức Chúa Trời về một sự việc, sự kiện. Xem trong Công Vụ 9:11-12.**
- **Đức tin = Đức tin vô cùng đặc biệt nơi Đức Chúa Trời, không hề nghi ngờ, vượt lên mọi nghịch cảnh. Xem trong I Cô-rinh-tô 13:2.**
- **Chữa lành = Khả năng siêu nhiên để chữa lành bệnh tật mà không cần đến sự hỗ trợ từ thuốc men hay con người. Xem trong Mác 16:18.**

BÀI SỐ 2

- **Làm các phép lạ = Sự can thiệp siêu nhiên tạo ra các điều hoàn toàn ngoài khả năng của con người, đối lập hoàn toàn với quy luật của tự nhiên. Xem trong Hê-bơ-rơ 2:3-4.**
 - **Tiên tri = Một lời nói siêu nhiên, được Đức Chúa Trời soi dẫn, được người nói nói bằng một ngôn ngữ đã biết. Xem trong Công Vụ 11:27-28 và I Cô-rinh-tô 14:3.**
 - **Phân biệt các linh = Sự mặc khải siêu nhiên từ Đức Chúa Trời về sự hiện diện hoặc các hoạt động của các linh. Xem Công Vụ 16:16-18.**
 - **Nói tiếng lạ = Một lời nói siêu nhiên, được Đức Chúa Trời soi dẫn, được nói bằng một ngôn ngữ chưa được biết đến (ví dụ: ngay cả người nói cũng chưa biết đến ngôn ngữ đó). Xem trong Công Vụ 2:4-11.**
 - **Thông dịch các tiếng lạ: Một lời nói siêu nhiên, được Đức Chúa Trời soi dẫn, được dùng để dịch các thứ tiếng lạ. Xem trong I Cô-rinh-tô 14:13-14.**
6. Hãy đọc Rô-ma 12:6-8. Hãy định nghĩa các ân tứ Thánh Linh Chúa ban cho mỗi người.
- **Lời tiên tri = Một lời nói thiêng liêng, được Đức Chúa Trời soi dẫn bằng ngôn ngữ của người nói để công bố ý muốn hoặc diễn giải mục đích của Đức Chúa Trời**
 - **Phục vụ = Phục vụ người khác, làm những việc thiết thực. Xem trong II Ti-mô-thê 4:11**
 - **Dạy dỗ = Giải thích, hướng dẫn, chỉ bảo. Xem trong Công Vụ 13:1.**
 - **Khích lệ = Thúc giục, khuyến bảo, khuyến khích, an ủi hoặc động viên.**
 - **Ban phát = Dâng hiến một cách rộng rãi cho Chúa và cho người khác. Châm Ngôn 22:9.**

- **Lãnh đạo = Dẫn dắt, chỉ huy. Xem trong Công Vụ 20:28.**
 - **Làm việc từ thiện = Cảm thông, thương xót đối với những người lầm lạc, hư mất, tội nhân. Xem trong Ma-thi-ơ 5:7.**
7. Bạn đã bao giờ thấy những ân tứ này hành động trên bạn chưa?
Nếu có, xin hãy chia sẻ.
8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:7. Ai là người nhận được lợi ích của các ân tứ Thánh Linh?
Mọi người. Bằng việc sử dụng ân tứ để giúp đỡ người khác, bạn đang để Chúa hành động thông qua bạn

BÀI SỐ 3

PHÉP LẠ MANG LẠI VINH HIỂN CHO CHÚA

Tác giả Andrew Wommack

Chúng ta đã học về cách bước đi trong quyền năng của Chúa và chia sẻ với người khác qua các ân tứ Chúa ban. Tôi muốn bạn biết rằng việc này mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời và Ngài muốn chúng ta sử dụng năng lực của Ngài. Có rất nhiều câu Kinh Thánh nói về điều này, hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài câu với bạn. Trong Ma-thi-ơ chương 9, Chúa Jêsus chữa lành cho một người đàn ông bị bại liệt, và lát nữa, tôi sẽ nói thêm về việc chữa lành khi chúng ta đọc sách Mác chương 2. Trong Ma-thi-ơ 9:8, Kinh Thánh chép rằng *Dân chúng chứng kiến sự việc đều sợ hãi, và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy.* Bạn có biết rằng các ân tứ Thánh Linh - như làm phép lạ - để tôn vinh Chúa, và đó là lý do Chúa đã ban cho chúng ta ân phước đó?

Khi bạn chia sẻ lời Chúa với người khác, phản ứng tự nhiên của người nghe là nghi ngờ và họ thường thắc mắc là: "Làm sao tôi biết được những gì bạn chia sẻ là đúng?" Ông T.L. Osborne, một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng nhất thế giới, dẫn dắt hàng ngàn người đến với Chúa, đã chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân khi ông đi truyền giáo ở các nước khác nhau. Mới đầu khi ông chia sẻ lời Chúa, không ai tin ông cả. Trong một cuộc hội thoại với một người đàn ông, ông T.L. Osborne nói rằng: "Kinh Thánh nói như thế nên đó là sự thật." Người đàn ông hỏi lại: "Quyển Kinh Thánh của ông thì khác gì các quyển sách khác?" Ông T.L Osborne nhận ra rằng họ không tin rằng quyển Kinh Thánh là lời lẽ thật. Ông đã thầm nghĩ: Mặc dù mình có đức tin rằng Kinh Thánh là lời của Chúa, nhưng làm sao để mình có thể

thuyết phục họ?

Ông về nước với tâm trạng nản lòng, thất vọng. Ông quyết định dành thời gian tìm kiếm Chúa. Ngài nói với ông rằng ông cần sử dụng các ân tứ Chúa ban. Mục đích của các dấu kỳ và phép lạ là để chứng minh lời của Chúa là lẽ thật sẽ thay đổi cuộc đời con người. Trong I Phi-e-rơ 1:23, Kinh Thánh chép rằng, *Anh em đã được tái sinh, không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại, đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.* Lời Chúa là để thay đổi đời sống con người, nhưng làm cách nào để chúng ta khiến họ tin rằng Chúa đang phán với họ? Đó chính là mục đích của phép lạ. Khi chúng ta chia sẻ lời Chúa và nói rằng ý muốn của Chúa là tất cả đều được chữa lành, sau đó, chúng ta sẽ chứng minh bằng cách cầu nguyện chữa lành trong danh Chúa Jêsus. Lời cầu nguyện cho người bị mù hay điếc và rồi họ nhìn được hay nghe được, chứng minh rằng đó là Chúa làm. Phép lạ không thay đổi con người, nhưng Chúa sẽ dùng phép lạ để họ tin rằng những gì chúng ta chia sẻ là lời của Chúa.

Một ví dụ điển hình trong Kinh Thánh là Mác 2:1-9, khi Chúa Jêsus chữa lành cho người đàn ông bị bại liệt: [1] *Vài ngày sau, Đức Chúa Jêsus trở lại thành Ca-bê-na-um, dân chúng nghe tin Ngài ở trong nhà [2] nên tụ họp lại rất đông, đến nỗi ngay trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ. [3] Bấy giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt. [4] Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi; rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống. [5] Thấy đức tin của họ, Đức Chúa Jêsus phán với người bại: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." [6] Nhưng có mấy thầy thông giáo ngồi đó thắc mắc trong lòng rằng: [7] "Sao người này nói như vậy? Thật là phạm thượng! Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có thể tha tội được?" [8] Tâm trí Đức Chúa Jêsus đã nhận biết ngay những gì họ đang nói với*

BÀI SỐ 3

nhau nên phán: "Tại sao trong lòng các ngươi lại thắc mắc như vậy? [9] Theo các ngươi, giữa việc bảo người bại liệt rằng: 'Tội con đã được tha,' và việc bảo: 'Hãy đứng dậy vác giường mình mà đi' thì việc nào dễ hơn? Sự thật là cả hai điều trên đều là không thể. Một người không thể tha thứ tội lỗi và cũng không thể chữa lành cho một người khác bị bại liệt. Nên nếu Chúa có thể tha thứ tội lỗi, Ngài cũng có thể chữa lành bệnh tật.

Chúa Jêsus phán trong câu 10-12 [10] Nhưng, để các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội - Ngài phán với người bại liệt - [11] "Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà!" [12] Người bại liệt đứng dậy, lập tức vác giường đi ra trước mặt mọi người đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: "Chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ!" Chúa Jêsus nói rất rõ ràng là "Nhưng để các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội" - Ngài phán với người bại liệt. Chúa chữa lành để họ thấy được rằng nếu Ngài có thể làm phép lạ trong thế giới vật chất khi Ngài phán, thì những điều thuộc về thế giới tâm linh như việc tha thứ tội lỗi là hoàn toàn có thể. Ngài sử dụng phép lạ để chứng minh lời nói của mình.

Trong Hê-bơ-rơ 2:2-3, Kinh Thánh cũng chép rằng, [2] Vì nếu lời thiên sứ rao truyền là chắc chắn, và mọi sự vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng, [3] thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? Đó là ơn cứu rỗi được Chúa công bố từ ban đầu, rồi những người đã nghe xác chứng cho chúng ta. Chúa chứng minh lời của mình qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Câu này cùng với câu Mác 16:20, Còn các môn đệ Ngài ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng lời họ bằng nhiều dấu lạ kèm theo. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Chúa muốn chúng ta sử dụng quyền năng và phép lạ của Ngài để bày tỏ về Chúa cho người khác.

PHÉP LẠ MANG LẠI VINH HIỂN CHO CHÚA

Chúa muốn sử dụng phép lạ qua quyền năng của Thánh Linh để thuyết phục con người rằng Chúa đang nói với họ. Mục đích của Chúa là để tấm lòng con người được giải phóng, nhưng đôi khi con đường đến với tấm lòng của một người là thông qua thân thể và cảm xúc của họ. Nếu bạn có thể giải quyết được hai phần này và giải phóng họ, họ sẽ mở lòng và cho phép Chúa động chạm vào các mặt còn lại của họ và cuối cùng sẽ dâng hiến cuộc đời của họ cho Chúa.

Trong I Cô-rinh-tô 2:1-5, Phao-lô viết thư cho Hội Thánh ở Cô-rinh-tô, kể cho họ cách ông tiếp cận họ: *[1] Thưa anh chị em, khi tôi đến với anh chị em, tôi công bố cho anh chị em huyền nhiệm của Đức Chúa Trời không phải bằng lời nói cao siêu hay khôn khéo, [2] vì giữa vòng anh chị em, tôi quyết định không biết gì ngoài Chúa Cứu Thế Jêsus là Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. [3] Về phần tôi, khi đến với anh chị em, tôi tỏ ra yếu đuối, sợ sệt và run rẩy. [4] Tôi dạy và truyền giảng không phải bằng lời thuyết phục khôn khéo nhưng do sự thể hiện Đức Thánh Linh và quyền năng. [5] Vì thế, đức tin anh chị em không xây dựng trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng Đức Chúa Trời.* Lý do Phao-lô nhấn mạnh rằng ông không đến với họ bằng lời nói cao siêu hay khôn khéo nhưng bằng sự thể hiện của Đức Thánh Linh, là để Hội Thánh ở Cô-rinh-tô đặt niềm tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời thay vì sự khôn ngoan của con người.

Tinh Lành có tính logic rất cao. Một khi bạn nhận thức được lẽ thật, bạn sẽ tự hỏi tại sao mình lại từng không biết đến và tại sao nhiều người không chấp nhận nó. Nhưng Tin Lành không chỉ là logic... mà là một trải nghiệm với một vị Chúa có thật. Chúa vẫn sống ngày hôm nay, và Ngài muốn bày tỏ bản thân qua quyền năng như cách Ngài đã làm trong Kinh Thánh. Hê-bơ-rơ 13:8 chép rằng, *Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.* Chúa Jêsus đến

BÀI SỐ 3

và được Chúa Cha xác nhận bằng các dấu kỳ, phép lạ. Công Vụ 10:38 nói rằng, *Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.* Ngài xác nhận lời của mình, và những phép lạ đó như một hồi chuông ngân vang thu hút mọi người đến với sứ điệp của Chúa. Nhiều câu Kinh Thánh chép rằng những phép lạ này mang đến vinh hiển cho Chúa, và nếu Chúa Jêsus sử dụng năng lực của Đức Thánh Linh để thay đổi cuộc sống của những người xung quanh, làm thế nào mà chúng ta có thể nghĩ rằng mình sẽ làm tốt hơn những gì Chúa làm? Nếu Chúa Jêsus sử dụng quyền năng của phép lạ để thu hút mọi người đến với Ngài để Ngài có thể truyền giảng cho họ, làm thế nào để chúng ta có thể thuyết phục thế giới ngày nay mà không cần vận hành trong quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời? Phép lạ thật sự là để tôn vinh Chúa. Phép lạ là tiếng chuông khiến mọi người chú ý. Giống như tiếng chuông để thông báo mọi người đã tới giờ ăn tối - mặc dù thức ăn là thứ sẽ làm bạn no nê, tiếng chuông báo mới là thứ thu hút sự chú ý của bạn. Không có tiếng chuông thông báo, nhiều người sẽ nhớ mất giờ ăn. Và không có quyền năng siêu nhiên của Chúa, nhiều người sẽ nhớ mất một lẽ thật là Chúa có thật và Ngài có khả năng thay đổi tấm lòng họ và tha thứ mọi tội lỗi cho họ.

Tôi muốn khích lệ bạn rằng Chúa làm các phép lạ qua chúng ta để thay đổi đời sống của người khác. Nhiều người sẽ nói rằng: "Nhưng tôi không cảm thấy thoải mái cho lắm. Nếu như tôi cầu nguyện cho một người và họ không được chữa lành thì sao? Làm sao tôi biết được phép lạ sẽ xảy ra?" Nếu bạn cũng có câu hỏi này, tôi muốn bạn biết rằng: bạn không phải là người làm ra phép lạ, người làm ra phép lạ là Chúa! Bạn không nhận công lao về mình khi phép lạ xảy ra, người bạn cầu nguyện cho được lành, và bạn cũng không phải chịu trách nhiệm khi

PHÉP LẠ MANG LẠI VINH HIỂN CHO CHÚA

phép lạ không xuất hiện. Nhiệm vụ của bạn chỉ là cầu nguyện; Chúa là đấng làm công việc chữa lành, nhưng Ngài phải làm điều đó thông qua bạn. Chúa muốn sử dụng bạn một cách kỳ diệu. Bạn cần đọc lời Chúa, biết rằng phép lạ là có thật và màu nhiệm cho những người trong Kinh Thánh, và áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống của bạn để quyền năng của Chúa sẽ tuôn đổ trên bạn ngay hôm nay.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Phép lạ là gì?
2. Hãy đọc Mác 2:10-12 Phép lạ của Chúa Jêsus chứng tỏ Ngài có quyền năng để làm gì?

Mác 2:10-12 [10] Nhưng, để các người biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội" - Ngài phán với người bại liệt - [11] "Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà!" [12] Người bại liệt đứng dậy, lập tức vác giường đi ra trước mặt mọi người đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: "Chúng ta chưa từng thấy việc như vậy bao giờ!"

3. Hãy đọc Mác 16:15-18. Là người tin Chúa, chúng ta cần làm gì?

Mác 16:15-18 [15] Ngài phán với họ: "Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. [16] Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. [17] Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; [18] bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành."

4. Hãy đọc Công Vụ 8:5-8, 12. Đoàn dân được chứng kiến điều gì và họ phản ứng như thế nào?

Công Vụ 8:5-8 [5] Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó. [6] Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông; [7] vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám; nhiều người bại và

PHÉP LẠ MANG LẠI VINH HIỂN CHO CHÚA

què cũng được chữa lành. [8] Vì thế, trong thành tràn ngập niềm vui. ... [12] Nhưng khi họ đã tin Phi-líp, người rao giảng Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều nhận báp-têm.

5. Hãy đọc Công Vụ 3:12. Phi-e-rơ nói gì về đạo đức riêng của bản thân?

Công Vụ 3:12 *Thấy vậy, Phi-e-rơ liền nói với dân chúng: “Thưa đồng bào Y-sơ-ra-ên, tại sao anh em ngạc nhiên về việc này? Sao anh em nhìn chăm chúng tôi như thể chúng tôi đã nhờ quyền năng hay đạo đức riêng của mình mà khiến người này đi được?*

6. Hãy đọc Công Vụ 3:16. Phép lạ xảy ra như thế nào?

Công Vụ 3:16 *Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người này hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy.*

7. Liệu có những trường hợp phép lạ xảy ra trong Tân Ước nào mà không phải do các sứ đồ không?

8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 1:7. Đến khi nào thì phép lạ sẽ hết?

I Cô-rinh-tô 1:7 *Để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.*

Câu Trả Lời

1. Phép lạ là gì ?
Phép lạ là một sự kiện khác thường, kỳ lạ và được coi là biểu hiện của sức mạnh siêu nhiên. Đó cũng là sự can thiệp siêu nhiên của quyền năng Đức Chúa Trời với quy luật tự nhiên.
2. Hãy đọc Mác 2:10-12 Phép lạ của Chúa Jêsus chứng tỏ Ngài có quyền năng để làm gì?
Tha thứ tội lỗi.
3. Hãy đọc Mác 16:15-18. Là người tin Chúa, chúng ta cần làm gì?
 - **Giảng Tin Lành cho mọi người.**
 - **Làm phép báp-têm cho người tin.**
 - **Đuổi quỷ.**
 - **Nói ngôn ngữ mới.**
 - **Chữa lành người bệnh.**
4. Hãy đọc Công Vụ 8:5-8, 12. Đoàn dân được chứng kiến điều gì và họ phản ứng như thế nào?
 - **Họ thấy các dấu lạ (câu 7).**
 - **Họ tin Chúa Jêsus.**
 - **Họ nhận phép báp-têm nước (câu 12).**
5. Hãy đọc Công Vụ 3:12. Sứ đồ Phi-e-rơ nói gì về đạo đức riêng của bản thân để làm phép lạ?
Không phải là quyền năng hay đạo đức riêng của ông đã khiến người què đi được. Chúa làm điều đó.
6. Hãy đọc Công Vụ 3:16. Phép lạ xảy ra như thế nào?
Qua danh Chúa Jêsus và đức tin nơi Ngài.

PHÉP LẠ MANG LẠI VINH HIỂN CHO CHÚA

7. Liệu có khi nào phép lạ xảy ra trong Tân Ước nào mà không phải do các sứ đồ thực hiện không?

Có. Một người vô danh theo Chúa (Mác 9:38-39). Phi-líp (Công Vụ 8:5-7), A-na-nia (Công Vụ 9:10-18).

8. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 1:7. Đến khi nào thì phép lạ sẽ hết?

Khi Chúa Jêsus hiện ra. Khi Ngài trở lại.

BÀI SỐ 4

SỨC MẠNH CỦA MỐI QUAN HỆ TIN KÍNH

Tác giả Don Krow

Hôm nay, chúng ta sẽ học về sức mạnh của các mối quan hệ trong Chúa. Gần như toàn bộ quyển Kinh Thánh nói về chủ đề này. Trong tiếng Hy Lạp, từ “Hội Thánh” là ecclesia, và nó có nghĩa là “nhóm người được gọi.” Khi đọc Kinh Thánh, bạn thấy rằng Hội Thánh, hay những người tin Chúa, được khích lệ để họp nhóm với nhau. Họ được khuyến khích là hãy cầu nguyện cho nhau và khích lệ nhau hàng ngày. Và từ đó chúng ta được khích lệ bởi quyền năng của những mối quan hệ trong Chúa. Khi tham khảo từ “trưởng lão” được dùng trong Kinh Thánh, từ này thường được dùng để miêu tả một người lớn tuổi hơn, một người trưởng thành, một người đã bước đi với Chúa lâu năm, thành công trong gia đình và hôn nhân. Nếu tôi có vấn đề trong hôn nhân, tôi sẽ muốn tìm đến một người tin Chúa, có sự khôn ngoan và kinh nghiệm.

Trong Kinh Thánh, Hội Thánh là thân thể đấng Christ, nói cách khác, Hội Thánh cũng được như một thân thể con người: có tay, tai, mắt và các bộ phận khác. Chúng ta đều là một phần của thân thể. Và vì chúng ta là các chi thể, chúng ta dùng sức của nhau để thân thể hoạt động. Từng bộ phận của cơ thể có một mục đích riêng, khả năng riêng và cách hoạt động riêng nhưng đều hiệp thành một thân thể duy nhất.

Kinh Thánh chép trong Gia-cơ 5:16 rằng, *Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.* Đây là một ví dụ

SỨC MẠNH CỦA MỐI QUAN HỆ TIN KÍNH

điển hình của quyền năng của các mối quan hệ tin kính trong Chúa. Nhưng bạn biết đấy, có một vài điều trong thân thể Chúa - Hội Thánh đang bị thiếu. Chúng ta nhấn mạnh quá nhiều vào chức vụ thầy tế lễ của người tin Chúa, nên chúng ta hay trao đổi với Chúa mà không thông công với các con cái Chúa. Kinh Thánh chép rằng hãy xưng tội cùng nhau và tôi cảm thấy đó là điều còn thiếu trong nhiều Hội Thánh. Tôi có một người bạn tên là Loren Lewis. Ông đã lớn tuổi và chúng tôi dành rất nhiều thời gian thông công với nhau. Loren nghiên cứu tiếng Hy Lạp nên ông thường đọc Kinh Thánh bằng tiếng Hy Lạp. Khi tôi không hiểu rõ ý nghĩa của một câu Kinh Thánh, tôi sẽ hỏi ông ý nghĩa của câu đấy trong tiếng Hy Lạp. Qua việc nhờ ông dịch Kinh Thánh trực tiếp từ tiếng Hy Lạp, tôi hiểu được Kinh Thánh một cách rõ ràng hơn rất nhiều. Loren là một người thông thái và yêu mến Chúa. Ông có một cuộc hôn nhân viên mãn, một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi thường dành thời gian với nhau và xưng tội cùng nhau. Kinh Thánh chép rằng chúng ta phải xưng tội với Chúa và tôi không nói rằng bạn nên xưng tội với người khác để họ có thể tha thứ tội lỗi cho bạn, chỉ có Chúa mới có thể tha thứ tội lỗi, nhưng chúng ta cần có một ai đó tin kính Chúa có thể giúp chúng ta không bị cám dỗ.

Chúng ta cần những người bạn trong Chúa để khích lệ, giúp chúng ta giữ mình trong Chúa và tìm kiếm Chúa. Trong Hê-bơ-rơ 3:13, Kinh Thánh chép rằng *Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay," để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng.* Đây là tầm quan trọng của việc thông công với con cái Chúa. Kinh Thánh cũng cảnh báo chúng ta nhiều lần về những mối quan hệ với người đời vì những mối quan hệ này có thể ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của chúng ta. Nhiều khi chúng ta bị cuốn vào tội lỗi vì chúng ta không bảo vệ bản thân mà nghe lời khuyên từ những người không tin Chúa (Châm Ngôn 11:14, 13:20 và I Cô-rinh-tô 15:33).

BÀI SỐ 4

Kinh Thánh chép rằng, *Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng* (II Cô-rinh-tô 6:14).

Khi bước đi với Chúa trong đời này, bạn hãy bao quanh mình bằng những mối quan hệ tin kính và tránh những người có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Chúng ta cần những anh chị em trong Chúa giống như sắt mài nhọn sắt (Châm Ngôn 27:17), để giúp giữ mình trong Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho bạn khi bạn tiếp tục suy ngẫm và nghiên cứu về những điều đã học ngày hôm nay.

Câu hỏi và các câu Kinh Thánh trong bài học

1. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 15:33. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì về các mối quan hệ?

I Cô-rinh-tô 15:33 *Anh em chớ mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt”.*

2. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:12. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì về đời sống Cơ Đốc?

I Cô-rinh-tô 12:12 *Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể; các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân; Đấng Christ cũng vậy.*

3. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:24. Chúng ta có thể học được gì về các mối quan hệ qua câu Kinh Thánh này?

4. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:25. Chúng ta có thể học được gì về các mối quan hệ qua câu Kinh Thánh này?

Hê-bơ-rơ 10:24-25 [24] *Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. [25] Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.*

5. Hãy đọc Châm Ngôn 5:22-23. Tại sao chúng ta phải bảo vệ bản thân khỏi các mối quan hệ không tín kính?

Châm Ngôn 5:22-23 [22] *Kẻ ác sẽ bị chính tội ác mình bắt lấy, và bị*

BÀI SỐ 4

dây tội lỗi mình trói buộc. [23] Nó sẽ chết vì không nghe lời khuyên dạy, và lạc lối vì quá điên rồ.

6. Hãy đọc II Ti-mô-thê 2:22. Chúng ta nên theo đuổi lẽ phải, đức tin, tình yêu và hòa bình với ai?

II Ti-mô-thê 2:2 *Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác.*

7. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 13:7. Chúng ta cần phải nhớ và bắt chước cuộc đời của ai?

Hê-bơ-rơ 13:7 *Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xét xem kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 15:33. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì về các mối quan hệ?
Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.
2. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:12. Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì về đời sống Cơ Đốc?
Giống như cơ thể người, chúng ta đều cần các anh em khác trong thân thể Đấng Christ.
3. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:24. Chúng ta có thể học được gì về các mối quan hệ qua câu Kinh Thánh này?
Những người tin kính Chúa quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành.
4. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:25. Chúng ta có thể học được gì về các mối quan hệ qua câu Kinh Thánh này?
Chúng ta gặp gỡ, thông công, khích lệ lẫn nhau.
5. Hãy đọc Châm Ngôn 5:22-23. Tại sao chúng ta phải bảo vệ bản thân khỏi các mối quan hệ không tín kính?
Kẻ ác sẽ chết vì không nghe lời khuyên dạy, và lạc lối vì quá điên rồ (câu 23).
6. Hãy đọc II Ti-mô-thê 2:22. Chúng ta nên theo đuổi lẽ phải, đức tin, tình yêu và hòa bình với ai?
Với tất cả những ai đáng tin cậy trong Chúa
7. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 13:7. Chúng ta cần phải nhớ và bắt chước cuộc

BÀI SỐ 4

đời của ai ?

Những người dắt dẫn mình, là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình.

BÀI SỐ 5

SỰ BẮT BỚ

Tác giả Don Krow

Chúng ta sẽ nghiên cứu về sự bắt bớ và những gì Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 10:16-23. Chúa muốn chuẩn bị môn đồ của mình trước sự chống đối; Ngài muốn họ biết rằng sự chống đối sẽ đến. Tất cả những ai muốn sống cuộc đời tín kính trong Đấng Jêsus đều sẽ bị bắt bớ. Bạn không thể cầu nguyện để sự bắt bớ không đến. Sa-tan là nguồn gốc của sự bắt bớ, nhưng sự bắt bớ là một phần của việc tin Chúa và đứng lên cho lẽ thật. Kinh Thánh chép rằng tất cả những ai muốn sống cuộc đời tín kính trong Đấng Jêsus sẽ bị bắt bớ. Chúa Jêsus nói rằng, *Này, ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói* (Ma-thi-ơ 10:16) để chuẩn bị các môn đồ mình cho sự chống đối sắp đến. Chúa dùng từ "Này" để nhấn mạnh là "Các con hãy lắng nghe và chú ý vì ta đang sai các con ra như chiên giữa bầy sói." Con chiên là một trong những động vật yếu đuối nhất và hoàn toàn không thể tự bảo vệ bản thân. Con chiên không có răng sắc, không có nọc độc như rắn, hoàn toàn không có biện pháp phòng vệ nào. Sự phòng ngự duy nhất của chiên là người chăn chiên.

Nhiệm vụ của người chăn chiên là bảo vệ chiên khỏi bầy sói, nhưng Chúa Jêsus lại tuyên bố là, "Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói." Bạn thấy có kì diệu không? Chúa muốn chuẩn bị họ cho sự chống đối sắp xảy đến. Ê-phê-sô 6:12 chép rằng, *Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và huyết, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời.* Sự chống đối sẽ đến và nó là một phần của cuộc sống Cơ Đốc. Chúa nói, *"Hãy khôn khéo như rắn"* (Ma-thi-ơ 10:16). Từ "khôn

BÀI SỐ 5

khéo” được dùng có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh, đừng tạo nên vấn đề mà hãy sử dụng sự khôn ngoan. Hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu.

Sau đó, Chúa dạy rằng, *Hãy đề phòng người đời* (Ma-thi-ơ 10:17). Sa-tan sẽ sử dụng người đời để chống đối lại bạn. Ê-phê-sô 2:2 có ghi lại: *Kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Sa-tan sẽ sử dụng con người để chống đối lại bạn, chống đối lại mục đích của Chúa Jêsus, và chống lại Lời Chúa. Hãy đề phòng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho Hội đồng Công luận và đánh đòn các con trong nhà hội* (Ma-thi-ơ 10:17). Phao-lô viết rằng, *Năm lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục* (II Cô-rinh-tô 11:24). Chúa nói rằng chúng ta sẽ bị đưa ra trước các thẩm quyền và các cấp lãnh đạo để chống lại mục đích và kế hoạch của Chúa Jêsus trên đất. Chúng ta sẽ bị đưa ra trước thẩm quyền vì cơ Chúa Jêsus, để làm chứng cho họ hoặc chống lại họ.

Tôi là một giáo viên tại Trường Kinh Thánh Charis. Trong lớp truyền giáo mà tôi dạy, tôi dạy học sinh cách viết thư để chia sẻ lời chứng của bản thân với người không tin Chúa. Mỗi lần, tôi viết lời chứng và gửi đến khoảng 50 đến 100 người. Sau mấy ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ tên là Mary Anne. Bà ấy nói rằng: “Ông không được phép làm như thế này, không được phép nói về Chúa Jêsus. Ông lấy tên tôi ở đâu ra vậy?” Tôi trả lời là tôi lấy số điện thoại và địa chỉ từ danh bạ của thành phố. Bà ấy nói rằng: “Ông đừng nói dối tôi vì tên và địa chỉ của tôi không ở trong danh bạ của thành phố!” Tôi nói: “Nhưng quả thực tôi thấy nó ở trong đấy.” Bà Mary Anne nói: “Ngày mai tôi sẽ gọi cảnh sát!” Và cảnh sát đến nhà tôi ngày hôm sau, thẩm vấn tôi hơn hai tiếng đồng hồ. Trong khi tội phạm ở ngoài kia phá hoại thành phố, cảnh sát dành hai tiếng để thẩm vấn tôi. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi

vì ma quỷ muốn chống lại Chúa Jêsus, chống lại thông điệp Phúc Âm. Liệu lời Chúa có là thật hay không? Nếu như bạn đứng lên cho Chúa, mạnh dạn làm chứng, mạnh dạn rao truyền danh Chúa Jêsus, mạnh dạn sống cuộc đời công chính trước thiên hạ, sự chống đối sẽ đến. Có những thế lực ma quỷ và có những thế lực của Chúa, và Chúa Jêsus muốn chuẩn bị các môn đồ cho sự chống đối của ma quỷ.

Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 10:19, *Khi bị bắt, các con đừng lo cách nói thế nào hay sẽ nói gì, vì lúc ấy các con sẽ được ban cho lời đáp.* Với Đức Thánh Linh của Chúa, bạn sẽ nhận được sự khôn ngoan như sứ đồ Ê-tiên. Nhiều người không hiểu được những gì ông giảng dạy. Trong câu 22-23, [22] *Chúa Jêsus nói rằng Các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh Ta, nhưng ai kiên trì cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi.* [23] *Khi các con bị bắt bớ ở thành phố này, hãy trốn sang thành phố khác.* *Vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành phố Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến.* Nếu như bạn sống vì Chúa và vâng lời Chúa, bạn sẽ gặp sự chống đối.

Có một lần tôi đến một công viên và thấy một bà cụ đang ngồi trên xích đu. Tôi tự nhủ, "Bà ấy vô hại và không thể làm gì được mình!" Tôi hỏi liệu tôi có thể ngồi cạnh bà và nói chuyện với bà được không. Khi ngồi xuống, tôi bắt đầu hỏi chuyện và được biết rằng tên của bà là Jane. Tôi hỏi: "Bà Jane, bà có còn làm việc không?" Bà nói: "Ôi, tôi già lắm rồi, tôi không còn làm việc nữa. Tôi nghỉ hưu lâu rồi." Bà hỏi lại: "Thế công việc của ông là gì?" Tôi đáp: "Tôi làm việc cho một Hội Thánh!" Ngay lập tức, tính cách bà thay đổi. Bà bảo tôi: "Đừng nói với tôi về Chúa, đừng có nói với tôi về Jêsus." Tôi nói: "Jane, bà cứ bình tĩnh đã!" và bà trở nên căng thẳng: "Nếu Jêsus đứng ở đây, tôi sẽ nhổ và mặt ông ta." Tôi tiếp tục nói: "Jane, bà đừng nói như vậy! Nhiều người trong nhà thờ hẳn là đã làm tổn thương bà! Gia đình tin Chúa của tôi

BÀI SỐ 5

không như vậy đâu!” Bà đáp: “Không! Tôi đã nói rồi, đừng nói chuyện với tôi. Ông sẽ chỉ nói về những gì Jêsus làm trong gia đình ông và tôi sẽ không nghe đâu, ông đừng có nói cái gì đấy!” Tôi nài nỉ: “Jane, hãy để tôi nói với bà về Chúa Jêsus.” Bà gay gắt: “Không! Ông im ngay đi!”

Bà đứng lên, dắt theo con chó của mình và đi mất. Bà mất kiểm soát bởi vì một tà linh trỗi dậy trong bà, tà linh của sự không vâng phục. Bà Jane đã bị kiểm soát bởi ma quỷ. Mặc dù bị người khác hét vào mặt như vậy, trong lòng tôi vẫn có tình yêu, lòng thương xót dành cho bà Jane. Bà hoàn toàn mất kiểm soát trong khi tôi vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Tôi nói với Chúa, “Chúa ơi, quả là phép lạ khi con kiểm soát được bản thân! Khi bà ta hét vào mặt con, con vẫn có tình yêu, sự thương xót cho bà!”

Sự bắt bớ và chống đối sẽ đến khi chúng ta sống vì Chúa và sử dụng danh Chúa. Thánh Linh cho chúng ta sự tự tin khi rao truyền danh Chúa Jêsus, cũng sẽ cho chúng ta sự an ủi và sức mạnh trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi chúng ta bị từ chối.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc II Ti-mô-thê 3:12. Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Jêsus Christ đều sẽ bị?

II Ti-mô-thê 3:12 *Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Jêsus đều sẽ bị bắt bớ.*

2. Hãy định nghĩa “sự bắt bớ”?
3. Hãy đọc Mác 4:16-17. Hoạn nạn hay bắt bớ đến vì lý do gì?

Mác 4:16-17 [16] *Cũng vậy, những hạt gieo nơi đất đá là những người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận; [17] nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời; nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền vấp ngã.*

4. Hãy đọc Công Vụ 8:1, 4. Sự bắt bớ ở Giê-ru-sa-lem mang đến kết quả gì?

Công Vụ 8:1, 4 [1] *Sau-lơ tán thành về việc Ê-tiên bị giết. Trong ngày ấy, Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ dội; ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu đều bị tan lạc trong các miền Giu-đê và Sa-ma-ri. ... [4] *Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng Tin Lành.**

5. Hãy đọc Ma-thi-ơ 5:10-12. Có một phước lành cho những người bị bắt bớ vì...?
6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 5:12. Khi tín đồ bị bắt bớ vì sự công bình, họ có

BÀI SỐ 5

thể mong đợi điều gì trong tương lai?

Ma-thi-ơ 5:10-12 [10] *Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!* [11] *Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu.* [12] *Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy."*

7. Hãy đọc Công Vụ 9:4-5. Phao-lô đang bắt bớ ai?

Công Vụ 9:4-5 [4] *Ông té xuống đất và nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?"* [5] *Ông thưa: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán: "Ta chính là Jêsus mà ngươi đang bắt bớ"*

8. Hãy đọc Công Vụ 9:1. Trên thực tế, Phao-lô đang bắt bớ ai?

Công Vụ 9:1 *Bấy giờ, Sau-lơ cứ hăm dọa và sát hại các môn đồ của Chúa. Ông đến với thầy tế lễ thượng phẩm.*

9. Hãy đọc Ga-la-ti 6:12. Những người trong sách Ga-la-ti cố gắng thêm việc giữ Luật vào Phúc Âm? Họ làm như thế để tránh điều gì?

Ga-la-ti 6:12 *Những kẻ muốn được lòng theo xác thịt đã cố ép buộc anh em chịu cắt bì. Họ làm vậy chẳng qua là để khỏi bị bắt bớ vì thập tự giá của Đấng Christ mà thôi.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc II Ti-mô-thê 3:12. Tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Jê-sus Christ đều sẽ bị?
Bắt bớ.
2. Hãy định nghĩa “sự bắt bớ”?
Bị quấy phá, phải chịu đau khổ vì đức tin.
3. Hãy đọc Mác 4:16-17. Hoạn nạn hay bắt bớ đến vì lý do gì?
Vì Lời Chúa, ví dụ như để cướp Lời Chúa ra khỏi người tin.
4. Hãy đọc Công Vụ 8:1, 4. Hãy đọc Công Vụ 8:1, 4. Sự bắt bớ ở Giê-ru-sa-lem mang đến kết quả gì?
Mọi người đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng Tin Lành.
5. Hãy đọc Ma-thi-ơ 5:10-12. Có một phước lành cho những người bị bắt bớ vì ...?
Sự công chính.
6. Hãy đọc Ma-thi-ơ 5:12. Khi tín đồ bị bắt bớ vì sự công bình, họ có thể mong đợi điều gì trong tương lai?
Phần thưởng rất lớn nơi Thiên Đàng.
7. Hãy đọc Công Vụ 9:4-5. Phao-lô đang bắt bớ ai?
Chúa Jê-sus.
8. Hãy đọc Công Vụ 9:1. Trên thực tế, Phao-lô đang bắt bớ ai?
Các môn đồ của Chúa.

BÀI SỐ 5

9. Hãy đọc Ga-la-ti 6:12. Những người trong sách Ga-la-ti cố gắng thêm việc giữ Luật vào Phúc Âm? Họ làm như thế để tránh điều gì? **Chịu bắt bớ vì thập giá của Đấng Christ. Nói cách khác, họ tránh bị bắt bớ vì đã truyền dạy rằng sự cứu rỗi chỉ bởi ân điển và đức tin nơi Chúa Jêsu mà thôi.**

BÀI SỐ 6

NHÀ VUA VÀ VƯƠNG QUỐC

Tác giả Don Krow

Trong Cựu Ước, đất nước Y-sơ-ra-ên khác biệt với các quốc gia khác ở chỗ Y-sơ-ra-ên là một nước thần quyền - được cai trị trực tiếp bởi Chúa (Ê-sai 43:15). Về sau, Y-sơ-ra-ên muốn được như các quốc gia khác trên thế giới và được cai trị bởi một vị vua trên đất (I Sa-mu-ên 8:5-19). Nên Chúa cho họ một vị vua tên là Sau-lơ (I Sa-mu-ên 10:24-25). Sau đó, bởi vì vua Sau-lơ làm trái lời Chúa, Chúa trao ngôi vua cho Đa-vít (Công Vụ 13:21-22 và I Các Vua 15:3).

Vị vua trên đất được Chúa đặt để làm đại diện hữu hình cho Chúa (Phục Truyền 17:14-20). Khi vua làm theo Lời Chúa, bản thân vua và kinh thành được phước. Khi vua làm trái ý Chúa, bản thân ông ta và kinh thành bị hủy diệt (I Sa-mu-ên 15:22-23).

Khi Chúa chọn một vị vua, Ngài thường cử một nhà tiên tri đến xức dầu cho người đó. Điều này là biểu tượng của việc Đức Thánh Linh đến và trao quyền cho ông ta để cai trị. Vào lúc đó, Thánh Linh sẽ đến trên vua và thay đổi lòng vua để ông cai trị trong sự công chính, vì Đức Chúa Trời ở cùng ông (I Sa-mu-ên 10:1,6-7, và câu 9). Sự xức dầu để cai trị (để trở thành vua) này là nơi ý niệm về một đấng cứu thế nảy nở. Từ "xức dầu" trong tiếng Hê-bơ-rơ là Mashiac (Messiah) và được dịch là christos (Christ) trong tiếng Hy Lạp. Các nhà tiên tri trong thời Cựu Ước tiên đoán là trong tương lai, Vị Chúa Cứu Thế (Vị Vua Được Xức Dầu) sẽ đến, và Chúa sẽ thành lập một nước mới và nước ấy sẽ không bao giờ bị hủy diệt (Đa-ni-ên 2:44, 7:14 và 27). Trong Kinh Thánh, Chúa Jêsus hoàn toàn không giải thích cho người

BÀI SỐ 6

Do Thái ý của Ngài khi Ngài giảng dạy về nước mới này. Người Do Thái trong thời Chúa Jêsus vẫn hy vọng vào nước mới này (Ê-sai 9:6-7, 11:1-6, Đa-ni-ên 2:44, 7:13-14, 18. và 27).

Chúng ta không thể hiểu được sứ điệp của Chúa Jêsus nếu chúng ta không có sự hiểu biết cơ bản về Vương quốc Đức Chúa Trời. Vương quốc Đức Chúa Trời là một sứ điệp mà Chúa Jêsus giao cho các môn đồ để đi rao truyền (Mác 1:14-15, Lu-ca 9:1-2, Công Vụ 28:23-31, Lu-ca 16:16, và Ma-thi-ơ 24:14). Sứ điệp này còn được gọi là “sự cứu rỗi” hay “sự sống đời đời” (Hê-bơ-rơ 2:3; Ma-thi-ơ 19:16, 19:23; Công Vụ 28:23-24, 28, và 30-31).

Trong sứ điệp Vương quốc Đức Chúa Trời hay “nước Chúa” là ý tưởng về một nhóm người được cai trị bởi Đức Chúa Trời. Và để vào được vương quốc của Chúa, một số điều kiện phải được đáp ứng. Trước hết là sự thay đổi trong tấm lòng, hay nói cách khác là sự ăn năn. Chúng ta cần ăn năn và quay lưng lại với Sa-tan, với tội lỗi và hướng đến Chúa và làm theo cách của Chúa. Khi một người đến với Ngài, Chúa sẽ ban một món quà qua huyết của Chúa Jêsus, đó là món quà của sự tha thứ tội lỗi và món quà sự sống đời đời (Rô-ma 6:23). Phúc âm này được gọi là “Phúc âm Ân điển”, và sự rao giảng về “vương quốc Đức Chúa Trời” (Công Vụ 20:24-25). Vương quốc Đức Chúa Trời có đặc điểm là vương quốc ân điển (Ma-thi-ơ 20:1-16) và đã đến một cách lặng lẽ, bí mật qua Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 13:33). Vào một ngày nào đó trong tương lai, nước Chúa sẽ trở lại, đạt đến một sự vinh quang và trở nên hữu hình (Ma-thi-ơ 13:36-43).

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Đa-ni-ên 2:44. Các tiên tri trong thời cựu ước tiên đoán là trong tương lai, Chúa Cứu Thế sẽ đến, và Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc như thế nào?

- A. Sẽ kéo dài trong 1000 năm.
- B. Sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.
- C. Là tạm thời.

Đa-ni-ên 2:44 *Trong đời các vua này, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, chủ quyền của vương quốc đó sẽ không bao giờ rơi vào tay một dân tộc khác. Vương quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác, còn chính nó sẽ tồn tại đời đời.*

2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:17, 23. Sứ điệp của Chúa Jêsus là gì?

Ma-thi-ơ 4:17,23 [17] *Từ lúc ấy, Đức Chúa Jêsus bắt đầu rao giảng rằng: "Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần." ... [23] Đức Chúa Jêsus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành của vương quốc thiên đàng, và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng.*

3. Hãy đọc Mác 1:14-15. Chúa Jêsus rao giảng Tin Lành gì ...?

Mác 1:14-15 [14] *Sau khi Giảng bị bỏ tù, Đức Chúa Jêsus đến Ga-li-lê, rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời. [15] Ngài phán: "Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành."*

BÀI SỐ 6

4. Hãy đọc Lu-ca 4:43. Lý do Chúa Jêsus được cử đến đất là gì ...?

Lu-ca 4:43 Nhưng Ngài phán với họ: “Ta cũng phải công bố Tin Lành của vương quốc Đức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì Ta được sai đến với mục đích đó.”

5. Hãy đọc Giăng 4:25. Trong Kinh Thánh, Chúa Jêsus không giải thích cho dân Do Thái để họ hiểu ý của Ngài về nước Chúa. Nước Chúa là một khái niệm trong Cựu Ước mà ...?

- A. Ít người biết đến.
- B. Nhiều người nghĩ sẽ không bao giờ đến.
- C. Họ đã và đang tìm kiếm.

Giăng 4:25 Người phụ nữ thưa: “Tôi biết rằng Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ) sẽ đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ công bố cho chúng tôi mọi điều.

6. Hãy đọc Lu-ca 9:1-2. Ba điều mà các môn đồ cần làm là gì?

Lu-ca 9:1-2 [1] Đức Chúa Jêsus gọi mười hai sứ đồ họp lại, ban quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa bệnh. [2] Ngài sai họ đi rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh.

7. Hãy đọc Lu-ca 10:1-2, 8-9. Chúa Jêsus giao cho 70 môn đồ thông điệp gì?

Lu-ca 10:1-2 [1] Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi môn đồ khác và sai từng đôi một đi trước Ngài vào tất cả các thành và các nơi mà chính Ngài sẽ đi. [2] Ngài phán với họ: “Mùa gặt thì thật trủng, nhưng thợ

gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai nhiều thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.

8. Hãy đọc Lu-ca 23:2. Theo định nghĩa riêng của người Do Thái, từ "Christ" có nghĩa là gì?

Lu-ca 23:2 *Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng: "Chúng tôi đã phát hiện người này xúi giục dân chúng nổi loạn, ngăn cấm chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa, và xưng mình là Đấng Christ, là Vua.*

9. Hãy đọc Công Vụ 17:7. Trái ngược lại luật pháp của Sê-sa, người Do Thái nói rằng Phao-lô bảo họ là có một ...?

Công Vụ 17:7 *Và Gia-sôn chứa chấp chúng! Cả bọn chúng đều phạm luật của Sê-sa! Chúng bảo có một vua khác tên là Jêsus.*

10. Hãy đọc Công Vụ 19:8-10. Phao lô mạnh dạn sửa chữa và thuyết phục người khác về ...?

Công Vụ 19:8-10 *[8] Phao-lô vào nhà hội, giảng dạy một cách dạn dĩ, biện luận và thuyết phục người nghe về vương quốc Đức Chúa Trời suốt ba tháng. [9] Nhưng có mấy người ngoan cố, không chịu tin, lại còn gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng nên ông rút lui khỏi họ, đem các môn đồ riêng ra, và hằng ngày thảo luận trong trường học của Ti-ra-nu. [10] Việc này tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mọi người ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp, đều được nghe đạo Chúa.*

11. Hãy đọc Công Vụ 28:23-31. Trong câu 31, Phao-lô đang dạy điều gì?

Công Vụ 28:23-28, 30-31 *[23] Sau khi định ngày gặp ông, họ đến*

thăm ông tại nhà trọ rất đông. Từ sáng đến chiều, ông cứ làm chứng và giải nghĩa cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các lời tiên tri mà cố gắng thuyết phục họ về Đức Chúa Jêsus. [24] Một số người chịu thuyết phục bởi lời ông giảng, còn số khác không chịu tin. [25] Vì thế, họ bất đồng với nhau và ra về nên Phao-lô nói thêm lời này: “Đức Thánh Linh đã phán thật đúng lắm, khi Ngài dùng nhà tiên tri Ê-sai phán với tổ phụ anh em rằng: [26] Hãy đi đến với dân này và nói: Các ngươi nghe mà chẳng hiểu gì, Các ngươi nhìn mà không thấy chi. [27] Vì lòng dân này trở nên tối tăm, Tai họ nặng, Mắt họ nhắm. E rằng mắt họ thấy được, Tai họ nghe được, Lòng họ hiểu được, Và họ trở lại để Ta chữa lành chẳng. [28] Vậy, hãy biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được truyền bá cho các dân ngoại và họ sẽ lắng nghe.” ... [30] Phao-lô ở trọn hai năm tại một nhà thuê. Ông tiếp đón mọi người đến thăm mình, [31] giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, và dạy về Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ một cách tự do, không bị ai ngăn cấm.

12. Hãy đọc Ma-thi-ơ 24:14. Thông điệp mà chúng ta cần rao giảng khắp thế giới là gì?

Ma-thi-ơ 24:14 *Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.*

13. Hãy đọc Công Vụ 20:24-25. Đôi khi Phúc Âm về vương quốc thiên đàng còn được gọi là Phúc Âm gì?

Công Vụ 20:24-25 [24] *Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Jêsus, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời.*

[25] Bây giờ, tôi biết rằng trong tất cả anh em mà tôi đã rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, chẳng một ai sẽ thấy mặt tôi nữa.

14. Hãy đọc Lu-ca 16:16. Chúng ta không thể hiểu hết được thông điệp của Chúa Jêsus nếu không có sự hiểu biết cơ bản về vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus muốn các môn đồ làm gì với thông điệp về vương quốc Đức Chúa Trời của Ngài?
- A. Rao giảng.
 - B. Bỏ đi.
 - C. Suy ngẫm.

Lu-ca 16:16 *Luật pháp và lời tiên tri có đến thời của Giảng mà thôi. Từ ngày đó, Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời được rao giảng và mọi người dùng sức mạnh mà vào đó.*

15. Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:10. Về cơ bản, vương quốc Đức Chúa Trời là sự cai trị của Đức Chúa Trời. Điều này được thể hiện như thế nào trong câu Kinh Thánh này ?

Ma-thi-ơ 6:10 *Vương quốc Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!*

16. Hãy đọc Cô-lô-se 1:13-14 và Rô-ma 14:9. Trong cụm từ "Vương quốc Đức Chúa Trời" là ý tưởng về một nhóm người sẽ...?
- A. Nhận lãnh Chúa Jêsus vào trái tim của họ.
 - B. Tiếp nhận sự cai trị của Chúa và từ chối sự cai trị của Satan, và nhận lãnh sự tha thứ tội lỗi.
 - C. Đến Hội Thánh.

Cô-lô-se 1:13-14 [13] *Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài; [14] trong Con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội.*

Rô-ma 14:9 *Chính vì vậy mà Đấng Christ đã chết và sống lại để làm Chúa của cả kẻ chết lẫn người sống.*

17. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:17. Để vào được vương quốc của Đức Chúa Trời, mỗi con người cần phải thay đổi tấm lòng. Sự thay đổi trong lòng này được Kinh Thánh gọi là ...?

A. Sự đền tội.

B. Theo luật pháp.

C. Sự ăn ăn.

Ma-thi-ơ 4:17 *Từ lúc ấy, Đức Chúa Jêsus bắt đầu rao giảng rằng: "Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần."*

18. Hãy đọc Công Vụ 26:18. Bạn đã chuyển từ ...? qua ánh sáng, từ ..? của Sa-tan trở về cùng ...? nhận được sự tha tội?

Công Vụ 26:18 *Để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan trở về cùng Đức Chúa Trời; hầu cho bởi đức tin nơi Ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ.*

19. Hãy đọc Ê-xê-chi-ên 36:26-27 và Công Vụ 11:15-18. Bạn đã được ban lòng mới và thần mới khiến bạn giữ mệnh lệnh Chúa và làm

theo chưa?

Ê-xê-chi-ên 36:26-27 [26] *Ta sẽ ban lòng mới cho các người và đặt thần mới trong các người. Ta sẽ cắt lòng bằng đá khỏi xác thịt các người và ban cho các người lòng bằng thịt. [27] Ta sẽ đặt Thần Ta trong các người và khiến các người noi theo luật lệ Ta, thì các người sẽ giữ mệnh lệnh Ta và làm theo.*

Công Vụ 11:15-18 [15] *Khi tôi bắt đầu nói thì Đức Thánh Linh giáng trên họ, cũng như lúc ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. [16] Tôi nhớ lại lời Chúa đã phán: ‘Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.’ [17] Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cùng một quà tặng như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, thì tôi là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời?’ [18] Khi họ nghe những lời ấy thì ngưng chỉ trích. Họ tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Như vậy, Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho các dân ngoại để họ được sự sống!”*

20. Hãy đọc Lu-ca 18:13-14. Bạn đã kêu cầu đến Chúa để nhận lãnh sự tha thứ tội lỗi chưa?

Lu-ca 18:13-14 [13] *Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ dấm ngực thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!’ [14] Ta bảo các con, người này trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao.”*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Đa-ni-ên 2:44. Các tiên tri trong thời cựu ước tiên đoán là trong tương lai, Chúa Cứu Thế (Đấng Được Xức Dầu) sẽ đến, và Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc như thế nào?

B. Sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.

2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:17, 23. Sứ điệp của Chúa Jêsus là gì?

Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.

3. Hãy đọc Mác 1:14-15. Chúa Jêsus rao giảng Tin Lành gì ...?

Vương quốc Đức Chúa Trời

4. Hãy đọc Lu-ca 4:43. Lý do Chúa Jêsus được cử đến thế gian là gì ...?

Công bố Tin Lành về Vương quốc Đức Chúa Trời.

5. Hãy đọc Giăng 4:25. Trong Kinh Thánh, Chúa Jêsus không giải thích cho dân Do Thái để họ hiểu ý của Ngài về nước Chúa. Nước Chúa là một khái niệm trong Cựu Ước mà ...?

C. Họ đã và đang tìm kiếm.

6. Hãy đọc Lu-ca 9:1-2. Ba điều mà các môn đồ cần làm là gì?

- **Đuổi quỷ.**
- **Chữa lành bệnh.**
- **Rao giảng về Vương quốc Đức Chúa Trời.**

7. Hãy đọc Lu-ca 10:1-2, 8-9. Chúa Jêsus giao cho 70 môn đồ thông điệp gì?

Vương quốc Đức Chúa Trời.

8. Hãy đọc Lu-ca 23:2. Theo định nghĩa riêng của người Do Thái, từ "Christ" có nghĩa là gì?

Vua.

9. Hãy đọc Công Vụ 17:7. Trái ngược lại luật pháp của Sê-sa, người Do Thái nói rằng Phao-lô bảo họ là có một ...?

Vua Jêsus.

10. Hãy đọc Công Vụ 19:8-10. Phao-lô mạnh dạn sửa chữa và thuyết phục người khác về ...?

Vương quốc Đức Chúa Trời.

11. Hãy đọc Công Vụ 28:23-31. Trong câu 31, Phao-lô đang dạy điều gì?

Vương quốc Đức Chúa Trời và những điều liên quan tới Chúa Jêsus Christ

12. Hãy đọc Ma-thi-ơ 24:14. Thông điệp mà chúng ta cần rao giảng khắp thế giới là gì?

Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời

13. Hãy đọc Công Vụ 20:24-25. Đôi khi Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời còn được gọi là Tin lành ...?

Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời.

14. Hãy đọc Lu-ca 16:16. Chúng ta không thể hiểu hết được thông điệp của Chúa Jêsus nếu không có sự hiểu biết cơ bản về vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus muốn các môn đồ làm gì với thông điệp về vương quốc Đức Chúa Trời của Ngài?

A. Rao giảng.

BÀI SỐ 6

15. Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:10. Về cơ bản, vương quốc Đức Chúa Trời là sự cai trị của Đức Chúa Trời. Điều này được thể hiện như thế nào trong câu Kinh Thánh này ?

Ý Cha được nên, ở đất như ở trời.

16. Hãy đọc Cô-lô-se 1:13-14 và Rô-ma 14:9. Trong cụm từ “Vương quốc Đức Chúa Trời” là ý tưởng về một nhóm người sẽ...?

B. Tiếp nhận sự cai trị của Chúa (từ chối sự cai trị của Satan), và nhận lãnh sự tha thứ tội lỗi.

17. Hãy đọc Ma-thi-ơ 4:17. Để vào được vương quốc của Đức Chúa Trời, mỗi con người cần phải thay đổi tấm lòng. Sự thay đổi trong lòng này được Kinh Thánh gọi là ...?

C. Sự ăn ăn.

18. Hãy đọc Công Vụ 26:18. Bạn đã chuyển từ ...? qua ánh sáng, từ...? của Sa-tan trở về cùng...? nhận được sự tha tội?

- **Tối**
- **Quyền lực**
- **Đức Chúa Trời**

19. Bạn đã được ban cho một tấm lòng, một thần mới khiến bạn bước đi theo đường lối của Chúa chưa?

Rồi.

20. Hãy đọc Lu-ca 18:13-14. Bạn đã kêu cầu đến Chúa để nhận lãnh sự tha thứ tội lỗi chưa?

BÀI SỐ 7

ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỨC TIN

Tác giả Don Krow

Chúng ta có thể giả sử thế này: Vào ngày cưới, cô dâu chú rể đứng trước mục sư và ông mục sư bắt đầu hỏi chú rể: “Anh có muốn lấy người phụ nữ này để làm đầu bếp riêng, để dọn dẹp nhà cửa và để rửa bát hay không? Anh có muốn cô ấy từ nay về sau sẽ hút bụi và lau chùi đồ đạc cho đến cuối đời không?” Liệu cô dâu có đồng ý với câu hỏi này hay không? Chắc chắn cô ấy sẽ trả lời lại là: “Không bao giờ! Nếu anh chỉ muốn một ai đấy làm việc nhà cho anh thì anh hãy đi mà thuê một người giúp việc. Em muốn anh yêu thương em và chấp nhận con người em. Nếu anh yêu thương và chấp nhận em, em sẽ chăm sóc anh, nhưng em muốn anh hãy chấp nhận em hoàn toàn, em không muốn anh chỉ lấy em vì lợi ích anh sẽ có mà anh lấy em vì con người em.”

Ông A.W.Tozer từng nói, “Có vẻ kỳ lạ là một số lượng người tin Chúa không nhận thấy rằng đối tượng đích thực duy nhất của đức tin cứu rỗi, không ai khác chính là Chúa Jêsus, không phải là “sự cứu rỗi” của Ngài, và cũng không phải là “ngôi vị” của Chúa, mà là bản thân chính Chúa. ” Đức Chúa Trời không ban cho một người sự cứu rỗi nếu họ chỉ tin vào lợi ích đến từ Chúa. Lợi ích từ việc tin Chúa không phải là đối tượng của đức tin. Chúng ta không nên chỉ tin vào sự cứu chuộc mọi tội lỗi, hoặc thập tự giá, hay chức thầy tế lễ của Chúa Jêsus. Tất cả những điều này đều ở trong chính Chúa Jêsus, nhưng chúng không nên bị tách rời. Chúng ta cũng không được phép chấp nhận một phần của Chúa và từ chối các phần khác. Với quan niệm là chúng ta chỉ chọn để tin vào một phần của Lời Chúa và từ chối phần còn lại trong lời của

BÀI SỐ 7

Ngài sẽ gây ra rất nhiều hậu quả trong cuộc sống người tin Chúa.”
(Trích từ Gốc rễ của người công chính, trang 84-86).

Bạn có hiểu ý tôi muốn nói hôm nay không? Tại sao chúng ta nhấn mạnh một phần của Chúa Jêsus (lợi ích của Ngài), một chức vụ của Ngài, mà không nhấn mạnh đến chính Chúa? Điều đó giống như việc lấy một người vợ để nàng làm đầu bếp riêng cho bạn chứ không phải vì bạn yêu con người nàng.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Giăng 1:12. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận ...?

- A. Ngài (Chúa Jêsus Christ).
- B. Jêsus là Chúa Cứu Rỗi.
- C. Jêsus là Chúa.
- D. Jêsus là thầy tế lễ cho họ quyền trở thành con Chúa.

Giăng 1:12 *Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.*

2. Hãy đọc Công Vụ 16:31. Chúng ta phải giao phó bản thân mình cho ai?

Công Vụ 16:31 *Hai ông trả lời: "Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu."*

3. Hãy đọc Lu-ca 6:46. Từ "Chúa" có ý nghĩa là gì?

Lu-ca 6:46 *Sao các con gọi Ta: "Chúa, Chúa" mà không làm theo lời Ta phán?*

4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 1:21. Từ "Jêsus" có ý nghĩa là gì?

Ma-thi-ơ 1:21 *Nàng sẽ sinh một con trai; người hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội."*

5. Hãy đọc Lu-ca 23:2. Từ "Christ" có ý nghĩa là gì?

BÀI SỐ 7

Lu-ca 23:2 Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng: “Chúng tôi đã phát hiện người này xúi giục dân chúng nổi loạn, ngăn cấm chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa, và xưng mình là Đấng Christ, là Vua.”

6. Hãy đọc Rô-ma 1:16. Theo câu Kinh Thánh này, thông điệp Tin Lành là gì ?

Rô-ma 1:16 *Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hi Lạp.*

7. Hãy đọc Rô-ma 1:1-3. Phúc âm của Đức Chúa Trời xoay quanh ...? phần của Chúa Jêsus hay tất cả mọi phần của Chúa?

Rô-ma 1:1-3 [1] Phao-lô, đầy tớ của Đấng Christ Jêsus, được kêu gọi làm sứ đồ và được biệt riêng cho Tin Lành của Đức Chúa Trời, [2] là Tin Lành mà Đức Chúa Trời phán hứa từ trước qua các nhà tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh. [3] Ấy là Tin Lành về Con Ngài, là Đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng vua Đa-vít.

8. Hãy đọc Giăng 6:54. Câu “Ai ăn thịt” có ngụ ý gì?

Giăng 6:54 *Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời; Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.*

9. Hãy đọc Ga-la-ti 3:27. Khi một người được báp-têm, họ mặc lấy ...? Họ mặc lấy phần nào của Đấng Christ?

Ga-la-ti 3:27 *Người nào trong anh em đã được báp-têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ.*

10. Hãy đọc Công Vụ 9:5-6. Khi sứ đồ Phao-lô trở thành người tin Chúa, ông đã hỏi Chúa Jêsus hai câu hỏi gì?

Công Vụ 9:5-6 [5] Ông thưa: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán: "Ta chính là Jêsus mà ngươi đang bắt bớ. [6] Nhưng hãy đứng dậy, và vào trong thành, người ta sẽ bảo ngươi mọi điều phải làm."

11. Hãy đọc Rô-ma 7:4. Chúng ta thuộc về ai? Chúng ta thuộc về phần nào của Chúa?

Rô-ma 7:4 Cũng vậy, thưa anh em của tôi, nhờ thân thể của Đấng Christ mà anh em đã chết về luật pháp và nay thuộc về một người khác, là Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời.

12. Bạn có đang có mối quan hệ mật thiết với Chúa hay không? Bạn có nói chuyện với Ngài, thông công với Ngài và thờ phượng Ngài hay không?

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Giăng 1:12. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận ...?
A. Ngài (Chúa Jêsus Christ) thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.
2. Hãy đọc Công Vụ 16:31. Chúng ta phải giao phó bản thân mình cho ai?
Đức Chúa Jêsus Christ.
3. Hãy đọc Lu-ca 6:46. Từ "Chúa" có ý nghĩa là gì?
 - **Bạc thầy.**
 - **Đấng cai trị.**
 - **Chủ nhân.**
 - **Người có quyền kiểm soát cuộc sống của chúng ta.**
 - **Từ này cũng có nghĩa là thần thánh.**
4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 1:21. Từ "Jêsus" có ý nghĩa là gì?
Đấng Cứu Thế.
5. Hãy đọc Lu-ca 23:2. Từ "Christ" có ý nghĩa là gì?
 - **Vua.**
 - **Đấng Mê-si.**
6. Hãy đọc Rô-ma 1:16. Theo câu Kinh Thánh này, thông điệp Tin Lành là gì ...?
Về Đấng Christ và tất cả những điều tốt đẹp khi tin Ngài
7. Hãy đọc Rô-ma 1:1-3. Phúc âm của Đức Chúa Trời xoay quanh ...?
 - **Con Đức Chúa Trời.**

- **Chúa Jêsus, Chúa chúng ta.**
Một phần hay toàn bộ về Chúa Jêsus?
Toàn bộ.
8. Hãy đọc Giăng 6:54. Câu “Ai ăn thịt” có ngụ ý gì?
Khi bạn hấp thụ tất cả, theo một nghĩa nào đó, những gì bạn ăn trở thành sự sống, sức mạnh của bạn.
9. Hãy đọc Ga-la-ti 3:27. Khi một người được báp têm, họ mặc lấy ...?
Đấng Christ.
Họ mặc lấy phần nào của Đấng Christ?
Tất cả.
10. Hãy đọc Công Vụ 9:5-6. Khi sứ đồ Phao-lô trở thành người tin Chúa, ông đã hỏi Chúa Jêsus hai câu hỏi gì?
 - **Chúa là ai?**
 - **Chúa muốn con làm gì?**
11. Hãy đọc Rô-ma 7:4. Chúng ta thuộc về ai ?
 - **Chúa Jêsus Christ**
 - **Chúng ta thuộc về phần nào của Chúa?**
 - **Toàn bộ**
12. Bạn có đang có mối quan hệ mật thiết với Chúa hay không? Bạn có nói chuyện với Ngài, thông công với Ngài và thờ phượng Ngài hay không?

BÀI SỐ 8

SỬ DỤNG LUẬT CHÚA ĐÚNG CÁCH

Tác giả Don Krow

Một ngày, tôi đi chơi hồ cùng Joe, Bill và Steve. Trong lúc nói chuyện, Bill hỏi, “Làm sao chúng ta có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình trước Chúa Trời nếu chúng ta chưa bao giờ nghe nói đến Đức Chúa Trời hay Chúa Jêsus?” Tôi hỏi lại: “Bill, giả sử tôi đến nhà ông Steve chơi, vợ ông ở nhà nhưng ông ấy đi vắng. Nếu tôi ngoại tình với vợ ông Steve, liệu tôi có cảm thấy tội lỗi hay không? Kể cả khi tôi chưa bao giờ nghe đến Mười Điều Răn hay đọc Kinh Thánh? Vậy cái cảm giác tội lỗi đó đến từ đâu?”

Bạn biết không, Chúa đã ban cho từng người, thông qua Luật Pháp và lương tâm, khả năng nhận thức và phân biệt đúng với sai. Luật Pháp và lương tâm là chức năng tự xét xử để buộc tội hoặc bào chữa cho hành vi của một người (Rô-ma 2:14-15).

Bill rất tự hào là ông là một người tốt. Ông không cảm thấy mình cần một Chúa Cứu Thế. Tôi chia sẻ với ông Xuất Ai-cập 20, và bắt đầu đọc Mười Điều Răn rồi nói với ông: “Bill, tôi hỏi ông, Chúa có phải đang ở vị trí số một trong cuộc đời ông không, và ông có yêu Chúa hơn tất cả mọi thứ trên trái đất không? Vì nếu không, ông đã vi phạm điều thứ hai trong Luật Pháp” (Xuất Ai Cập 20:4). Ông có lạm dụng danh Giê-hô-va và sử dụng tên Ngài để chửi không? Nếu đã từng có, ông đã vi phạm điều răn thứ ba (Xuất Ai Cập 20:7). Ông có nhớ dành ra một ngày trong tuần để thờ phượng Chúa không? Nếu không, ông đã vi phạm điều răn thứ tư (Xuất Ai Cập 20:8). Lúc còn trẻ, ông có luôn hiếu kính cha mẹ không? Nếu không, ông đã phạm điều răn thứ năm (Xuất Ai Cập 20:12). Ông đã bao giờ tức giận với ai đó chưa? Ông

đã phạm điều răn thứ sáu đấy!" (so sánh Xuất Ai Cập 20:13 với Ma-thi-ơ 5:21-22). Ông đã bao giờ nhìn một người phụ nữ và nảy sinh ham muốn chưa? Thế là đã phạm điều răn thứ bảy! (so sánh Xuất Ai Cập 20:14 với Ma-thi-ơ 5: 27-28). Ông đã bao giờ lấy đi thứ không thuộc về mình chưa? Ông đã vi phạm điều răn thứ tám rồi đấy (Xuất Ai Cập 20:15). Ông đã luôn nói sự thật chưa? Nếu không, ông đã phạm điều răn thứ chín (Xuất Ai Cập 20:16). Ông đã bao giờ khao khát có được những gì thuộc về người khác chưa? Ông đã phạm điều răn thứ mười" (Xuất Ai Cập 20:17). "Ông có biết tại sao Chúa Jêsus nói Ngài đến để cứu tội nhân không?" (Mác 2: 16-17).

Vấn đề với việc nghĩ rằng chúng ta đủ tốt, hoặc cố gắng trở nên đủ tốt để lên thiên đàng, là thực ra chúng ta đã phạm tất cả Mười Điều Răn. Gia-cơ 2:10 cho chúng ta biết rằng ai vâng giữ toàn bộ Luật pháp nhưng chỉ vi phạm một điều nào đó thì sẽ Phạm Luật. Luật pháp không bao giờ giúp cho bạn trở nên công chính mà chỉ để cho bạn nhận biết tội lỗi của mình (Rô-ma 3: 19-20).

Tất cả chúng ta đều cần một Đấng Cứu Thế! Từ "Đấng Cứu Thế" nói về một người có thể giải cứu bạn khỏi hình phạt của tội lỗi. Chúa Jêsus giải cứu những người bị hư mất để họ có được sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 1:21). Để có thể đủ tốt để lên thiên đàng, chúng ta phải có sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời thông qua Chúa Jêsus (II Cô-rinh-tô 5:21). Tin tốt lành của Phúc Âm là Chúa Jêsus sẽ không chỉ tha thứ tội lỗi cho bạn, mà Ngài còn ban tặng một cách miễn phí - sự công chính của chính Ngài cho chúng ta như một món quà, theo sách Rô-ma 5:17: *Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.*

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Mác 2:16-17. Chúa Jêsus đến để cứu ai?

Mác 2:16-17 [16] *Các thầy thông giáo thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những kẻ có tội và người thu thuế thì nói với các môn đồ Ngài rằng: "Tại sao Ngài lại ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi?"* [17] *Nghe vậy, Đức Chúa Jêsus nói: "Người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội."*

2. Hãy đọc Rô-ma 2:1. Khi chúng ta lên án người khác, chúng ta đang làm gì cho chính bản thân mình?

Rô-ma 2:1 *Vậy, hỡi người kia, dù bạn là ai đi nữa, khi lên án người khác thì bạn không thể bào chữa cho mình được; vì trong khi lên án họ, bạn cũng tự lên án chính mình, bởi bạn lên án họ mà cũng làm các việc như họ.*

3. Hãy đọc Gia-cơ 2:10. Nếu chúng ta tuân giữ hầu hết mọi điều trong Luật pháp của Chúa mà chỉ vi phạm một vài điều, thì chúng ta đã phạm điều gì?

Gia-cơ 2:10 *Vi người nào giữ trọn cả luật pháp mà vi phạm một điều, thì cũng bị kể như đã phạm tất cả.*

4. Hãy đọc Ga-la-ti 3:10. Nếu muốn trở nên công chính bằng cách tuân giữ Luật pháp của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải tuân giữ bao nhiêu phần trăm trong số đó?

Và chúng ta phải giữ những điều răn này trong bao lâu?

Bạn có thấy tại sao chúng ta không thể được cứu bằng cách cố gắng trở nên đủ tốt không?

Ga-la-ti 3:10 *Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rửa sả; vì có lời chép: “Đáng rửa thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp!”*

5. Hãy đọc Ga-la-ti 2:16. Sự công chính là món quà do Đức Chúa Trời ban cho, để đưa một người vào vị thế và mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Sự biện minh cho tội nhân được đưa ra nhờ đức tin nơi Chúa Jêsus Christ và được hoàn thành một lần và mãi mãi qua cái chết và sự phục sinh của Ngài (I Cô-rinh-tô 15: 3-4 và Rô-ma 4:25). Một người không được xưng công chính bởi điều gì? Một người được cứu như thế nào? Bao nhiêu người sẽ được xưng công chính bởi Luật pháp?

Ga-la-ti 2:16 *Nhưng chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào những công việc của luật pháp mà bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chúng tôi đã tin Đấng Christ Jêsus để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ không bởi công việc của luật pháp; vì chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp.*

6. Hãy đọc Rô-ma 6:14. Khi tin Chúa, bạn đang ở ...?
- A. Dưới Luật pháp.
 - B. Dưới Ân điển.

Rô-ma 6:14 *Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển.*

BÀI SỐ 8

7. Hãy đọc Ê-xê-chi-ên 18:20. Nếu bạn còn ở dưới Luật pháp, bạn sẽ bị trừng phạt như thế nào cho tội lỗi của mình?

Ê-xê-chi-ên 18:20 *Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không gánh chịu tội ác của cha và cha cũng không gánh chịu tội ác của con. Điều công chính của người công chính sẽ được kể cho người công chính; điều dữ của kẻ dữ sẽ bị kể cho kẻ dữ.*

8. Hãy đọc Rô-ma 4:6-8. Bởi ân điển, Chúa đã làm 3 điều gì với tội lỗi của chúng ta?

Rô-ma 4:6-8. [6] *Vì vậy, khi đề cập về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời kể là công chính không bởi việc làm, Đa-vít nói:*
[7] *"Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, Tội lỗi được khỏa lấp!*
[8] *Phước cho người mà Chúa không kể là có tội!"*

9. Hãy đọc Rô-ma 5:1. Khi chúng ta được xưng công chính, chúng ta được hưởng lợi ích gì?

Rô-ma 5:1 *Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.*

10. Hãy đọc Rô-ma 5:9. Khi chúng ta được cứu bởi huyết Chúa Jêsus, chúng ta được cứu khỏi điều gì nữa?

Rô-ma 5:9 *Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn.*

11. Hãy đọc Rô-ma 10:4 Đấng Christ đã làm trọn Luật pháp để mọi người có thể làm gì trước mặt Đức Chúa Trời?

Rô-ma 10:4 *Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, để mọi người tin đều được xưng công chính.*

12. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 1:30. Đức Chúa Trời đã làm nên điều gì cho chúng ta qua Chúa Jêsus?

I Cô-rinh-tô 1:30 *Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jêsus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta*

13. Hãy đọc Phi-líp 3:9. Khi bạn tuân theo Luật pháp của Môi-se, bạn đang cố đạt được điều gì?

Phi-líp 3:9 *Và được ở trong Ngài. Được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin*

14. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 11:1. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đang sống theo luật pháp của Đấng Christ. Luật pháp của Đấng Christ không phải là một tập hợp các quy tắc để tuân theo mà là chúng ta đang sống một cuộc đời để đáp lại một người. Người đó là ...?

I Cô-rinh-tô 11:1 *Hãy noi gương tôi, như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy.*

15. Hãy đọc Rô-ma 8:3. Luật pháp không bao giờ có thể cứu chúng ta, không phải vì Luật pháp sai, mà bởi vì sự yếu đuối nào của chúng

BÀI SỐ 8

ta khiến chúng ta không thể tuân giữ Luật?

Rô-ma 8:3 *Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã sai chính Con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi; Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Mác 2:16-17. Chúa Jêsus đến để cứu ai?
Kẻ có tội.
2. Hãy đọc Rô-ma 2:1. Khi chúng ta lên án người khác, chúng ta đang làm gì cho chính bản thân mình?
Lên án chính mình.
Tại sao?
Bởi bạn lên án họ mà cũng làm các việc như họ.
3. Hãy đọc Gia-cơ 2:10. Nếu chúng ta tuân giữ hầu hết mọi điều trong Luật pháp của Chúa mà chỉ vi phạm một vài điều, thì chúng ta đã phạm điều gì?
Chúng ta phạm tất cả các điều khác.
4. Hãy đọc Ga-la-ti 3:10. Nếu muốn trở nên công chính bằng cách tuân giữ Luật pháp của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải tuân giữ bao nhiêu phần trăm trong số đó?
Tất cả.
Và chúng ta phải giữ những điều răn này trong bao lâu?
Chúng ta phải luôn luôn giữ gìn (không được bỏ qua điều nào).
Bạn có thấy tại sao chúng ta không thể được cứu bằng cách cố gắng trở nên đủ tốt không?
Có.
5. Hãy đọc Ga-la-ti 2:16. Sự công chính là món quà do Đức Chúa Trời ban cho, để đưa một người vào vị thế và mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Sự biện minh cho tội nhân được đưa ra nhờ

BÀI SỐ 8

đức tin nơi Chúa Jêsus Christ và được hoàn thành một lần và mãi mãi qua cái chết và sự phục sinh của Ngài (I Cô-rinh-tô 15: 3-4 và Rô-ma 4:25). Một người không được xưng công chính bởi điều gì?

Việc làm của họ.

Một người được cứu như thế nào?

Bởi đức tin nơi Chúa Jêsus Christ.

Bao nhiêu người sẽ được xưng công chính bởi Luật pháp?

Không ai cả.

6. Hãy đọc Rô-ma 6:14. Khi tin Chúa, bạn đang ở ...?

B. Dưới Ân điển.

7. Hãy đọc Ê-xê-chi-ên 18:20. Nếu bạn còn ở dưới Luật pháp, bạn sẽ bị trừng phạt như thế nào cho tội lỗi của mình?

Bị chết.

8. Hãy đọc Rô-ma 4:6-8. Bởi ân điển, Chúa đã làm 3 điều gì với tội lỗi của chúng ta?

- **Lỗi lầm được thứ tha,**
- **Tội lỗi được khỏa lấp.**
- **Chúa không ghi nhớ tội.**

9. Hãy đọc Rô-ma 5:1. Khi chúng ta được xưng công chính, chúng ta được hưởng lợi ích gì?

Được hoà thuận với Đức Chúa Trời (Ngài không còn nổi giận với chúng ta nữa).

10. Hãy đọc Rô-ma 5:9. Khi chúng ta được cứu bởi huyết Chúa Jêsus, chúng ta được cứu khỏi điều gì nữa?

Cơ thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

11. Hãy đọc Rô-ma 10:4. Đấng Christ đã làm trọn Luật pháp để mọi người có thể làm gì trước mặt Đức Chúa Trời?

Công chính.

12. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 1:30. Đức Chúa Trời đã làm nên điều gì cho chúng ta qua Chúa Jêsus?

- **Khôn ngoan.**
- **Công chính.**
- **Thánh khiết.**
- **Sự cứu chuộc.**

13. Hãy đọc Phi-líp 3:9. Khi bạn tuân theo Luật pháp của Môi-se, bạn đang cố đạt được điều gì?

Sự công chính.

14. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 11:1. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đang sống theo luật pháp của Đấng Christ. Luật pháp của Đấng Christ không phải là một tập hợp các quy tắc để tuân theo mà là chúng ta đang sống một cuộc đời để đáp lại một người. Người đó là ...?

Đấng Christ.

15. Hãy đọc Rô-ma 8:3. Luật pháp không bao giờ có thể cứu chúng ta, không phải vì Luật pháp sai, mà bởi vì sự yếu đuối nào của chúng ta khiến chúng ta không thể tuân giữ Luật?

Xác thịt.

BÀI SỐ 9

KHÔNG DƯỚI LUẬT PHÁP MÀ TRONG ÂN ĐIỂN

Tác giả Don Krow

Đêm qua, tôi mơ về một người phụ nữ bị trừng phạt vì tất cả những gì cô ấy đã làm sai (tội lỗi của cô ấy). Một người đàn ông đi theo cô mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào cô mắc lỗi, anh ta sẽ lắc đầu ngán ngẩm, cời thắt lưng ra, dùng nó đánh cô. Nếu cô ấy nói sai hoặc làm điều gì đó sai, anh ta sẽ trừng phạt cô ấy ngay lập tức. Cô ấy dù chân đi khắp khiêng, vẫn cố gắng mỉm cười nhưng cô ấy lại làm những điều khiến cô ấy gặp rắc rối. Những việc cô liên tục làm sai không phải là những việc nghiêm trọng, nhưng mà hễ người đàn ông này nhìn thấy dù là việc nhỏ nhất, cô ấy sẽ bị đánh cho tơi tả. Tình cảnh của cô ấy thật bi thảm. Cô ấy cứ liên tục phạm lỗi và liên tục bị trừng phạt. Tôi nhớ rõ cảm giác thương xót cô ấy đã trào dâng trong lòng tôi như thế nào. Tôi muốn giải cứu cô khỏi người đàn ông độc ác đó. Rồi tôi tỉnh dậy.

Tôi bắt đầu nghĩ về ân điển, ơn phước và quyền năng của Chúa. Khi tấm lòng được thiết lập trong ân điển, chúng ta không còn cố gắng giành được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời bằng việc mình làm hoặc bằng việc cố gắng tuân giữ Luật pháp của Ngài theo sức mình. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể thoát khỏi những trận đòn mà chúng ta phải gánh chịu từ việc vi phạm Luật của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được Chúa Jêsus giải cứu.

Hãy nghĩ về ơn. Từ này có nghĩa là nhận được sự chấp thuận, ủng hộ hoặc chúc phước của ai đó. Khi bạn muốn được ai đó ưu ái, ban ơn

KHÔNG DƯỚI LUẬT PHÁP MÀ TRONG ÂN ĐIỂN

cho mình, bạn sẽ làm gì? Bạn cố gắng làm và nói tất cả những gì có thể để làm hài lòng họ, và tránh mọi điều có thể làm họ mất lòng. Hành động này luôn đúng. Nhưng điều đó thực sự có thể thực hiện được không? Việc đó giống như bạn đang cố gắng phản lại trọng lực vậy. Bạn có thể làm điều đó trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng, bạn sẽ thất bại. Bởi vì trọng lực của trái đất mạnh hơn bạn.

Tôi liên tưởng đến người phụ nữ trong giấc mơ của tôi. Tôi đã từng như vậy khi tôi cố gắng hết sức để làm đúng mọi thứ nhưng lại bỏ sót một vài chi tiết nhỏ và không thành công. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi có thể vượt qua cả ngày mà không gặp rắc rối, tôi sẽ hoàn thành được một điều gì đó. Nhưng không, những khuyết điểm của tôi luôn khiến tôi không toàn hảo. Tôi nghĩ rằng tôi không chỉ làm Cha Thiên Thượng thất vọng mà tôi còn tự lên án và hạ thấp mình. Tôi đã tự đánh bại chính mình. Tôi cứ loay hoay trong suy nghĩ về điểm yếu, điểm mạnh của bản thân. Tôi không bao giờ thấy mình có khả năng, đủ tốt để đạt được mục tiêu, tôi cần một người để giải cứu tôi!

Với lòng nhân từ, Đức Chúa Trời đã gửi sự tiếp trợ cho chúng ta, đó chính là Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi chính chúng ta và những nỗ lực bất thành của bản thân để thực hiện Luật pháp của Ngài. Chúa Jêsus đã chịu hình phạt vì Luật pháp mà chúng ta không thể tuân giữ, vì vậy chúng ta sẽ không phải chết, nhưng có thể được tự do và có cuộc sống đời đời với Ngài. Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta món quà công chính để chúng ta có thể trở nên công chính và thánh khiết trước mặt Đức Chúa Cha và đáp ứng mọi yêu cầu của Luật pháp. Chúng ta có được sự hoà giải với Đức Chúa Trời qua những gì Ngài đã làm cho chúng ta trong sự chết, sự chôn cất và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta có ơn phước của Chúa dù chúng ta không xứng đáng được nhận. Đó là ân điển.

BÀI SỐ 9

Khi tin vào điều này, tấm lòng của bạn sẽ được vững yên, không nghi ngờ gì, bạn hãy biết rằng Ngài đã làm điều này bởi vì Ngài yêu bạn. Hãy làm cho tấm lòng bạn được vững yên, an toàn, ổn định và tin chắc trong ân điển của Ngài; nghĩa là, lòng bạn không nghi ngờ, trăn trở về việc Ngài đã ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để sống một cuộc sống sung mãn trong Chúa Jêsus.

Nếu chúng ta tiếp tục nhìn và tập trung vào những thiếu sót, sai lầm và tội lỗi của mình, thay vì tập trung vào Chúa Jêsus, tác giả và Đấng hoàn thiện đức tin của chúng ta, thì lòng chúng ta sẽ buồn bã và bất lực với niềm tin rằng chúng ta chẳng thể nhận được bất cứ điều gì từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có tấm lòng vững lập rằng chúng ta đã nhận được sự công chính và ân điển của Ngài. Tấm lòng của chúng ta phải hoàn toàn thuộc về Ngài. Khi ấy, chúng ta sẽ được đầy dẫy và an nghỉ. *Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra* (Châm ngôn 4:23).

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Ân điển được định nghĩa thế nào trong bài học này?
2. Khi tấm lòng được vững lập trong ân điển, chúng ta sẽ không còn cố dành được sự chấp nhận của Chúa thông qua ...?
3. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Những sự thiếu sót của Don luôn khiến ông thấy mình kém toàn hảo. Chúng ta được trở nên toàn hảo nhờ điều gì được nhắc đến trong câu Kinh Thánh này?

Hê-bơ-rơ 10:14 *Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.*

4. Hãy đọc Rô-ma 5:17. Chúa Jêsus đã tặng chúng ta điều gì để chúng ta có thể trở nên công chính, thánh khiết trước mặt Chúa Cha và thoả mãn tất cả những yêu cầu của Luật pháp?

Rô-ma 5:17 *Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.*

5. Hãy đọc Ê-sai 26:3. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục nhìn vào những thiếu sót, sai lầm và tội lỗi thay vì tập trung vào Chúa Jêsus đấng bắt đầu và hoàn thành đức tin, chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi, yếu ớt để trông cậy vào Chúa. Vậy, chúng ta phải tập trung tâm trí vào điều gì?

Ê-sai 26:3 *Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa Thì Ngài*

BÀI SỐ 9

sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, Vì người tin cậy Ngài.

6. Hãy đọc Ê-phê-sô 3:17. Lòng chúng ta phải thuộc về Ngài hoàn toàn. Đó là khi nào?

Ê-phê-sô 3:17 *Và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đậm rễ và vững lập trong tình yêu thương*

7. Hãy đọc Rô-ma 4:5. Sự cứu rỗi là một phần thưởng để dành lấy hay một món quà miễn phí bởi ân điển Đức Chúa Trời?

Rô-ma 4:5 *Còn với người không làm việc, nhưng tin vào Đấng xưng công chính cho người có tội thì đức tin của người ấy được kể là công chính.*

8. Hãy đọc Rô-ma 5:17. Công chính là một món quà. Bạn có phải làm gì để được nhận không? Bạn sẽ nhận lãnh bằng cách nào?

Rô-ma 5:17 *Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thế ấy.*

9. Hãy đọc Rô-ma 6:23. Món quà ban cho miễn phí của Đức Chúa Trời ở trong câu Kinh Thánh này là gì?

Rô-ma 6:23 *Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.*

KHÔNG DƯỚI LUẬT PHÁP MÀ TRONG ÂN ĐIỂN

10. Hãy đọc Tít 3:5. Bao nhiêu việc công chính bạn làm sẽ góp phần vào sự cứu rỗi của bạn?

Tít 3:5 *Không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh*

11. Hãy đọc Rô-ma 6:14. Dùng lời của chính mình để giải thích ở dưới **ân điển Chúa nghĩa là gì**.

Rô-ma 6:14 *Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển.*

12. Hãy đọc Rô-ma 11:6. Chúa ban phước cho chúng ta bởi ân điển, không phải bởi ...?

Rô-ma 11:6 *Nhưng nếu bởi ân điển thì không cần đến việc làm nữa; nếu không, ân điển không còn là ân điển.*

13. Hãy đọc Rô-ma 3:24. Giải thích câu Kinh Thánh này bằng lời của chính bạn.

Rô-ma 3:24 *Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào.*

14. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:7. Chúng ta được tha tội theo điều gì?

Ê-phê-sô 1:7 *Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài.*

Câu Trả Lời

1. Ân điển được định nghĩa thế nào trong bài học này?
Ơn phước đến từ sự ban cho của Chúa không phải bởi sự xứng đáng của người nhận.
2. Khi tấm lòng được vững lập trong ân điển, chúng ta sẽ không còn cố dành được sự chấp nhận của Chúa thông qua ...?
Nỗ lực.
3. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Những sự thiếu sót của Don luôn khiến ông thấy mình kém toàn hảo. Chúng ta được trở nên toàn hảo nhờ điều gì được nhắc đến trong câu Kinh Thánh này?
Chúa Jêsus đã làm sinh tế cho chúng ta trở nên toàn hảo mãi mãi.
4. Hãy đọc Rô-ma 5:17. Chúa Jêsus đã tặng chúng ta điều gì của sự công chính, để chúng ta trở nên công chính, thánh khiết trước mặt Chúa Cha và thoả mãn tất cả những yêu cầu của Luật pháp?
Quà tặng.
5. Hãy đọc Ê-sai 26:3. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục nhìn vào những thiếu sót, sai lầm và tội lỗi thay vì tập trung vào Chúa Jêsus đã đấng bắt đầu và hoàn thành đức tin, chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi, yếu ớt để trông cậy vào Chúa. Vậy, chúng ta phải tập trung tâm trí vào điều gì?
Tập trung tâm trí vào Chúa.
6. Hãy đọc Ê-phê-sô 3:17. Lòng chúng ta phải thuộc về Ngài hoàn toàn. Và khi đó chúng ta sẽ như thế nào?

Đâm rễ và vững lập trong đức tin.

7. Hãy đọc Rô-ma 4:5. Sự cứu rỗi là một phần thưởng để dành lấy hay một món quà miễn phí bởi ân điển Đức Chúa Trời?

Món quà miễn phí bởi ân điển Đức Chúa Trời?

8. Hãy đọc Rô-ma 5:17. Công chính là một món quà. Bạn có phải làm gì để được nhận không?

Không.

Bạn sẽ nhận lãnh bằng cách nào?

Đưa tay ra và nhận lấy.

9. Hãy đọc Rô-ma 6:23. Món quà ban cho miễn phí của Đức Chúa Trời ở trong câu Kinh Thánh này là gì?

Sự sống đời đời (thay vì sự chết đời đời).

10. Hãy đọc Tít 3:5. Bao nhiêu việc công chính bạn làm sẽ góp phần vào sự cứu rỗi của bạn?

Không một việc nào.

11. Hãy đọc Rô-ma 6:14. Dùng lời của chính mình để giải thích ở dưới ân điển Chúa nghĩa là gì.

- **Chúng ta không phải trả những gì mà tội lỗi của chúng ta đáng phải trả.**
- **Nhận được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.**
- **Sự công chính.**
- **Sự chấp nhận.**
- **Sự tha thứ.**
- **Lòng thương xót của Chúa.**

BÀI SỐ 9

12. Hãy đọc Rô-ma 11:6. Chúa ban phước cho chúng ta bởi ân điển, không phải bởi ...?

Việc làm.

13. Hãy đọc Rô-ma 3:24. Giải thích câu Kinh Thánh này bằng lời của chính bạn.

Công chính (sự tuyên xưng công chính) là món quà miễn phí của ân điển Đức Chúa Trời ban cho người tin Chúa qua sự cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự giá.

14. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:7. Chúng ta được tha tội theo điều gì?

Theo sự phong phú của ân điển Ngài

BÀI SỐ 10

KHÔNG CÒN MẶC CẢM TỘI LỖI

Tác giả Don Krow

Một ngày nọ, một người đàn ông say rượu bước vào ô tô của mình, bắt đầu lái xe trong tình trạng không tỉnh táo và rồi va chạm với một chiếc xe khác. Trong vụ tai nạn này, một cô gái trẻ mười tám tuổi đã thiệt mạng. Gia đình của cô gái đã kiện người đàn ông phải bồi thường 1,5 triệu Bảng Anh và họ đã thắng kiện.

Thay vì lấy toàn bộ số tiền, gia đình cô gái chỉ yêu cầu người đàn ông đó bồi thường 936 Bảng nhưng họ yêu cầu người đàn ông trả số tiền này theo cách họ đưa ra. Họ muốn người đàn ông nhớ lại những gì anh ta đã làm. Anh ta sẽ viết một tấm séc với mệnh giá 1 bảng Anh, dùng tên cô gái mà anh ta đã hại chết, gửi cho gia đình cô mỗi tuần. Bạn có lẽ nghĩ rằng khoản thanh toán 936 Bảng là quá hời so với khoản tiền 1,5 triệu Bảng. Lúc đầu, việc trả 1 Bảng rất dễ dàng, nhưng sau một thời gian, việc viết séc dưới tên cô gái mà người đàn ông đã hại chết bắt đầu chiếm lĩnh tâm trí của anh ta. Mỗi tuần trôi qua, người đàn ông dần rơi vào trạng thái trầm cảm, luôn nghĩ về cô gái đó.

Sau vài năm, người đàn ông đó đã từ bỏ việc gửi séc. Gia đình cô gái thưa anh ta ra tòa và yêu cầu anh ta tiếp tục thực hiện theo phán quyết. Người đàn ông bị buộc phải tiếp tục thực hiện khoản thanh toán như yêu cầu của gia đình cô gái. Trong sáu hoặc bảy năm tiếp theo, anh ta đã từ bỏ việc thanh toán bốn hoặc năm lần. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, anh ta lại bị gia đình cô gái đưa trở lại tòa án và lại bị phán quyết phải tiếp tục bản án.

BÀI SỐ 10

Gia đình cô gái cho biết họ không còn tức giận nữa mà chỉ muốn nhắc nhở người đàn ông về những gì trước đây anh ta đã gây ra.

Nếu bạn nghĩ về điều này, bạn sẽ thấy không chỉ người đàn ông đang phải gửi séc hàng tuần mà cả gia đình cô gái đều đang bị cột trói. Hàng tuần, họ nhận được một tấm séc nhắc nhở họ về sự mất mát của mình, vì vậy, theo một nghĩa nào đó, họ cũng không thể nào nguôi ngoai nỗi đau được.

Người đàn ông hiện đang kiện gia đình cô gái vì cái mà anh ta gọi là “bản án tàn nhẫn và vô lý.” Anh ta nói: “ Bản án này đang giết chết tôi! Nó đang phá hủy cuộc sống của tôi! Tôi không bao giờ có thể bỏ quá khứ sau lưng và tiếp tục sống được!”.

Tương tự câu chuyện ở trên, tôi đã gặp rất nhiều Cơ Đốc nhân cũng cảm thấy họ đang phải thi hành bản án như vậy. Họ được cho biết “Chúa Jêsus đã trả tất cả”, nhưng họ vẫn cảm thấy như thể họ phải trả hết các nghĩa vụ tôn giáo hàng tuần, nếu không Chúa sẽ không chấp nhận họ.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Mối quan hệ của người đàn ông và gia đình cô gái sẽ như thế nào nếu bản án vẫn tiếp tục thực hiện?
2. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:1. Điều gì mà Luật pháp không thể làm được?
3. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:1. Câu Kinh Thánh này giải thích cho chúng ta điều gì về việc những sinh tế trong Cựu Ước không đủ để làm cho chúng ta trở nên toàn hảo?

Hê-bơ-rơ 10:1 *Vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải là hình thật của sự vật; cho nên, những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo nhờ các sinh tế được dâng liên tục năm này qua năm khác.*

4. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:2. Nếu chỉ cần dâng một sinh tế là có thể thoát khỏi tội lỗi, thì những người thờ phượng sẽ như thế nào?

Hê-bơ-rơ 10:2 *Nếu được thì họ đã ngưng dâng sinh tế rồi, vì những người thờ phượng đã được thanh tẩy một lần đủ cả; như thế, họ đâu còn cảm biết tội lỗi nữa?*

5. Người đàn ông say rượu đã bị buộc phải làm gì?
6. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Chúa làm những người được thánh hoá trở nên toàn hảo mãi mãi bằng cách nào?

- A. Việc lành
- B. Đến Hội Thánh
- C. Giữ Mười Điều Răn
- D. Sinh tế duy nhất là Chúa Jêsus

BÀI SỐ 10

7. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Bởi việc tin Chúa Jêsus, người được thánh hoá trở nên toàn hảo trong bao lâu?

- A. Cho tới lần họ phạm tội tiếp theo
- B. Khỏi tội lỗi lỗi trong quá khứ
- C. Mãi mãi

Hê-bơ-rơ 10:14 *Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.*

8. Hãy đọc Sáng Thế Ký 20:1-18. Hai người được nhắc đến trong phân đoạn này là ai?

Sáng Thế Ký 20:1-18 [1] Từ đó, Áp-ra-ham đi xuống vùng Nê-ghep, cư ngụ giữa Ca-đê và Su-rơ. Trong khi tạm trú ở Ghê-ra, [2] Áp-ra-ham nói với người ta về Sa-ra, vợ ông rằng: “Cô ấy là em gái tôi.” Vì thế, A-bi-mê-léc, vua Ghê-ra, truyền đem Sa-ra đến. [3] Nhưng ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến và phán với A-bi-mê-léc trong chiêm bao: “Người sẽ chết vì người phụ nữ mà người đã bắt. Nàng đã có chồng.” [4] Vua A-bi-mê-léc chưa đến gần nàng nên thưa rằng: “Lạy Chúa, Chúa nữ tiêu diệt một dân vô tội sao? [5] Chẳng phải chính Áp-ra-ham đã nói với con: ‘Nàng là em gái tôi’ sao? Và chẳng phải chính cô ta cũng nói: ‘Đó là anh tôi’ sao? Con làm điều này với tấm lòng trung thực và bàn tay trong sạch.” [6] Đức Chúa Trời lại phán với vua trong chiêm bao: “Ta biết người làm điều đó với lòng trung thực. Vì vậy, chính Ta đã ngăn cản người phạm tội với Ta, và không cho người động đến nàng. [7] Bây giờ, hãy giao nàng lại cho chồng, vì chồng nàng là một nhà tiên tri, người sẽ cầu nguyện cho người và người sẽ được sống. Nhưng nếu người không giao lại thì phải biết rằng người và tất cả những người thuộc về người chắc

chấn sẽ chết.” [8] A-bi-mê-léc dậy sớm, triệu tập triều thần đến, thuật lại rõ ràng những lời đó. Mọi người đều khiếp sợ. [9] Rồi, A-bi-mê-léc đòi Áp-ra-ham đến và nói: “Người đã làm gì cho chúng ta vậy? Ta có làm điều gì không phải với người đâu mà người làm cho ta và cả nước phải phạm tội lớn như vậy? Người đã làm cho ta những điều không nên làm.” [10] A-bi-mê-léc lại hỏi Áp-ra-ham: “Người có ý gì mà lại làm như vậy?” [11] Áp-ra-ham đáp: “Tôi làm vậy vì nghĩ rằng nơi này chắc không có người nào kính sợ Đức Chúa Trời. Họ có thể vì vợ tôi mà giết tôi mất. [12] Thật ra thì nàng cũng là em gái tôi, em một cha khác mẹ; nhưng tôi đã cưới nàng làm vợ. [13] Khi Đức Chúa Trời khiến tôi lưu lạc khỏi nhà cha tôi, tôi có nói với nàng: ‘Đây là cách nàng bày tỏ tình yêu đối với ta: Bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, nàng hãy giới thiệu ta là anh của nàng.’ [14] Vua A-bi-mê-léc đem chiên, bò, tôi trai tớ gái tặng Áp-ra-ham, và giao trả Sa-ra, vợ ông lại cho ông. [15] Vua nói: “Này, xứ sở ta sẵn dành cho người, người thích đâu thì ở đó.” [16] Rồi vua nói với Sa-ra: “Này, ta ban cho anh người một nghìn miếng bạc; đây là bức màn che mắt mọi người ở với người, và người sẽ được minh oan trước mặt mọi người.” [17] Sau đó, Áp-ra-ham cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Ngài chữa lành cho A-bi-mê-léc, vợ và các nữ tì của vua để họ có thể sinh con cái. [18] Trước đó, do vụ Sa-ra, vợ Áp-ra-ham, nên Đức Giê-hô-va đã khiến cho mọi người nữ trong hoàng gia A-bi-mê-léc không sinh sản được.

9. Hãy đọc Sáng Thế Ký 20:2 và 5. Ai là người nói dối trong phân đoạn này?

Sáng Thế Ký 20:2, 5 [2] Áp-ra-ham nói với người ta về Sa-ra, vợ ông rằng: “Cô ấy là em gái tôi.” Vì thế, A-bi-mê-léc, vua Ghê-ra, truyền đem Sa-ra đến... [5] Chẳng phải chính Áp-ra-ham đã nói với con: ‘Nàng là em gái tôi’ sao? Và chẳng phải chính cô ta cũng nói: ‘Đó là anh tôi’ sao? Con làm điều này với tấm lòng trung thực và bàn tay trong sạch.”

BÀI SỐ 10

10. Hãy đọc Sáng Thế Ký 20:7. Tôi chắc chắn rằng Chúa không đồng ý với hành động của Áp-ra-ham. Nhưng Chúa đã đứng về phía ai? Áp-ra-ham hay vua A-bi-mê-léc? Tại sao? Hãy đọc Sáng Thế Ký 15:1, Hãy đọc Sáng Thế Ký 15:18 và Gia-cơ 2:23.

Sáng Thế Ký 20:7 *Bây giờ, hãy giao nàng lại cho chồng, vì chồng nàng là một nhà tiên tri, người sẽ cầu nguyện cho người và người sẽ được sống. Nhưng nếu người không giao lại thì phải biết rằng người và tất cả những người thuộc về người chắc chắn sẽ chết."*

Sáng Thế Ký 15:1, 18 [1] *Sau các việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Áp-ram qua một khả tượng: "Hỡi Áp-ram, đừng sợ! Ta là cái thuẫn cho con; phần thưởng của con sẽ rất lớn." ... [18] Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước với Áp-ram rằng: "Ta ban cho dòng dõi con đất này, từ sông Ai Cập cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát,*

Gia-cơ 2:23 *Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm: "Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính" và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời.*

11. Hãy đọc Sáng Thế Ký 20:7, 17-18. Dù Áp-ra-ham đã làm sai, Chúa đã nói ai sẽ cầu nguyện cho người còn lại?
- A. Áp-ra-ham cầu nguyện cho A-bi-mê-léc
 - B. A-bi-mê-léc cầu nguyện cho Áp-ra-ham.
 - C. Áp-ra-ham và A-bi-mê-léc cầu nguyện cho nhau

Sáng Thế Ký 20:7; 17-18 [7] *Bây giờ, hãy giao nàng lại cho chồng, vì chồng nàng là một nhà tiên tri, người sẽ cầu nguyện cho người và người sẽ được sống. Nhưng nếu người không giao lại thì phải*

biết rằng người và tất cả những người thuộc về người chắc chắn sẽ chết.”... [17] Sau đó, Áp-ra-ham cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Ngài chữa lành cho A-bi-mê-léc, vợ và các nữ tì của vua để họ có thể sinh con cái. [18] Trước đó, do vụ Sa-ra, vợ Áp-ra-ham, nên Đức Giê-hô-va đã khiến cho mọi người nữ trong hoàng gia A-bi-mê-léc không sinh sản được.

12. Hãy đọc Rô-ma 8:31 Dù đôi khi chúng ta vấp ngã, nhưng ai đứng về phía chúng ta?

Rô-ma 8:31 *Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?*

13. Hãy đọc Rô-ma 4:8 Dù chúng ta vẫn còn phạm lỗi, Chúa đã nói rằng Ngài sẽ không làm gì?

Rô-ma 4:8 *Phước cho người mà Chúa không kể là có tội!*

14. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 8:12-13. Chúa hứa sẽ không làm điều gì trong giao ước mới?

Hê-bơ-rơ 8:12-13 [12] *Vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ, và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. [13] Đã gọi là giao ước mới thì Ngài đã kể giao ước trước là cũ; điều gì lỗi thời, cũ kỹ chẳng bao lâu sẽ tiêu mất đi.*

15. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:5; 8-9. Chúng ta được cứu như thế nào?

Ê-phê-sô 2:5; 8-9 [5] *Nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ - ấy là nhờ*

BÀI SỐ 10

ân điển mà anh em được cứu ... [8] Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; [9] cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.

16. Hãy đọc Tít 3:5. Chúng ta không được cứu bởi ...?

Mà chúng ta được cứu bởi điều gì?

Tít 3:5 *Không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh*

17. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:6 Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa cho đến đời đời bởi ...?

Ngài đã ...? cho chúng ta trong Con Yêu Dấu của Ngài (Đấng Christ).

Ê-phê-sô 1:6 *Để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài!*

Câu Trả Lời

1. Mối quan hệ của người đàn ông và gia đình cô gái sẽ như thế nào nếu bản án vẫn tiếp tục thực hiện?
Một mối quan hệ đầy rẫy sự không tha thứ, cay đắng và xung đột.
2. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:1. Điều gì mà Luật pháp không thể làm được?
Khiến những người dâng sinh tế liên tục năm này qua năm khác trở nên toàn hảo.
3. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:1. Câu Kinh Thánh này giải thích cho chúng ta điều gì về việc những sinh tế trong Cựu Ước không đủ để làm cho chúng ta trở nên toàn hảo?
Việc dâng sinh tế được lặp lại liên tục - hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Hành động được lặp đi lặp lại chứng tỏ rằng dâng sinh tế không thể vĩnh viễn giải quyết được tội lỗi.
4. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:2. Nếu chỉ cần dâng một sinh tế là có thể thoát khỏi tội lỗi, thì những người thờ phượng sẽ như thế nào?
Khiến họ không còn cảm biết tội lỗi nữa (luôn bị đánh bại bởi thất bại).
5. Người đàn ông say rượu đã bị buộc phải làm gì?
Luôn luôn nghĩ về tội lỗi đã gây ra.
6. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Chúa làm những người được thánh hoá trở nên toàn hảo mãi mãi bằng cách nào?
D. Sinh tế duy nhất là Chúa Jêsus.

BÀI SỐ 10

7. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Bởi việc tin Chúa Jêsus, người được thánh hoá trở nên toàn hảo trong bao lâu?

C. Mãi mãi

8. Hãy đọc Sáng Thế Ký 20:1-18. Hai người được nhắc đến trong phân đoạn này là ai?

- **Áp-ra-ham.**
- **A-bi-mê-léc.**

9. Hãy đọc Sáng Thế Ký 20:2 và 5. Ai là người nói dối trong phân đoạn này?

Áp-ra-ham.

10. Hãy đọc Sáng Thế Ký 20:7. Tôi chắc chắn rằng Chúa không đồng ý với hành động của Áp-ra-ham. Nhưng Chúa đã đứng về phía ai? Áp-ra-ham hay vua A-bi-mê-léc?

Áp-ra-ham

Tại sao?

Vì Áp-ra-ham có giao ước với Đức Chúa Trời, ông tin Đức Chúa Trời, được kể là công chính và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời.

11. Hãy đọc Sáng Thế Ký 20:7, 17-18. Dù Áp-ra-ham đã làm sai, Chúa đã nói ai sẽ cầu nguyện cho người còn lại?

A. Áp-ra-ham cầu nguyện cho A-bi-mê-léc.

12. Hãy đọc Rô-ma 8:31. Dù đôi khi chúng ta vấp ngã, nhưng ai đứng về phía chúng ta?

Đức Chúa Trời.

13. Hãy đọc Rô-ma 4:8. Dù chúng ta vẫn còn phạm lỗi, Chúa đã nói rằng Ngài sẽ không làm gì?
Chúa không kể là có tội!
14. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 8:12-13. Chúa hứa sẽ không làm điều gì trong giao ước mới?
Đức Chúa Trời sẽ không nhớ tội lỗi của chúng ta hoặc dùng tội lỗi chống lại chúng ta.
15. Hãy đọc Ê-phê-sô 2:5; 8-9. Chúng ta được cứu như thế nào?
Bởi ân điển của Ngài; nghĩa là, bởi ơn phước và lòng nhân từ của Chúa mà chúng ta lẽ ra không đáng có được.
16. Hãy đọc Tít 3:5. Chúng ta không được cứu bởi ...?
Việc công chính chúng ta đã làm.
Mà chúng ta được cứu bởi điều gì?
Lòng thương xót của Chúa. Ngài thanh tẩy chúng ta qua sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh.
17. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:6 Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa cho đến đời đời bởi ...?
Ân điển.
Ngài đã ...? cho chúng ta trong Con Yêu Dấu của Ngài (Đấng Christ).
Ban tặng.

BÀI SỐ 11

TÔI ĐƯỢC YÊU, TÔI XINH ĐẸP

Tác giả Don Krow

Một hôm, Michael đến văn phòng của tôi, kể cho tôi một số thông tin về một trong những sinh viên của tôi. Khi tôi đang giảng trong lớp học của mình, tôi để ý thấy Patricia viết rất nhiều lên tập giấy nhớ của mình. Cô ấy viết những câu như thế này: "Tôi được yêu, tôi xinh đẹp," v.v... Patricia là kiểu người luôn ăn mặc nổi bật, khiến người khác chú ý. Lý do Patricia viết những lời này là thực tế cô ấy không cảm thấy được yêu thương hay xinh đẹp, mà cảm thấy bị từ chối và không được chấp nhận.

Đã là con người thì tất cả chúng ta đều có những nhu cầu cơ bản giống nhau - mong muốn được yêu thương, được chấp nhận, được coi trọng, và được biết rằng chúng ta công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Rất nhiều tôn giáo ngày nay khiến chúng ta cảm thấy không được yêu thương, không được coi trọng, không được chấp nhận. Một trong những thành trì lớn nhất mà Sa-tan sử dụng để chống lại các tín đồ là cảm giác tội lỗi và bị lên án, đồng thời khiến những suy nghĩ về tội lỗi và sự kết án trở nên trầm trọng trong tâm trí chúng ta.

Có một câu hỏi như thế này: Bao nhiêu người trong số các bạn khi lần đầu tiên đến với Chúa Jê-sus đã được biết rằng Ngài không chỉ yêu bạn mà khi bạn tiếp nhận Ngài, Ngài trở thành sự công chính trọn vẹn của bạn? Trên thực tế, sự công chính mà Chúa ban sẽ là tất cả sự công chính mà bạn cần, sách I Cô-rinh-tô 1:30 chép rằng *Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jê-sus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta.*

Đây là tin lành của Phúc Âm: Rô-ma 1:16-17 chép rằng [16] *Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hi Lạp.* [17] *Vì trong Tin Lành này, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: "Người công chính sẽ sống bởi đức tin."* Rô-ma 4:5 chép rằng *Còn với người không làm việc, nhưng tin vào Đấng xưng công chính cho người có tội thì đức tin của người ấy được kể là công chính.* Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta phải có đức tin siêu việt hay đức tin cho những thứ gì đó xa xôi, mà phải có sự tin cậy vững chắc, hoàn toàn nơi Ngài.

Chúa không thể yêu bạn hơn tình yêu Ngài đã dành cho bạn. Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Giăng 4:8). Nhưng bạn có thể nhận lãnh thêm, cảm nhận thêm và trải nghiệm thêm tình yêu của Ngài. Khi bạn càng tăng trưởng trong đức tin, bạn càng thấy mình yêu Chúa hơn. Kinh Thánh chép rằng, *Chúng ta yêu Chúa vì Ngài yêu chúng ta trước* (I Giăng 4:19). Các bạn hãy suy nghĩ về điều này, tin tưởng và nhận lãnh!

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Rô-ma 8:38-39 Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì?

Rô-ma 8:38-39 *[38] Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, [39] chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jê-sus, Chúa chúng ta.*

2. Khi tôi học tại trường Thánh Kinh Thần Học, tôi được một giáo sư phát cho một sổ ghi chú rằng: "Tuyên xưng là một hành động khi xét xử, theo đó Đức Chúa Trời tuyên xưng sự công chính cho bất cứ ai tin, không phải là làm cho người đó trở nên công chính." Khi tự mình nghiên cứu Kinh Thánh, tôi tin chắc rằng sự tuyên xưng công chính là món quà khiến bạn trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy đọc Rô-ma 5:19. Qua sự vâng phục của Chúa Jê-sus Christ (tuân giữ Luật pháp và đi đến thập tự giá), nhiều người sẽ ...?

- A. Được Chúa tuyên xưng công chính
- B. Nghĩ rằng mình được công chính
- C. Trở nên công chính

Rô-ma 5:19 *Vì, bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người trở thành tội nhân, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một Người mà nhiều người sẽ trở nên công chính.*

3. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:21. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng

(Chúa Jêsus Christ) không hề biết tội lỗi (chưa từng phạm tội) trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được ...?

II Cô-rinh-tô 5:21 *Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.*

4. Hãy đọc Cô-lô-se 1:21-22. Chúa Jêsus Christ đến thế gian và chết cho tội lỗi của chúng ta. Bởi vì lẽ đó, chúng ta được trình diện một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt ...

- A. Vị hôn thê của bạn.
- B. Bạn bè bạn.
- C. Đức Chúa Trời.

Cô-lô-se 1:21-22 [21] *Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em, [22] nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài;*

5. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:6 Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa cho đến đời đời bởi ân điển vinh quang mà Ngài đã ...?

Ê-phê-sô 1:6 *Để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài!*

6. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Qua Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên cây thập giá, chúng ta được thánh hoá trở nên toàn hảo trong

bao lâu?

- A. Đến khi phạm tội lần nữa
- B. Đến khi nào vẫn đến Hội Thánh
- C. Mãi mãi

Hê-bơ-rơ 10:14 *Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.*

7. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:15-17. Trong giao ước mới, Chúa hứa sẽ nhớ đến tội lỗi chúng ta đến khi nào?

- A. Mỗi lần chúng ta phạm tội.
- B. Khi chúng ta không dâng hiến đủ.
- C. Chẳng còn nhớ đến nữa.

Hê-bơ-rơ 10:15-17 [15] *Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì sau khi nói: [16] Chúa phán: "Đây là giao ước Ta sẽ lập với họ: Sau những ngày đó, Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong lòng họ và ghi tạc vào trí họ." [17] Ngài lại phán: "Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa."*

8. Hãy đọc Rô-ma 6:1-2. Ân điển của Chúa lớn lao hơn mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển của Chúa càng thêm dư dật không?

Rô-ma 6:1-2 [1] *Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? [2] Không hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được?*

9. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 9:12. Sự cứu chuộc (khỏi hình phạt dành cho tội lỗi) nào mà Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta?

- A. Cứu chuộc tạm thời.
- B. Cứu chuộc một phần.
- C. Cứu chuộc đời đời.

Hê-bơ-rơ 9:12 *Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta.*

10. Hãy đọc Rô-ma 8:33. Ai có thể kiện được những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn?

Rô-ma 8:33 *Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính những người ấy?*

11. Hãy đọc Rô-ma 8:34. Ai có thể kết án (nghĩa là đưa ra phán xử) những người của Chúa?

Rô-ma 8:34 *Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta?*

12. Hãy đọc Rô-ma 8:35. Ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ?

Rô-ma 8:35 *Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khổn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không?*

BÀI SỐ 11

13. Hãy đọc Rô-ma 8:31. Kết luận cho bài học môn đồ hoá này là gì?

Rô-ma 8:31 *Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Rô-ma 8:38-39 Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì?
Ông đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, [39] chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.
2. Khi tôi học tại trường Thánh Kinh Thần Học, tôi được một giáo sư phát cho một sổ ghi chú rằng: "Tuyên xưng là một hành động khi xét xử, theo đó Đức Chúa Trời tuyên xưng sự công chính cho bất cứ ai tin, không phải là làm cho người đó trở nên công chính." Khi tự mình nghiên cứu Kinh Thánh, tôi tin chắc rằng sự tuyên xưng công chính là món quà khiến bạn trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy đọc Rô-ma 5:19. Qua sự vâng phục của Chúa Jêsus Christ (tuân giữ Luật pháp và đi đến thập tự giá), nhiều người sẽ ...?
C. Trở nên công chính
3. Hãy đọc II Cô-rinh-tô 5:21. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng (Chúa Jêsus Christ)không hề biết tội lỗi (chưa từng phạm tội) trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được ...?
Được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
4. Hãy đọc Cô-lô-se 1:21-22. Chúa Jêsus Christ đến thế gian và chết cho tội lỗi của chúng ta. Bởi vì lẽ đó, chúng ta được trình diện một cách thánh sạch, không tỳ vết, không chỗ chê trách được trước mặt ...
C. Đức Chúa Trời.

BÀI SỐ 11

5. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:6 Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa cho đến đời đời bởi ân điển vinh quang mà Ngài đã ...?

Ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài (Đấng Christ)

6. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Qua Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên cây thập giá, chúng ta được thánh hoá trở nên toàn hảo trong bao lâu?

C. Mỗi mãi

7. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:15-17. Trong giao ước mới, Chúa hứa sẽ nhớ đến tội lỗi chúng ta đến khi nào?

C. Chẳng còn nhớ đến nữa

8. Hãy đọc Rô-ma 6:1-2. Ân điển của Chúa lớn lao hơn mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển của Chúa càng thêm dư dật không?

Không được phép. Chúa cấm điều đó.

9. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 9:12. Sự cứu chuộc (khỏi hình phạt dành cho tội lỗi) nào mà Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta?

C. Cứu chuộc đời đời

10. Hãy đọc Rô-ma 8:33. Ai có thể kiện được những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn?

Không một ai.

11. Hãy đọc Rô-ma 8:34. Ai có thể kết án (nghĩa là đưa ra phán xử) những người của Chúa?

Không một ai.

12. Hãy đọc Rô-ma 8:35. Ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ?

Không một ai.

13. Hãy đọc Rô-ma 8:31. Kết luận cho bài học môn đồ hoá này là gì?
Chúa đứng về phía chúng ta, không ai có thể nghịch cùng chúng ta.

BÀI SỐ 12

KẾT QUẢ CỦA SỰ CỨU RỖI (PHẦN 1)

Tác giả Don Krow

Liệu hành động tin một lần có thể “cứu rỗi” nếu đức tin đó không tiếp tục? Đức tin đó có thể chấm dứt mà chúng ta vẫn nhận được lời hứa? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và được coi là công chính (Sáng Thế Ký 15:6). Nếu đức tin của Áp-ra-ham không còn (ngừng lại), thì sự công chính đó có chấm dứt không?

Từ Kinh thánh, chúng ta biết rằng “đức tin” bắt đầu như là một hành động hoàn toàn chỉ diễn ra một lần (tại một thời điểm) nhưng vẫn tiếp tục trong đời sống Cơ Đốc nhân, được diễn tả bởi thì hiện tại trong tiếng Hy Lạp. Mệnh lệnh được đưa ra ở thì hiện tại vì mệnh lệnh sẽ có tác dụng liên tục hoặc lặp lại mà không giới hạn thời gian. Khi sử dụng thì hiện tại, nếu chúng ta cung cấp những từ hoặc cụm từ sau đây cho người đọc Kinh thánh, chúng ta sẽ nâng cao đáng kể sự hiểu biết của họ về các đoạn Kinh thánh. Những từ này là: lặp đi lặp lại; nghĩa là, luôn luôn, tiếp tục, thông thường, đời sống từ nay, hoặc không bị gián đoạn. Hãy xem xét các câu gốc sau đây để hiểu cách thì hiện tại trong tiếng Hy Lạp ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu:

Giăng 3:16 *Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin (động từ được chia ở hiện tại: tin và tiếp tục tin) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.*

Hê-bơ-rơ 10:14 *Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. (Thì hiện tại: Những người đã được thánh hoá sẽ tiếp tục được thánh hoá, sự toàn hảo*

sẽ là mãi mãi. Kinh Thánh bản dịch mới dịch rằng “làm hoàn hảo vĩnh viễn”).

I Giăng 3:9 *Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội (động từ được chia ở thì hiện tại: đời sống người ấy từ nay không còn phạm tội, cứng lòng nữa), vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở (thì hiện tại – hạt giống của Chúa ở trong và sẽ tiếp tục tồn tại) trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội (thì hiện tại – đời sống người ấy từ nay trở đi, không bị gián đoạn), vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra.*

Mác 1:15 *Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn (thì hiện tại: ăn năn và tiếp tục ăn năn) và tin nhận (thì hiện tại: tin và tiếp tục tin) Tin Lành.”*

Giăng 5:24 *Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin (thì hiện tại: và tiếp tục tin) Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.*

Lu-ca 15:7 *Cũng vậy, Ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn (thì hiện tại: tiếp tục ăn năn) hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.*

Công Vụ 17:30 *Thế thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó; nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh (thì hiện tại: và tiếp tục ra lệnh) mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn (thì hiện tại: và phải tiếp tục ăn năn).*

Giăng 6:47 *Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai tin (thì hiện tại: và tiếp tục tin) thì được sự sống đời đời.*

Rô-ma 4:5 *Còn với người không làm việc, nhưng tin (thì hiện tại:*

và tiếp tục tin) vào Đấng xưng công chính cho người có tội thì đức tin của người ấy được kể là công chính.

Công Vụ 26:20 Nhưng trước hết, tôi rao giảng cho những người ở Đa-mách, kể đến tại Giê-ru-sa-lem và cả miền Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn (**thì hiện tại: và tiếp tục ăn năn**) và quay về (**thì hiện tại: tiếp tục luôn quay về**) với Đức Chúa Trời, làm (**thì hiện tại: và tiếp tục làm những công việc để bày tỏ sự ăn năn của mình**) công việc xứng đáng với sự ăn năn.

Kết luận: **Thì hiện tại** được sử dụng hàng trăm lần trong Kinh Thánh. Tôi không có ý định sẽ liệt kê tất cả các câu Kinh Thánh đó ở đây. Sự thật về đức tin cứu rỗi là đức tin liên tục và điều này được giảng dạy bởi cả hai thuyết thần học Arminian và Calvin dù các học thuyết này vốn có những quan điểm khác nhau.

Thần học Calvin tin vào sự lựa chọn vô điều kiện của Đức Chúa Trời, dạy rằng những môn đồ chân chính có thể vấp phạm hoặc sa ngã, nhưng họ vẫn sẽ được cứu rỗi (I Cô-rinh-tô 1: 8). Những người tin vào sự lựa chọn vô điều kiện cũng cho rằng những Cơ Đốc nhân chân chính đã trải qua một cái chết vì tội lỗi và sẽ không tiếp tục sống trong tội lỗi nữa (Rô-ma 6: 1-3). Còn những người sau này quay lưng lại với Đấng Christ chứng tỏ rằng họ chưa bao giờ thực sự được tái sinh (I Giăng 2:19).

Thần học Arminian dạy rằng những môn đồ chân chính có thể xa rời đức tin Cơ Đốc. Họ thường cho rằng những người xa rời đức tin sẽ bị hư hoại, hoặc mất đi sự cứu rỗi. Học thuyết này không có chỗ cho những người được gọi là Cơ Đốc nhân (những người chỉ mang danh) vẫn còn nổi loạn hoặc phạm tội mà không có bông trái nào để chứng

minh có sự ăn năn ở trong họ.

Sứ đồ Giăng viết rằng *Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình.* (I Giăng 1:8), nhưng ông cũng nói rằng: *Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội* (I Giăng 3:9). Ở đây chúng ta có một nghịch lý, nhưng không hề mâu thuẫn trong Kinh thánh. Mọi Cơ Đốc nhân đều phạm tội (I Giăng 1:8), nhưng mọi Cơ Đốc nhân cũng phải vâng giữ các điều răn của Chúa (I Giăng 2:3). Tội lỗi và xác thịt vẫn còn hiện hữu với Cơ Đốc nhân, nhưng tội lỗi không thể là chủ nhân hay trở thành đặc điểm để phân biệt người tin Chúa (I Giăng 3:9). Sự ăn năn và đức tin thật đòi hỏi sự thay đổi tâm trí, tấm lòng, hướng đi, mặc dù có thể việc bước đi chưa hoàn hảo (Công Vụ 26:18 và I Giăng 1:8). “Bông trái” của một người vẫn là một thử thách về tính thực tế và tính chân thật của đức tin. Đức tin là một sự xác quyết siêu nhiên vững chắc chi phối hành vi của tín đồ chân chính và dẫn họ đến các hành động tiếp theo. Điều này được thể hiện qua những ví dụ về đức tin trong Hê-bơ-rơ chương 11, kết quả của đức tin ấy minh họa ở những hành động tương ứng. Nói cách khác, những gì chúng ta làm là kết quả của những gì chúng ta tin. Sách Gia-cơ 2:18 chép rằng *Hãy chỉ cho tôi đức tin của bạn mà không cần việc làm của bạn, và tôi sẽ cho bạn thấy đức tin của tôi bằng việc làm của tôi.*

Khi các sứ đồ nói một cách tiêu cực về việc làm, họ đang nói đến “Công việc của Luật pháp”, nghĩa là, bất cứ điều gì người ta cố gắng làm để giành được hoặc để xứng đáng với sự cứu rỗi của họ.

Kinh Thánh cũng nói về kết quả của sự cứu rỗi: những việc lành, những hành động đức tin. Đó là những việc làm hay hành động xuất phát từ sự ăn năn và đức tin (Công Vụ 26:20, Ma-thi-ơ 3:7-10, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3, và Gia-cơ 2:14-26), đây là bằng chứng của sự cứu

BÀI SỐ 12

rồi. Sự hợp nhất được thể hiện giữa sự ăn năn và đức tin là cả hai đều kết quả trong hành động: làm việc lành. Chúng ta không được cứu **bởi** những việc lành, nhưng chúng ta được cứu **để** làm những việc lành (Ê-phê-sô 2: 8-10 tương phản giữa việc được cứu **bởi** và **để**). Việc lành là sự thử thách tính thực tế của đức tin, và ân điển tốt cuộc lại không ảnh hưởng đến đời sống và hành động của một người thì không thể được coi là ân điển thực sự của Đức Chúa Trời (Tít 2:11-12). Chúa Jêsus dạy rằng nhờ bông trái, người ta sẽ biết đến những môn đồ thật của Ngài (Ma-thi-ơ 3: 8, 7:16-20, 25: 34-40; Giăng 13:35, 14:23; Công Vụ 26:20; Rô-ma 2: 6-11; Gia-cơ 2: 14-18; và I Giăng 3:10).

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Mệnh lệnh được chia ở thì hiện tại nhằm mục đích gì?
2. Hãy đọc Giăng 3:16. Theo thì hiện tại của tiếng Hy Lạp, câu gốc này có ý nghĩa gì?

Giăng 3:16 *Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.*

3. Hãy đọc I Giăng 3:9. Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội. Điều này có nghĩa là gì?

I Giăng 3:9 *Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra.*

4. Hãy đọc Lu-ca 15:7. Thiên đàng sẽ vui mừng khi một tội nhân ...?

Lu-ca 15:7 *Cũng vậy, Ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.*

5. Hãy đọc Công Vụ 17:30. Chúa ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải làm gì?

Công Vụ 17:30 *Thế thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó; nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn.*

BÀI SỐ 12

6. Hãy đọc Công Vụ 26:20. Câu Kinh Thánh này nhấn mạnh điều gì?

Công Vụ 26:20 *Nhưng trước hết, tôi rao giảng cho những người ở Đa-mách, kể đến tại Giê-ru-sa-lem và cả miền Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.*

7. Hãy đọc I Giăng 2:3. Điều gì khiến một người biết rằng người đó đã nhận biết Chúa?

I Giăng 2:3 *Bởi điều này chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài.*

8. Hãy đọc Gia-cơ 2:18. Gia-cơ có nói rằng Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi (một điều không thể xảy ra), rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng ... của tôi?

Gia-cơ 2:18 *Nhưng có người sẽ nói: "Bạn có đức tin, còn tôi có hành động." Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi.*

9. Hãy đọc I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3. Những việc làm, hay hành động xuất phát từ đức tin được gọi là ...?

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 *Trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi hằng nhớ đến công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương, sự kiên nhẫn trong hi vọng của anh em nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.*

10. Hãy đọc Ga-la-ti 2:16, 21. Công việc của Luật pháp là những công

việc mà con người cố làm để được cứu rỗi hay được ...? (câu 21). Công việc của Luật pháp không thể cứu rỗi con người, chúng không có quyền năng

Ga-la-ti 2:16, 21 [16] *Nhưng chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào những công việc của luật pháp mà bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chúng tôi đã tin Đấng Christ Jêsus để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ không bởi công việc của luật pháp; vì chẳng một ai được xưng công chính bởi công việc của luật pháp ... [21] Tôi không muốn vô hiệu hóa ân điển của Đức Chúa Trời; vì nếu nhờ luật pháp mà được công chính thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.*

11. Hãy đọc Rô-ma 2:7-10. Những câu Kinh Thánh này miêu tả bông trái của của hai nhóm người nào?

Rô-ma 2:7-10 [7] *Ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử thì Ngài ban cho sự sống đời đời. [8] Còn ai ích kỷ, không vâng phục chân lý, mà vâng phục sự bất chính thì chuốc lấy sự giận dữ và cơn thịnh nộ. [9] Hoạn nạn và khốn khổ sẽ giáng xuống cho mọi người làm ác, trước cho người Do Thái, sau cho người Hi Lạp. [10] Nhưng vinh quang, tôn trọng và bình an sẽ ban cho mọi người làm lành, trước cho người Do Thái, sau cho người Hi Lạp.*

Câu Trả Lời

1. Mệnh lệnh được chia ở thì hiện tại nhằm mục đích gì?
Diễn tả việc tiếp tục diễn ra, lặp đi lặp lại
2. Hãy đọc Giăng 3:16. Theo thì hiện tại của tiếng Hy Lạp, câu gốc này có ý nghĩa gì?
Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin (động từ được chia ở hiện tại: tin và tiếp tục tin) Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
3. Hãy đọc I Giăng 3:9. Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội. Điều này có nghĩa là gì?
Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội (động từ được chia ở thì hiện tại: đời sống người ấy từ nay không còn phạm tội, cứng lòng nữa),
4. Hãy đọc Lu-ca 15:7. Thiên đàng sẽ vui mừng khi một tội nhân ...?
Ăn năn và tiếp tục ăn năn.
5. Hãy đọc Công Vụ 17:30. Chúa ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải làm gì?
Ăn năn và tiếp tục ăn năn.
6. Hãy đọc Công Vụ 26:20. Câu Kinh Thánh này nhấn mạnh điều gì?
Công Vụ 26:20 Nhưng trước hết, tôi rao giảng cho những người ở Đa-mách, kể đến tại Giê-ru-sa-lem và cả miền Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn (thì hiện tại: và tiếp tục ăn năn) và quay về (thì hiện tại: tiếp tục luôn quay về) với

Đức Chúa Trời, làm (thì hiện tại: và tiếp tục làm những công việc để bày tỏ sự ăn năn của mình) công việc xứng đáng với sự ăn năn.

7. Hãy đọc I Giăng 2:3. Điều gì khiến một người biết rằng người đó đã nhận biết Chúa?

Vâng giữ các điều răn Ngài.

8. Hãy đọc Gia-cơ 2:18. Gia-cơ có nói rằng Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi (một điều không thể xảy ra), rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng ...? của tôi.

Hành động.

9. Hãy đọc I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3. Những việc làm, hay hành động xuất phát từ đức tin được gọi là ...?

Công việc của đức tin.

10. Hãy đọc Ga-la-ti 2:16,21. Công việc của Luật pháp là những công việc mà con người cố làm để được cứu rỗi hay được...? (câu 21). Công việc của Luật pháp không thể cứu rỗi con người, chúng không có quyền năng

Công chính.

11. Hãy đọc Rô-ma 2:7-10. Những câu Kinh Thánh này miêu tả bông trái của của hai nhóm người nào?

- **Người tin Chúa.**
- **Người không tin Chúa.**

BÀI SỐ 13

KẾT QUẢ CỦA SỰ CỨU RỠI (PHẦN 2)

Tác giả Don Krow

Hãy chú ý đến câu Kinh Thánh ở sách I Giăng 3:10: *Điều này cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời, và ai là con cái ma quỷ: Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, ai không yêu thương anh em mình cũng vậy.* Trong đó không hề viết: “Điều này là cách chúng ta tự cứu mình” mà viết rằng: *Điều này **cho biết** ai là con cái Đức Chúa Trời.* (I Giăng 3:10).

Chúa Jêsus dạy rằng: *Như thế, nhờ bông trái, các con **sẽ nhận biết được chúng.*** (Ma-thi-ơ 7:20, chú ý phần tôi bôi đen).

Lời Chúa có dạy về hai sự cứu rỗi: (1) nhờ ân điển bởi đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9) và (2) bởi công việc mà những người đã được cứu sẽ làm (Ê-phê-sô 2:10). Tại sao chúng ta lại ngại ngần khi nhắc đến **trái** của những người tin Chúa? Kinh Thánh không hề né tránh vấn đề này. Đây là **cách giúp chúng ta nhận biết** rằng chúng ta đang ở Vương quốc của Ngài và đang làm theo luật pháp của Ngài:

I Giăng 2:3-5 [3] *Bởi điều này **chúng ta biết** rằng mình đã nhận biết Ngài: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài.* [4] *Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy.* [5] *Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó, **chúng ta biết** mình ở trong Ngài.*

Nếu **bạn biết** Chúa là công chính, thì **bạn biết** rằng tất cả những

ai làm điều công chính đều đã được sinh ra bởi Ngài (I Giăng 2:29). (Điều này nghĩa là gì? Bản chất của Đức Chúa Trời và Đấng Christ là sự công chính, và những ai làm điều công chính là đang làm chứng về bản chất của Ngài, như sứ đồ Giăng nói, đã được sinh ra bởi Ngài).

I Giăng 3:5-10 [5] *Nhưng anh em biết rằng Ngài đã hiện ra để cất tội lỗi đi; trong Ngài không có tội lỗi nào cả. [6] Ai ở trong Ngài thì không phạm tội (Trong tiếng Hy Lạp, câu này sử dụng **thì hiện tại**; diễn tả hành động liên tục hoặc theo thói quen. Người đọc Kinh Thánh có thể nâng cao đáng kể sự hiểu biết của họ về đoạn văn bằng cách thêm các từ: liên tục, lặp đi lặp lại, không gián đoạn, tiếp tục, theo thói quen, lẽ sống, lần này đến lần khác ...); còn ai phạm tội (**thì hiện tại**) thì không hề thấy hoặc biết Ngài. [7] Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa dối các con. Ai làm (**thì hiện tại: lặp đi lặp lại, tiếp tục, lần này đến lần khác**) điều công chính là người công chính, như chính Ngài là Đấng công chính. [8] Ai phạm tội (**Thì hiện tại: như một thói quen, một phần của đời sống bởi vì tội lỗi vốn có sẵn trong họ**) thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sứ đồ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ. [9] Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội (**thì hiện tại: nghĩa là, trong đời sống họ không còn sự cứng lòng**), vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội (**thì hiện tại: không thể liên tục**), vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. [10] Điều này cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời, và ai là con cái ma quỷ: Ai không làm (**thì hiện tại**) điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, ai không yêu thương (**thì hiện tại**) anh em mình cũng vậy. Sứ đồ Giăng đã nói "Điều này cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời, và ai là con cái ma quỷ". Những người nào không làm điều công chính và không yêu thương anh em mình chứng tỏ họ không có bản tính của Đức Chúa Cha. Vậy bằng chứng của việc được tái sinh có quan trọng không?*

I Giăng 3:14 *Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết (chú thích: tác giả nhấn mạnh những chữ này).*

I Giăng 4:6 *Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta (các sứ đồ), còn ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta (các sứ đồ). Bởi điều này, chúng ta nhận biết được thần linh của chân lý và thần linh của sự sai lầm.*

I Giăng 4:8 *Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. (Tình yêu thương là dấu chỉ của những người tin, là bản tính của Đức Chúa Trời).*

I Giăng 5:2 *Bởi điều này, chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời: Đó là chúng ta yêu Đức Chúa Trời (thì hiện tại: và tiếp tục yêu Ngài) và làm theo (thì hiện tại: và tiếp tục vâng giữ) các điều răn của Ngài.*

I Giăng 5:18-19 [18] *Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội (thì hiện tại: đời sống người ấy từ nay không cứng lòng nữa), vì Đấng sinh bởi Đức Chúa Trời (Chúa Jêsus) gìn giữ người ấy (Kinh Thánh bản King James dùng từ "giữ gìn" ở thì hiện tại: sẽ tiếp tục giữ gìn người đó), và ma quỷ không đụng đến người ấy được. [19] Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ.*

VẬY TẠI SAO SỨ ĐỒ GIĂNG LẠI CHIA SẺ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY VỚI CHÚNG TA? *Tôi viết điều này cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời. (I Giăng 5:13)*

Kết luận: Sự công chính, thánh khiết, tình yêu thương, bông trái của Thánh Linh là bằng chứng về sự tái sinh thật trong Chúa. Bản thân bạn cho thấy bạn chưa hoàn toàn thuộc về Ngài (Đức Chúa Trời) qua việc tiếp tục lối sống không tin kính. Lương tâm lên án bạn, và bạn không có sự tự tin trước Chúa. Sứ Đồ Phi-e-rơ khuyên bạn hãy làm hết sức để sự kêu gọi và lựa chọn của bạn trở nên chắc chắn (II Phi-e-rơ 1:10), tức là bạn cần xác chứng với lòng mình rằng bạn thực sự thuộc về Ngài qua một lối sống phù hợp với Tin Mừng vinh quang. Tôi đã không nói: "Đây là cách chúng ta được cứu"; mà tôi nói: "**Đây là cách chúng ta biết** mình thuộc về Ngài."

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Công Vụ 8:13,18-22. Phi-e-rơ nói về “quả” hoặc bằng chứng của một người tin Chúa thật. Tất cả những điều bắt nguồn từ tấm. Nếu tấm lòng của một ai đó chưa thật sự ngay thẳng (như Si-môn trong phân đoạn này), người ấy phải làm gì?

Công Vụ 8:13,18-22 [13] Chính Si-môn cũng tin; sau khi nhận báp-têm, ông ở luôn với Phi-líp. Thấy những phép màu và dấu lạ lớn được thực hiện, ông rất kinh ngạc ...[18] Khi thấy các sứ đồ đặt tay lên thì Thánh Linh được ban xuống, Si-môn liền lấy tiền bạc dâng cho hai sứ đồ, và nói: [19] “Xin cũng cho tôi thăm quyền ấy, để tôi đặt tay trên ai thì người ấy nhận lãnh Đức Thánh Linh.” [20] Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: “Tiền bạc của anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời! [21] Anh chẳng được dự phần hoặc chia sẻ trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. [22] Vậy, hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa, để may ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy trong lòng anh.

2. Hãy đọc II Phi-e-rơ 1:5-11. Điều gì là xác chứng rằng một người thực sự được Chúa kêu gọi và chọn lựa?

II Phi-e-rơ 1:5-11 [5] Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, [6] thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, [7] thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. [8] Vì nếu anh em có những điều này và có dư dật, thì sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa

chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. [9] Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, người mù, quên rằng mình đã được thanh tẩy khỏi những tội lỗi cũ. [10] Vậy, thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình; làm như vậy anh em sẽ không hề vấp ngã; [11] và nhờ đó, con đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ được rộng mở cho anh em.

3. Hãy đọc Ma-thi-ơ 25:34-40. Người tin Chúa có những đức tính nào?

Ma-thi-ơ 25:34-40 [34] *Lúc ấy, Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: 'Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. [35] Vì Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con tiếp rước Ta; [36] Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta ốm đau, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con thăm viếng Ta.'* [37] *Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài: 'Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu? [38] Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? [39] Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu?' [40] Vua sẽ trả lời rằng: 'Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của Ta, tức là đã làm cho Ta'.*

4. Hãy đọc Giăng 13:35. Người ta nhận biết các môn đồ của Chúa Jêsus qua điều gì?

Giăng 13:35 *Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.*

BÀI SỐ 13

5. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:21-23. Tại sao có những người lại không được vào vương quốc Đức Chúa Trời?

Ma-thi-ơ 7:21-23 [21] *Không phải bất cứ ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa', đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. [22] Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?' [23] Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: 'Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!'"*

6. Hãy đọc Giăng 14:23. Nếu một người yêu mến Chúa Jêsus, người ấy sẽ làm gì?

Giăng 14:23 *Đức Chúa Jêsus đáp: "Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người và ở với người."*

7. Hãy đọc Công Vụ 26:20. Câu Kinh Thánh này nhấn nhủ điều gì?

Công Vụ 26:20 *Nhưng trước hết, tôi rao giảng cho những người ở Đa-mách, kể đến tại Giê-ru-sa-lem và cả miền Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.*

8. Hãy đọc Gia-cơ 2:17. Nếu đức tin của bạn không đi cùng các hành động, việc làm thì đây là đức tin gì?

Gia-cơ 2:17 *Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết.*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Công Vụ 8:13, 18-22. Phi-e-rơ nói về “quả” hoặc bằng chứng của một người tin Chúa thật. Tất cả những điều bắt nguồn từ tấm. Nếu chúng ta thấy tấm lòng của một ai đó chưa thật sự ngay thẳng (như Si-môn trong phân đoạn này), chúng ta phải làm gì?
Ăn năn tội và cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho những suy nghĩ sai chệch.
2. Hãy đọc II Phi-e-rơ 1:5-11. Điều gì là xác chứng rằng một người thực sự được Chúa kêu gọi và chọn lựa?
Họ thêm vào đức tin, con người mới của họ những đức tính của Thánh Linh,
3. Hãy đọc Ma-thi-ơ 25:34-40. Người tin Chúa có những đức tính nào?
 - **Chia sẻ đồ ăn, thức uống với người đói khát .**
 - **Tiếp đón khách lạ.**
 - **Chia sẻ áo quần.**
 - **Chăm sóc người đau ốm.**
 - **Thăm viếng người tù tội.**
4. Hãy đọc Giăng 13:35. Người ta nhận biết các môn đồ của Chúa Jêsus qua điều gì?
 - **Cách họ yêu thương lẫn nhau.**
5. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:21-23. Tại sao có những người lại không được vào vương quốc Đức Chúa Trời?
 - **Họ là người làm công gian ác. Trong tiếng Hy Lạp, thì hiện**

tại được sử dụng diễn tả rằng sự gian ác là lối sống của họ, bản chất của họ. Chúa Jêsus nói Ngài không bao giờ biết họ.

- **Họ chỉ là những người đi theo tôn giáo mà chưa bao giờ thay đổi tấm lòng hay suy nghĩ để hướng về Đức Chúa Trời.**

6. Hãy đọc Giăng 14:23. Nếu một người yêu mến Chúa Jêsus, người ấy sẽ làm gì?

Vâng giữ lời Chúa.

7. Hãy đọc Công Vụ 26:20. Câu Kinh Thánh này dạy điều gì?

Chứng minh sự ăn năn thật thông qua việc làm.

8. Hãy đọc Gia-cơ 2:17. Nếu đức tin của bạn không đi cùng các hành động, việc làm thì đây là đức tin gì?

Đức tin chết (đức tin không được cứu rỗi) (Gia-cơ 2:14).

HÃY ĐI MÔN ĐỒ HOÁ MUÔN DÂN

Tác giả Andrew Wommack

Trong bài học này chúng ta sẽ nói về việc làm một môn đồ của Chúa và cách môn đồ hoá những người khác. Tôi muốn nhắc bạn rằng đại mạng lệnh Chúa đã ban cho chúng ta không phải đi cải đạo, không phải chỉ khiến mọi người tuyên xưng Chúa Jêsus là Chúa của họ và nhận được sự tha thứ tội lỗi, mà là phải làm cho họ trở thành môn đồ của Chúa. Mặc dù hai điều đầu tiên rất quan trọng và tôi không phải đang cố làm cho hai điều ấy trở nên nhỏ bé, nhưng mục tiêu thực sự cho một người tin Chúa vượt ra ngoài việc được tái sinh và tiếp tục trưởng thành trong Chúa. Mục tiêu của một Cơ Đốc nhân - một môn đồ của Chúa - là đi ra và môn đồ hoá người khác.

Chúa Jêsus bảo chúng ta phải đi đào tạo môn đồ, để họ trưởng thành và họ sẽ tiếp tục sinh sôi, nảy nở. Ngày nay, nhiều Hội Thánh đã không làm được điều này. Trách nhiệm tìm kiếm người mới được đặt lên vai của các nhà truyền giáo. Nhiều nhà truyền giáo đi khắp nơi, tổ chức các buổi truyền giáo lớn và hàng nghìn người đã tiếp nhận Chúa. Mặc dù một số người trong đó không thực sự được tái sinh mà chỉ đang trải qua sự xúc động nhất thời, tôi chắc chắn rằng có nhiều người được tái sinh và thực sự có mối tương giao với Chúa. Tuy nhiên, hầu như không có chương trình gì tiếp theo tập trung vào việc môn đồ hoá những người mới này và đây không phải là cách mà Đức Chúa Trời đã định.

Tôi so sánh điều này với một người nói rằng mình yêu trẻ em. Người đó sẽ trở thành người vô trách nhiệm nếu chỉ thích nhìn thấy

BÀI SỐ 13

đứa trẻ được sinh ra mà không muốn làm gì khác cho nó. Khi bạn có một đứa con, bạn phải gánh trách nhiệm nuôi nấng và dạy bảo nó. Chúng ta hay nói với mọi người: "Điều quan trọng nhất khi được tái sinh là để tuyên xưng Chúa Jêsus là Chúa của bạn." Khi ai đó tiếp nhận Chúa, chúng ta vỗ nhẹ vào vai họ rồi nói: "Bây giờ bạn là một Cơ Đốc nhân. Hãy đặt niềm tin nơi Chúa, hãy nghiên cứu Kinh Thánh, và mọi thứ sẽ ổn thôi". Mà thực ra đó lại không phải là điều Chúa muốn tập trung vào.

Thế là chúng ta đã tạo ra những con người, nhiều trong số họ đã cam kết trọn đời theo Chúa, nhưng không trưởng thành. Họ không thể chia sẻ đức tin của mình vì không có công cụ hỗ trợ họ. Thay vì làm nhân chứng tích cực cho Chúa Jêsus, họ thực sự trở thành nhân chứng tiêu cực. Ngài có kế hoạch cho chúng ta đi ra, tiếp cận mọi người theo cách mà những người đó sẽ trở thành môn đồ chính thức và từ họ sẽ gây dựng đức tin cho người khác nữa.

Nếu cứ mỗi sáu tháng, bạn đưa một người đến với Chúa, tự bạn chăm sóc, môn đồ hoá cho đến khi họ trở thành một Cơ Đốc nhân trưởng thành có thể chia sẻ đức tin của mình, thì cuối mỗi sáu tháng sẽ chỉ có hai Cơ Đốc nhân. Sau đó, nếu mỗi người trong hai người đưa được một người đến với Chúa, tự chăm sóc, môn đồ họ trong sáu tháng, thì hết một năm sẽ có bốn Cơ Đốc nhân. Điều này không thể so sánh với một người có thể dẫn hàng nghìn người đến một buổi truyền giảng rồi khiến họ tiếp nhận Chúa Jesus. Hầu hết mọi người sẽ nói, "Chà, phương pháp đào tạo môn đồ này chỉ mang được 4 người về cho Chúa trong năm đầu tiên, còn cách thứ hai sẽ mang đến sự cứu chuộc cho một nghìn linh hồn. Chúng ta phải tiếp tục sử dụng cách thứ hai!". Người có thể đưa một nghìn người đến với Chúa sẽ dẫn ba mươi lăm nghìn người đến với Chúa. Điều đó hoàn toàn tốt, và chẳng ai chỉ trích

cả; nhưng đó chỉ là một giọt nước trong chậu nếu so với dân số thế giới. Về cơ bản, đó là cách mà các Hội Thánh hoạt động đồng loạt áp dụng.

Nếu chúng ta tập trung vào cách môn đồ hoá ở trên, mỗi một người dẫn một người đến với Chúa sáu tháng một lần và hai người ấy sau này cũng làm như vậy, thì chỉ trong vòng hơn mười hai năm rưỡi, họ sẽ truyền giáo nhiều hơn nửa dân số trên thế giới. Có người nghĩ rằng "Điều đó không thể xảy ra", tôi dám chắc là các bạn không thể nào tin được đâu. Tôi đã làm phép nhân, và trong hơn mười hai năm rưỡi, nếu một người huấn luyện một người trong vòng sáu tháng, khiến họ trở thành môn đồ Chúa và cùng tham gia công tác truyền giáo, thì người đó có thể truyền giáo cho năm tỷ rưỡi người so với mười hai nghìn rưỡi người với phương pháp kia.

Giả sử đã đến thời điểm bạn không chỉ trải nghiệm sự đắc thắng và sự trưởng thành của bản thân mà còn có mong muốn đi ra, làm cho chúng sinh sôi, nảy nở ở trong những người khác; giả sử bạn trở thành người huấn luyện thay vì là học viên, thì đây là một số điều chỉ có thể xảy ra với một người duy nhất nắm được phương pháp này, đủ trưởng thành trong Chúa, và bắt đầu môn đồ hoá người khác: Bạn bắt đầu với một người mỗi năm, vào cuối một năm, sẽ có bạn và người mà bạn đã chăm sóc vậy là - hai người. Sau mỗi hai năm, sẽ có bốn. Nhưng, nếu bạn tiếp tục, vào cuối năm thứ mười, sẽ có 1.024 người đã được môn đồ hoá và đang tiếp tục đào tạo các chi thể cho Chúa Jesus Christ theo cách của bạn. Cứ như vậy, với chỉ một người ban đầu nhận được phương pháp môn đồ hoá này, vào cuối năm thứ 20, sẽ có hơn một triệu người thành môn đồ của Chúa. Điều đó thật tuyệt vời. Đây là phương pháp nhân rộng mà Chúa đã thiết lập - đi ra và môn đồ hoá, không phải đi và làm cho người khác cải đạo. Cho đến nay, đó là cách

BÀI SỐ 13

tốt nhất để mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời bằng việc tiếp cận mọi người, nhưng tư duy của chúng ta lại luôn là tìm kiếm cách mở rộng thật nhanh chóng.

Bao nhiêu người đến những buổi truyền giáo lớn, tiếp nhận Chúa, tự nhận mình là Cơ Đốc nhân nhưng vẫn còn giận dữ, cay đắng, ghen tỵ và trở thành nhân chứng tiêu cực về Chúa? Bao nhiêu người đã quay lưng lại với Phúc Âm vì họ nhìn thấy đời sống không kết quả của những người tự xưng là con cái Chúa và họ nghĩ thầm: “Mình còn tốt chán so với mấy kẻ đạo đức giả ở cái Hội Thánh kia, cần gì phải đến đây!”

Môn đồ hóa chính là phương pháp mà Đức Chúa Trời đặt ra để truyền giáo cho thế giới. Bạn chỉ có thể thấy được chân lý và được giải phóng hoàn toàn khi bạn bước đi trong Lời Chúa (Giăng 8:31-32). Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn mỗi cá nhân chúng ta biết để họ có thể kinh nghiệm sự đầy trọn trong Ngài, đồng thời đó cũng là phương pháp truyền giáo mà Ngài đã đặt ra. Bất cứ ai cho rằng đây không phải là con đường nên đi thì đã lựa chọn bước vào một con đường thất bại.

Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ phán dạy những điều cần thiết vào trong tấm lòng bạn để bạn thấy giá trị của việc môn đồ hoá. Tôi khuyến khích các bạn tiếp tục học tập, trở thành môn đồ và đi môn đồ hoá người khác!

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng thực ra Chúa Jêsus chưa từng kêu gọi chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân, nhưng Ngài kêu gọi con cái của Ngài trở thành những “môn đồ”. Hãy đọc các sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng), sau đó liệt kê những câu Kinh Thánh Chúa Jêsus kêu gọi con cái Ngài trở thành những môn đồ của Ngài vào vở ghi chép của bạn
2. Trong sách Công Vụ, đoàn dân đông không được kêu gọi để trở thành những “Cơ Đốc nhân”, nhưng là trở thành những “môn đồ” của Chúa. Hãy xem trong sách Công Vụ, sau đó liệt kê những câu Kinh Thánh mà bạn cho rằng đoàn dân được kêu gọi cho công việc môn đồ hoá vào vở ghi chép của bạn.
3. Từ “môn đồ” được sử dụng tổng cộng 273 lần trong Kinh Thánh, thế nhưng cụm từ “Cơ Đốc nhân” lại chỉ được nhắc đến đúng 3 lần. Hãy tìm và liệt kê những lần từ “Cơ Đốc nhân” được nhắc tới trong Kinh Thánh.
4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 10:25. Theo câu Kinh Thánh này, một môn đồ là người như thế nào?

Ma-thi-ơ 10:25 *Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun, huống chi là người nhà!*

5. Hãy đọc Lu-ca 14:26. Trở thành môn đồ của Chúa Jêsus đồng nghĩa với việc phải sẵn lòng hi sinh vô điều kiện sự sống của người này vì sự sống của người khác. Đúng hay sai?

BÀI SỐ 13

Lu-ca 14:26 *“Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta.”*

6. Hãy đọc Lu-ca 14:33. Trong một số trường hợp, để làm môn đồ của Chúa Jê-sus, con cái Chúa phải từ bỏ mọi sự để đặt Ngài lên hàng đầu trong đời sống chúng ta. Đúng hay sai?

Lu-ca 14:33 *Như vậy, nếu ai trong các người không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta.*

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 19:29. Bất cứ ai từ bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay đất ruộng mình vì danh Chúa Jê-sus, họ sẽ được hưởng và nhận lãnh gấp trăm lần hơn thế, và được thừa hưởng sự sống đời đời. Đúng hay sai?

Ma-thi-ơ 19:29 *Bất cứ người nào vì danh Ta mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn, và thừa hưởng sự sống đời đời.*

8. Hãy đọc Công Vụ 14:22. Môn đồ của Chúa cần giữ vững đức tin mình. Đúng hay sai?

Công Vụ 14:22 *Hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin, và bảo rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời.”*

9. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Những người phản đối việc chú trọng vào môn đồ hoá trong Kinh Thánh cho rằng việc trở thành một “Cơ Đốc nhân” không đòi hỏi bất kì công sức hay nỗ lực nào

(nhưng bởi ân điển), còn đối với một “Môn đồ” thì đòi hỏi sự hi sinh thật và cam kết thật. Sự chết của Chúa Jêsus đã chuộc mua chúng ta khỏi mọi tội lỗi trong quá khứ, sự cứu chuộc ấy đã trọn vẹn hoàn toàn mà chúng ta không cần phải tốn bất kì công sức hay nỗ lực nào cho việc ấy nữa. Nhưng sự kêu gọi của Đấng Christ luôn là vì sự toàn vẹn, đầy trọn cho đời sống của chúng ta. Đúng hay sai?

Hê-bơ-rơ 10:14 *Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.*

10. Hãy đọc Công Vụ 11:26. Sự kêu gọi của Đấng Christ không phải để chia ra làm hai nhóm người, một số là những Cơ Đốc nhân vẫn còn đời sống xác thịt cũ, còn một số là các môn đồ của Ngài. Trên thực tế, Cơ Đốc nhân và môn đồ đáng lẽ ra cùng là một. Đúng hay sai?

Công Vụ 11:26 *Khi tìm được rồi, ông đưa Sau-lơ đến thành An-ti-ốt. Hai người nhóm họp với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người trong suốt một năm. Chính tại An-ti-ốt, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là Cơ Đốc nhân.*

11. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:19. Mạng lệnh của Chúa Jêsus dành cho những người theo Ngài là hãy đi và ...?

- A. Môn đồ hoá muôn dân.
- B. Biến đổi các đất nước.

12. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:19-20. Những người theo Chúa phải dạy người khác giữ mọi điều Chúa Jêsus đã truyền. Đúng hay sai?

BÀI SỐ 13

Ma-thi-ơ 28:19-20 [19] *Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ [20] và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Amen.*

13. Hãy đọc Giăng 1:12. Chúa Jêsus ban cho những ai tin Ngài mọi điều ích lợi (sự tha thứ, công chính...) và cả quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Đúng hay sai?

Giăng 1:12 *Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.*

Câu Trả Lời

1. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng thực ra Chúa Jêsus chưa từng kêu gọi chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân, nhưng Ngài kêu gọi con cái của Ngài trở thành những “môn đồ”. Hãy đọc các sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng), sau đó liệt kê những câu Kinh Thánh Chúa Jêsus kêu gọi con cái Ngài trở thành những môn đồ của Ngài vào vở ghi chép của bạn.
2. Trong sách Công Vụ, đoàn dân đông không được kêu gọi để trở thành những “Cơ Đốc nhân”, nhưng là trở thành những “môn đồ” của Chúa. Hãy xem trong sách Công Vụ, sau đó liệt kê những câu Kinh Thánh mà bạn cho rằng đoàn dân được kêu gọi cho công việc môn đồ hoá vào vở ghi chép của bạn.
3. Từ “môn đồ” được sử dụng tổng cộng 273 lần trong Kinh Thánh, thế nhưng cụm từ “Cơ Đốc nhân” lại chỉ được nhắc đến đúng 3 lần. Hãy tìm và liệt kê những lần từ “Cơ Đốc nhân” được nhắc tới trong Kinh Thánh.
 - **Công Vụ 11:26.**
 - **Công Vụ 26:28.**
 - **I Phi-e-rơ 4:16.**
4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 10:25. Theo câu Kinh Thánh này, một môn đồ là người như thế nào?
Môn đồ là người dẫn trở nên giống như thầy mình, chủ mình.
5. Hãy đọc Lu-ca 14:26. Trở thành môn đồ của Chúa Jêsus đồng nghĩa với việc phải sẵn lòng hi sinh vô điều kiện sự sống của người này vì sự sống của người khác. Đúng hay sai?
Đúng.

BÀI SỐ 13

6. Hãy đọc Lu-ca 14:33. Trong một số trường hợp, để làm môn đồ của Chúa Jê-sus, con cái Chúa phải từ bỏ mọi sự để đặt Ngài lên hàng đầu trong đời sống chúng ta. Đúng hay sai?

Đúng.

7. Hãy đọc Ma-thi-ơ 19:29. Bất cứ ai từ bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay đất ruộng mình vì danh Chúa Jê-sus, họ sẽ được hưởng và nhận lãnh gấp trăm lần hơn thế, và được thừa hưởng sự sống đời đời. Đúng hay sai?

Đúng.

8. Hãy đọc Công Vụ 14:22. Môn đồ của Chúa cần giữ vững đức tin mình. Đúng hay sai?

Đúng.

9. Hãy đọc Hê-bơ-rơ 10:14. Những người phản đối việc chú trọng vào môn đồ hoá trong Kinh Thánh cho rằng việc trở thành một "Cơ Đốc nhân" không đòi hỏi bất kì công sức hay nỗ lực nào (nhưng bởi ân điển), còn đối với một "Môn đồ" thì đòi hỏi sự hi sinh thật và cam kết thật. Sự chết của Chúa Jê-sus đã chuộc mua chúng ta khỏi mọi tội lỗi trong quá khứ, sự cứu chuộc ấy đã trọn vẹn hoàn toàn mà chúng ta không cần phải tốn bất kì công sức hay nỗ lực nào cho việc ấy nữa. Nhưng sự kêu gọi của Đấng Christ luôn là vì sự toàn vẹn, đầy trọn cho đời sống của chúng ta. Đúng hay sai?

Đúng.

10. Hãy đọc Công Vụ 11:26. Sự kêu gọi của Đấng Christ không phải để chia ra làm hai nhóm người, một số là những Cơ Đốc nhân vẫn còn đời sống xác thịt cũ, còn một số là các môn đồ của Ngài. Trên

thực tế, Cơ Đốc nhân và môn đồ đáng lẽ ra cùng là một. Đúng hay sai?

Đúng.

11. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:19. Mạng lệnh của Chúa Jêsus dành cho những người theo Ngài là hãy đi và ...?

Môn đồ hoá muôn dân

12. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:19-20. Những người theo Chúa phải dạy người khác giữ mọi điều Chúa Jêsus đã truyền. Đúng hay sai?

Đúng.

13. Hãy đọc Giăng 1:12. Chúa Jêsus ban cho những ai tin Ngài mọi điều ích lợi (sự tha thứ, công chính...) và cả quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Đúng hay sai?

Đúng.

BÀI SỐ 15

LỜI CHỨNG CÁ NHÂN

Tác giả Don Krow

Bài học ngày hôm nay của chúng ta là về cách sử dụng lời chứng cá nhân khi đi môn đồ hoá. Công Vụ 5:42 cho biết, *Hằng ngày, trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.* Hãy lưu ý rằng các sứ đồ của Hội Thánh đầu tiên gặp nhau trong đền thờ mỗi ngày, và từ nhà này sang nhà khác, họ tiếp tục giảng dạy và rao giảng Chúa Jêsus là Đấng Christ. Nhiều người cảm thấy cách tiếp cận từng nhà thật không tự nhiên hoặc không thoải mái. Tôi muốn chia sẻ một vài điều chúng tôi đã kinh nghiệm được khi thực sự đi ra ngoài truyền giáo, mở ra cánh cửa cho việc môn đồ hoá và chứng kiến mọi người tiếp nhận Chúa Jêsus Christ.

Việc đi ra ngoài truyền giáo không khó như bạn đã từng nghe đâu và một trong những điều tôi học được trong Kinh Thánh là Sứ đồ Phao-lô đã sử dụng lời chứng cá nhân của mình ba lần khi nói chuyện với những người chưa được biến đổi. Trong Công Vụ 9,22 và 26, Phao-lô đã đưa ra lời chứng, kinh nghiệm của mình và những gì đã xảy ra với ông khi ông nói chuyện với những người chưa tin. Một trong những cách tiếp cận tốt nhất mà chúng tôi đã tìm thấy trong việc đưa sứ điệp của Chúa Jêsus Christ đến với người khác được chúng tôi gọi là “cầu nguyện tuần hành”. Chúng tôi đi đến một ngôi nhà, gõ cửa và nói với họ: “Chúng tôi đang đi cầu nguyện tuần hành cho mọi người. Chúng tôi tin rằng Chúa nghe và đáp lời cầu nguyện. Chúng tôi tự hỏi liệu anh chị có đang gặp vấn đề gì không? như sức khỏe chẳng hạn và muốn chúng tôi cầu nguyện không?” Đôi khi họ nói: “Vâng, vâng,

tôi đang có một vấn đề ..." và muốn chúng tôi cầu nguyện. Còn những nhà khác, họ cảm thấy hơi khó chịu hoặc xấu hổ và nói, "Không, chúng tôi không có bất kỳ điều gì cần cầu nguyện nào vào lúc này." Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói với họ lời chứng cá nhân của chúng tôi.

Tôi nói: "Tôi thấy gia đình anh chị có con nhỏ. Tôi cũng có ba người con. Ngày 14 tháng 12 năm 1981, hai đứa con gái sinh đôi của tôi chào đời. Tôi được thông báo là cháu sinh đôi thứ hai đã mất ngay khi sinh". Những người nghe ngay lập tức bày tỏ sự thương xót: "Ôi, tội nghiệp quá! Tôi rất tiếc khi nghe về điều đó." Tôi nói: "Hãy để tôi kể cho anh chị nghe những gì đã xảy ra". Tôi tiếp tục câu chuyện của mình. "Cháu thứ hai trong cặp song sinh nhà tôi bị ngội ngược; tức là chân của cháu sẽ ra trước. Trong quá trình sinh, cháu đã bị ngạt vì thiếu ô-xy. Khi cháu ra ngoài, cháu đã ngừng thở.

Nữ hộ sinh bế cháu lên, vỗ thật mạnh vào lưng, rồi hút dịch phổi, cô đã làm mọi thứ có thể để cho cháu thở, nhưng đều không có kết quả. Tôi cũng giống như bất kỳ người cha nào khác. Tôi vừa mất con gái - tôi sẽ làm gì đây?" Lúc này, tôi hỏi những người mà tôi đang làm chứng: "Tôi muốn hỏi là anh chị đã bao giờ đọc Kinh Thánh chưa?". Người thì đáp: "Tôi có đọc một ít". Người khác thì có thể sẽ nói: "Chưa, tôi chưa đọc bao giờ!" Tôi giải thích với họ "Lý do tôi hỏi là vì Kinh Thánh có chép trong Công Vụ 10:38 rằng Chúa Jêsus đã chữa lành tất cả những ai bị quỷ ám, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài! Đó là điều đã được ghi chép trong Kinh thánh. Tôi sẽ kể tiếp những gì đã xảy ra hôm ấy. Các anh chị có thể không tin hoặc tin. Nhưng lúc đó con tôi đã chết, và tôi đã nghĩ rằng rồi tôi sẽ phải chôn con mình. Tôi chỉ muốn ôm đứa con gái bé nhỏ của mình. Khi tôi đến nhận con, có một con quỷ mà Kinh thánh gọi là tà linh bao phủ trên người cháu. Nó tấn công tôi và làm tôi tê liệt trong giây lát. Ngay lập tức, tôi nói: "Nhân danh

BÀI SỐ 15

Đức Chúa Jêsus Christ, ta truyền lệnh cho các tà linh phải ra khỏi con trẻ này, và nhân danh Đức Chúa Jêsus ta truyền cho sự sống đến trên con trẻ này ngay bây giờ!" Đứa con chưa bao giờ thở của tôi đột nhiên hỗn hển, hít một hơi rồi lại tắt thở. Tôi nhắc lại: "Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, tà linh kia, ta truyền cho ngươi phải rời bỏ đứa trẻ này ngay bây giờ, và sự sống sẽ đến trong nó!" Lần này con bé thở gấp mấy lần, tiếp tục thở và thở!"

Tôi gọi tên người tôi đang nói chuyện và nói: "Anh/chị (tên) biết đấy, một người không có oxy lên não trong khoảng ba phút sẽ bị tổn thương não. Nhưng con gái tôi hoàn toàn bình thường. Chúng tôi đặt tên cho con là Vita, trong tiếng Latinh có nghĩa là "sự sống", bởi vì chúng tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện về những gì Chúa đã làm cho con gái mình. Ngài đã mang lại sự sống cho cháu. Kể từ đó, tôi đã nghiên cứu Kinh Thánh rất nhiều, và đây là điều tôi đã khám phá ra: Giống như các tà linh đến trên con tôi, có vương quốc bóng tối, nơi Satan cai trị và cũng có một vương quốc của Con yêu dấu của Đức Chúa Trời".

"Khi Chúa Jesus đến thế gian, Ngài kêu gọi mọi người ra khỏi vương quốc bóng tối vào vương quốc của Ngài qua sự ăn năn và đức tin nơi Ngài - nhận được sự tha thứ tội lỗi và quay về với Ngài. Tôi không biết anh chị tin gì, nhưng tôi chỉ kể cho anh chị nghe những gì đã xảy ra trong gia đình và trong cuộc sống của tôi. Tôi muốn cho anh chị biết lý do thực sự mà chúng tôi có mặt tại cửa nhà anh chị. Chúa Jêsus dạy rằng chúng ta phải đi môn đồ hoá muôn dân. Tôi nhận thấy nhiều người bận rộn và không thể hoặc không muốn đến Hội Thánh. Nếu mà có câu hỏi ở Hội Thánh thì cũng không thể giơ tay và nói: "Mục sư (hoặc linh mục) ơi, những gì mục sư vừa nói có nghĩa là gì?" Đó là lý do tại sao chúng tôi đến trước cửa nhà anh chị". Trong mười

phút, chúng tôi tập trung giảng dạy từ Lời Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng tôi đọc một vài đoạn Kinh Thánh và đặt một số câu hỏi để đảm bảo rằng người chúng tôi làm chứng đều hiểu. Đó thực sự là một cuộc đối thoại cởi mở, gần gũi. Chúng tôi không rao giảng hoặc dạy dỗ cho họ những gì có trong Kinh Thánh mà cố gắng giúp họ tự khám phá Kinh Thánh thông qua các câu hỏi.

“Điều tôi vừa chia sẻ có làm anh chị thích thú không? Tùy theo thời gian thuận tiện cho anh chị, chúng tôi sẽ đến nhà anh chị, nói chuyện và cung cấp cho anh chị các bài học. Nếu anh chị không học được điều gì từ bài học đầu tiên, hay thấy nó không giúp ích, khích lệ và xây dựng, chúng tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Chúng tôi không đến đây để làm phiền gia đình mình, để mời mọc anh chị tham gia một nhà thờ hoặc tổ chức, hoặc bất cứ điều gì tương tự. Chúng tôi chỉ ở đây để cho anh chị biết Chúa Jêsus Christ đã làm gì cho mỗi chúng ta và giúp anh chị hiểu Lời Chúa. Có rất nhiều điều trong Kinh Thánh mà chúng tôi không biết hoặc không hiểu hoàn toàn, nhưng chúng tôi muốn mang đến cho anh chị một khoá học ngắn. Anh chị có quan tâm tới bài học đó không?” Rất nhiều người đã nói “Vâng, tôi quan tâm”, vì vậy chúng tôi sắp xếp thời gian để đến nhà của họ và bắt đầu những bài học môn đồ hóa này. Chúng tôi không ở đó để thực hiện điều mà tôi gọi là “truyền giảng lò vi sóng”, (làm nóng thật nhanh), chúng tôi không nắm chĩnh tay của họ và khiến họ cầu nguyện khi họ thậm chí còn không hiểu mình đang làm gì. Chúng tôi học theo các bài học về môn đồ hóa và giúp họ hiểu về Đấng Christ và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá vì chúng ta.

Tôi kể với một mục sư về các bài học môn đồ hoá của chúng tôi, và mục sư hỏi: “Don, điều gì xảy ra sau bài học đầu tiên?” “Sau bài học đầu tiên, một người hiểu họ cần phải làm gì để đáp lại Chúa Jêsus Christ và

BÀI SỐ 15

nhận được sự thương xót và sự tha thứ từ Ngài. Chúng tôi không tiếp cận họ theo kiểu của những người bán hàng áp lực doanh số. Nhưng qua bài học đầu tiên, họ sẽ nhận ra những gì họ cần làm từ trong lòng của họ." Sau đó mục sư lại tiếp tục hỏi: "Vậy thì điều gì sẽ xảy ra sau bài học số 15?" Tôi nói: "Sau bài học 15, nếu một người vẫn học với chúng tôi, người đó sẽ ăn năn tội lỗi của mình, làm báp-têm nước và nhận lãnh báp-têm Thánh Linh. Chúng tôi chứng kiến rất nhiều lần như vậy, thậm chí không cần phải đến tận bài số 15, mà ngay cả sau bài số 6!"

Trong Ma-thi-ơ 28, Chúa Jêsus phán rằng hãy đi khắp nơi và môn đồ hoá muôn dân, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm phép báp-têm cho họ. Trong khi đi môn đồ hóa, chúng tôi mang lại sự hiểu biết về Chúa Jêsus Christ và công việc Ngài đã hoàn thành trên thập tự giá đến với những người chưa tin. Khi đem sự hiểu biết đó chia sẻ từ tuần này qua tuần khác, chúng tôi xây dựng mối quan hệ với họ, có thể gọi là một tình bạn. Họ dần dần yêu mến và tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi mang Lời của Đức Chúa Trời đến với họ, không phải đến để giảng dạy cho họ. Chúng tôi cùng họ đọc Kinh Thánh, khiến họ ham thích đọc Kinh Thánh và chúng tôi đặt câu hỏi theo cách mà họ có thể tự tìm thấy đáp án từ Lời Chúa. Sẽ đến thời điểm mà họ sẵn sàng công khai xưng nhận Đấng Christ vì họ hiểu: lựa chọn, đi theo Ngài và cam kết với Ngài có nghĩa là gì. Cách làm này khác nhiều so với các cách tiếp cận truyền giáo phổ biến.

Cách đầu tiên chúng ta có thể đi đến với người chưa tin là bằng lời chứng cá nhân, và mỗi người chúng ta đều có một lời chứng riêng. Nhiều khi chúng ta viết ra rồi gửi đi lời chứng của chính mình. Tôi đã viết một lời chứng là "Cái chết của con gái tôi" rồi để lại ở trước cửa nhiều ngôi nhà. Những người khác trong nhóm Môn đồ hoá truyền giáo của tôi đã viết rất nhiều lời chứng, như "Nô lệ được tự do" của

Joe Rose, người bị trói buộc bởi rượu và ma túy và “Cái chết của kẻ nghiện ngập” của Rocky Forry, người nghiện ma túy kể từ khi anh mười lăm tuổi và Chúa Jêsus đã giải cứu anh ta. Chúng tôi sử dụng những lời chứng đó tại những ngôi nhà mở cửa tiếp đón chúng tôi.

Một số người nói rằng: “Nhưng tôi chẳng có lời chứng hay ho nào cả. Tôi không có đứa con nào từ cõi chết sống lại để mà làm chứng” Tôi biết rất nhiều người không có những lời chứng kiểu như vậy. Bạn có thể có một lời chứng đơn giản giống như lời chứng của Andrew Wommack, ông có Đức Chúa Trời đi cùng trong suốt cuộc đời ông, kể từ thời thơ ấu, điều đó giúp ông tránh khỏi những tội lỗi, ô dơ, bất khiết mà hầu hết mọi người phải đối mặt. Mỗi người trong chúng ta đều có một lời chứng và nếu bạn không nghĩ rằng lời chứng của bạn đủ hấp dẫn, hãy sử dụng câu chuyện tôi. Khi chúng tôi mới tổ chức các nhóm Môn đồ hoá truyền giáo và bắt đầu tiếp cận với mọi người, Joe Rose đã sử dụng lời chứng của tôi. Sau một thời gian, anh ấy đã khiến nó còn hay hơn cả bản của tôi, vì vậy tôi chỉ có thể nói: “Này, Joe, hãy bắt đầu và nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra với tôi!”

Nếu sứ đồ Phao-lô sử dụng lời chứng của ông ba lần thì bạn cũng có thể làm vậy. Ngày nay, chúng ta có máy tính với tất cả các chương trình như Word Perfect, Microsoft Word... Chúng ta có thể dễ dàng đánh máy lời chứng cá nhân của mình. Sử dụng chứng đạo đơn của mình hiệu quả hơn nhiều, hãy đưa nó cho người khác và nói: “Đây không phải là tài liệu tôi mua từ hiệu sách Cơ Đốc. Đây chính là những gì đã xảy ra với tôi mà tôi sắp sửa chia sẻ với các bạn!”

Tôi muốn bạn ngồi xuống và bắt đầu viết lời chứng của cá nhân bạn - điều gì đã xảy ra với bạn - bạn đã đến với Chúa Jêsus Christ như thế nào. Sau đó, tập tành làm chứng với ai đó như thể bạn đang trình

BÀI SỐ 15

bày nó trước cửa nhà một người xa lạ.

Nếu bạn cần thêm thông tin về chủ đề này, hãy truy cập trang web của tôi: www.krowtracts.com và xem thông tin về “Bí Quyết Chia sẻ Đức tin của Bạn”. Viết lời chứng cá nhân của bạn, thực hành trình bày nó và nghiên cứu “Bí Quyết Chia sẻ Đức tin của Bạn”. Điều rất quan trọng là bạn phải nghiên cứu nó - không chỉ đọc nó - vì bạn sẽ ra đi và truyền giáo cho từng người một.

Chúa ban phước cho bạn!

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Hãy đọc Mác 16:15. Tin Lành cần được giảng cho những ai?

Mác 16:15 Ngài phán với họ: *“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.*

2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:19-20. Ai cần được môn đồ hoá?

Ma-thi-ơ 28:19-20 [19] *Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ [20] và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.”*

3. Hãy đọc Công Vụ 8:5,26; 16:13-15, 23; 20:20-21. Phúc Âm được rao giảng ở đâu?

Công Vụ 8:5,26 [5] *Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó ... [26] Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán với Phi-líp: “Hãy đứng dậy đi về phía nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ.”*

Công Vụ 16:13-15, 23 [13] *Vào ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành, gần bờ sông, là nơi chúng tôi tin rằng người ta họp lại để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và giảng cho các phụ nữ đang tụ họp ở đó. [14] Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, chuyên bán vải sắc tía, là người thờ kính Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng Ly-đi khiến bà chú ý đến lời Phao-lô nói. [15] Sau khi cùng nhận báp-têm với người nhà mình rồi, Ly-đi mời chúng tôi: “Nếu các ông xét tôi là trung thành với Chúa, xin hãy vào*

BÀI SỐ 15

ở lại nhà tôi.” Rồi bà ép mời chúng tôi vào ... [23] Sau khi đánh đòn, họ tống giam hai ông và dạn viên cai ngục phải canh giữ nghiêm ngặt.

Công Vụ 20:20-21 [20] *Tôi rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giữ lại điều gì, và dạy dỗ anh em nơi công chúng, hay từ nhà này sang nhà kia; [21] tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta.*

4. Hãy đọc Mác 4:11-12. Trước khi sự biến đổi thực sự đến, một người nên ...
- A. Xem
 - B. Nhận biết.
 - C. Nghe.
 - D. Hiểu.
 - E. Tất cả các đáp án trên.

Mác 4:11-12 [11] *Ngài phán: “Sự mầu nhiệm về vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các con; nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều nằm trong các ẩn dụ, [12] để họ: Xem thì vẫn xem, mà không thấy, nghe thì vẫn nghe, mà không hiểu; E rằng họ hối cải mà được tha tội chẳng.”*

5. Hãy đọc Công Vụ 28:23-24. Khi sứ đồ Phao-lô làm chứng và giải nghĩa về Phúc Âm, ông mất bao nhiêu lâu để thuyết phục người chưa tin tiếp nhận Chúa Jêsus?

Công Vụ 28:23-24 [23] *Sau khi định ngày gặp ông, họ đến thăm ông tại nhà trọ rất đông. Từ sáng đến chiều, ông cứ làm chứng*

và giải nghĩa cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Mô-i-se và các lời tiên tri mà cố gắng thuyết phục họ về Đức Chúa Jê-sus. [24] Một số người chịu thuyết phục bởi lời ông giảng, còn số khác không chịu tin.

6. Hãy đọc Công Vụ 16:14. Điều gì phải được mở ra để ai đó có thể tiếp nhận Chúa Jê-sus?

Công Vụ 16:14 *Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, chuyên bán vải sắc tía, là người thờ kính Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng Ly-đi khiến bà chú ý đến lời Phao-lô nói.*

7. Hãy đọc Công Vụ 2:37. Điều gì xảy ra sau khi người đó được mở lòng và bị thuyết phục?

Công Vụ 2:37 *Khi nghe điều ấy, lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây?”*

8. Hãy đọc Công Vụ 16:31, 2:38. Vậy, người đó phải làm gì?

Công Vụ 16:31 *Hai ông trả lời: “Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jê-sus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.”*

Công Vụ 2:38 *Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jê-sus nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh.*

9. Hãy đọc Công Vụ 2:42 và Giăng 8:31-32. Và sau đó người ấy phải làm gì?

Công Vụ 2:42 *Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mỗi thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.*

10. Hãy đọc Rô-ma 10:14-15. Đọc theo thứ tự ngược lại (những câu Kinh Thánh này), làm thế nào một người đến với Đấng Christ?

Rô-ma 10:14-15 [14] *Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? [15] Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: "Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!"*

Câu Trả Lời

1. Hãy đọc Mác 16:15. Tin Lành cần được giảng cho những ai?
Tất cả mọi người.
2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 28:19-20. Ai cần được môn đồ?
Muôn dân.
3. Hãy đọc Công Vụ 8:5,26, 16:13-15, 23, 20:20-21. Phúc Âm được rao giảng ở đâu?
 - **Thành phố.**
 - **Sa mạc.**
 - **Bờ sông.**
 - **Tù ngục.**
 - **Nơi công cộng.**
 - **Từ nhà này sang nhà khác.**
4. Trước khi sự biến đổi thật sự được diễn ra, một người nên ...
E. Tất cả các đáp án trên.
5. Hãy đọc Công Vụ 28:23-24. Khi sứ đồ Phao-lô làm chứng và giải nghĩa về Phúc Âm, ông mất bao nhiêu lâu để thuyết phục người chưa tin tiếp nhận Chúa Jêsus?
Từ sáng đến chiều (khoảng 6 đến 8 tiếng đồng hồ).
6. Hãy đọc Công Vụ 16:14. Điều gì phải được mở ra để ai đó có thể tiếp nhận Chúa Jêsus?
Tấm lòng.
7. Hãy đọc Công Vụ 2:37. Điều gì xảy ra sau khi người đó được mở

BÀI SỐ 15

lòng và bị thuyết phục?

Họ sẽ hỏi: “Tôi sẽ phải làm gì đây?”

8. Hãy đọc Công Vụ 16:31, 2:38. Vậy, người đó phải làm gì?
 - **Ăn năn và tiếp nhận Chúa Jêsus.**
 - **Nhận phép báp-têm**

9. Hãy đọc Công Vụ 2:42 và Giăng 8:31-32. Và sau đó người ấy phải làm gì?
 - **Giữ các lời dạy của các sứ đồ**
 - **Tiếp tục học lời Chúa**

10. Hãy đọc Rô-ma 10:14-15. Đọc theo thứ tự ngược lại (những câu Kinh Thánh này), làm thế nào một người đến với Đấng Christ?
 - **Có người được sai đi rao giảng Tin Lành**
 - **Có người được nghe rao giảng Tin Lành**
 - **Vì được nghe về Chúa Jêsus Christ, có người tin Chúa.**
 - **Vì người đó tin Chúa, người đó có thể kêu cầu trong danh Chúa.**

BÀI SỐ 16

KẾT HIỆP ÂN TƯ ĐỂ MÔN ĐỒ HOÁ

Tác giả Don Krow

Tôi và các bạn sẽ cùng nhau chia sẻ về việc sử dụng ân tứ của mỗi người cho công tác môn đồ hoá. Các ân tứ kết hiệp lại sẽ hỗ trợ rất hiệu quả. Chúng tôi đã tiến hành chương trình đào tạo môn đồ trong nhiều tháng và thành công rực rỡ, chứng kiến cuộc đời của mọi người thay đổi sau khi được tái sinh, làm phép báp-têm nước, và nhận lãnh báp-têm Thánh Linh. Một ngày nọ, trong lúc đang nói chuyện với một người bạn, tôi nói: “Chúng ta đang thiếu cái gì đó - Mọi thứ có vẻ chưa ổn.” Ông ấy ngạc nhiên: “ Tôi nghĩ mọi thứ đang hoạt động tuyệt vời mà, sao anh lại nói thế?”

Điều tôi sẽ chia sẻ với bạn là làm thế nào để đưa một Hội Thánh hướng nội - nơi mọi người chỉ cần ngồi, lắng nghe mục sư và về nhà - trở thành một Hội Thánh hướng ngoại, nơi tín hữu có thể vươn ra bên ngoài bốn bức tường của Hội Thánh. Đây là những con số thống kê thực tế: 95% tất cả các Cơ Đốc nhân chưa bao giờ dẫn bất kỳ ai đến với Chúa và 90% công tác truyền giáo là hướng đến các Cơ Đốc nhân. Tòa nhà của Hội Thánh là khu vực truyền giáo nhiều nhất trên thế giới. Chúng ta truyền giáo trong các lớp học Chúa nhật, chúng ta truyền giáo tại phòng nhóm. Qua cách chúng ta truyền giáo bên trong các toà nhà như vậy sẽ khiến bạn nghĩ rằng Hội Thánh cần phải chuyển mình thay đổi.

Mãi cho đến thế kỷ thứ ba dưới thời Constantine Đại Đế, các tòa nhà thờ mới ra đời. Kể từ thời điểm đó, khi tiếp cận với những người chưa tin, Hội Thánh đã chuyển sang việc mời họ đến các toà nhà Hội

BÀI SỐ 16

Thánh và công tác truyền giáo ẩn mình sau những bức tường của các tòa nhà. Chúng ta đang nói về việc vượt ra ngoài những bức tường đó để biến một Hội Thánh hướng nội thành một Hội Thánh hướng ngoại. Theo thống kê, chỉ có 0,5% (chưa được 1%) các chương trình vượt ra ngoài bốn bức tường của các Hội Thánh. Điều đó nói lên rằng không có bất kỳ giáo phái lớn nào ở Hoa Kỳ hiện nay có kế hoạch thực sự tiếp cận những người bị hư mất. Tiếp cận và môn đồ hoá những người bên ngoài các Hội Thánh là một phần của Cơ Đốc giáo cần được chúng ta gây dựng lại.

Thông qua cuộc Cải Cách, Martin Luther đã trình bày những mặc khải về sự công chính thông qua đức tin để giáo hội chú ý. Vào những năm 1800, John Wesley khởi xướng truyền giáo hàng loạt bên ngoài khuôn viên nhà thờ. Nhưng có vẻ như việc môn đồ hoá và truyền bá Phúc Âm một-với-một đã không được sử dụng kể từ thời các Sứ đồ. Bạn có thể nói: "Tôi không biết làm thế nào." Thông qua chương trình này, chúng tôi chắc chắn sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện rất dễ dàng. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm việc với mọi người và gặp gỡ những người mới dễ dàng như thế nào thông qua việc sử dụng lời chứng cá nhân. Đây là điều tôi muốn tập trung vào lúc này.

Bạn thích những điều bạn muốn làm sẽ như thế nào? Những gì bạn muốn làm, không phải những gì người khác muốn bạn làm (mà bạn thực sự không muốn làm). Đó là những gì chúng ta đang nói đến. Khi tôi cho mọi người thấy cách hoạt động của Môn đồ hoá truyền giáo, tôi nói: "Hãy nhìn xem, đây là những gì chúng tôi đang làm: Chúng tôi đang đụng chạm vào cuộc sống của mọi người. Họ đang được cứu, được tái sinh, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và được làm báp-têm nước." Mọi người hân hoan: "Thật tuyệt vời!" Nhưng nếu tôi hỏi: "Bây giờ, có bao nhiêu người trong số các bạn muốn đi với tôi?" Thì có

lẽ sẽ chỉ có ba trong số hai trăm người ở đây nhận lời còn lại họ sợ hãi hoặc không biết phải làm thế nào. Tôi nói: “Bây giờ, hãy quên chuyện đó đi. Đừng lo lắng về điều đó; bạn không cần phải sợ. Chúng tôi sẽ đi lấy các tài liệu liên quan tới Kinh Thánh và mở các lớp dạy truyền giáo cho các bạn. Có bao nhiêu người muốn đứng lên giảng dạy?” Khi đó sẽ có nhiều hơn - khoảng mười hoặc mười hai người - nói: “Vâng, tôi muốn dạy.” Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Điều chúng tôi muốn làm là cho bạn thấy cách mọi ân tứ trong thân thể Đấng Christ có thể được sử dụng để tiếp cận những người hư mất, để yêu thương và môn đồ hóa họ. Điều này sẽ cần kết hợp nhiều ân tứ, và các ân tứ này đã có sẵn trong chi thể của Đấng Christ - các Hội Thánh. Một số bạn nói: “Tôi thích cầu nguyện cho việc báp-têm Thánh Linh, chữa lành, và những điều tương tự!” Sẽ có lúc trong vai trò huấn luyện môn đồ, bạn sẽ chỉ làm những việc đó. Những người khác lại nói: “Tôi không thấy thoải mái!”. Nhưng bạn có thể nướng một chiếc bánh không? Bạn có thể gửi một tấm thiệp không? Bạn có thể gọi điện thoại không? Bạn có thể sơn một hàng rào không? Bạn có thể trông trẻ cho một bà mẹ đơn thân mà chúng tôi đang chăm sóc và cho cô ấy một giờ để cô ấy có thể ra khỏi nhà không? Bạn có thể làm những điều thiết thực? Còn về sự cầu thay? Một số người được kêu gọi để cầu thay, cầu nguyện. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy những người mà chúng tôi đang phục vụ, cho bạn biết tên của họ và bạn có thể cầu nguyện và cầu thay, một mình hoặc theo nhóm, cho họ và cho các nhóm Môn đồ hoá truyền giáo ra đi mỗi tuần.

Luôn có cơ hội để tiếp cận và môn đồ hoá người khác. Chúng tôi có một chương trình mà mọi ân tứ đều có thể được sử dụng. Chúng tôi đang phát triển các nhóm gồm một giáo viên và một trợ lý của giáo viên, những người đi ra ngoài với tư cách là môn đồ để trở thành mục

BÀI SỐ 16

sư. Sau đó, hai người trong bộ phận giúp đỡ đi sau họ để làm những việc thiết thực, như đưa đồ ăn, nướng bánh hoặc gọi điện để xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Chúng tôi cũng có những người làm cầu nối cho chúng tôi và những người mà chúng tôi chăm sóc.

Bạn có biết những gì chúng tôi đang thấy không? Chúng tôi đang thấy Chúa thay đổi cuộc sống của nhiều người vì họ đang được chăm sóc, bởi vì tình yêu của Ngài đang được bày tỏ với họ. Và bạn có biết ai đang làm công việc của này không? Nó đang được thực hiện bởi những người được cho là phải làm điều đó – nhân sự. Ê-phê-sô 4:11 nói rằng sứ đồ, nhà tiên tri, nhà truyền giáo, mục sư và giáo sư được ban để hoàn thiện các sứ đồ để họ có thể làm công việc Chúa. Cả Hội Thánh đang thực hiện thánh vụ, không phải chỉ mỗi người đàn ông ở phía trước được gọi là “mục sư” kia đâu. Khi mục sư giảng dạy và trang bị cho Hội Thánh những kỹ năng để phục vụ công việc Chúa và họ đi làm việc cho Ngài, đó là thành công thực sự của mục sư.

Hãy để tôi minh họa. Nếu chúng ta chiến đấu với một quốc gia khác và tổng thống của chúng ta nói: "Chúng ta mất quá nhiều người, vì vậy tôi đã quyết định dẹp quân đội và chỉ cử các tướng lĩnh ra đó đánh trận." Phần còn lại của thế giới sẽ cười nhạo chúng ta và thực sự đó là những gì đang diễn ra trong cuộc chiến của chúng ta với ma quỷ. Ma quỷ đang cười nhạo chúng ta bởi vì chúng ta đã sai các tướng quân, quân hàm năm sao tham chiến. "Hãy để họ làm điều đó - chúng tôi đang trả tiền cho họ để họ làm điều đó." Nhiều người đã nghĩ như vậy! Chúng ta đã thất bại trong việc phát triển quân đội của Chúa. Đức Chúa Trời muốn phát triển đội quân đó, và mọi ân tứ của chúng ta đều có thể được sử dụng trong công việc Môn đồ hoá.

Chúng tôi muốn giúp tạo ra một đội quân được trang bị những

KẾT HIỆP ÂN TƯ ĐỂ MÔN ĐỒ HOÁ

công cụ quyền năng để môn đồ hoá - không chỉ ở trong thành phố của chúng tôi - mà còn vươn ra khắp thế giới. Mục vụ Môn đồ hoá có thể được thực hiện thông qua các công cụ mà chúng tôi đã phát triển, các bài học môn đồ hoá truyền giáo và tất cả sự mặc khải huyền nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi.

Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả các bạn trong sự hiệp một, sử dụng ân tứ của mình để chăm sóc những người hư mất, người mới tin, và để tuân giữ mạng lệnh của Chúa Jêsus là phải đi và môn đồ hóa muôn dân.

Xin Chúa ban ơn dư dật trên các bạn mỗi khi các bạn cùng đến và khao khát được sử dụng những ân tứ mà Chúa ban cho để thực hiện những mục vụ tìm và cứu những người đang bị hư mất, những người mới tin Chúa, và để tiếp tục hoàn thành mạng lệnh của Chúa ra đi và khiến cho muôn dân trở thành môn đồ Ngài.

Câu Hỏi Và Các Câu Kinh Thánh Trong Bài Học

1. Đây là hướng dẫn ngắn gọn để các bạn có thể thiết lập được một nhóm đi truyền giáo, môn đồ hoá, tìm cứu những người hư mất. Các thành viên trong Hội Thánh của bạn có thể chọn làm bất kỳ công việc nào trong danh sách. Nếu như bạn cứ tiếp tục gây dựng lên như vậy, đồng thời sử dụng tất cả các ân tứ mà Chúa ban cho để hoàn thành mục vụ này, bạn có thể dễ dàng đưa được một người đến với Chúa và chứng kiến họ trưởng thành một cách nhanh chóng. Sau đây là một loạt những câu hỏi mà bạn sẽ đưa cho những thành viên trong Hội Thánh của bạn. Sau đó hãy sắp xếp họ vào thành từng nhóm khác nhau như được hướng dẫn.

Đây là điều mà tôi muốn làm (Chọn một hoặc nhiều hơn)

- **Đến gặp những gia đình mới**
- **Dạy các bài Môn đồ hoá**
- **Cầu thay: cầu thay cho những linh hồn hư mất và nhóm “Truyền giáo và môn đồ hoá”**
- **Cung cấp thực phẩm hay vật dụng thiết yếu cho những gia đình khó khăn**
- **Kết nối với mọi người bằng cách gọi điện, thăm hỏi**
- **Truyền giáo thông qua những việc lành: nướng bánh, gửi thiệp hay bất kể công việc gì bạn có thể làm để giúp đỡ mọi người**
- **Hỗ trợ những bà mẹ đơn thân và con của họ**
- **Cung cấp phương tiện đi lại cho người cần đi đến Hội Thánh**
- **Khác: Tôi muốn được làm**
.....

2. Đây là một biểu mẫu theo dõi quá trình môn đồ hoá được sử dụng sau khi bạn đã dạy xong mỗi bài môn đồ hoá. Thông qua biểu mẫu này, mục sư quản nhiệm hay những người phụ trách sẽ biết được bạn đã dạy bao nhiêu bài và kết quả trong từng bài như thế nào.

Bảng theo dõi chương trình học Môn đồ hoá

- Ngày đến thăm viếng/dạy:
.....
- Tên người dạy:
.....
- Tên của người được thăm viếng/học loạt bài này:
.....
.....
- Địa điểm học:
.....
.....
- Tên của bài học:
.....
.....
- Bài học đã diễn ra như thế nào?
.....
.....

BÀI SỐ 16

3. Hãy đọc Gia-cơ 1:22. Nếu chúng ta chỉ nghe lời Chúa mà không làm theo, chúng ta đang làm gì?

Gia-cơ 1:22 *Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.*

4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:24-27. Để trở thành một người khôn ngoan, chúng ta không chỉ nghe lời Chúa mà còn cần phải làm gì?

Ma-thi-ơ 7:24-27 [24] *“Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vàng đá. [25] Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững, vì đã được xây trên vàng đá. [26] Còn ai nghe lời Ta, nhưng không làm theo, thì giống như người dại dột, xây nhà trên cát. [27] Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề.”*

5. Hãy đọc Ê-phê-sô 4:11-12. Ai sẽ là người thực hiện các công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ?

Ê-phê-sô 4:11-12 [11] *Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng Tin Lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư, [12] để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ*

6. Hãy đọc Công Vụ 8:1, 4. Ai đã đi khắp nơi để truyền giảng Tin Lành?

7. Hãy đọc Công Vụ 8:1, 4. Ai không đi khắp nơi truyền giảng Tin Lành?

Công Vụ 8:1, 4 [1] *Sau-lơ tán thành về việc Ê-tiên bị giết. Trong ngày ấy,*

Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ dội; ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu đều bị tan lạc trong các miền Giu-đê và Sa-ma-ri ... [4] Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng Tin Lành.

8. Hãy đọc Công Vụ 11:19-22. Trong thời kỳ các Hội Thánh đầu tiên, tín hữu trực tiếp tham gia vào các mục vụ khác nhau rồi các sứ đồ sẽ theo sau hướng dẫn, lãnh đạo. Tuy nhiên trong Hội Thánh ngày nay, người lãnh đạo mới là người đưa ra mọi quyết định đầu tiên và sau đó những tín hữu trong Hội Thánh bắt đầu đi theo. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-22 nói gì về việc này?

Công Vụ 11:19-22 [19] *Bấy giờ, những người bị tản lạc do cơn bắt bớ xảy đến sau vụ Ê-tiên đi đến Phê-ni-xi, đảo Síp và An-ti-ốt, nhưng họ chỉ giảng đạo cho người Do Thái mà thôi. [20] Tuy nhiên, một vài người trong số họ quê ở đảo Síp và Sy-ren đến An-ti-ốt cũng giảng Tin Lành cho cả người Hi Lạp nữa, rao truyền Chúa là Đức Chúa Jêsus cho họ. [21] Tay Chúa ở với họ, nên có nhiều người tin nhận và trở lại cùng Chúa. [22] Nghe tin ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem cử Ba-na-ba đến An-ti-ốt.*

9. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:14-18. Mỗi chi thể trong thân thể Đấng Christ đều quan trọng. Chúng ta không nên so sánh bản thân mình với những người xung quanh. Thay vào đó, hãy kết ước với Đấng Christ rằng bạn sẽ không làm gì ngoại trừ điều Ngài phán bảo và trang bị cho bạn. Bạn sẽ làm gì với những điều mà đã nhận được từ bài học này?

I Cô-rinh-tô 12:14-18 [14] *Vì thân không phải chỉ có một chi thể mà gồm nhiều chi thể. [15] Nếu chân nói: "Vì tôi không phải là tay nên*

BÀI SỐ 16

tôi không thuộc về thân” thì không vì thế mà chân không thuộc về thân. [16] Nếu tai nói: “Vì tôi không phải là mắt nên tôi không thuộc về thân” thì không vì thế mà mắt không thuộc về thân. [17] Nếu toàn thân đều là mắt thì làm thế nào mà nghe? Nếu toàn thân đều là tai thì làm thế nào mà ngửi? [18] Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân, mỗi chi thể theo ý Ngài muốn.

Câu Trả Lời

1. Gợi ý trả lời.
Xem dàn ý câu hỏi.
2. Theo dõi bảng câu hỏi.
Xem dàn ý câu hỏi.
3. Hãy đọc Gia-cơ 1:22. Nếu chúng ta chỉ nghe lời Chúa mà không làm theo, chúng ta đang làm gì?
Chúng ta lừa dối chính mình.
4. Hãy đọc Ma-thi-ơ 7:24-27. Để trở thành một người khôn ngoan, chúng ta không chỉ nghe lời Chúa mà còn cần phải làm gì?
Chúng ta phải làm theo.
5. Hãy đọc Ê-phê-sô 4:11-12. Ai sẽ là người thực hiện các công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ?
Các thánh đồ.
6. Hãy đọc Công Vụ 8:1, 4. Ai đã đi khắp nơi để truyền giảng Tin Lành?
Các tín đồ bị tản lạc.
7. Hãy đọc Công Vụ 8:1, 4. Ai đã không đi khắp nơi để truyền giảng Tin Lành?
Các sứ đồ. Chúng ta thấy rằng kể từ đây, các Hội Thánh đầu tiên thời Tân Ước gánh vác trách nhiệm môn đồ hoá và truyền giáo.
8. Hãy đọc Công Vụ 11:19-22. Trong thời kỳ các Hội Thánh đầu tiên,

tín hữu trực tiếp tham gia vào các mục vụ khác nhau rồi các sứ đồ sẽ theo sau hướng dẫn, lãnh đạo. Tuy nhiên trong Hội Thánh ngày nay, người lãnh đạo mới là người đưa ra mọi quyết định đầu tiên và sau đó những tín hữu trong Hội Thánh bắt đầu đi theo. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-22 nói gì về việc này?

Khi Hội Thánh nghe tin về sự biến đổi của những người mới tin Chúa, Hội Thánh đã cử Ba-na-ba đến (câu 22).

9. Hãy đọc I Cô-rinh-tô 12:14-18. Mỗi chi thể trong thân thể Đấng Christ đều quan trọng. Chúng ta không nên so sánh bản thân mình với những người xung quanh. Thay vào đó, hãy kết ước với Đấng Christ rằng bạn sẽ không làm gì ngoại trừ điều Ngài phán bảo và trang bị cho bạn. Bạn sẽ làm gì với những điều mà đã nhận được từ bài học này?

Hy vọng rằng bạn sẽ áp dụng những gì đã học được một cách thực tế bằng cách đi ra và giúp đỡ người khác.